

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 49

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 7 december 2013

**Kerkdienst zondag 8 december 2013**

## Grote Kerk

### 2<sup>e</sup> Adventszondag

10.00 uur      *Ds H. Dekker*

Organist      : Hans Jütte

Koster        : Cees Visser

Schoollied    : Lied 461

Schoollied lezen : Anne van Veen

Crèche        : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

Eerste collecte:

*Project Pakistan*

Tweede collecte:

*Kerk*

-----  
17.00 uur      Adventsvesper in Grote Kerk

Meditatie     : ds. H. Dekker

Liturg         : P, Moenis

Organist      : Hans Jütte

**Meditatie.**

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.  
Lucas 1: 39, 40.

Met wie deel je je geheimen? Met degenen die het dichtsbij je staan, denk ik. Toch wijst God hier aan Maria een andere weg. Niet Jozef, maar Elisabet moet in vertrouwen genomen worden. Elisabet wordt het opvangadres voor deze jonge, ongehuwde moeder. Elisabet zal haar geloven vanwege het wonder dat Zacharias en Elisabet overkomt. De meisjes uit Nazareth niet. Die zullen Maria fluisterend nawijzen. En ik denk dat de Heilige Geest nóg zulke mensen aanwijst in je leven. Mensen die ongeveer hetzelfde meemaken als jij. Zij voelen vaak feilloos aan wat je nodig hebt. Let er maar op in je leven. Ik ben ervan overtuigd dat God ieder mens opvangadressen zendt op zijn of haar levensweg. Daar moet je oog voor krijgen in je leven. En wees bereid om voor elkaar "een hand en een voet" te zijn, een wegwijzer. Dat is niet leeftijdgebonden. Dat kan een oudere voor een jongere zijn, maar net zo goed omgekeerd. We lezen in Lucas 1 dat Maria hartelijk ontvangen werd. Onaangekondigd bezoek kennen we niet meer zo in onze tijd vanwege de moderne communicatiemiddelen die ons omringen. In Lucas 1 wordt zo'n 160 km. afgelegd voor een onaangekondigd bezoek. Maar ze is van harte welkom! Wat een zegen. De moeder van mijn Heer, roept Elisabet. God Zelf is haar blijkbaar voor geweest en heeft Elisabet ingelicht. Prachtig, nietwaar? Nee, net wat je zegt: zo'n welkom tref je niet overal. Want we houden ons zo vaak op de vlakke. Zonder dat gezocht wordt naar het hárnt van de ander in de ontmoeting met elkaar. Anders gezegd: we praten wel óver de ander, maar niet mét de ander. Gebeurt dat niet héél vaak? Mag ik daarom maar gewoon de vraag stellen: waar gáát het over in onze onderlinge gesprekken? Durven we Christus te benoemen? Elisabet is er vól van, lees ik. Maria hoeft niets te zeggen, ze hoeft niets uit te leggen. De Heilige Geest vult de ontmoeting verder in. Dat is toch prachtig? En weet je: dat kan nóg gebeuren! Iemand zegt tegen me: ik zag er zó tegenop dominee. Maar het gesprek liep eigenlijk vanzelf. Nee, beste broeder/zuster: zó ging het niet helemaal. De Heilige Geest nam toen de leiding van het gesprek. En zo kan een ontmoeting herkenning worden en een luisterend oor. Heerlijk als de ander je aanvoelt. Laat ons gebed daarom maar zijn: Heer, raak mijn lippen aan, zodat ik spréken kan over wat écht waarde heeft in het leven. Ds. H. Dekker

**Voorbede**

1. Voor de zieken, dat we al onze pijn en ontreddeering bij U mogen neerleggen. Doe hen ervaren dat U nabij bent.
2. Zegen het werk van Mision Timoteo, wijs hen een weg die goed is.
3. Geef ons een visie voor een wereld verloren in schuld.
4. Voor doctoren en verpleegsters, Heer geef hun wijsheid en geduld.
5. Wees met de catechisanten, dat ze vreugde mogen vinden in Uw beloften en trouw.
6. Help de bewoners van "Oudezijds 100" een baken en rustpunt te zijn midden in Amsterdam.
7. Bescherm Uw volk Israël, omringt door volkeren die hun geen plaats gunnen.

Ria Kaars

**Dagelijkse schriftlezingen**

zondag	8 december	2 Koningen 11:1-20	Staatsgreep
maandag	9 december	2 Koningen 12:1-22	Tempelcollecte
dinsdag	10 december	2 Koningen 13:1-13	Hardleers
woensdag	11 december	2 Koningen 13:14-21	Leven en dood
donderdag	12 december	Romeinen 9:1-13	Trouw aan de belofte
vrijdag	13 december	Romeinen 9:14-29	God is soeverein
zaterdag	14 december	Romeinen 9:30-10:13	Belijdenis

**Opbrengst collecten**

Zondag 1 december

De eerste collecte bestemd voor Oudezijds 100	€ 308,50
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 241,31

**Giften**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk 3 x een bedrag van € 20,=-.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van Rentmeesters

**Kerst- en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken**

Het laatste nummer van 2013 verschijnt op zaterdag 21 december 2013.  
Kerst- en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 14 december 2013 in het bezit te zijn van:

- A. Zondervan, Kerkbuurt 93A, of
- C. Appel, De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5,-.

Het eerste nummer van 2014 verschijnt op 4 januari 2014.

De redactieleden.

**Zondag** komen we in de Grote Kerk samen voor de morgendienst en 's middags voor de 2<sup>e</sup> Vesper in Adventstijd. In de meditatie van het vorige kerkblad konden we lezen: "Wij vieren met Kerst de geboorte van Jezus, Gods Zoon, maar tegelijk leven we ook in de verwachting van zijn terugkomst, de wederkomst". Over dat laatste aspect van Advent zal de preek zondagmorgen gaan. We lezen Lucas 1: 5-25 en Openbaring 8: 1-5. En zingen de volgende liederen: 98: 1, 4, 461, 1008, 464: 1, 2, 7, 8, 43: 3, 4, 748: 1, 5, 441: 1, 6, 10, 431 C. In de Advent Vesper is er een gestencilde liturgie en zetten we de serie voort: *bijzondere geboortes in het O.T.* Van harte een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Br. L. Tamminga, Zeilstraat 2 werd vorige week plotseling voor een paar dagen opgenomen in het Waterlandziekenhuis, maar is weer thuis en wacht op opname in het AMC. Br. J.S. Roos, De Pieterlanden 1 wordt komende week in datzelfde ziekenhuis opgenomen voor verdere behandeling. Br. G. de Haan wordt binnenkort voor revalidatie vanuit het AMC naar Novawhere gebracht. Br. M. Kaars werd vanuit Edam overgeplaatst naar één van de logeerkamers van Swaensborch. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Catechese.** De catechisaties liggen stil in december, omdat we 's middags de Vespers vieren. Zondag 12 januari verwachten we jullie weer om 16.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

**Ter overweging.** De kerstversiering mag getoond worden in deze dagen. Laten we dat dan ook maar doen zou ik zeggen! Natuurlijk, bij alles wat je doet aan versiering, eten, drinken, muziek, diner, kerstboom, kaarsen en wat niet al, moet te zien blijven om Wie het draait met Kerst. Maar als je werkelijk bedenkt dat Hij voor ons heil naar deze aarde is gekomen, dan kun je het kerstfeest niet uitbundig genoeg vieren, wat mij betreft. Dus steek die kaarsen aan, stuur je kaarten, dek een feestelijke tafel, draai de kerstliederen op je CD of iPod, zing ze uit volle borst mee. En laat zo de vreugde mogen heersen, want de Heiland is gekomen. God heeft naar ons omgezien. Hij wil onder mensen wonen! Of om het te zeggen met Lied 506

Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem.  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

**OPROEP: Wij zoeken nieuwe kindernevendienst leid(st)ers !!!**

Na vele jaren trouwe dienst heeft Jannetje Boes aangegeven te willen stoppen met de kindernevendienst. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet al die jaren. Ook Esther Springer en Tanja de Jong stoppen met hun werk voor de kindernevendienst. Wij bedanken ook hen voor de energie die ze in het werk voor de kindernevendienst hebben gestopt.

We zijn nu met een oneven aantal leidster over en zijn dan ook op zoek naar mensen die vanaf januari 2014 ons team willen komen versterken. Er mogen zich natuurlijk meerdere mensen aanmelden zodat we ook nieuwe koppels kunnen maken. Aanmelden kan individueel of per 2-tal bij Simone Schipper, tel 0640549284.

**OPROEP: Wij zoeken nieuwe kindernevendienst leid(st)ers !!!**

---

**Bijbelstudiekring.**

Aanstaande dinsdagmiddag 10 december is er weer Bijbelstudiekring van 15.00 uur tot 16.30 uur in de hal van de Patmoskerk.

Deze keer behandelen we het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië en het is goed om vooraf dit hoofdstuk te lezen.

Alle deelnemers en ieder die hier belangstelling voor heeft zijn weer van harte welkom en bij deze uitgenodigd.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn, 14 januari, 11 februari, 11 maart en als laatste 8 april.

Kees Kersbergen

---

Met ingang van 2 december ben ik verhuisd  
van IJsselmeerweg 48  
naar Buurt I nummer 8, 1156 AZ Marken

Dennis Commandeur



Ga in deze donkere dagen niet thuis zitten grienen,  
maar kom gerust vrijdag 13 december met ons kienen.

De meeste prijzen zijn aangepast aan de kerstsfeer.  
't Is de laatste keer in 2013, maar in 2014 zijn we er gewoon weer.

Ook in november hebben wij weer ons best gedaan en hadden  
wij ruim € 900 op de teller staan.



Een avondje gezellig er even tussenuit en wie weet ga je wel wat winnen.  
't Is in de Patmoskerk en zoals gewoonlijk gaan we om 20.00 uur beginnen.

Tot ziens op de 13<sup>e</sup>

**De Kiencommissie wenst iedereen fijne kerstdagen en een  
gelukkig en gezond 2014.**

