

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer :51

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 december 2013



Kerkdienst voor: zondag 22 december 2013

Grote Kerk

10.00 uur

Ds. H. Dekker, 4^e Adventszondag

Organist:

Hans Jütte

Koster:

Piet Zeeman

Schoollied:

Lied 475: 1

Schoollied lezen:

Nanka Schipper

Crèche:

Astrid van Altena en Geertje Schouten

Kindernevendienst:

Nathanja Moenis en Marieke Schipper



Eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk





Kerstdienst op: dinsdag 24 december 2013

23.00 uur in Grote Kerk
Samenzang vanaf 22.45 uur

Collecte: Stichting Ronoylion



Kerkdienst voor: woensdag 25 december 2013 Eerste Kerstdag

Patmoskerk

10.00 uur

Ds. H. Dekker

Organist:
Kosters:

Dirk Kes
Jj. Commandeur en F. Visser

Ster ophangen:
Gedicht voorlezen:

Sven van Altena en Mylène van Veen
Céline Visser

Crèche:
Kindernevendienst:

Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten
Esther Kaars, Tanja de Jong
Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte is bestemd voor:
Kinderen-in-de-Knel (Kerk-in-Actie)
Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk



Kerkdienst voor: donderdag 26 december 2013 Tweede Kerstdag

Grote Kerk

10.00 uur

Ds. W.L. Dekker, Kampen

Organist:

Hans Jütte

Koster:

Jan Blijleven

Eerste collecte is bestemd voor:
de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

16.00 uur **Kinderkerstfeest in Grote Kerk**

Collecte is bestemd voor het Kerstfeestcomité



Kerkdienst voor: zondag 29 december 2013



Patmoskerk

10.00 uur	<i>Mevr. J. Visser-de Groot</i>
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Crèche:	Ria Kaars en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst:	Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes



Eerste collecte is bestemd voor:
Onderhoudsfonds
Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerkdienst voor: dinsdag 31 december 2013

Oudejaarsdag

Grote Kerk

19.00 uur	<i>Ds. H. Dekker</i>
Organist:	Albert Koffeman
Koster:	Jan Blijleven

Eerste collecte is bestemd voor:
de Voedselbank Purmerend

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk



Kerkdienst voor: woensdag 1 januari 2014 Nieuwjaarsdag

Patmoskerk



10.30 uur

Ds. H. Dekker

Organist:

Dirk Kes

Kosters:

Jaap Boes en Klaas Boes



Eerste collecte is bestemd voor:
de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Kerkenraadsleden.

Voorbede

1. Wees met de catechisanten, dat ze vreugde mogen vinden in Uw beloften en trouw.
2. Help de bewoners van "Oudezijds 100" een bak en rustpunt te zijn midden in Amsterdam.
3. Bescherm Uw volk Israël, omringd door volkeren die hun geen plaats gunnen.
4. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
5. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
6. Wees aanwezig bij hen die ernstig ziek zijn en langdurig worden verpleegd. Laat Uw licht schijnen ook op die plaatsen waar wij niet willen zijn.
7. Voor hen die rouw dragen en dit jaar kerstfeest vieren zonder degenen die hen lief waren.



Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	22 december	Mattëüs 1: 18-25	Huwelijkstrouw
Maandag	23 december	Titus 2: 1-10	Leefgels
Dinsdag	24 december	Titus 2: 11-15	Samen leven ..
Woensdag	25 december	Titus 3: 1-7	.. in de samenleving
Donderdag	26 december	Titus 3: 8-15	Betrouwbare boodschap
Vrijdag	27 december	Jeremia 30: 1-11	Geen onevenredige straf
Zaterdag	28 december	Jeremia 30: 12-31: 1	God vergeet zijn volk niet
Zondag	29 december	Jeremia 31: 2-14	Feestelijke toekomst
Maandag	30 december	Jeremia 31: 15-22	Hoopvol
Dinsdag	31 december	Jeremia 31: 23-34	Nieuw verbond
Woensdag	1 januari	Jeremia 31: 35-40	Er is toekomst!
Donderdag	2 januari	Jeremia 32: 1-15	Vastgelegd
Vrijdag	3 januari	Jeremia 32: 16-25	Het lijkt zinloos
Zaterdag	4 januari	Jeremia 32: 26-44	.. maar de HEER maakt het mogelijk



Meditatie.

Lezen Mattheüs 1 vers 18-25

Vers 21: "Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."

In de meditatie van de adventszondagen hebben wij stilgestaan bij enkele geboorten uit de geslachtslijn van Abraham tot Jezus. Bijzondere geboorten in de eeuwendurende aanloop naar de meest bijzondere geboorte uit de wereldgeschiedenis, de geboorte van Jezus. Ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, zo geloven en belijden wij met de woorden van de twaalf artikelen van het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof.



Namen, namen en nog eens namen. Gedeeltes in de Bijbel met veel namen worden nogal eens overgeslagen. Te moeilijk om uit te spreken en wat doen al die namen er nu toe? Best begrijpelijk dat er zo over al die opsommingen van namen in de Bijbel wordt gedacht. Toch zijn al die namen niet onbelangrijk, sterker nog zij zijn heel belangrijk. Al die namen laten zien dat de Bijbel over mensen gaat. Achter al die moeilijke namen – en soms ook makkelijke – zit een mens van vlees en bloed, een mens zoals wij.

Die namen vertellen ons dat God met al die mensen iets te maken wil hebben. Die namen vertellen ons ook dat mensen voor God geen nummer zijn, maar dat zij met naam en toenaam bekend zijn bij God. Stel je voor dat er geen namen in de Bijbel zouden staan, daar moet je toch niet aan denken? Nee, daar moeten wij dan ook maar niet aan denken, want God denkt daar niet aan!

God geeft Zijn Zoon een naam, een naam die voor iedereen makkelijk is om uit te spreken en te onthouden. God zegt tegen Maria en Jozef, geef Hem de naam Jezus!

Die naam Jezus, laat zien dat God naar ons toekomt. Zó was Jezus een mens onder de mensen, Hij groeide op in een eenvoudig gezin en als leerling timmerman hielp Hij zijn vader Jozef met zijn werkzaamheden. Uitgezonderd de zonde is Hij – als mens onder de mensen – aan ons gelijk geworden en zó werd Hij Immanuël, God met ons.



Jezus was een gangbare Joodse naam in die tijd, maar toch is die naam zo bijzonder. Het is God zelf die, die naam zo bijzonder maakt. Als God tegen Jozef zegt dat hij het kind van Maria de naam Jezus moet geven vertelt God erbij wat daarvoor de reden is. Want,..... zegt God, en dan komt de reden. Want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden. Dat is de reden waarom God wil dat Zijn Zoon de naam Jezus draagt. Die naam laat zien wie Jezus is en waarom Hij naar de aarde kwam. Hij kwam om bevrijder van zonden te zijn, Hij kwam om Zijn volk te bevrijden, Hij kwam om mij te bevrijden want in Hem zullen alle volken op aarde gezegend zijn.

Jezus, Naam aller namen! Jezus, Mens onder de mensen! Jezus, God met ons! Jezus, mijn Heer en mijn God!



*Daar ruist langs de wolken een lief' lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet
die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.*

Die naam Jezus, is de enige Naam op aarde die mij kan redden! Jezus! Hoe heerlijk is Uw naam!

Kees Kersbergen



Opbrengst collecten

Zondag 15 december	
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 266,40
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 240,35

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v de Kerk 2x een bedrag van € 20,00
Hiervoor hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

Door de Diaconie is op huisbezoek een gift van € 10,00 ontvangen.

Hiervoor hartelijk dank,

Diaconie.

De collecte van 22 december a.s. is voor het waterlandproject. Dit is een project van de waterlandse diaconieën die gezamenlijk een jaarlijks doel kiezen welke door een van de diaconieën wordt aangedragen. Voor het jaar 2013 is er gekozen voor fietsen voor Kameroen. Onderstaand een uiteenzetting wat het project inhoudt. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Waterlandproject 2013. Fiets voor € 100 voor vrijwilligers in Kameroen

Inzet vrijwilligers voor voedselzekerheid

Voldoende eigen graan verbouwen, leren soja te telen en het te verwerken tot eiwitrijke voeding voor kinderen. Niet afhankelijk zijn van voedselhelp. Dat is de inzet van het project ASAPE van de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen, financieel ondersteund door Kerk in Actie. ASAPE staat voor Action de Sécurité Alimentaire et de Protection d' Environnement: voedselzekerheid en bescherming van het milieu. Zo'n 800 vrijwillige voorlichters (mannen en vrouwen) geven, na een korte opleiding en bijscholing, landbouwadviezen aan hun dorpsgenoten. Naar de boeren en boerinnen gaan ze veelal te voet. Met een taxibusje of brommertaxi gaan ze naar de cursussen. Dat kost tijd en geld. De kerk daar heeft echter geen geld voor onkostenvergoeding. Een fiets zou een uitkomst zijn.

Fietsenactie

In 2010 is vanuit een aantal kerken in Nederland, waaronder de Dorpskerk Durgerdam, in totaal € 10.000 bij elkaar gebracht voor 100 fietsen voor 100 vrijwilligers. De vrijwilliger betaalde zelf een bijdrage van € 27 aan deze fiets, van het lokale merk Zephyr, en is verantwoordelijk voor het onderhoud. In een contract werd vastgelegd dat de vrijwilliger na ontvangst van de fiets zich zeker nog 3 jaar als vrijwilliger zal inzetten.

Als manna uit de hemel

In oktober 2012 was ik in Kameroen voor inhoudelijke ondersteuning van dit landbouwproject. Amos Bouba, de administrateur van het project, vertelde dat de fietsenactie een groot succes is: "De vrijwilligers zien de fiets als manna uit de hemel, ze doen alles om de fiets goed te onderhouden." Naast het werk voor ASAPE kunnen de vrijwilligers de fiets ook voor eigen activiteiten gebruiken, vandaar ook hun eigen bijdrage. Vrijwilliger Adji Henri werkt alweer 4 jaar met ASAPE in de gemeente Ngong, zo'n 30 km ten zuiden van Garoua: "Eerst ging ik te voet naar de velden van de boeren en boerinnen hier uit het dorp. Nu kan ik op de fiets. En ik gebruik de fiets ook om de kinderen naar school te brengen en het graan naar de molen te vervoeren." Een vrijwilligster vertelde dat ze nu met haar 3 kinderen op de fiets naar een gezondheidscentrum 12 km verderop kan gaan voor de vaccinaties en een ander meldt dat ze twee jerrycans op de bagagedrager bindt, zodat ze nu met de fiets water kan halen.

Weer 100 fietsen?

Vanuit het Waterlandproject 2013 hopen we weer 100 fietsen te financieren, zodat 100 andere vrijwilligers fietsend het nieuwe landbouwseizoen 2014 kunnen starten. Het zou mooi zijn als u hen dit duwtje in de rug zou willen geven.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Zondag komen we naar de Grote Kerk voor de 4^e Advent en mogen we in gedachten al heel dicht bij de kribbe in Bethlehem staan. Op het moment dat ik dit schrijf is Bethlehem bedekt door een dikke laag sneeuw. Zeer uitzonderlijk in Israël. Maar op de filmpjes die mij via de computer gezonden worden zie ik kinderen genieten van dit bijzondere natuurverschijnsel en de metershoge kerstboom vlakbij de geboortekerk ziet er sprookjesachtig uit. Voor ons hier in Nederland geen witte kerst, maar een uitzonderlijk zacht weertype. Dat maakt het vast voor velen mogelijk in deze dagen om naar de kerk te komen. Doen we dat dan ook? Ik hoop het van harte! Op deze zondag lezen we het kerstevangelie volgens de beschrijving van Matteüs in hoofdstuk 1 de verzen 18-25 en zingen oude en nieuwe kerstliederen uit ons Nieuwe Liedboek.: 98: 2, 3, 475: 1, 2, 3, 439, 494, 503, 506, 23 B: 1, 3, 442. En dat we inmiddels er aan gewend zijn dat we het Amen na de Zegen zingen, moge duidelijk zijn. Fijn zo! Dat brengt mij er toe niet meer bij elke dienst dat af te kondigen en dan hoef ik ook niet meer iedere week in ons kerkblad 431 C als afsluiting te noemen. Want dan is dat vanaf nu voortaan de standaard! Zowel in de diensten waarin ik zelf voorga als in de diensten waarin een gaspredikant voorgaat. Een fijne zondag gewenst.

Dinsdagavond laat is er de traditionele kerstnacht samenkomst in de Grote Kerk waarin onze schiedende jeugdouderling Erwin van Altena zal mediteren. Zelf hoop ik eerder op die avond in onze buurgemeente Zunderdorp te zijn om daar voor te gaan in een kerstsamenkomst, zodat ds. R.J. van Amstel, die ook de zorg heeft voor DMB Amsterdam, de kerstnachtdienst dáár kan leiden.

Woensdag is het dan de beurt aan de Patmoskerk voor de kerkdienst op 1^e kerstdag en lezen we die aloude en o zo prachtige beschrijving van het Kerstgebeuren uit Lucas 2. En zingen de liederen: 484, 518: 1, 6, 503, 98, 483, 486, 474: 1, 2, 3, 6, Eric zij God.

Donderdag komen we in de Grote Kerk samen voor de viering van 2^e Kerstdag. Dan gaat mijn zoon uit Kampen voor. Hij wil met ons lezen: Zacharia 8: 20-23 en Matteüs 2: 1-12. En zingen: 506, 475, 68: 9, 11, 520, 340 B, 518: 1, 6, 7

Zondag 29 december lijkt een wat verloren zondag tussen alle feestdagen in. Maar het is wél zondag, als je begrijpt wat ik bedoel. Ons gemeentelid zr. J. Visser-de Groot zal de dienst leiden in de Patmoskerk. Zelf hoop ik dan in de vacante buurgemeente Broek in Waterland te staan. Daar moest ds. H. Ikker (ja, het scheidt maar één letter...) voortijdig afscheid nemen vanwege ziekte en daarom is deze gemeente op dit moment herderloos, zoals dat heet.

Oudejaarsavond begint in de Grote Kerk de herdenkingsdienst om 19.00 uur. Laten we goed op deze aanvangstijd? Nog één keer willen wij voor God en mensen noemen hen die ons ontvielen in het kalenderjaar 2013. We lezen die avond Psalm 90 en Lucas 3: 7-18 en zingen de liederen: 911: 1, 4, 5, 899: 2, 3, 103: 6, 7, 90 A, 863: 1, 4, 5, 6, 340 B, 799: 1, 2.

Nieuwjaarsmorgen is misschien wat lastig wakker worden voor sommigen onder ons, maar toch hoop ik dat jullie dan in de Patmoskerk zijn. Vooruit: een half uur later dan gebruikelijk: 16.30 uur om elkaar nieuwjaar te wensen, maar vooral om bemoedigd te worden door het Woord van God. En niet te vergeten: om van de befaamde appeltaart te eten. Marker gewoonte, die je volgens mij nergens anders in kerkelijk Nederland aantreft! We lezen: Exodus 14: 9-22 en zingen: 913: 1, 3, 4, 66: 1, 2, 340 B, 136: 1, 2, 6, 799: 5, 6, 904: 1, 3.

Zieken. De broeders J.S. Roos en L. Tamminga mochten het ziekenhuis verlaten. En zr. J. Kaars-Zeeman mag deze week vanuit Novawhere terugkeren om thuis verder te revalideren. We denken ook aan de andere zieken in de gemeente en aan hen die langdurig elders verpleegd worden. De Psalmdichter zingt: Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in een vast vertrouwen. (Ps. 145: 18).

Wij gedenken. Dinsdagmiddag 17 december jl. overleed in "De Meermin" in de gezegende leeftijd van 94 jr. zr. Eeftje de Waard Sd. Sinds 24 januari 1988 was ze de weduwe van Muus Stoker. Met name dit laatste kalenderjaar werd meer en meer duidelijk dat ze naar het einde verlangde. De zorgen van het lichaam werden velen. Ze had soms nauwelijks de moed om zich aan te kleden. Maar praten wilde ze altijd wel. Onze pastoraal werker en ik probeerden dichtbij haar hart te komen, nu ze wist hoezeer haar leven inkortte. Bij mijn laatste bezoek aan haar las ik Ps. 116 en vertelde ze me dat ze haar leven neergelegd had bij het kruis van Christus. Met alles wat haar daarin bezig had gehouden en bezwaarde. En dat het leven niet altijd gemakkelijk voor haar was, weten de meesten onder ons wel, denk ik. Nu, dan kan een mens rustig sterven. En het was voor mij dan ook geen verrassing dat ze boven haar rouwkaart die woorden van Augustinus afgedrukt wilde zien: "onrustig is mijn hart, o Heer, tot het rust in U." Vanuit het vertrouwen dat ze die rust nu gevonden heeft komen we a.s. maandag om 14.00 uur samen in de Grote Kerk en zingen de oude liederen die haar zo geliefd en vertrouwd waren. Aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden op de alg. begraafplaats. Onze gedachten gaan uit naar allen die haar zullen missen, maar in het bijzonder toch naar haar pleegzoon en zijn vrouw.

een overweging. In deze dagen bereid ik me voor op alweer mijn 3^e kerstfeest in uw midden. En je hebt de neiging om te vragen aan het eind van het kalenderjaar: waar blijft de tijd? Dat klinkt cliché en dat is het natuurlijk ook. We leven in een snelle tijd. We weten hoe het allemaal begonnen is, maar we kennen de geschiedenis niet van a – z. Vanmorgen las ik openbaring 22: 13. Ik ben de alfa en omega, zegt de verhoogde Christus daar. De a en de z, zogezegd. Want alfa en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij weten hoe het allemaal begonnen is, maar we weten (nog) niet hoe het allemaal afloopt. Hij weet! Op de grens van oud en nieuw stellen we ons de vraag: waar gaat het naar toe, in deze wereld en met ons eigen leven? Zal het einde goed zijn? De Bijbel leert: begin goed, al goed. Waarom? Omdat Dezelfde die aan het begin staat ook aan het einde staat. Wie staat er aan het begin dan? Hij die verschenen is, midden in de tijd: Jezus, onze Redder. En daarom weten we dat ook het einde goed zal zijn. Van harte wens ik alle lezers van ons kerkblad een gezegend kerstfeest en een zalig uiteinde!

Heer, dwing de stormwind weg te gaan.

en raak ons met uw geestkracht aan.

opdat wij over 't boze tij

het land zien aan de overzij. (Lied 933: 3)

ds. H. Dekker.

Verhuisd:

Fanny Boes naar:

Balgzand 10

1132 ME Volendam

Bij deze willen wij iedereen fijne kerstdagen

en een heel gelukkig 2014 wensen.

Fanny en Alex,

Kerst

NACHTDIENST

2013

U bent van harte uitgenodigd in de Grote kerk
op

Dinsdag
24 december

Aanvang: 23:00
Samenzang vanaf 22:50

Met muzikale begeleiding van
Charlies gospel train

Na afloop van de dienst warme chocolademelk met kerstbrood

Kerstdienst 2013



Het Christelijk Jeugdwerk Marken nodigt u van harte uit voor de Kerstdienst 2013, welke wordt gehouden in de Grote Kerk. De samenzang begint om 22.50 uur en de dienst zelf om 23:00 uur.

Dit jaar wordt er muzikale medewerking verleend door "**De Gospeltrain**". Zij zullen diverse kerstliederen voor ons spelen en de samenzang begeleiden.

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor "**Ronoylion**". Hierover kunt u meer lezen elders in de kerkbode. De collecte wordt van harte aanbevolen, mede met het oog op recente gebeurtenissen op de Filipijnen.

De schriftlezingen worden voorgedragen door Selena Kamstra en Desirée Zeeman. De overdenking zal verzorgd worden door onze jeugdouderling Erwin van Altena.

Na de dienst bieden wij u, in samenwerking met de SMJ, graag een kopje warme chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk! Deze kunt u nuttigen terwijl de Gospeltrain nog enkele kerstliederen ten gehore zal brengen.

Wij zien u graag op kerstavond, 24 december!

Het Christelijk Jeugdwerk Marken



Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

COLLECTE KERSTNACHTDIENST

De collecte tijdens de Kerstnachtdienst zal bestemd worden voor vissers en boeren die slachtoffer geworden zijn van de hevige tyfoon Haiyan die in november j.l. de Filippijnen trof. De beelden van de verwoestingen die deze hevige tyfoon aanrichtte, staan nog op ons netvlies en met name de stad Tacloban die voor 80% werd weggevaagd, kwam in het nieuws. Maar ook op andere eilanden waar de tyfoon overheen ging, is gigantische schade aangericht. Op het eiland Panay bv. verloren vissers en boeren hun huizen die meegezogen werden door de hevige wind en het verwoestende water, maar ook hun werk materiaal: hun kleine bootjes, netten, opgeslagen oogst en kleine voorraadschuren met werktuigen. Alles werd weggevaagd!! Nu de allereerste nood is gelenigd en er meer zicht is op wat verloren is gegaan en wat er in de komende tijd opgebouwd moet worden, stapt de stichting Ronoylion op kleine schaal in om de toch al arme boeren en vissers te helpen bij de opbouw van alles wat verloren is gegaan.

Met netten, hele kleine bootjes, viskorven, zaden en zaailingen, nieuwe ploegen en kleine werkmaterialen helpt Ronoylion deze eenvoudige boeren en vissers hun levens en die van hun gezinnen weer op de rails te zetten. Dat doet Ronoylion via de lokale organisatie "Offers", die de plaatselijke situatie heel goed kent en weet waar de noden liggen. In "beteré" tijden hielp Offers de arme boeren en vissers al en nu ze bijna alles kwijt zijn, kunnen ze onze hulp extra goed gebruiken!!

We hopen daarom op uw gulle gift aan deze slachtoffers van tyfoon Haiyan.

Christelijk Jeugdwerk Marken





Kinderkerstfeest 2013

Tweede kerstdag om 16.00 uur zal het Kinderkerstfeest weer gehouden worden. Rond 15.55 uur zullen we beginnen met de samenzang.

De 11-jarigen hebben een prachtige musical en een afscheidslied ingestudeerd. De andere kinderen zullen u een mooi lied laten horen dat zij de afgelopen weken hebben geleerd.

Ouders, kinderen en alle belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met ons het kerstfeest te komen vieren.

De 11-jarigen, die meespelen in de musical, worden om 14.45 uur in de Grote Kerk verwacht.

Aan het einde van de kerstviering zal een deurcollecte gehouden worden.

Dan graag nog even uw aandacht voor het volgende:

- Als er tijdens het kerstfeest heel jonge kinderen aanwezig zijn, voor wie het allemaal wat te lang gaat duren, is er de mogelijkheid om, bijvoorbeeld tijdens de musical, samen met uw kind uit te wijken naar het Gebouw Hoog.
- Aanstaande zondag zal, tijdens het zondagsschooluurtje, de generale repetitie voor alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest plaatsvinden in de Grote Kerk.



KERST-EDITIE ELISABET

*Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!*

Zoals u waarschijnlijk al heeft ontdekt zit de Elisabeth aan dit kerkblad gehecht.

Dit speciale Kerstnummer van de Elisabeth wordt u aangeboden door de Zendings- & Evangelisatie Commissie van de Protestantse Gemeente te Marken. Als u de Elisabeth al ontving, dan krijgt u deze Kerst-editie nu met het kerkblad.

Dan bent u ook al bekend met de inhoud van dit blad: mooie gedichten,

leerzame bijbelstudies en boeiende interviews, verhalen voor jong en oud!

Als u de Elisabeth nog niet ontving, dan is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken.

Dus lees dit blad rustig door en geniet van de inhoud.

Als u het heeft gelezen geef het dan door aan iemand anders... wellicht wordt er zo een zaadje geplant om meer te willen weten over het geloof in God en het wonder van Kerst!

Mocht u dit blad met een boodschap toch vaker willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Anneke Commandeur, tel. 601558, mailen mag ook: annekecomkroes@gmail.com

De Zendings- & Evangelisatiecommissie wenst u Goede Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar.

-0-



*Jezus werd geboren in een geleende stal,
 Hij predikte vanaf een geleende boot.
 Hij reed Jeruzalem binnen op een geleende ezel,
 Hij gebruikte het laatste avondmaal in een geleende bovenzaal
 en Hij werd begraven in een geleend graf.
 Nu wil Hij de levens van christenen lenen
 om de rest van de wereld te bereiken.
 Als wij niet spreken, heeft Hij geen stem!*

Zoals u allen heeft kunnen lezen in het vorige kerkblad is mijn persoontje aangewezen om als contactpersoon op te treden voor het Nederlands Bijbel Genootschap, een taak die ik met veel enthousiasme zal proberen uit te voeren.

Want ik wist tot voor kort ook niet precies wat het NBG eigenlijk doet, ja goed, de Bijbels komen er vandaan en de Bijbelvertalingen maar verder...

Wat ik nu weet en graag met u wil delen is dat het NBG er aan werkt om te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt, het werkt hieraan door:

- in Nederland de Bijbel te vertalen, zodat iedereen de Bijbel kan begrijpen;
- het financieren van het vertalen van de Bijbel in het buitenland, zodat er Bijbels verschijnen in talen waarin nog geen Bijbel is;
- het stimuleren van het gebruik van de Bijbel in binnen- en buitenland;
- het verspreiden van de Bijbel als mensen aangeven daar behoefte aan te hebben.

Het NBG bestaat volgend jaar 200 jaar en ter gelegenheid hiervan zullen er dan ook landelijk diverse activiteiten plaatsvinden om dit heuglijke feit te vieren.

Hier zult u ook wat van merken omdat u daarvan dan kunt lezen in het kerkblad, dat is dan namelijk mijn werk, om het werk van de NBG hier ter plukke meer bekendheid te geven.

In het nieuwe jaar zal ik regelmatig meldingen doen over en van het NBG, ik zal een tipje van de sluier oplichten:

Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan zal het NBG een tentoonstelling organiseren:

THUIS IN DE BIJBEL – Grote verhalen in het dagelijks leven.

Deze tentoonstelling is van 8 februari tot en met 10 augustus te zien in het Museum Catharijnenconvent te Utrecht en bestaat uit schilderijen uit de Gouden Eeuw waarin bijbelse taferelen in het dagelijks leven van de Lage Landen zijn afgebeeld. Deze schilderijen komen uit andere musea en collecties. Ook worden er lezingen en workshops rond deze tentoonstelling worden georganiseerd.

Het aantrekkelijke is dan weer dat een groep uit de kerk die onder leiding van een NBG-vrijwilliger staan, deze tentoonstelling gratis kan bezoeken.

Verder komt er nog een fondsenwervingsactie, daar vertel ik u later meer over want in deze dure decembermaand ga ik u daar niet mee lastig vallen!

Ik wil het nu hierbij houden maar ik wil eigenlijk veel meer vertellen maar dat houdt u dus nog van mij te goed!

Dus ongetwijfeld leest u in de toekomst meer van en over het Nederlands Bijbel Genootschap in dit kerkblad en dat is zeer de moeite waard.

Rest mij om u hele goede kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar te wensen!

Anneke Commandeur

X-mas in Concert

Met medewerking van:

Chris. Muz.Ver. Juliana, o.l.v. Henk Ummels

Marker Brass Ensemble, o.l.v. Klaas-Elbert Pereboom

Marker Mannenkoor, o.l.v. Jan van Altena

CGK Marcantat, o.l.v. Ike Rebel

ZONDAG 22 DECEMBER 2013

Aanvang 20.00 uur in de Patmoskerk te Marken

Vanaf 19.15 uur ontvangst met een versnapering & muziek.

Graag uw bijdrage na afloop van het concert.

Vredig en kalm is overleden mijn pleegmoeder en onze peet

Eeftje de Waart Sd.

weduwe van Muus Stoker sinds 24 januari 1988

Marken, 16 november 1919

Edam, 17 december 2013

Marken

Gerrit en Ellie

Ijmuiden

Sijmen en Roel

Correspondentie adres:

G. Schouten
Wittewerf 3
1156 CS Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 23 december 2013 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Marken.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en koffiedrinken in Dorpshuis "Het Trefpunt".

geen bloemen

Als het lichaam niet meer will,
en het leven wordt een lijden
Kan men dankbaar zijn,
dat God het komt bevrijden...



Lieve Peet Eef, we hopen dat je je rust hebt gevonden.
We zullen je missen!

Amber
Constance & Sander
Frank & Nicolette

20 december 1973

20 december 2013

Lieve Ta,

Al 40 jaar maak jij geen deel van ons leven meer uit:
maar wel van onze gedachten, denken doen en laten.

Wat zou je een trotse vader, bap, en overbap zijn geweest.

Voor altijd in ons hart.

Luitje en Pieter Cornelis

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens de ziekteperiode en het overlijden van *Paul*. De kaarten, de troostende woorden en de grote opkomst bij de begrafenis heb ik zeer gewaardeerd.

Ik wens iedereen goede kerstdagen en een gezond 2014.

L. Lommers-Zeeman

Maandag 30 december 2013 zijn onze broer, schoonzuster, zwager, oom en tante

Cees Roos en Ma Kes 60 jaar getrouwd

Wij willen hen daarmee hartelijk feliciteren.

Wij wensen hen nog geruime tijd met elkaar, hun kinderen en kleinkinderen, in goede gezondheid toe.

Pieter en Neeltje
Lijs en Dirk
Immetje
Jannetje
Foeke en Jannie
Dirk en Lijsje
Jan Arie
neven en nichten

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft tijdens mijn ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst.

De vele attenties en verdere warme belangstelling hebben mij heel goed gedaan.

Mijn man en ik wensen u Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Jaap en Jannetje Schipper-Zeeman

Een mens krijgt soms veel te verwerken. Plots kijk je weer anders tegen het leven aan. Nu (4 maanden, 2 operaties en 3 dagen quarantaine later) slaan we de weg naar herstel in. Vanaf het begin hebben we een onafgebroken stroom van steun in de vorm van kaarten, gesprekjes, telefoontjes, bezoek, attenties en gebed mogen ervaren.

Dat heeft ons heel erg goed gedaan.

We willen via deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun en het medeleven, in welke vorm dan ook. Het was en is hartverwarmend.

Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 2014 te wensen.

Fam. J.S. Roos

Iedereen bedankt voor de felicitaties, kaarten, kado's en de gezellige avond, het was geweldig!

Het oude jaar is volgeschreven

het nieuwe jaar een blanco blad.

De eerste regel willen wij u geven

geluk en gezondheid op uw pad!

Fijne dagen!

Jan Elly en Raymon

In tijd van nacht en duisternis, is het licht een groot gemis. Laat dan Kerst, het feest van het Licht, de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. Moge deze kerstwens je hart verwarmen en rust brengen in moeilijke dagen. En mogen we met Gods zegen het nieuwe jaar met vrede en vreugde tegemoet treden in de sfeer van saamhorigheid, begrip, steun en vertrouwen.

Een groet van Aaltje Zeeman en Jan Veerman



*Vanuit Gouda wensen wij iedereen Gezegende Kerstdagen
en een Gezond en Gelukkig 2014
Klaas en Yvonne Visser,
Christian en Janneke, Désirée en Semya, Benjamin en Sanne, Andrea*

Mijn kerstwens voor allen is eenvoudig en klein
gelukkig samen te leven , gewoon er voor elkaar te zijn .

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig ,
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar .



Jente Zeeman Vlasbloem
Kamer 327 in Swaensborch

*Ik wens familie, buren, vrienden en bekenden hele fijne Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2014.*

Aaltje de Waart-Dorland

Hoogkamplaan 48

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij de geboorte van
onze dochter en zusje *Evi Cato*.

Daarnaast wensen wij iedereen hele prettige feestdagen en het allerbeste voor 2014.

Pieter, Catharina, Lieve & Evi''

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2014

Lucia en Pieter Springer

Madeleine en Daniël

Vanuit Swaensborch wil ik familie, vrienden, bekenden en oude buren Fijne Feestdagen en
een Gelukkig en Gezond 2014 toewensen.
Hiernaast wil ik graag alle mensen danken voor de kaartjes en bezoekjes welke ik heb mogen
ontvangen.



Trijntje Schipper – Visser
Swaensborch 11, kamer 325
1141 VZ Monnickendam

21

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond
en Gelukkig 2014.

Maritje en Pieter Commandeur
IJsselmeerweg 90

Langs deze weg wens ik iedereen prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2014.

Lijs Teerhuis

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen en een mooi en sportief 2014.

Martin, Jolanda, Arno, Britt en Suzanne Boes.

Ik wil langs deze weg iedereen prettige kerstdagen en een gezond nieuwjaar
toe wensen.

A. van Altena
Hoogkampaan 35

Outger en Gaart,
Wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014.

Geertje Pereboom - van Altena
Wenst familie, vrienden, burens en ieder die dit leest goede kerstdagen toe en voor
het nieuwe jaar veel heil en zegen.

Ik wens familie, burens, vrienden en kennissen fijne kerstdagen en een gelukkig
en gezond nieuwjaar.

Groetjes van Grietje Springer – Pereboom

Graag wil ik familie, vrienden en kennissen een Zalig Kerstfeest toe wensen en
een Gezond en een Gelukkig Nieuwjaar.

Pieter Moenis
Gwz 8





Langzaam, maar zeker.

Ik bedank mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen voor hun hulp, geduld en begrip tijdens het revalideren. Ook uiteraard mijn familie, bureu, vrienden en kennissen voor alle telefoontjes, attenties en de overweldigende aandacht. Het doet goed.

Dirk van Altena

Ook willen wij u graag Prettige Kerstdagen toewensen en voor het komende jaar alle goeds. Maar bovenal een goede gezondheid. Het afgelopen jaar hebben wij ervaren dat gezondheid heet grootste goed is.

Hartelijke groeten

Dirk en Lijs, Hoogkamplaan 79

Ik wens alle mensen Gods zegen op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

Lautje Roos-de Waart



Ds. en Mw. Pronk-Lehne wensen u allen en heel de gemeenschap van Marken Fijne Kerstdagen en veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar.

Ik wens iedereen Prettige Feestdagen, maar vooral een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Immetje Stoker-Zecman

Wij wensen familie, vrienden, bureu en kennissen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2014.

H.G. – Kees en Grietje de Wit



Loppie en Jan Peereboom wensen familie, bureu en kennissen Gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Langs deze weg wens ik familie, vrienden en bekenden, Prettige Feestdagen en tevens een Voorspoedig en Gezond 2014.

Hartelijke groeten,

Aagje de Waart – Hoogkamplaan 60

Ik wens familie, bureu, vrienden en bekenden Goede Kerstdagen, Geluk en Gezondheid voor het Nieuwe Jaar. Tevens veel dank voor de steun en gezelligheid.

Een hand of een groet, het doet zo goed, als je een geliefde verliezen moet.

Grietje Visser-Taanman – Hoogkamplaan 57



Henk en Ida Buisman wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014



Familie, vrienden en bekenden wens ik Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Lijs de Waart-Boes

G. van Altena-Boes wenst familie, buren en vrienden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Uit de Meermin

Vanuit Swaensborch wil ik een ieder een Vredig Kerstfeest toe wensen.

En voor het nieuwe jaar, Geluk, Liefde en Gezondheid.

En ik wil alle mensen bedanken die mij het afgelopen jaar een bezoek hebben gebracht of mij een kaart hebben gestuurd. Ben er heel blij mee.

Groeten van Gaartje Boes, kamer 118

Ik wens familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Trijn Springer-Kes, Westerstraat 18

Hierbij wil ik familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Verder wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaarten en de bezoekjes die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen.

Hartelijke groeten uit Edam.

Leefje Stoker-de Waart
Zorgcentrum De Meermin

Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Gerrit en Elly Schouten – Wittewerf 3

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2014

Ma en Cees Roos – Hoogkamplaan 64

Ik wens familie, buren en kennissen,
Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2014

J.j. Schouten – Swaensborch kamer 116



Henk en Ida Buisman wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014



Familie, vrienden en bekenden wens ik Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Lijs de Waart-Boes

G. van Altena-Boes wenst familie, buren en vrienden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Uit de Meermin

Vanuit Swaensborch wil ik een ieder een Vredig Kerstfeest toe wensen.

En voor het nieuwe jaar, Geluk, Liefde en Gezondheid.

En ik wil alle mensen bedanken die mij het afgelopen jaar een bezoek hebben gebracht of mij een kaart hebben gestuurd. Ben er heel blij mee.

Groeten van Gaartje Boes, kamer 118

Ik wens familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Trijn Springer-Kes, Westerstraat 18

Hierbij wil ik familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Verder wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaarten en de bezoekjes die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen.

Hartelijke groeten uit Edam.

Leefje Stoker-de Waart
Zorgcentrum De Meermin

Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Gerrit en Elly Schouten – Wittewerf 3

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2014

Ma en Cees Roos – Hoogkamplaan 64

Ik wens familie, buren en kennissen,
Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2014

J.j. Schouten – Swaensborch kamer 116



Wij wensen familie, vrienden en kennissen Fijne Kerstdagen en een Gezond 2014

Piet en Aagje Kes-de Waart

Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon. De engelen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam, een goed Nieuwjaar in Jezus' naam. (lied 469)
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Pieter Henri, Danielle, Christo

Kees Schipper van Grote Werf wenst iedereen sfeervolle Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014 toe.

Familie, buren en kennissen, Prettige Kerstdagen en een Gelukkig, Gezond Nieuwjaar.

J. Springer-Peereboom
Kamer 323, Swaensboreh

Wij wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Jaap en Eefje Schipper



Ik wens familie, buren en bekenden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Geertje van der Meer-Pereboom

Hierbij wens ik iedereen Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Immetje Roos

Familie, vrienden, buren, ex-buren, kennissen en verder iedereen die dit leest wens ik Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014
Groeten,

Grietje Visser, Hoogkamplaan 32

Wij wensen familie, buren, vrienden en vriendinnen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Kees en Marcje Zeeman, Buurterstr. 13



Ik wens familie, vrienden en bekenden een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar en Fijne Kerstdagen.

M. Visser-van Altena, Swaensborch

Wij wensen familie, buren, vrienden en bekenden Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Symon en Geertje Zeeman



Ik wens familie, vrienden, buren en bekenden hele Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014

N. Dorland-van Altena, Hoogkamplaan 71

Langs deze weg willen wij familie, buren en bekenden Goede Kerstdagen toewensen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Groetjes van Dirk en Jannetje Springer

Prettige Kerst en Gezond 2014

Fam. Schipper-Bootsman

Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Pieter Cornelis en Luitje Commandeur

Neeltje de Waart-Teerhuis wenst iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar.

Swaensborch 11, kamer 336

L. Kes-Schouten wenst u allen Gods zegen voor het Kerstfeest en het Nieuwe Jaar.

Allen wens ik Gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het Nieuwe jaar.

G. van Altena-Schouten



Hierbij wil ik al mijn familie, vrienden, kennissen en een ieder die dit leest, Fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar toewensen.

Vriendelijke groet van Maritje Moenis-Kes, Swaensborch 11, app. nr 309, 1141VZ Monnickendam

Ik wens mijn familie en vrienden en buren een Goede Kerst en een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.



G. Schouten-de Groot

Aaltje Peereboom-Kes wenst een ieder Prettige Kerstdagen en veel Zegen in het Nieuwe Jaar.

Terugblikkend op het afgelopen jaar zie ik een nare operatie in februari en een hele lange herstel- en revalidatieperiode. Mede door alle steun en hulp van mijn zuster, vriendin(nen) en geweldige buren ben ik weer zover herstelt dat ik de feestdagen met plezier tegemoet zie. Bedankt voor zoveel hulp, zeker ook namens mijn kinderen.

Ik wens iedereen dan ook hele fijne Kerstdagen en een Gelukkig, maar vooral Gezond 2014!

Grietje de Waart-Zeeman
Westerstraat 5

Wij wensen jullie allemaal Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Jan en Luitje Geertje Veerman-de Waart
Jan & Rob
Zuiderzeeweg 18

2013 was een bewogen jaar voor ons.
Een valse start in januari waarbij Tiny tijdens een val met skiën haar heup uit de kom kreeg en het overlijden van haar vader in april, zorgden voor veel ongemak en verdriet.
Maar dan merk je opeens hoeveel mensen aan je denken.
Voor alle steun, in welke vorm dan ook, willen wij u dan ook heel hartelijk bedanken.
Wij sluiten het jaar dan ook in dankbaarheid af.

Iedereen een fijn Kerstfeest en een Geweldig 2014!

Cornelis Pieter en Tiny de Waart-Zandstra
Wendy en Jelle
De Duikjes 9

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aris Zondervan
Swaensborch 11, kamer 203
1141 VZ Monnickendam



Ik wens mijn familie en vrienden en buren een Goede Kerst en een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.



G. Schouten-de Groot

Aaltje Peereboom-Kes wenst een ieder Prettige Kerstdagen en veel Zegen in het Nieuwe Jaar.

Terugblikkend op het afgelopen jaar zie ik een nare operatie in februari en een hele lange herstel- en revalidatieperiode. Mede door alle steun en hulp van mijn zuster, vriendin(nen) en geweldige buren ben ik weer zover herstelt dat ik de feestdagen met plezier tegemoet zie. Bedankt voor zoveel hulp, zeker ook namens mijn kinderen.

Ik wens iedereen dan ook hele fijne Kerstdagen en een Gelukkig, maar vooral Gezond 2014!

Grietje de Waart-Zeeman
Westerstraat 5

Wij wensen jullie allemaal Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Jan en Luitje Geertje Veerman-de Waart
Jan & Rob
Zuiderzeeweg 18

2013 was een bewogen jaar voor ons.
Een valse start in januari waarbij Tiny tijdens een val met skiën haar heup uit de kom kreeg en het overlijden van haar vader in april, zorgden voor veel ongemak en verdriet.
Maar dan merk je opeens hoeveel mensen aan je denken.
Voor alle steun, in welke vorm dan ook, willen wij u dan ook heel hartelijk bedanken.
Wij sluiten het jaar dan ook in dankbaarheid af.

Iedereen een fijn Kerstfeest en een Geweldig 2014!

Cornelis Pieter en Tiny de Waart-Zandstra
Wendy en Jelle
De Duikjes 9

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aris Zondervan
Swaensborch 11, kamer 203
1141 VZ Monnickendam



De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen, dat zich gemeenteleden bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 1-1-2014 aftredende kerkenraadsleden.

Zoals de kerkorde voorschrijft stellen wij u de kandidaat - leden voor :

Ouderling -	Jan Uithuisje (herbevestiging)	Kets 26
Diaken -	Hillegonda Maria Kes-van Dullemen Gouwzeestraat 1	
	Richard Sterkenburg (herbevestiging)	Kets 19
Ouderling Kerkrentmeester -	Cornelis Visser	Buurterstraat 35 C
	Marinus Jacobus van Belzen	Kets 31

Bezwaren tegen belijdenis en/of levenswandel, zo deze mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend gericht worden aan de scriba Wim Schul, Zuiderzeeweg 54, tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad.

Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van deze nieuwe ambtsdraggers geschieden in de kerkdienst van zondag 5 januari a.s.

Op 28 november 2013 heeft de Protestantse Gemeente te Marken van de PKN toestemming gekregen om Cornelis Stephanus Kersbergen te bevestigen als kerkelijk werker in het ambt van ouderling met bijzondere opdracht.

Deze bevestiging zal eveneens plaatsvinden op 5 januari a.s.



