

Protestants Marken



Jaargang 7 nummer :29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 juli 2013

Kerkdienst voor : zondag 21 juli 2013

10.00 uur

GROTE KERK

Ds. H. Dekker

Organist: Hans Jütte

De eerste collecte is bestemd voor:

Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Na de dienst is er koffie drinken in de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	21 juli	Genesis 15:1-11	Hogere sterrenkunde
maandag	22 juli	Genesis 15:12-21	Verbondssluiting
dinsdag	23 juli	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
woensdag	24 juli	Genesis 17:1-14	Naamsverandering
donderdag	25 juli	Genesis 17:15-27	Abraham lacht
vrijdag	26 juli	Genesis 18:1-15	Sara lacht
zaterdag	27 juli	Genesis 18:16-33	Getalscriteria

woensdagavond 24 juli, 20.00 uur, Grote kerk



2^e Zomerzangavond 2013

M.m.v Hans Jütte

Meditatie: Ds. H. Dekker

Liturg: Piet Moenis



Bidt en u zal gegeven worden. Lucas 11:9

Mogen wij alles vragen? Ja, zegt ons schriftwoord. En daar mogen wij ook vrijmoedig mee omgaan. Laten we de bijbel lezen en zoeken wat er bedoeld wordt.

Als we Psalm 137 er bij nemen, lezen we bijzondere verzoeken; *“Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt aangedaan”*. De psalmist stort zijn hart uit. Jeruzalem is verwoest. Het volk Israël is meegevoerd naar Babel. Ver van het beloofde land. Tot overmaat van brutaliteit vragen de bewakers (beulen, noemt de psalmist ze); zing ons een lied over Sion.

De bewakers hadden wel gemerkt dat ze mooie liederen hadden. Ja onderling hielden de Israëlieten hun herinneringen levend door te zingen over Jeruzalem en alle fijne dingen die God hun had gedaan. Ja dat was vroeger, nu leven ze als slaven onder een vreemd volk. Die onderdrukking moet niet blijven bestaan en ze wensen niet veel goeds voor de kinderen van hun overheersers. (Ik durf het niet te schrijven wat er staat, lees het zelf maar na.) Want als die kinderen doen wat hun ouders doen, cumuleert het kwaad. En dat zeggen ze ook tegen God. Met hun hart uitstorten, leggen ze God de problemen voor.

Gelukkig verhoort God niet dit gebed. Gelukkig hebben de Israëlieten niet gezocht om dit gebed dan maar zelf tot verhooring te brengen. Misschien hebben ze het verzoek van hun bewakers wel ingewilligd en zijn ze gaan zingen. Zingen, over waar hun hoop en toekomst is. En God die heel de aarde heeft geschapen, wil ook een God voor de mensen in Babel zijn. Dat mogen wij ontdekken in zijn zoon Jezus Christus. Die kwam om zijn volk te verlossen, maar ook voor mij. Want kwaad en goed lopen dwars door alles heen. Als we verder lezen in Lucas gaat het vooral om te bidden om de Heilige Geest, dat is de geest van God. Als we ons hart open stellen voor Hem zijn we in staat om het goede te zoeken en te vinden. Zijn we in staat mee te werken aan het koninkrijk van God. Vernieuwd ons denken en doen.

Ten slotte: Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een vriend, zijn wij voor Jezus, willen wij de smalle weg wel gaan?

Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Voor de christenen in Pakistan, laat geen haat toe in hun harten, ondanks al het kwaad dat hun wordt aangedaan.
2. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
3. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
4. Vader, leer ons Uw liefde zien in de gewone dingen van elke dag.
5. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.

Ria Kaars

Opbrengst collecten 14 juli.

De eerste collecte bestemd voor project Pakistan	€ 309,00
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 229,75

50 jaar Nes Ammim

Nes Ammim is een christelijk-oecumenisch dorp in Westelijk Galilea, Israël, gewijd aan ontmoeting, studie, dialoog en gastvrijheid. In 2013 vieren we ons 50-jarig jubileum. Op **21 september** zullen we dit heugelijke feit vieren in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort (Daam Fockemalaan 10, 3818 KG). Begonnen als steunproject voor de jonge staat Israël, stond Nes Ammim jarenlang bekend om de rozenkassen. Inmiddels is de oorspronkelijke idee het laatste decennium in een nieuwe context veranderd en uitgebreid. Momenteel is dialoog de kern van ons profiel. Dialoog tussen joden, christenen en moslims, tussen Joodse en Palestijnse inwoners van het land. Voor hen allen wil Nes Ammim een veilige plaats zijn, een omgeving waar ze elkaar van oog tot oog kunnen ontmoeten, waar ze kunnen luisteren naar elkaars verhalen en gezamenlijk activiteiten ontplooiën, in wederzijds respect.

Met de titel 'Van rozenkassen naar dialoog' willen wij tijdens de viering van ons jubileum niet alleen reflecteren op het verleden, maar deze mijlpaal in onze geschiedenis ook gebruiken om in Nederland aandacht te schenken aan het huidige profiel van het dorp en te laten zien wat ons *Center of Learning and Dialogue* kan betekenen bij het voorkomen van polarisatie. Ayelet Roth (directeur Face2face) en Noha Khatib (Local Dialogue Committee) zullen 's morgens een lezing geven over hun betrokkenheid bij Nes Ammim. Beide vrouwen, Joods en Palestijns, zijn werkzaam bij dialoogorganisaties in Israël. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met de presentatie van de bundel *Van rozenkassen tot dialoog* (red. Michael Elias en Simon Schoon) aan Job Cohen en Ahmed Aboutaleb. Tijdens de lunch zal de nieuwe Nes Ammim film worden getoond. Daarna zijn er diverse workshops over het heden, de toekomst, de visie en het dialoogprogramma van Nes Ammim. Deze workshops worden gegeven door (oud)vrijwilligers, vrienden en relaties. Om half vijf toosten we op vijftig jaar Nes Ammim. Na afloop is er gelegenheid tot informeel samenzijn. De band 'Mazzeltov' o.l.v. Gottfrid van Eck, brengt tijdens de dag Joodse en Arabische liederen ten gehore. Ook zal er een tentoonstelling over vijftig jaar Nes Ammim te bezichtigen zijn.

Aanmelden kan via het elektronische inschrijfformulier op onze website: www.nesammim.nl/jubileum-inschrijven of via bellen naar 055-5349339. De kosten van deze dag (inclusief thee/koffie en lunch) bedragen € 20,-.

Zondag. De Schuilplaats in Thailand is voor ons hier op Marken een bekend begrip. Dit huis wil misbruikte meisjes een nieuwe toekomst bieden. Door psychische hulp, scholing die bij hun belangstelling en capaciteiten past, voedsel, kleding, onderdak. De grondslag van handelen in dit huis is het Woord van God. Thailand is hoofdzakelijk Boeddhistisch, maar kent gelukkig godsdienstvrijheid en is een monarchie met een koning die goed voor zijn volk zorgt. Zoals wij weten werkt de fam. Bak in De Schuilplaats. In 2007 werden zij vanuit Purmerend uitgezonden. En ook in onze gemeente wordt voor hen geofferd en gebeden dat hun werk tot zegen mag zijn. Peter en Tatjana Bak zijn met hun kinderen Chester, Jeremy en Nathan komende zondagmorgen in de Grote Kerk bij ons te gast, omdat ze even een paar weken met verlof in Nederland zijn. En dat is fijn voor hun ouders uit Monnickendam, denk ik maar zo. Zij zullen tijdens de kerkdienst iets vertellen over hun motivatie/roeping voor dit werk. En ik hoop dat ze ons de opdracht meegeven om hen te blijven steunen, ook in de tijd die komt. We doen dat in onze gemeente uiteraard via de zendingscie. En deze commissie zal zondag dan ook zorgen dat er na afloop van de dienst een kopje koffie voor ons is, zodat we informeel nog wat kunnen napraten met de fam. Bak. Ook zal er een bescheiden informatie-en-verkoop stand zijn. Maar uiteraard hebben we ook gewoon de kerkdienst. We lezen Psalm 119: 41-64 en Romeinen 1: 1-17 en zingen Gz. 481: 1, 2, Ps. 118: 5, 7, Gz. 168: 1, 3, 6, Ps. 119: 17, 18 (voor een keer ter variatie op de melodie van Gz. 487), Gz. 326, Gz. 360: 3, Ps. 89: 6, 18. Ben je er bij?

Zomerzangavond. Woensdagavond 24 juli hopen we onze 2^o zomerzangavond te beleven. Onze eigen organist Hans Jütte, die vele tonen uit onze orgels weet te halen, zal ons verrassen met enkele solo stukken en uiteraard zullen we sámen zingen. En ik hoop een korte overdenking te houden. Deze avonden zijn een prima gelegenheid om vreemdelingen uit te nodigen, die in de haven liggen. Daar zal geflyerd worden. Maar ook wellicht anderen in ons dorp die niet meer zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Nodig ze uit zou ik zeggen en kom vooral zelf ook.

Ter overweging. Er zijn mensen die denken dat de zondag een spons is om alle zonden van de week uit te wissen. (H.W. Beecher)

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Ik zal je weer ontmoeten,
dat voel ik alle dagen.
Dan zal ik je uitbundig
wel alle dingen vragen,
de twinkeling ontdekken
in je betraande ogen.
Dat wij dit samen, liefste,
weldra beleven mogen.

Ik zal je weer ontmoeten,
als vroeger naar je kijken
en zien dat een belofte
zó eind'loos ver kan reiken,
dat dood en afscheid nimmer
haar krachten kunnen breken.
Wellicht heb ik dan liefde
nog nooit zó schoon bekeken.

Koster Jan Blijleven

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon:

Joas Corné



Broertje en zoon van:

Jiska Nema,

Irene en Martin Schmalz

Pfarrer-Beckingstrasse 11

46397 Bocholt

Duitsland

Cees en Nely Zwiers

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en attenties die wij ontvingen voor ons 50 jarig huwelijk. Wij hebben genoten van deze mooie dag.

Jaap en Neeltje Uidam

Toen iemand Galileo vroeg hoe God zo machtig kon zijn en Zich toch om ieder mens kon bekommeren, antwoordde hij:

'De zon, met al die planeten die erom heen draaien en er afhankelijk van zijn, kan toch een tros druiven laten rijpen alsof hij in het hele universum niets anders te doen had.'

'Ik geloof in God zoals ik in de opgang van de zon geloof: niet omdat ik hem kan zien, maar omdat ik kan zien wat hij allemaal aanraakt.'

C.S. Lewis

'God heeft je vandaag een geschenk gegeven van 86.400 seconden. Heb je er al één van gebruikt om 'Dank U' te zeggen?'

William A. Ward

'Ik heb ontdekt dat als de Almachtige wil dat ik iets doe of niet doe, Hij me dat altijd op een of andere manier duidelijk weet te maken.'

Abraham Lincoln



'Eén mens plus God is een meerderheid.'

Frederick Douglass



'God heeft elk van ons lief alsof we de enige mens waren.'

Augustinus

'Ik weet dat God me niets zal opdragen wat ik niet aankan. Ik zou alleen willen dat Hij niet zo'n groot vertrouwen in me had.'

Moeder Teresa

'Er zijn twee soorten mensen: mensen die tegen God zeggen: 'Uw wil geschiede', en mensen tegen wie God zegt: 'Oké, jij je zin.'

C.S. Lewis

Zijn genade is nieuw elke morgen,
want onze rotzooi is nieuw elke dag.