

Protestants Marken



Jaargang 7 nummer :30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 juli 2013

Kerkdienst voor : zondag 28 juli 2013

10.00 uur

PATMOSKERK

Mevr. N. Boon, Assendelft

Organist: Dirk Kes

De eerste collecte is bestemd voor:
Nederlands Bijbelgenootschap

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffie drinken in de hal van de kerk verzorgd door de Kerkrentmeesters.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	28 juli	Lucas 11:1-13	Gebedskracht
maandag	29 juli	Lucas 11:14-28	Wie hoort bij wie?
dinsdag	30 juli	Psalm 58	Vraag om vergelding
woensdag	31 juli	Lucas 11:29-36	Voorbeelden
donderdag	1 augustus	Lucas 11:37-54	Scherpe discussie
vrijdag	2 augustus	Psalm 59	Gebed om bevrijding
zaterdag	3 augustus	Lucas 12:1-12	Veiligheid

Opbrengst collecten 21 juli

De eerste collecte bestemd voor project Thailand van de fam. Bak € 275,40, dit is door de Diaconie aangevuld tot € 400,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 182,15

Overdenking : Marcus 14

En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen : Hoort allen naar Mij en verstaat wel : Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt.

De Farizeeën maakten ruzie met de Here Jezus en de discipelen over de in hun ogen onreine wijze waarop enige discipelen op dat moment hun maaltijd nuttigden. Met ongewassen handen aten zij hun brood. De Here Jezus wees de Farizeeën terecht en sprak vervolgens bovenstaande woorden tot de verzamelde menigte. De discipelen hadden de woorden van de Here Jezus niet goed begrepen en vroegen later om een nadere uitleg. De Here Jezus reageerde vervolgens wat fel : Zijt ook gij zo onbevattelijk ? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat ? De Here Jezus verklaarde hiermee alle spijzen rein, hetgeen best wel een schok teweeg bracht bij allen die het hoorden, want vele generaties lang bestond er een streng reinigingsritueel rond de maaltijden, waar jong en oud aan onderworpen waren, en mochten vele soorten spijzen niet genuttigd worden. De Here Jezus ging verder : Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein.

Het gaat hier dus niet alleen om het tot je nemen van voedsel, maar ook, misschien zelf vooral, over het opnemen van geestelijke voeding. Het moge duidelijk zijn dat het aanhoren van een geestelijke boodschap de mens niet onrein maakt, maar wat die mens vervolgens met die boodschap doet. En dat is een grote verantwoordelijkheid. In deze tijd van toenemende geestelijke armoede ontstaan vele nieuwe religieuze stromingen, die via de huidige media razendsnel verspreid worden over de wereld, tot in alle uithoeken toe. En leiders/goeroe's/ maitrea's of hoe ze zich ook noemen hebben maar een ding voor ogen en dat is door misleiding zoveel mogelijk volgelingen te krijgen. Hoe groter de beweging hoe meer impact ze krijgt, grote(re) invloed op (lands)besturen, financiële middelen, macht. Heel veel mensen op deze wereld hebben een dringende behoefte aan invulling van de geestelijke leemte in hun leven en storten zich vol overgave in de armen van dergelijke sektes. Zij laten hun harten vollopen met de vaak mooi klinkende maar gevaarlijk misleidende boodschappen van deze 'misleiders'. En waar je hart vol van is, loopt je mond van over. En verkondig je een boodschap die vals is en ook medemensen naar het verderf leidt. Zo maak je jezelf onrein voor God en je medemens. De minachting voor de volgelingen van Jezus Christus, zoals door deze 'misleiders' uitgesproken, is groot. De boodschap van liefde voor de medemens en de Here God boven alles, wordt als slap en niet meer van deze tijd weggezet. Het lijkt soms wel of de met harde hand opgelegde 'boodschap' makkelijker door de mens wordt geaccepteerd, dan het in liefde gebrachte evangelie van Jezus Christus. De mens wil blijkbaar gedwongen worden. Of is het wellicht een afschuiven van verantwoordelijkheid ? Zo van 'ik ben gedwongen, dus het is niet mijn verantwoordelijkheid'. Sorry Here God, ik kon er echt niets aan doen... Maar zo makkelijk komen wij er als mens natuurlijk niet vanaf. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven en ons gedrag. Wij maken ons zelf rein of onrein voor de Here God. De Here Jezus is hierin heel duidelijk. Wij hebben de 10 geboden als richtlijn voor ons leven en hebben het Evangelie van Jezus Christus waarin ons Gods wil wordt uitgelegd. Dat is voor ons ruimschoots voldoende om alle boodschappen die op ons af komen te toetsen en te overleggen in ons hart, opdat wij zuiver blijven in onze boodschap naar onze naasten toe en rein voor de Here, onze God, door Jezus Christus, onze voorspraak. En daar waar we, tot onze spijt, onrein zijn geweest, wast de Here Jezus ons rein door Zijn bloed, tot in eeuwigheid.

1. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
2. Vader, leer ons Uw liefde zien in de gewone dingen van elke dag.
3. Voor elk nieuw geboren menskind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
6. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
7. Wilt U bij het vredesproces zijn tussen de Palestijnen en Israël. Reinig hun harten, zodat er geen plaats is voor haat en wantrouwen.

Ria Kaars

In liefde volle herinnering.

24- 7 – 2012

24 – 7 – 2013

Sijmen Commandeur

Een jaar alweer voorbij,
Het was als gisteren zo nabij.
De herinnering aan jou die blijft,
toch gaat ons leven door.
Maar wij vragen noch steeds,
Waaromwaarvoor?

Eefje Commandeur – Schipper

Stefan

Dennis

24 July 2012

24 July 2013

Lieve ome Sijmen

Het is nu een een jaar geleden dat je er niet meer bent.
We denken nog elke dag aan je, en wat we samen deden.
Ook al ben je niet meer in ons midden.
Maar we dragen je altijd mee in ons hart.

Debby en Nikita

Zondag. Een preekrooster wordt lang van te voren gemaakt en ingepland. Zodoende had ik komende zondag in het rooster vrijgehouden i.v.m. de verjaardag van mijn moeder. Met de wijsheid van nu weten we dat dit niet meer nodig is. Maar de gastvoorganger stond al lang geboekt, dus we laten het zo. En voor mij is het toch weer een volle werkzondag geworden, omdat Enkhuizen een beroep op mij heeft gedaan voor de morgendienst en Nw. Loosdrecht voor de avonddienst. Of ik weer een toga zal dragen als het nog zo warm is? Het antwoord is: nee. Ik ben zeer gehecht aan mijn ambtsgewaad. En principieel vind ik dat iedere dominee die zou moeten dragen. Maar er zijn ook grenzen. Zoals afgelopen zondag bijvoorbeeld. De combinatie hitte en staan op een kleine preekstoel met klankbord daarboven is dan geen gelukkige combinatie, om niet te zeggen: een onverantwoorde combinatie. Van harte een fijne zondag gewenst!

H. Doop. Ouders die hun kind willen laten dopen op zondag 11 augustus a.s. kunnen zich bij mij aanmelden (tel. 746169) tot uiterlijk maandag 29 juli.

Ter overweging. De kerk heeft een geheim.

We kunnen de "Martha's" niet missen. (Lucas 10: 38, 39).

Maar "Maria" mag nooit achter "Martha" verbleken.

Ook in onze tijd, zo barstensvol mogelijkheden om met elkaar te communiceren, hebben wij vooral háár nodig – om stilletjes naast haar aan de voeten van de Heer te zitten en te luisteren naar Zijn stem. (dr. A.F. Troost).

Tenslotte. Het is fijn voor alle vakantiegangers dat het zo heerlijk zomert. De weermannen en vrouwen weten ons te melden dat het 7 jr. geleden is dat Nederland voor het laatst een hittegolf beleefde. En ik moet bij zulke mededelingen altijd een beetje glimlachen. Want het is nog niet zo lang geleden dat diezelfde beroepsgroep ons voorspiegelde dat strenge winters en hete zomers zoals we die van vroeger kenden, niet meer zouden voorkomen in Nederland vanwege alle klimaatveranderingen. Nu, jullie weten inmiddels wel hoe ik daar over denk en dat ik mij nog steeds kan vinden in de uitspraak: ieder weer komt van de Heer. Intussen realiseer me ik wél dat deze weersomstandigheden moeilijk zijn voor mensen die zwaar (lichamelijk) werk moeten verrichten. En laten we ook denken aan de zieken en ouderen die last hebben van deze temperaturen.

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. H. Dekker.