

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer :32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 augustus 2013

Kerkdienst voor : zondag 11 augustus 2013

10.00 uur

Patmoskerk

Ds. H. Dekker
Organist: Hans Jütte

Eerste collecte is bestemd voor:
de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	11 augustus	Hebreeën 11: 1-12	Les uit de geschiedenis
Maandag	12 augustus	Hebreeën 11: 13-22	Op weg naar het vaderland
Dinsdag	13 augustus	Hebreeën 11: 23-40	Voorgangers genoeg
Woensdag	14 augustus	Hebreeën 12: 1-13	Wedstrijd met toeschouwers
Donderdag	15 augustus	Genesis 21: 1-21	Scheiding
Vrijdag	16 augustus	Genesis 21: 22-34	Bondgenootschap
Zaterdag	17 augustus	Lucas 12: 41-53	Trouw



woensdagavond 14 augustus, 20.00 uur, Grote kerk

3^e Zomerzangavond 2013

M.m.v Het Marker Mannenkoor
en de Voor Anker Band

Meditatie: Kees Kersbergen
Liturg: Ds. H. Dekker



<http://www.protestantsmarken.nl>

MEDITATIE

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Psalm 42: 2

Je moet wel ontdekken waar je moet zoeken om te vinden. Wat God betreft zijn er diverse opvattingen. In de natuur of juist de bovennatuur (metafysica). In de medemens of juist in jezelf (ik ben een God in het diepst van mijn gedachten). In de donder of juist de stilte (Elia op de Karmel). In de liturgie of specifiek in het sacrament.

Afgelopen voorjaar maakten we een rondreis door midden Spanje. We bezochten allerlei klassieke steden, waaronder Avila. Een stad met een ommuring als een kasteel. De geboortestad van de heilige Theresa en Johannes van het Kruis. Beiden mystici. Staande bij haar tombe vroeg een reisgenote: "Hebben jullie ook heiligen?" Mijn eerste reactie was: "Niet echt". Later kwam ze er op terug: "En Bonifatius dan?" Dat we niet aan hun verering doen is duidelijk, maar er is toch ook veel gemeenschappelijk, ondanks de scheiding?

Teresa van Avila (1515-82) behoort tot de grootste mystici uit de geschiedenis van het christendom. Afkomstig uit een adellijke familie in Avila, nam zij zich als jonge vrouw voor zich toe te leggen op de bekering van de heidenen en het herstel van de breuk met de protestanten. In 1536 trad zij toe tot het carmelitessenconvent van de Incarnatie te Avila. Haar verblijf hier werd een tijdlang onderbroken door een ernstige ziekte. In 1540 mocht zij in het klooster terugkeren. In die periode vertrekken vijf van haar broers naar Zuid-Amerika. Het is de tijd van de ontdekkingsreizen en van grote veranderingen, zoals het einde van de Moorse overheersing op het Iberisch schiereiland en de recent uitgevonden boekdrukkunst.

Zij was overtuigd van de noodzaak hervormingen aan te brengen in het Spaanse kloosterleven, met het oog op de treurige toestand waarin dit zich bevond. Gesteund door rijke familieleden en vrienden stichtte zij een nieuw klooster in Avila. De toeloop was zo groot, dat tot nieuwe stichtingen overgegaan moest worden. Binnen enkele jaren richtte zij zestien huizen op. Voortdurend was zij op pad, om kloosters te inspecteren en op hervormingen aan te dringen.

Haar belangrijkste boek: *De innerlijke burcht, het kasteel der ziel*. Kort gezegd: naar God zoeken via zeven vertrekken. Ze beschrijft daarin de weg naar binnen door de zalen van de ziel, stap voor stap. Teresa zocht God in het binnenste van haar hart. Daarover schreef ze in opdracht van haar biechtvaders het indrukwekkende boek. Daarin vergeleek ze de ziel met een kasteel. In het centrale vertrek woont God, maar de duivel houdt de mens in de buitenste vertrekken. Teresa waarschuwt degenen die de Weg van de Volmaaktheid willen gaan dat de ziel in haar opgang naar het centrale vertrek vaak in de illusie kan verkeren dat zij God al gevonden heeft. Maar die illusie wordt gevoed door ijdelheid. Vandaar dat nederigheid en boetvaardigheid de beste garantie is op vooruitgang. Ze leert je om van God uit te zien. Dat is niet zomaar een andere manier van kijken, van loslaten en onthechten; het is eerder dat je de diepte van alle werkelijkheid ziet, waardoor je getransformeerd wordt. Het centrale thema van haar geschriften is het mystieke leven.

De religieuze extase van Teresa kan overweldigend, soms ook erotisch aandoen. In Rome staat zo'n extatisch beeld van haar. Zij streefde naar eenwording met God door contemplatie en gebed. Dit leidde tot diepe ervaringen en een persoonlijk kennen van God door de liefde. Zij omschreef deze relatie als een 'mystiek huwelijk' en sprak van een tweede bekering en een eenwording door de liefde. In haar levensbeschrijving vertelt zij van het moment van extase waarop een cherub haar verscheen met een speer die in het vuur verhit was. Hij stak deze diep in haar boezem, tot in de kern van haar wezen. Zij voelde, hoe een intense liefde voor God in haar ontvlamde. Het was, vertelde zij een verrukkelijke ervaring die tegelijk geweldig pijn deed. Zo onderging zij de mystieke eenwording met God.

Teresa en haar gezellen vertegenwoordigen binnen het katholicisme de emotie en de religieuze passie, hoe nuchter zij overigens ook konden zijn. Hierdoor leverden zij een belangrijke bijdrage aan de kerk. De nadruk van de scholastici op de rede (metafysica) had kennelijk de behoefte aan een persoonlijk ervaren van God niet kunnen bevredigen.

Mystiek: ('geheimzinnig') betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke waarneming. Zelf heb ik niet zoveel met mystiek, noch van katholieke, nog van protestantse origine.

Het is interessant voor de theologie en psychologie. Een van de opvallende kenmerken hiervan was dat hierbij, anders dan de theologie ook vrouwen sterk vertegenwoordigd waren. Theresa is ook een van de weinige kerkleraresen, misschien wel de enige. (Opmerkelijk voor een kerk die geen vrouwen in het ambt duldt.)

Ik heb een kaart gekocht met haar afbeelding en een stukje tekst uit haar boek:

Laat niets je verstoren.
 Laat niets je beangstigen.
 Alles gaat voorbij.
 God verandert niet.
 Geduld verkrijgt alles.
 Niets ontbreekt
 Aan wie God bezit.
 God alleen voldoet.

Bij dit alles moest ik denken aan lied 439

Hoe glanst bij Gods kind'ren het innerlijk leven,
 al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.
 Wat hun door de Koning des lichts is gegeven,
 dat houden zij teder naar binnen gekeerd.
 Het hart van hun werken,
 dat niemand kan merken,
 verlicht hen met liefde in leven en sterven
 en doet hen de hemelse zaligheid erven.

Wel schijnen zij enkel geringen van buiten,
 voor engelen donker, voor mensen een spot,
 maar innerlijk zijn zij als lieflijke bruiden,
 het sieraad, de kroon en de glorie van God,
 zij die zich bereiden
 op 't einde der tijden.
 De koning zal onder de leliën weiden,
 in stralend gewaad zullen zij Hem geleiden.

Kees Zeeman

Voorbede

1. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
2. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
3. Wilt U bij het vredesproces zijn tussen de Palestijnen en Israël. Reinig hun harten, zodat er geen plaats is voor haat en wantrouwen.
4. Wees met hen die jong zijn en geen betaalde baan kunnen vinden. Help hen in de zoektocht naar werk.
5. Voor de zomer zangavonden, dat ons hart open mag staan naar U en onze naaste.
6. Voor Farooq en zijn gezin in Pakistan, wees hen zeer nabij. Wilt U met Uw Vaderhand hen leiden.
7. Wees met de Christenen die in Moslim landen wonen. Laat hun handelen een getuigenis zijn van Uw oneindig geduld met ons mensen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 4 augustus

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds

€ 228,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 247,00

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. Zo langzamerhand keren verschillende mensen weer terug van hun vakantieadres, merk ik. Dus zie ik je graag weer in de kerk! We lezen op deze zondagmorgen Spreuken 9 en Matteüs 7: 24-27. En zingen: Gz. 170: 1, 4, Ps. 145: 3, 6, Ps. 19: 3, 6, Gz. 326: 1, 2, Gz. 326: 3, 4, 5, Ps. 32: 4, Gz. 293. Een fijne zondag gewenst!

Zomerzangavond. Woensdag 14 augustus a.s. hopen we om 20.00 uur in de Grote Kerk onze 3^e zomerzangavond te beleven. Dit keer met medewerking van onze pastoraal medewerker, de Voor Anker Band en Het Marker Mannenkoor. Ik verheug me erop. Welkom allemaal!

Zieken. Zr. L. Boes-de Groot mocht het ziekenhuis weer verlaten en terugkeren naar huis. Dat is een mooi bericht. Br. C. van Altena werd vanuit het Transitorium in het Waterlandziekenhuis overgeplaatst naar de afd. chirurgie. Hem wacht opnieuw een ingrijpende operatie. We denken aan hem in onze voorbede en belangstelling. En we willen ook de andere zieken niet vergeten, thuis of langdurig elders verpleegd.

RD. Het Reformatorisch Dagblad besteedde in de afgelopen weken in een alleraardigste zomerserie uitgebreid aandacht aan de klederdrachten in Nederland. En deze week is dan Marken aan de beurt. Met dank aan één van onze gemeenteleden die daar geheel belangeloos aan meewerkte. Voor wie het nog eens na wil lezen en niemand kent die deze krant leest: ik zal zorgen dat onze plaatselijke nieuwsvergaarder het krijgt, zodat het na te lezen is op: www.markernieuws.com

Ter overweging. Als wij alles in gebed brengen wat ons bezig houdt, dan richten we onze aandacht van het probleem naar onze God, van onze bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom).

Ten slotte. Afgelopen zaterdag genoot ik met mijn zoon/schoondochter en de kleinkinderen van de huidige tentoonstelling in ons eigen Marker Museum. Als je die nog niet gezien hebt: ga vooral kijken, zou ik zeggen. Wat mij betreft hulde aan de samenstellers en aan alle vrijwilligers die het museum bemensen. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Pakistan

Terwijl de kerkbode van vorige week net uit was kreeg ik alweer een nieuw bericht: Farooq was ergens langs de weg gedumpt en intussen weer thuis in Karachi. Dit onder strikte voorwaarden dat hij niet meer naar zijn werk mocht (zijn school) en niet meer mocht preken. Zij houden hen in de gaten.

Intussen zijn de ontwikkelingen zo verergerd rond het gezin van Farooq en Tahreem dat zij huis en haard in Karachi halsoverkop hebben verlaten vrezend voor hun leven. Alles hebben ze achtergelaten. Gelukkig had onze diaconie net geld overgemaakt naar Faras en konden tickets betaald worden om naar Toba Tek Singh te reizen. Ik heb dit even voorrang gegeven omdat er levens op het spel staan. Want in Karachi wordt Farooq ervan verdacht geëvangeliiseerd te hebben onder moslims. Hierop staat de doodstraf. Ook als een moslim zich bekeert tot het christendom moet hij gedood worden. Wij kunnen ons zoiets gewoon niet voorstellen.

Toba Tek Singh ligt in de provincie Punjab, wat ook weer een broeinest is van moslimfanatici. Eigenlijk mag het een wonder heten dat de school van ons diaconie-project nog steeds goed reilt-en-zeilt. Ik denk dat Faras precies aanvoelt wat hij wel en niet kan doen.

Tahreem heeft mij gemailed dat ze ook niet veilig zijn in Toba Tek Singh. Ook als gematigde moslims vermoeden dat Farooq onder moslims gepreekt heeft (jawel vermoeden) doen ze al aangifte en komt Faras met zijn gezin ook in gevaar. Dat willen ze absoluut voorkomen. Ze weten op dit moment nog niet waar ze naar toe kunnen en leven in grote angst. Ik heb Faras uitgelegd hoe het hier in Nederland toegaat: bij aankomst wordt het hele gezin door de IND opgesloten. Nederland staat op de zwarte lijst van mensenrechtenorganisaties, daar hoef je alleen het nieuws maar voor te volgen. Ik probeer op dit moment zoveel mogelijk raadgevers om mij heen te verzamelen en heb contact gehad met Open Doors (hun krantje ligt vaak in de hal van de Patmoskerk, lees maar eens).

Klaas Kes.

Hier volgt nog even de laatste email van Tahreem:

Dear Klaas,

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ WHO help us and enable our families who arranged our Air tickets and Heavenly Father brought us here in Toba tek singh safe and sound.

We arrived on Faisalabad Airport at 7.15am where Br. Faras was waiting for us. And brought us here to stay with their Family and our Mom.

We are very much thankful to you for all your prayers, love and concern for Farooq and for us all. Me and Farooq are very much worried. Our lives were not safe in Karachi as Karachi is already full of killing and terrorism. But I know about Punjab province it is not safe too as there are much Muslim Fundamentalists and if they get to know about Farooq's complain as they said that he is doing Muslim Evangelism and converting them, they will follow him here too. And they have no sympathy for this CRIME. Even the common Muslim people become aggressive if they know something about it. They need only a news, then no one can protect the person.

Now we are very much worried, I am worried for Farooq and my kids. And on the other hand I am very much worried for Br. Faras and his family's security. I don't want to put them in danger too.

we are thinking if GOD help us and we leave the country. Because I know that no one can protect us here in Pakistan. I don't know what to do. We have no hope expect you. We sit together with our family here in Toba Tek Singh and decide to leave the country, we don't want to put more lives in danger. We think a lot on it.

We left our home in Karachi, where we have everything. Everything. But now when we left our home, we left everything there. We brought only necessary clothes. All our furniture and electronic things we left because we want a safe place. ME and my GOD knows how I left my home. I love my home a lottttt. I know how we made everything with our savings, but now we left. I believe that GOD gave us all that, and now HE took everything.

I want to request you, can you help us to get out from Pakistan? I will be looking for your reply with lots of prayers.

Yours in Christ
Tahreem and Farooq

CGK MARCANTAT

NOG EVEN EN HET IS WEER VOORBIJ
 DE ZOMER DIE MAAR OP ZICH LIET WACHTEN
 DE VAKANTIE EN DE ZON WAAR WIJ ZO NAAR SMACHTEN
 DAN BREEKT DE TIJD VOOR ANDERE DINGEN AAN



SAMEN ZINGEN GAAN

De vakantie is bijna voorbij en wij beginnen weer met de repetities
 op maandag 19 Augustus.
 Wij zien onze leden graag weer die avond om 19.45 uur in de Patmoskerk.

**Ook niet leden zijn welkom. Gooi je vooroordelen aan de kant en ga het eens zelf
 beleven..**

Kom eens een avond luisteren of meezingen beleef het eens van een andere
 kant. Je bent van harte welkom.

Wil je meer info? Bel of email en wij geven je antwoordt. Je kunt ons ook vinden op
 Facebook.

Voorzitter Sijtje Stoker:
 Secretaris: Lijsje Roos-Moenis
 Pennigmeester: Piet Kes
 Agnita Pereboom-Kes
 Aaltje Booneveld-Uithuisje

06 02305 1100
 0299 – 601508
 0299 – 603160

email: sijtje.stoker@planet.nl
 email: roosmoenis@hetnet.nl
 emial: pietenaagje@hi.nl

*Veel fijne herinneringen,
verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar nooit uit ons hart.*

Verdrietig om zijn afscheid, maar met een bevrijd gevoel dat zijn
lijden voorbij is geven wij u kennis van het overlijden
van mijn man, onze vader en opa

Sijmen Visser

* Marken, 27 januari 1942

† Broek in Waterland, 31 juli 2013

Corrie Visser - van Harten

Klaas en Linnety

Apollonia, Leroy

Cornelis en Anita

Amber, Ilse

Correspondentie:
de Klinke 12
1151 CC Broek in Waterland

Sijmen is overgebracht naar het Dorpshuis "t Trefpunt" te Marken.
Hier is zaterdag 3 augustus van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om
afscheid van hem te nemen.

Maandag 5 augustus vindt om 10.00 uur de afscheidsplechtigheid
plaats in het crematorium, Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Na afloop ontmoeten wij u graag in de ontvangstkamer voor een
kopje koffie.

Toch nog onverwacht is op 71 jarige leeftijd overleden mijn zoon,
onze broer, zwager en oom **Sijmen Visser**.

Wij zijn verdrietig om zijn heengaan maar dankbaar dat hem verder
lijden bespaard is gebleven.

in allernaam

M. Visser-van Altena

Je pijn is nu voorbij
Je lijden is gedaan
Je leeft voor ons nu verder
In een eeuwig nieuw bestaan

Dag lieve pa en opa

Klaas en Linnety

*Apollonia
Leroy*

Cornelis en Anita

*Amber
Ilse*

Met leedwezen kennis genomen van het overlijden van ons trouw lid,

Sijmen Visser kzn

Helaas door zijn ziekte , moest hij veel keer met tegenzin afmelden.

Wij zullen **Sijmen**, als kundige klaverjasser, en prettig persoon node missen!

Wensen zijn vrouw en kinderen, veel sterkte met dit grote verlies!

Voor Anker klaverjas club

Het is nu drie maanden geleden dat ik geopereerd ben aan mijn rug en ik wil graag iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven in welke vorm dan ook. Het heeft mij veel steun geboden te weten dat ik er gedurende deze hele periode niet alleen voor stond.

Ik ben nog niet klaar met revalideren maar ik zit zeker op de goede weg.

Nogmaals bedankt ook namens mijn familie.

Demi Zeeman
Grotewerf 10

1953

2013

Wat maar weinig mensen is gegeven, mogen onze (groot)ouders wel beleven.

Op 20 augustus 2013 is het 60 jaar geleden dat zij,

Cees en Marie Boes Teerhuis

in het huwelijksbootje zijn getreden.

Wij willen dit graag vieren en wij vinden het fijn, om daarvoor even gezellig bij elkaar te zijn.

Een ieder die hen wil feliciteren, is van harte welkom op de receptie,

welke wordt gehouden op zaterdag 24 augustus 2013 van 15:00 uur – 17:00 uur

in Dorpshuis "Het Trefpunt".

Cees† en Agnes
Jannetje en Jan
Martin en Jolanda
Gera en Jos

Heleen
Menno en Sharon
Arno en Britt
Ian
Suzanne

De reisgids en de bijbel

Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
ze zaten samen in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje versleten,
de bijbel of hij pas gebonden was...

"Zeg, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -
jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt..."

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken
op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan."

Toen sprak de bijbel, en hij zuchtte even:"
"Ik ben de mensen niet zo naar de zin.
'k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden:
bij mij staan er geen aankomsttijden in!"

Kritiek

‘ Het verschil tussen
coaching en kritiek
is je houding. ’

Ik kan klagen omdat de rozenstruiken doorns hebben of blij zijn omdat de doornstruik rozen heeft; de keus is helemaal aan mij.

*Lever niet te snel kritiek.
Zelfs een klok die niet loopt,
heeft twee keer per dag gelijk.*

Tien mensen
hielden **drie miljoen** Israëlieten
er vanaf om het Beloofde Land in te gaan:
zo gevaarlijk kan de stem van
een minderheid zijn.