

# Protestants Marken



*Jaargang 8, nummer : 2*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 11 januari 2014*

**Kerkdienst voor: zondag 12 januari 2014**

## PATMOSKERK

**10.00 uur**     *Ds. H. Dekker*

Organist        : Hans Jütte

Koster(s)       : Jaap Boes en Klaas Boes

Schoolied:       : Lied 25A

Schoolied lezen: Jarno Zondervan

Crèche           : Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst: Nelly Zeeman en Lucia Pereboom

Eerste collecte is bestemd voor:

*Onderhoudsfonds*

Tweede collecte is bestemd voor:

*De Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	12 januari	Mattëus 3:1-17	Roepende in de woestijn
Maandag	13 januari	Jeremia 35:1-11	Nee durven zeggen
Dinsdag	14 januari	Jeremia 35:12-19	Voorbeeld van gehoorzaamheid
Woensdag	15 januari	Jeremia 36:1-19	Wie schrijft die blijft (niet)
Donderdag	16 januari	Jeremia 36:20-32	Vlammende woorden
Vrijdag	17 januari	Psalm 115	De HEER leeft
Zaterdag	18 januari	Leviticus 8:1-17	Bloedritueel

**Meditatie.**

Lezen: Psalm 19.

De eerste preek die ik ooit onthouden heb over deze psalm was van ds. L. Blok. Een begenadigd spreker. Je moest wel naar hem luisteren, of je wilde of niet. En hij schetste ons op die bewuste zondagmorgen het beeld van Gods plaatjesboek ( de verzen 1-7) en Gods leesboek ( de verzen 8-15). Later in mijn leven hoorde ik wel vaker een preek over deze psalm. Zeker in de vakantieperiode. Want menig dominee schaaft deze psalm onder preekstof voor de vakantietijd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het eerste gedeelte van deze psalm. Waarin de natuur zo mooi bezongen wordt. Het is alsof heel de natuur een boodschap voor ons heeft. Hoe kunstig is alles gemaakt. Het is alsof de bloemen en de sterren een boodschap verkondigen in een taal zonder woorden die door iedereen wordt verstaan. Ik weet het: in de wetenschap spreekt men maar al te graag over een big bang. Een explosie van de oerstof aan het begin der tijden waardoor de verschillende stukken de ruimte in werden geslingerd en het heelal ontstond, dus ook de aarde. En nu wil ik de wetenschap niet tekort doen, of minachten, maar ik stel alleen de vraag: hoe kan er toch zo'n schitterend geheel zijn ontstaan? Iets dat "zomaar" ontstaat is voor mij maar moeilijk te geloven. Het heelal is de afspiegeling van Gods macht en majesteit, zoals een kunstwerk in zekere zin de afspiegeling is van de maker. Denk maar aan een beroemd schilderij van Rembrandt bijvoorbeeld. Dat stelt niet alleen zichzelf voor, het stelt ook het genie Rembrandt voor. Nu, het ruisen van de wind, de opgang van de zon, de kleuren van de bloemen en bomen, ze weerspiegelen de Schepper. En diep onder de indruk fluisteren we: wat is God groot, die dit alles gemaakt heeft!

Niettemin houdt deze psalm ons voor dat we aan de natuur niet genoeg hebben om God te ontdekken. Want dan zou je net zo goed naar de hei kunnen gaan op zondagmorgen als naar de kerk. Nee, zegt de psalm. We hebben wel degelijk de uitleg van Gods Woord nodig om iets van God te kunnen begrijpen. De wet van de HEER, staat er in vs. 8. Dan hebben wij de neiging om aan de tien geboden te denken. Maar de wet betekent hier in ruimere zin: het onderwijs van God. Van de schepping wordt gezegd, dat ze een taal spreekt zonder woorden. Maar in het onderwijs uit de Bijbel maakt God bekend wie Hij is. En wie dat Woord leert begrijpen al gaandeweg in z'n leven, leert ook met andere ogen naar de schepping kijken. Zien we God achter alle dingen van het leven. Zo is dit lied een liefdeslied, gewijd aan God. Of zoals de berijming zegt: "ons laatst behoud: het Woord van onze Koning."

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
2. Heer, wees bij de vervolgde Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
3. Wees aanwezig bij hen die ernstig ziek zijn en langdurig worden verpleegd. Laat Uw licht schijnen ook op die plaatsen waar wij niet willen zijn.
4. Heer wij vragen Uw zegen voor het jaar dat voor ons ligt.
5. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen, in deze tijd waarin velen hun rug naar U toekeren en zo juist van U afgroeien.
6. Wees met de mensen in Syrië. In de steden Homs en Damascus gaat het er hemel - schreiend aan toe. Dat er een einde mag komen aan het uithongeren van de bewoners.
7. Leer ons danken in alle omstandigheden, want U wil ons betrekken in Uw plan van redding.

Ria Kaars

**Opbrengst collecte**

Tweede kerstdag, 26 december 2013, Kinderkerstfeest € 349,22

**Opbrengst collecten zondag 5 januari 2014**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 247,43

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 213,57

**Bijbelstudiekring.**

Aanstaande dinsdagmiddag 14 januari is er weer Bijbelstudiekring van 15.00 uur tot 16.30 uur in de hal van de Patmoskerk.

Deze keer behandelen we het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië en het is goed om vooraf dit hoofdstuk te lezen.

Alle deelnemers en ieder die hier belangstelling voor heeft zijn weer van harte welkom en bij deze uitgenodigd.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn, 11 februari, 11 maart en als laatste 8 april.

Kees Kersbergen

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten	Periode Nov – Dec 2013	€ 528,37
----------------	------------------------	----------

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

**Zondag** komen we samen in de Patmoskerk. We lezen Lucas 2: 40-52 en Marcus 3: 31-35. En we zingen de volgende liederen: 27: 2, 7, 25 A, 836, 84: 1, 3, 5, 837: 1, 3, 133: 1, 3, 968: 1, 2, 5. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Br. J. Schipper, Meester Visserstraat 10 is in het OLVG voor een operatie. Zr. N. Zeeman-Uithuisje, Zuiderzeeweg 6 werd opgenomen in Hoorn, maar overgebracht voor een operatie naar het AMC en zal na de operatie weer terugkeren naar het ziekenhuis in Hoorn. Br. J. Oudhuis werd ontslagen uit het Eduard Douwes Dekkerhuis en mocht naar huis terugkeren. Br. M. Kaars werd ontslagen uit de logeerkamer van Swaensborch en is weer op Marken. Dat is mooi. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Catechese.** Graag zie ik onze catechisanten zondagmiddag om 16.00 uur in de hal van de Patmoskerk. We kijken naar de uittocht uit Egypte en bespreken aansluitend het 4<sup>e</sup> gebod. Zijn jullie er weer?

**Vooruitblik.** Zondag 19 januari hopen we met elkaar het H. Avondmaal te vieren. Daar mogen we ons in de week die voor ons ligt op voorbereiden. Christus roept en nodigt ons, om onze plaats in te nemen aan Zijn tafel. Wat een voorrecht! Graag noem ik in dit verband ook de andere Avondmaal zondagen die gepland staan in 2014. Zodat we daar rekening mee zullen houden: 4 mei, 20 juli, 5 oktober, 7 december. Waarom dit zo belangrijk is? Omdat het sacrament het zichtbare teken is, door God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen zou; namelijk, dat Hij ons vanwege het offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. (zondag 25 H.C.)

**Ter overweging.** Gelukkig zijn zij die het geestelijke lied geleerd hebben. Zij bezitten een schat van levenslange waarde. ( H.Kuindersma).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

## Eerste teksten Bijbel in Gewone Taal verkrijgbaar

**Vanaf vrijdag 15 november is de voorpublicatie van de *Bijbel in Gewone Taal* verkrijgbaar. De *Bijbel in Gewone Taal* is de duidelijkste bijbel die ooit in de Nederlandse taal is verschenen en is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze voorpublicatie biedt een eerste kennismaking met deze nieuwe vertaling van de Bijbel en bevat een gevarieerde selectie van teksten en genres uit het Oude en Nieuwe Testament. De complete *Bijbel in Gewone Taal* verschijnt in het najaar van 2014.**

De *Bijbel in Gewone Taal* is een vertaling van de Bijbel in gewone taal. Taal die we allemaal dagelijks gebruiken en begrijpen. Het is een vertaling van de hele Bijbel, uit de bronteksten (Hebreeuws en Grieks). De *Bijbel in Gewone Taal* is een toegankelijke bijbel voor iedereen.

Het gebruik van gewone taal betekent niet dat de inhoud van de Bijbel versimpeld wordt. Het betekent dat de taal het begrijpen van de tekst niet in de weg staat. Een echt gemakkelijke bijbel bestaat niet, want de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Maar de *Bijbel in Gewone Taal* is wel de duidelijkste bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is.

Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: "We zijn er trots op dat het gelukt is om een vertaling van de Bijbel te maken die van begin tot eind duidelijk en begrijpelijk is. Ons vertaalteam bestaat uit 12 specialisten die 7 jaar aan dit project hebben gewerkt. Dankzij hun deskundigheid is de *Bijbel in Gewone Taal* een duidelijke én een verantwoorde bijbelvertaling."

Op de website [www.bijbelingewonetaal.nl](http://www.bijbelingewonetaal.nl) is meer informatie beschikbaar over de *Bijbel in Gewone Taal*, zoals een toelichting op het vertaalproces in tekst en beeld.

*Bijbel in Gewone Taal – de eerste teksten* verschijnt bij uitgeverij Royal Jongbloed en bevat teksten uit o.a. Genesis, Job, Psalmen, Mattheüs, Johannes en enkele brieven. De vormgeving loopt vooruit op hoe de complete uitgave er straks uit zal zien. De voorpublicatie is verkrijgbaar in de boekhandel. Boekgegevens: gebonden / formaat 14x21 cm / ca. 136 blz. / ISBN 978-90-8912-073-1 / Prijs € 7,50

---

## Een boek vol zilverwerk

**In museum Meermanno in Den Haag is tot 2 maart 2014 de tentoonstelling *Zilver voor de Zondag* te zien. Negentig prachtig versierde bijbels en liedbundels uit de collectie van Bernard van Noordwijk zijn te bezichtigen in een mooie negentiende-eeuwse zaal van het museum.**

Bij de tentoonstelling is een gelijknamig boek verschenen, waarin de geschiedenis van het versieren van bijbelomslagen beschreven is. Tientallen bijbels staan afgebeeld, voorzien van een verhaal over oorsprong en geschiedenis. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbels met zilverwerk zijn echte familiestukken. De tentoonstelling en het boek helpen om de familiebijbel beter op waarde te schatten.

Op zaterdag 1 februari zal Bernard van Noordwijk tussen 13.30 uur en 16.00 uur aanwezig zijn in museum Meermanno om bijbels met zilver- of goudbeslag te 'taxeren', dat wil zeggen, te beoordelen naar herkomst, leeftijd en vervaardiger (zilvermid).

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem (Contactpersoon Marken Anneke Commandeur)

Op 30 december 2013 waren onze (groot)ouders Cees en Ma Roos

## 60 jaar getrouwd

Al 60 jaar een prachtig paar  
Niet altijd gemakkelijk dat is waar  
Veel gebeurd in al die jaren  
Maar jullie hebben het samen ervaren  
Ook mooie en liefdevolle herinneringen om aan terug te denken  
Dat is het mooiste wat je elkaar kunt schenken  
Deze mooie momenten zijn dierbaar  
Koester deze met elkaar  
Onze grootste wens is, dat de Heer jullie nog mag sparen voor lange tijd  
Met veel liefde, geluk en in goede gezondheid

Klaas en Luitje  
Enrico en Marjolein  
Isa en Pepijn  
Tamara en Ronald  
Fem

Linda en Ton  
Sharon en Jeroen  
Tirza en Jeffrey

Maritje en Pieter  
Jinx en Steffen  
Demi

---

Hierbij willen wij alle (oud)leiders en leidsters van de Zondagsschool hartelijk bedanken voor de vele gezellige uurtjes op de zondagmiddag de afgelopen jaren en de laatste maanden ook de zondagavond.

Bedankt, we zullen jullie missen!

Cindy	Jiddo	Milan
Gianna	Kimberley	Nikita
Gido	Luke	Steffan



## **Artikelen uit (kerst)pakketten die niet worden gebruikt**

Na het geweldige succes van vorig jaar gaan wij deze actie herhalen.

Velen van ons hebben van onze werkgevers, vrienden etc. een kerstpakket ontvangen/gaan ontvangen. Altijd geweldig leuk en lekker, maar er zit altijd wel wat tussen wat je niet echt gebruikt of lekker vindt (wijn, etenswaar etc). Wat doe je; je legt het in de koelkast, bewaart het totdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dit uiteindelijk met het vuilnis van woensdag wordt afgevoerd. Jammer en (dood)zonde.

Er zijn momenteel zoveel mensen die het, in deze tijd, financieel moeilijk hebben en helaas afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wij, Trijntje Boes en Willy Uithuisje zijn wederom voornemens om eind december/begin januari deze actie te herhalen om deze artikelen/andere spullen te verzamelen en bij de voedselbank af te leveren.

Wij vragen daarom:

. Heeft u nog van deze artikelen in uw keuken-/koelkast?; of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe:

Dan kunt u dit inleveren in de hal van de Patmoskerk op:

. woensdagavond 8 januari van 19:30-20:30 uur;

. mochten deze tijden u niet uitkomen, dan mag u het ook afgeven bij Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, telefoonnr. 601241 of Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, telefoonnr. 601474.

Trijntje en Willy zullen dan, met hulp van lieve vrijwilligers, de ingeleverde artikelen zaterdag 11 januari na 12.00 uur bij de voedselbank afleveren.

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Groetjes,  
Trijntje en  
Willy



De kiencommissie wenst iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2014.



Het jaar 2013 ligt achter ons en 2014 zijn we ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met veel plezier tegenaan.



Let op: vrijdag 17 januari is het al zover, dus kom. Wij heten uiteraard iedereen weer van harte welkom.

Door de ietwat tegenvallende opkomst met 'kerst'kienen hadden wij in december € 700 op de teller staan.

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen laag en hoog. De locatie is, zoals bekend: in de 'Patmoskerk.

De  commissie