

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 januari 2014

Kerkdienst voor: zondag 19 januari 2014

Grote Kerk

10.00 uur : Ds. H. Dekker, H. Avondmaal

Organist : Dirk Kes

Koster(s) : J.P. van Altena

Schoollied: : Lied 310

Schoollied lezen: Celine Visser

Crèche : Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Tafelcollecte is bestemd voor:

Dianconie

Collecte is bestemd voor:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	19 januari	Leviticus 8:18-30	Geheiligd
Maandag	20 januari	Leviticus 8:31-9:6	Ontmoeting
Dinsdag	21 januari	Leviticus 9:7-24	Precies volgens opdracht
Woensdag	22 januari	Leviticus 10:1-11	Aäron zweeg
Donderdag	23 januari	Leviticus 10:12-20	Overtuiging
Vrijdag	24 januari	Psalms 132	Vaste woon- en verblijfplaats
Zaterdag	25 januari	Mattëüs 4:1-11	Confrontatie

Efeze 4:32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

In de gelijkenis van "de verloren zoon" lezen we dat de vader op de zoon afrende, hem om de hals viel en kuste. [Lucas 15;20b]

Dat gebaar drukt de onvoorwaardelijke vergeving door God uit.

We weten dat we gelukkig kunnen zijn als we vriendschappelijk met elkaar omgaan.

Toch is er zoveel liefdeloosheid.

Er bestaat een verschil tussen verzoening en vergeving. Verzoening is wederkerig, vergeving kan eenzijdig zijn. Jezus vraagt dat wij elkaar van harte vergeving schenken.

Overwin het kwade door de ander vergevend tegemoet te treden.

In Zuid-Afrika troffen de slachtoffers van de apartheidspolitiek in de rechtzaal de daders.

Niet de straf stond centraal, maar de erkenning van misdaden door de daders en vergiffenis door de slachtoffers. Het was de tijd van de waarheids- en verzoeningscommissies.

Niet kunnen vergeven leidt tot onvrijheid.

Na de tweede wereldoorlog zeiden veel Joodse kinderen over hun ouders dat ze diep gewond waren, ze zaten gevangen in wrok.

Slachtoffers lijden psychologisch meer onder hun onvermogen om te kunnen vergeven dan de daders, die soms nauwelijks in vergeving geïnteresseerd lijken.

Vergeving en verzoening zijn moeilijk omdat mensen een geheugen hebben. De wond blijft schrijnen. Dat geldt zeker voor de ergste gevallen, zoals de overlevenden van concentratiekampen en misbruikslachtoffers.

Maar ook in minder ernstige gevallen is verzoening soms onmogelijk, en is het wel mogelijk om zonder wrok verder te gaan!

Een Bijbels voorbeeld daarvan is het verhaal van Paulus en Barnabas.

Eerst trokken ze samen op in hun zendingsreizen, daarna ontstaan er meningsverschillen en gaan ze elk hun eigen weg, maar zonder wrok.

Met het oplossen van conflicten kom je al een eind als je bereid bent je voor te stellen hoe het zou zijn als je in de schoenen van de tegenstander zou staan.

Iedereen komt wel eens in een situatie waarin je vindt dat je gelijk hebt, maar toch moet erkennen dat die ander ook vindt dat hij dat heeft. Het vergt inlevingsvermogen om daar begrip voor te hebben. Maar als dat lukt kun je over je streven om gelijk te krijgen heen stappen. En zo in vriendschap met elkaar verder te gaan.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Wees aanwezig bij hen die ernstig ziek zijn en langdurig worden verpleegd. Laat Uw licht schijnen ook op die plaatsen waar wij niet willen zijn.
2. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen, in deze tijd waarin velen hun rug naar U toekeren en zo juist van U afgroeien.
3. Wees met de mensen in Syrië. In de steden Homs en Damascus gaat het er hemel - schreiend aan toe. Dat er een einde mag komen aan het uithongeren van de bewoners.
4. Leer ons danken in alle omstandigheden, want U wil ons betrekken in Uw plan van redding.
5. Wil bij de jongeren zijn, bescherm hen. Zij gaan zo vaak wegen die niet naar U en onze naaste leidt.
6. Doe ons een helper zijn van mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.
7. Leer ons vrijmoedig spreken over Uw verlossend werk.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 12 januari 2014

De eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 225,05
 De tweede collecte bestemd voor de kerk € 233,70

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de Kerk een bedrag van € 20,00. Hiervoor hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Zo ga je gezond de deur uit en zo ben je weken van huis voor herstel en revalidatie. Ik ben inmiddels weer zo ver hersteld dat ik van huis uit verder kan revalideren. Alle kaarten, telefoontjes, cadeau 's, bloemen, en vooral de bezoeken in het ziekenhuis, Reade, en thuis hebben mij enorm goed gedaan en kracht gegeven. Daarom wil ik graag iedereen heel hartelijk danken hiervoor, ook namens Pieter. Ik ben weer blij op merken te zijn.

Groetjes, Nelly Zeeman-Schipper

Zondag hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen: Efeze 2: 11-22 en zingen de volgende liederen: 122: 1, 3, 310: 1, 5, 117 A, 340 B, 825: 8, 825: 9, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. N. Zeeman-Uithuisje werd ontslagen uit het ziekenhuis en is weer in haar eigen huis. Br. J. Schipper, Meester Visserstraat 10 is overgebracht naar het Transitorium van het OLVG te Amsterdam en zal de komende weken moeten revalideren. En br. G. de Haan werd ontslagen uit Novawhere en is weer thuis. Dat is een mooi bericht na zo'n lange tijd! Zr. A. Commandeur-Kroes, Buurterstraat 41 moet deze week een operatie ondergaan in het VU Medisch Centrum. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Swaensborch. Woensdagmiddag 22 januari hoop ik om 15.00 uur de kerkdienst te leiden in Swaensborch.

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast op de jeugddienst van zondag 26 januari. Hoe rijk ben je, is het thema. Kom zelf en neem je vrienden/vriendinnen mee! Ouders, stimuleren we onze jongeren? Chyla maakte weer een prachtige poster voor deze jeugddienst en die zul je vast wel zien hangen. Kijk maar eens om je heen op Marken. Volgende week meer hierover in ons kerkblad.

Sigaar. We kennen allemaal wel de uitdrukking: "de sigaar zijn". Nu, het gebeurde in de tijd (lang geleden gelukkig) dat een dominee het nog aan zijn stand verplicht was om sigaren te roken. In druk gesprek gewikkeld met één van zijn ouderlingen waar hij die namiddag neergestreken was voor de gezelligheid, pafte de dominee er vrolijk op los. En na een tijdje, toen de 1^e sigaar al lang op was, de koffie genuttigd en het gesprek zo ongeveer geëindigd, zei de dominee: zo, beste broeder, nog één sigaar en dan moet ik weer op huis aan. Hij ging staan, wilde een sigaar pakken en hem in zijn binnenzak steken. Ho dominee, riep de ouderling onmiddellijk, zo doen we dat hier niet. Of roken, of liggen laten.

Ter overweging. Het probleem van het leven is dat je het alleen in achterwaartse richting kunt begrijpen en dat je het in voorwaartse richting moet leven. (Sören Kierkegaard).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

De apartheid van Pakistan



foto ap

De Pakistaanse christen Watson Gill neemt het op voor zijn 2,5 miljoen geloofsgenoten in Pakistan. 'Veel moslims vinden christenen onrein.'

INTERVIEW EILDERT MULDER

De Nederlandse kerken openen hun armen wijd voor de islam", zegt Watson Gill. "Maar ze zouden eerst eens de belangen van christenen in de moslimwereld voorop moeten stellen. Pas dan krijg je misschien een echte dialoog met de moslims."

Gill is een Pakistaanse christen. Hij laat beelden zien die de christelijke tv-zender Glory tv heeft opgenomen van een Pakistaanse kerstviering in zijn Nederlandse huiskamer. Als lobbyist komt hij op voor de belangen van zijn 2,5 miljoen geloofsgenoten in Pakistan, misschien wel het meest gecompliceerde land in de moslimwereld.

Hij vindt dat de Pakistaanse christelijke minderheid te weinig aandacht krijgt, niet alleen van de Nederlandse kerken maar ook van de politiek. Terwijl er toch een stroom van berichten is, variërend van absurd tot gruwelijk. Gruwelijk was de aanslag in september op een anglicaanse kerk in de stad Peshawar, van oudsher een broeinek van moslimradicalisme op de grens met Afghanistan. Er kwamen 78 kerkgangers en politiebewakers om. Het bloedbad was het werk van de jundallah ('de soldaten van God'), een onderafdeling van de Pakistaanse taliban. Gill: "Ik begrijp dat Nederland niet alle problemen van

de Pakistaanse christenen kan oplossen door iedereen maar toe te laten. Maar neem nu eens die familie uit Peshawar, die al tien jaar hier verblijft. Bij die aanslag zijn ook hun verwanten omgekomen. Moet je ze in die omstandigheden terugsturen naar Pakistan?"

Gill begrijpt wel het probleem waarmee Nederlandse christelijke kerken worstelen, als het gaat over de geloofsgenoten in Pakistan, een erg ingewikkeld land. Gill: "Ze tonen zich geïnteresseerd in het lot van christenen in bijvoorbeeld Irak of Egypte. Maar het lijkt wel alsof ze bij Pakistan niet weten waar ze moeten beginnen. We zouden een seminar kunnen houden, om de problemen te bespreken. Zelf hebben we geen geld om dat te organiseren."

Pakistan, dat zich in 1947 afscheidde van India, ontstond als een soort nationaal tehuis voor Indiase moslims. Het land is geen prettig oord voor religieuze minderheden. De christenen, ongeveer 1,5 procent van de totale bevolking van ruim 180 miljoen, lijden niet als enigen onder discriminatie of terreur. Ook niet-soennitische moslims hebben het zwaar. Zeer bloedige aanslagen zijn er gepleegd tegen sjiiitische moslims, ahmadi-moslims en mystieke soefi-moslims. Ahmadi-moslims mogen zichzelf zelfs geen moslim noemen, krachtens een in 1974 uitgevaardigde wet. Alle minderheden hebben ernstig last van de blasfemiewet, die, zo klagen ze, veel vaker tegen hen wordt ingezet dan tegen de meerderheid van soennitische moslims. De maximumstraf is de doodstraf. Die is nog nooit uitgevoerd, maar er zijn wel christenen meteen na hun vrijpraak gelyncht.

Onbeschermde christenen

Gill vindt dat de problemen van christenen een extra dimensie hebben. Gill: "Ahmadi-moslims zijn niet herkenbaar aan hun namen. Die zijn gewoon islamitisch. Op hun

identiteitsbewijs laten ze invullen dat ze soennitische moslims zijn. Daardoor kunnen ze ook de hadj in Mekka bezoeken, hoewel ook Saoedi-Arabië ahmadi's niet erkent als moslims en hen daarom officieel niet toelaat. Pakistaanse hindoes kunnen terugvallen op India. Ze zijn daar welkom. De afgelopen jaren hebben zich duizenden hindoe-families in India gevestigd. Christenen zijn wel herkenbaar aan hun naam en daardoor kwetsbaarder. En ze hebben niet de bescherming van een machtig buurland."

Christenen zijn ook de meest geminachte groep in de Pakistaanse samenleving. Gill: "Ze noemen ons tjoera's, straatvegers. Vroeger waren christenen relatief rijk omdat ze via zending en missie beter onderwijs kregen. Maar het onderwijs is genationaliseerd. Islamitische groepen proberen met geld arme christenen ertoe over te halen moslim te worden. Wat je steeds meer ziet is dat er puur christelijke dorpen en woonwijken ontstaan. Nou gebeurt iets soortgelijks ook wel in Nederland, waar je wijken hebt met bijna alleen maar immigranten. Maar dat is toch anders. Migranten en autochtone Nederlanders hebben elk een eigen levensstijl, en dan is het niet zo vreemd dat mensen ook in de eigen sfeer willen leven. In Pakistan gaat het om iets anders. In levensstijl verschillen christenen niet van moslims. Maar veel moslims vinden christenen onrein en daarom willen ze niet samen met hen in een dorp of wijk wonen. Dat raakt ons diep. Ze verwonden ons mentaal."

Dat probleem van 'christelijke onreinheid' en het daarmee verbonden apartheiddenken speelde ook bij de valse beschuldiging tegen het christelijke meisje Rimsha Masih, in 2012. Een imam beschuldigde haar ervan dat ze koranteksten had verbrand. Het meisje hing de doodstraf boven het hoofd, de imam eiste dat alle christenen uit het dorp zouden

vertrekken. Uiteindelijk bleek dat hijzelf de koranteksten had verbrand, om de christenen in een kwaad daglicht te plaatsen. De man had dus zelf de blasfemiewet overtreden en had daarom de doodstraf kunnen krijgen. Maar hij kreeg uiteindelijk geen enkele straf opgelegd.

* Die islamitische man Gods had meer geluk dan de christelijke boerin Asia Bibi, moeder van vijf kinderen. Zij kreeg in november 2010 de doodstraf wegens blasfemie. Ze zou lelijke dingen over Mohammed hebben gezegd, nadat ze water had gehaald voor andere vrouwen uit haar dorp in de deelstaat Punjab. Ze zouden hebben geweigerd het water te drinken omdat Asia als christin het had aangeraakt waardoor het onrein was. Een scheldpartij volgde en volgens de andere vrouwen had Asia Bibi toen de blasfemiewet overtreden.

Ze heeft beroep aangetekend tegen haar doodvonnis. De gouverneur van Punjab, een moslim, nam het voor haar op, maar werd vermoord. Nadat de taliban deze zomer erin waren geslaagd ongeveer 250 gevangenen te bevrijden waren de autoriteiten bang dat ze ook de gevangenis van Asia Bibi zouden overvallen om haar te doden. Daarom brachten ze haar naar een andere gevangenis, die veiliger zou zijn. Maar de bedreigingen tegen haar leven komen ook van medegevangenen. Watson Gill: "Haar leven loopt gevaar zolang ze in Pakistan is, binnen of buiten de gevangenis."

Gill ergert zich aan vooraanstaande Pakistaanse tv-journalisten, die het lot van Asia Bibi stellen tegenover dat van de Pakistaanse moslimvrouw Afia Siddiqi, die in de VS 86 jaar cel kreeg op beschuldiging van terreur. Andere tv-journalisten scholden een natuurkundige uit, die het opnam voor Malala Yousafzai, het wereldberoemde Pakistaanse meisje dat zich inzet voor onderwijs aan meisjes en op wie een taliban-aanhanger een moordaanslag

pleegde.

Mentaliteit

Watson Gill ziet weinig lichtpunten: "Fanatisme is niet beperkt tot de laagste klassen. Het is een mentaliteit die je zo kunt samenvatten: 'Ik wil dat ze naar mij luisteren en ik luister niet naar hun'. Er is geen leerplicht in Pakistan. Miljoenen kinderen gaan naar koranscholen, medreses, waar ze de Koran uit het hoofd leren zonder de tekst te begrijpen. Ook bij veel mensen die een hogere opleiding volgen, zie je geen mentaliteitsverandering, zelfs niet als ze in Engeland in Oxford of Cambridge hebben gestudeerd. In het Britse Hogerhuis zitten Lords van Pakistaanse komaf. Ze hebben het geregeld over het conflict tussen India en Pakistan over Kashmir, maar nooit over de Pakistaanse blasfemiewet. De situatie in Pakistan is de laatste jaren erg verslechterd. De macht van de taliban neemt toe. Ze hebben een plek veroverd in de incassobranche en ze hebben rechtbanken voor mediatie. Vaak durven mensen die bemiddeling niet te weigeren."

In interreligieuze dialoog ziet hij weinig: "Het initiatief voor dialoog komt altijd van de minderheden en de belangrijke media tonen er geen belangstelling voor."

Vrouwen rouwen bij een slachtoffer van een aanslag op een kerk in Peshawar, afgelopen september.

* De details van deze woordenwisseling heeft Faras mij gemailed :
Asia Bibi: "Jezus heeft ons van zonde verlost wat heeft Mohammed voor jullie gedaan?"
Het uitspreken van de heilige naam door een onreine christin was voldoende voor de overige vrouwen om haar aan te klagen voor blasfemie (= godslastering).

Klaas Kes



VOORGANGER:
DS H DEKKER

7

JEUGDIENST

HOE RIKK BEN JIJ?



ZONDAG 26 JANUARI 2011
OM 10:00 IN DE PATMOSKERK
MET MUZIKALE BEGELEIDING VAN:
IRIS EN EFRON

Bedankt



Lieve mensen,
 Namens de Voedselbank regio Purmerend willen wij u als protestantse gemeente Marken nogmaals hartelijk danken voor de financiële gift en de overweldigende hoeveelheid levensmiddelen. Wij zijn u dankbaar voor uw inzet. U hebt het gedaan voor 250 gezinnen, die inmiddels wekelijks gebruik maken van de Voedselbank. De verstrekte magnetron heeft een goed plekje gekregen bij een dankbaar gezin.

Hartelijke groet,
 Voedselbank Purmerend & omstreken



Ook **wij** willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook onze actie hebben gesteund. Wij hebben zó enorm veel levensmiddelen/(kerst)pakketten mogen ontvangen. Ook veel enthousiaste mensen die bij Deen 'inkopen' deden voor de voedselbank. Speciale dank aan de vrijwilligers die mede ervoor zorgden dat wij de goederen naar Purmerend konden brengen. Naast de levensmiddelen konden wij een cheque aanbieden ter grootte van € 618,20. Van dit bedrag kwam € 458,20 uit een collecte, gehouden op Oudejaarsavond. € 160,00 kwam binnen via anonieme giften uit de Marker bevolking.

Wij kijken terug op wederom een zéér geslaagde actie.

Bedankt en hopelijk tot volgend jaar.



Trijntje Boes en Willy Uithuisje