

Protestants Marken



Jaargang 8 nummer : 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 januari 2014

Kerkdienst voor : zondag 26 januari 2014

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. H. Dekker, Jeugddienst
m.m.v. duo Iris & Efron

Koster(s) Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied: Lied 982

Schoollied lezen: Gianna Zondervan

Schriftlezing: Rebecca Schipper

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan (Jeugdwerk)

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	26 januari	Matteüs 4:12-22	Vissers van mensen
maandag	27 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
Dinsdag	28 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
woensdag	29 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
donderdag	30 januari	Spreuken 3:1-12	Onderwijsheid
Vrijdag	31 januari	Spreuken 4:13-26	De goede weg
zaterdag	1 februari	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen

Meditatie: *"Houdt dan de lofzang gaandel"* (Psalm 107:1 berijmd)

"Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.

Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.... Amen" (Openbaring 5: 12-14).

Zo eindigt het slotkoor van de *"Messiah"*, gecomponeerd door Georg Friedrich Händel in 1741.

De teksten van dit muziekstuk over God en zijn gezalfde: 'de *Messias*' komen bijna letterlijk uit de Bijbel, uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Begin januari hoorden we in het concertgebouw in Amsterdam een uitvoering van dit prachtige muziekstuk.

Toen het koor het slot van het tweede gedeelte zong, bekend als het *"Halleluja van Händel"*, hield ik bijna mijn adem in, zo mooi klonk het. De prachtige muziek, de geweldige zang en de goede akoestiek in een uitverkocht concertgebouw, alles tezamen zorgde daarvoor.

Maar ook de woorden: *"Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige heeft het koningschap op zich genomen"* (Openbaring 19:6).

Nu begint de heerschappij van onze Heer en zijn Messias over de wereld.

Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!" (Openbaring 11: 15).

Hier klonk duidelijk de lofzang voor God en Jezus, de *Messias*.

Vele kerken in Nederland worden gesloten. Daar klinkt de lofzang niet meer.

En toch zal het door gaan. Als Lucas ons in hoofdstuk 19 vertelt over de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de hele groep discipelen God begonnen te loven en te roepen: *"Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!"*, worden ze door de Farizeeën berispt.

Maar dan zegt Jezus: *"Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitroepen"*. De lofprijzing zal niet verstommen.

Gelukkig zijn er in ons land nog wel vele kerken waar de lofzang klinkt, maar het kan dus ook in concertgebouwen of evenementenhallen waar duizenden mensen bijeen zijn.

Wie schetst mijn verbazing toen wij daar, in dat concertgebouw in Amsterdam, in de pauze een aantal bekenden uit onze vrienden/kennissenkring tegenkwamen, waarvan er twee mij gezegd hebben atheïst te zijn. Ik ken ze al meer dan 30 jaar en heb vele gesprekken met ze gevoerd over geloof.

Behalve deze twee (die elkaar niet kennen) ken ik verder persoonlijk geen atheïsten en uitgerekend hen kom ik daar tegen.

Er zijn veel mensen die zeggen niet gelovig te zijn, maar dan zijn ze vaak agnost.

Ze hebben geen bewijzen dat God wel bestaat, maar ook niet dat Hij niet bestaat, dus laten ze het in het midden. Atheïsten echter zijn er van overtuigd dat God niet bestaat en dat alles min of meer toevallig is ontstaan. Atheïsme is m.i. dus eigenlijk ook een geloof, want je kunt het ook niet bewijzen. Die avond in het concertgebouw zei ik tegen één van de bekenden, die we tegenkwamen, dat hij nu wel de laatste was, die ik bij de uitvoering van de Messiah verwacht had. Hij haastte zich te zeggen, dat hij voor de mooie muziek kwam en dat die woorden niet belangrijk waren. Er zullen vast veel meer mensen geweest zijn, die zo dachten. Maar die mooie muziek is wel geschreven voor deze tekst. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Zo heeft Händel dat ook bedoeld. Hij heeft bedoeld een lofzang te schrijven voor God en Jezus Christus, de Messias. Net zoals veel psalmen en andere prachtige liederen bedoeld zijn als lofzang om God de Vader, Jezus Christus, de Messias en de Heilige Geest te eren. We mogen ze steeds weer opnieuw zingen of horen zingen. Lofzingen maakt ook blij en is dus goed voor een mens. Doet U en doe jij ook mee? Dan houden we samen met heel veel anderen over de hele wereld, op welke manier dan ook, de lofzang gaande! Halleluja!

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Wees met de mensen in Syrië. In de steden Homs en Damascus gaat het er hemel - schreiend aan toe. Dat er een einde mag komen aan het uithongeren van de bewoners.
2. Leer ons danken in alle omstandigheden, want U wil ons betrekken in Uw plan van redding.
3. Wil bij de jongeren zijn, bescherm hen. Zij gaan zo vaak wegen die niet naar U en onze naaste leidt.
4. Doe ons een helper zijn van mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.
5. Leer ons vrijmoedig spreken over Uw verlossend werk.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
7. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 19 januari	
De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 323,10
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 191,65

Zondag hopen we de jeugddienst te beleven waarover je al eerder lezen kon in dit kerkblad. En de poster die werd gemaakt en vorige week al te zien was in ons kerkblad, spreekt boekdelen over het thema voor deze dienst: Hoe rijk ben jij?

We zingen oude en nieuwe liederen bij de beamer. En we gaan You Tuben. Dus je Liedboek mag deze zondagmorgen thuisblijven. Als je er zelf maar wél bent! Kom...en breng anderen mee. Onze burgemeester is er ook. Zij heeft laten weten dat ze graag kennis wil maken met de geloofsgemeenschap hier op Marken. En dat vinden we uiteraard fijn! Op het moment dat ik dit schrijf ben ik (wat) grieperig, afgelopen zondag was ik al niet fit. En ook de kerkenraadsvergadering (dinsdag jl.) moest ik daarom verstek laten gaan en andere afspraken afzeggen. Het kan allemaal zomaar gebeuren in dit jaargetijde. Maar zo lang het daarbij blijft heb ik helemaal niets te mopperen. Dus ga ik er maar vanuit dat ik a.s. zondag weer fris en fruitig op de kansel kan staan.

Catechese. Zondagmiddag om 16.00 uur zien we de catechisanten graag weer. We vervolgen de film over de uittocht uit Egypte en bespreken met jullie het 5^e gebod, over het eren van je vader en moeder.

Zieken. Zr. A. Commandeur-Kroes mocht het ziekenhuis verlaten en is weer thuis. Mooi zo! Br. J. Uithuisje (Kerkbuurt) moest vorige week onverwacht een operatie ondergaan in het OLVG en wordt daar op dit moment nog verpleegd. Ook br. J. Schipper (Meester Visserstraat) is daar nog. Br. C. van Altena werd na ruim een jaar Waterlandziekenhuis, overgebracht naar Novawhere voor verdere revalidatie. En hopelijk is hij dan van de zomer weer op Marken. Dat zou een feest zijn! Zr. L. Kaars – van Altena, IJsselmeerweg 1 moet deze week een operatie ondergaan in het Waterlandziekenhuis en zr. T. Visser (Westerstraat) volgende week. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ten slotte. Een vriendelijke groet!

Ds. H. Dekker.

In herinnering aan Geertje Boes, overleden 18 januari 2014 in de leeftijd van 76 jaar.

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer!*

Met dit laatste vers uit psalm 27 in de oude berijming begon de kerkdienst voorafgaand aan de begrafenis van Geertje Boes, afgelopen woensdag. Een psalm die zij samen met haar zus had uitgezocht voor deze gelegenheid. Deze psalm moest de aanvangspsalm zijn in de dienst zo had zij bepaald. In de psalmen zien wij bij uitstek de relatie tussen God en mensen oplichten. Zo ook in deze psalm waar de dichter uitspreekt dat zijn kracht en sterkte van God komt. Zou dat de reden zijn geweest dat Geertje juist deze psalm aan het begin van de dienst wilde laten zingen? Zou zij hiermee willen belijden dat dit ook in haar leven het geval is geweest? Zekerheid heb ik hier niet over want ik heb het haar niet kunnen vragen, maar een vermoeden heb ik wel. Ja, ik vermoed dat deze psalm in het leven van Geertje werkelijkheid is geworden. Wie haar leven kent ziet deze psalm zomaar werkelijkheid worden in haar leven. Verdriet en moeite zijn haar niet bespaard gebleven, twee maal stond zij aan het graf van haar man, de laatste vijfentwintig jaar van haar leven is zij geplaagd door een vervelende en zeer beperkende ziekte. Als je dan niet gelooft dat je in dit leven Gods gunst en hulp mag genieten, ja dan was je vergaan met al je smart en rouw. Er is nog een reden waarom ik vermoed dat deze psalm in haar leven werkelijkheid is geworden, die reden is de tekst die zij heeft gekozen voor de overdenking. Die tekst luidt als volgt:

“Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.”

Deze tekst zou je als vervolg op de genoemde psalm kunnen zien. Want als je weet dat God je in dit leven met zijn gunst en hulp heeft omringd, dan geloof je ook dat als eenmaal je aardse tent wordt afgebroken er een nieuwe woning in de hemel wacht. Andersom geredeneerd geldt dat natuurlijk ook. Was Geertje dan zo'n geloofsheldin? Nee, dat zou zij zeker niet van zichzelf gezegd hebben. Nee, van zichzelf verwachtte zij het niet, maar zij verwachtte het van de Heer. Hij, die haar Zijn trouw heeft betoond. Hij, die voor haar de bron is geweest van alle goed.

Kees Kersbergen.

In de kerkenraadsvergadering van 21 januari 2014 zijn de functies opnieuw verdeeld zoals hierna is aangegeven

Moderamen

Ds. Dekker	- predikant
J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad
C. Visser	- voorzitter kerkrentmeesters
P. Boes	- voorzitter diaconie
A. Zeeman	- scriba

Ouderling

J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad
Ds. Dekker	- assessor
A. Zeeman	- scriba
G. Verkade	- 2e scriba
M. Zeeman-Appel	- jeugdouderling
L. van Diepen-Schipper	
A. Maas-van Altena	
P. Moenis	
E. Visser	

Diaconie

P. Boes	- 1 ^e voorzitter
P. v. Altena	- 2 ^e voorzitter
R. Sterkenburg	- 1 ^e secretaris
D. Commandeur	- 2 ^e secretaris
E. Schipper	- 1 ^e penningmeester
C. Teerhuis	- 2 ^e penningmeester
K. Zwiers	- kerktelefoon
T. Boes-Boes	- paasproject
	- kraambezoek en avondmaal
J. Zeeman-Visser	- project Waterlandse Gemeenten
	- kraambezoek
H. Kes-v. Dullemen	- project Pakistan
	- avondmaal

Kerkrentmeesters

C. Visser	- voorzitter
Jj. Commandeur	- 2 ^e voorzitter, tevens verhuur gebouwen en verzorgen actielijst
J.S. Roos	- secretaris en ledenadministratie
E. Commandeur	- penningmeester
P. Kaars	- beheerder volkstuinten
M. v. Belzen	- onderhoud gebouwen

Wijkindeling per 1 januari 2014

Er zijn een paar wijzigingen wat betreft de wijkouderling ten opzichte van verleden jaar.

Ten eerste heeft er een wisseling plaatsgevonden wat betreft de wijkouderling van wijk 2 en wijk 6. **Jan Uithuisje** wordt nu de wijkouderling van **wijk 2** "Zeereiderpad etc)" en **Gerrit Verkade** wordt nu de wijkouderling van **wijk 6** "Ijsselmeerweg en Minneweg".

Ten tweede heeft **Marie Zeeman-Appel** zich bereid verklaard om de taak van **jeugdouderling** op zich te nemen wat tot gevolg heeft dat zij **geen wijkouderling meer kan zijn van wijk 4** "Hoogkamplaan etc".

Wijk 4 "Hoogkamplaan etc." is momenteel **vacant**. We hopen op korte termijn weer een wijkouderling voor deze wijk te mogen benoemen. Mocht er dringend pastorale hulp gewenst zijn, dan kunt u altijd overleggen met ds. H.Dekker (tel. 746169)

Hier volgt de wijkindeling:

Wijkindeling per 1-1-2014

Wijk 1 **Aaltje Maas- van Altena** *Zuiderzeeweg 46* *tel. 601720*

Buurt I en II en III en IV, de Havenbuurt en Melisvennen

Wijk 2 Jan Uithuisje *Kets 26* *tel. 601747*

*Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniserf, Moeniserfvenpad,
Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201*

Wijk 3 Aaltje Zeeman *Noorderwerfstraat 2* *tel. 601944*

Kets, het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden

Wijk 4 vacant

Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat en Westerstraat

Wijk 5 Luitje van Diepen-Schipper *Thamiswerfstraat 9* *tel. 601380*

Kerkbuurt 1 t/m 164

Wijk 6 Gerrit Verkade

Zuiderzeeweg 58

tel. 601247

*IJsselmeerweg en de Minneweg***Wijk 7 Pieter Moenis**

Gouwzeestraat 8

tel. 601220

*Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg***Wijk 8 Evert Visser**

Zeilstraat 26

tel. 601545

*Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat***BIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZBIJBELQUIZ**

Eind oktober afgelopen jaar was er op de televisie de Nationale Bijbelquiz welke jaarlijks uitgezonden wordt!

Zou u het niet leuk vinden om ook eens deel te nemen aan een dergelijk evenement?

Welnu, dat kan, want op dinsdag 4 maart 2014 wordt er in Monnickendam ook een BIJBELQUIZ voor de regio Waterland door het Nederlands Bijbelgenootschap georganiseerd!

Alle kerken, gemeentes en christelijke organisaties krijgen een uitnodiging om een of meerdere teams van 5 personen hiervoor te formeren.

Die teams krijgen via een powerpoint zo'n 40 vragen over de Bijbel voorgelegd. Schriftelijk worden die beantwoord. Na de pauze worden de punten geteld, wordt het winnende team aangewezen en komt er via filmpjes en foto's op de powerpoint uitleg over de antwoorden. Die uitleg blijkt vaak heel verrassend te zijn.

De BIJBELQUIZ is een jaarlijks evenement van het NBG, dat op talloze plaatsen een variant is op de Nationale Bijbelquiz op tv.

Er wordt overal heel enthousiast op gereageerd. Het biedt een kans voor verdieping van de Bijbelkennis, maar ook voor onderlinge ontmoeting en inspiratie.

Het zou mooi zijn, als wij vanuit Marken ook een of meer teams op de been zouden kunnen brengen! En supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Dus, lieve mensen, denk hier eens over na, wat weet u van de Bijbel en lijkt het u leuk om hieraan mee te doen: het is de bedoeling dat er dus teams van 5 personen gevormd worden. Een enkel team is al prima, hoor, maar meerdere teams zijn ook van harte welkom. Schroom niet wanthoe meer zielen....

In februari kom ik hier op terug en dan is er ook de mogelijkheid om zich daadwerkelijk op te geven!

Met vriendelijke groet,

Anneke Commandeur
Contactpersoon NBG

*Mijn gebed is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde door je leven
te geven voor je vrienden. (Job 15:12-13)*

Na een bewogen liefdevol leven is onze mem en bessie overleden

Geertje Boes

Wed. Jongejaap Dorland †2001
Wed. Sijmon de Waart †1972

13 maart 1937

18 januari 2014

Voor wie liefhebben wordt leven
Met een hoofdletter geschreven
Ondanks leed en droefenis
Omdat leven, liefde is
(Toon Hermans)

Trijntje en Kees
Sijmen en Cornelis

Klaas

Rudi en Jeannette
Sijmen, Jiske en Mayke

Esther en Richard
Feline

Simone en David
Suzanne en Daan

Correspondentie adres: Grote Werf 3, 1156 CV Marken
Tel. 06-13363551

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 22 januari om 14.00 uur in de Patmoskerk te Marken. Daaraan voorafgaand is er gelegenheid de familie te condoleren. Aansluitend wordt mem begraven op de algemene begraafplaats te Marken. Vervolgens is iedereen welkom om een kopje koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

Mem heeft liever geen bloemen.

Dat hemelse vertrekje,
 ligt niet bij verre luchten
 Je hoeft niet naar de wolken
 of hoger nog te vluchten
 Je vindt het soms van binnen
 die plaats van vreugd en vrede
 En vrij van al het aardse
 kun je er binnen treden

Van ons is heen gegaan, onze lieve zus, schoonzus en peet Gaartje.
 Wij zullen haar heel erg missen.

13-3-1937

Gaartje Boes

18-1-2014

In gedachten zijn we bij haar kinderen en kleinkinderen.
 Wij wensen hun heel veel sterkte voor nu en voor de toekomst.

Maretje, Jaap en Pietertje

Miranda en Johan
 Gavin, Iris

Amanda en Dirk
 Noah*, Jonas, Isa

Klaas en Ineke
 Marijn, Rense

Chantal en Thierry
 Nova

Astrid en Philip
 Liza, Eva, Ferron

Tamara en Maarten
 Moreno, Leyla

Gaartje Boes

11

Ondanks jouw veel bewogen leven,
kon je altijd nog aandacht aan anderen geven.
Voor een lach en een traan,
klopte niemand tevergeefs bij jou aan.

Wij wensen kinderen , kleinkinderen en verdere familie veel sterkte .

Cees en Maritje
Aaltje en Dirk
Geertje en Henk
Dirk en Geertje
Trijntje en Klaas

Dankbaar en blij dat ik weer thuis mocht komen.
Ik wil iedereen bedanken voor de bezoeken, attenties en de vele kaarten met lieve woorden
die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, Novawhere en bij thuiskomst heb mogen
ontvangen.
Het is hartverwarmend te weten dat er zoveel mensen met je meelevend.

Lieve mensen ook namens mijn man BEDANKT!

Jannetje en Cees Kaars
Havenbuurt 16

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten
en cadeaus, die wij mochten ontvangen met ons 60 jarig huwelijk.
Het was fantastisch!

Cees en Ma Roos
Hoogkamplaan 64

2 februari 2014 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 2 februari 2014, aanvang 10.30 uur einde ± 11.45 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Gerard Nieuwburg

met medewerking van:
Paul Wiertsema (ouderling)
Engelien Hoeve (diaken)
Jaap Verhoog (lector)
Harry Hoogenberg, orgel



thema:

'Verder kijken'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 29 januari met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002



Marker Mannenkoor

13



Marker Mannenkoor

SMARTLAPPENFESTIVAL

Zaterdag 22 maart 2014, aanvang 20.00 uur

Dorpshuis 'HET TREFPUNT' op MARKEN

De avond wordt georganiseerd door het
Marker Mannenkoor en de Kokosmakronen

Dit festival staat geheel in het teken van het Nederlandse Lied. Vele bekende "smartlappen" en liedjes uit de zestiger en zeventiger jaren zullen worden gezongen. Ook het publiek kan volop meezingen.

Kent u alle teksten niet geheel uit het hoofd, dan is dat geen probleem.

Bij de ingang is een boekwerkje verkrijgbaar waar alles in staat.

De toegang is geheel gratis.

OPROEP

Deze avond wordt er tevens opgetreden door het "Marker Smartlappenkoor". Een koor dat samengesteld wordt door de leden van het Marker Mannenkoor en jongens (met baard in de keel) en mannen, die eenmalig voor u gaan zingen. Er is een keuze gemaakt uit zes smartlappen, die tweestemmig gezongen zullen worden. Bij deze doen wij een oproep aan alle jongens en mannen, die redelijk goed bij stem zijn, om zich hiervoor op te geven. Wij gaan dan een paar keer met elkaar oefenen. Voor het eerst op **zondag 2 februari 2014 om 12.00 uur in de PATMOSKERK**. Inmiddels hebben wij diverse positieve reacties gehad op dit initiatief en hopen dus op een grote opkomst op bovengenoemde eerste repetitiedag. Voor verdere informatie hierover kunnen jullie contact opnemen met Cor Visser, ☎ 06-40552318 en/of Rob Zwijs, ☎ 06-52410698.



VOORGANGER:
DS H. DEKKER

JEUGDIENST

HOE RIJK BEN JIJ?



ZONDAG 26 JANUARI 2014
OM 10:00 IN DE PATMOSKERK
MET MUZIKALE BEGELEIDING VAN:
IRIS EN EFRON