

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 februari 2014

Kerkdienst voor : Zondag 16 februari 2014

Grote kerk

10.00 uur: Ds H. Dekker

Organist: Albert Koffeman

Koster: Piet Zeeman

Schoollied: Lied 869

Schoollied lezen: Job Pereboom

Creche: Diana Stoker en Melanie Visser

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte: A S K V Steunpunt Vluchtelingen

Tweede collecte: Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	16	Matteüs	5: 27-37	Aanscherping
Maandag	17	Psalm	119: 1-8	De wet maakt gelukkig
Dinsdag	18	Leviticus	16: 1-10	Grote verzoendag
Woensdag	19	Leviticus	16: 11-19	Verzoeningsrite
Donderdag	20	Leviticus	16: 20-34	Zondebok
Vrijdag	21	Psalm	119: 9-16	Jong geleerd ...
Zaterdag	22	Leviticus	19: 1-12	Sociale wetten

De Heilige Geest en de tijdgeest

Als christen zijn we bekend met de Heilige Geest, de geest van God die in de harten van mensen werkt. Maar is die geest van God de enige innerlijk werkende macht die ons denken aanstuurt, en ons handelen uitlokt?

In ons dagelijkse leven zijn er vele geesten die zich aan ons opdringen, en proberen heerschappij over ons te krijgen. Maar de meest opvallende geest, waar we zonder uitzondering dagelijks mee te maken hebben, en zonder het zelf te beseffen aan toegeven, is de tijdgeest. Hoe vaak stokken soms waardevolle gesprekken niet met opmerkingen als: "Dat is niet meer van deze tijd" of "Je moet wel met je tijd meegaan".

Hoe manifesteert de tijdgeest zich dan?

Die tijdgeest zien we terug in onze innerlijke neiging om aan te nemen wat op dat moment als heersende gedachte de harten van mensen beweegt. Het is de geest die ons achter elke nieuwe mode van denken laat aanlopen, die elk nieuw idee kracht meegeeft alleen maar omdat het nieuw is. Met die verborgen macht van de tijdgeest hebben we veel te maken, ook in de kerk. Maar vragen we ons wel voldoende af, waar die vernieuwing toe leiden moet?

En door welke motivatie of inzicht ze geleid wordt?

Vernieuwen omwille van het vernieuwen zelf brengt ons alleen onzekerheid, en leidt af van de kern die door al deze rusteloosheid uit het gezicht verdwijnt.

Alles moet anders, alles moet steeds maar weer nieuwer en beter.

Maar ligt de ware vooruitgang in deze rusteloze jacht naar het andere? Is anders altijd beter? Kranten en andere media doen ons geloven dat je niet mag achterblijven bij de tijd, dat je *eigentijds* moet zijn.

De tijdgeest wil ons doen geloven dat vooruitgang alleen behaald kan worden door voortdurend te veranderen. De tijdgeest laat ons denken dat al het oude, het traditionele zijn 'tijd gehad heeft' en maar moet worden losgelaten.

Hoe openbaart de Heilige Geest zich daarentegen?

Het eerste waaraan wij de Heilige Geest kunnen herkennen, is aan het feit dat Hij zich niet opdringt. Dit is niet een geest die heersen wil, niet een geest die zich met geweld aan ons wil opdringen.

Het tweede dat we moeten weten van de Heilige Geest is, dat het de Geest van Christus is.

De Heilige Geest is werkzaam in deze wereld met het doel om Christus te verheerlijken, om in deze wereld geloof in Hem te wekken, en om mensen tot zijn volgelingen te maken.

De openbaring van Christus in ons leven, in ons spreken en ons handelen is zijn doel.

En wanneer we iets meemaken, doen of denken dat daarmee in overeenstemming is, dan weten we dat dat het werk van de Heilige Geest is.

De Heilige Geest is de Geest van Christus.

Het is de Geest die volkomen conform is aan de liefde tussen God de Vader en God de Zoon, en die al hun eigenschappen deelt.

Wie God kent als Vader en Zoon, kent ook God als de Heilige Geest.

Als Geest van de Vader is de Heilige Geest scheppend en vernieuwend.

Als Geest van de Zoon is de Heilige Geest de Verzoener die mensen weer bij God brengt, en hen beweegt tot vrede en verzoening onder elkaar.

En tenslotte is de Geest ook zelf God.

Het is door die Geest dat Vader en Zoon intrede doen in het leven van een mens om woning bij hem/haar te maken (Joh 14).

Voorbede

1. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
2. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
3. Voor uw volk Israël, dat ze in ons Christenen hun naaste mogen zien.
4. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
5. Wilt U zijn bij de Olympische Winterspelen, dat het sportieve spelen mogen worden.
6. Voor onze Koning en ons hele Koningshuis, dat ze goede ambassadeurs van ons land mogen zijn.
7. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 9 februari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 253,91
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 267,07

Collecte "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen" voor zondag 16 februari 2014

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak ziek. Na enige tijd te hebben rondgezworven, komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden vaak door criminelen opgepakt en komen in de prostitutie terecht.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen door hen te voorzien van een bed om in te slapen, eten, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc. De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren.

Mocht u iets meer over het ASKV willen weten kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Zondag. Goedemorgen, welkom allemaal, zongen we afgelopen zondagmorgen met onze kinderen.(Lied 288). Maar dat geldt uiteraard ook voor komende zondag. Kom zelf, breng je kinderen mee. Er is crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Laten we met elkaar genieten van het samen God lofzingen, samen bidden, samen luisteren naar de uitleg van Zijn Woord. We lezen uit de Bijbel Marcus 7:31-37 en Kolossenzen 3: 5-17. En we zingen de volgende liederen: 315, 869: 1, 4, 6, 119: 60, 63, 534, 657, 68: 7, 12, 150a. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. T. Visser werd ontslagen uit het ziekenhuis en is een paar weken in Novawhere voor revalidatie. In het OLVG is br. J. Schipper en br. J. Uithuisje (Kerkbuurt) mocht dat ziekenhuis verlaten. Zr. J. Zeeman-Viasbloem werd ontslagen uit het ziekenhuis en is weer terug in Swaensborch. Zr. A. Visser-Visser werd vanuit Verpleeghuis Gouwzee overgebracht naar het VU ziekenhuis voor een operatie. En vanuit datzelfde verpleeghuis werd br. S. Peereboom overgebracht naar de IC van het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis of elders verpleegd.

Classis. Woensdag 19 februari a.s. vergadert de classis waartoe onze prot. gemeente behoort. De synode van onze kerk bepaald het afvaardigingsschema. En voor dit jaar is dat de predikant en een ouderling-kerkrentmeester. Ik zal proberen dit jaar via ons kerkblad de classis wat dichterbij u als gemeente te brengen door een samenvatting te geven van de vergaderingen, zodat we ook als gemeenteleden weten wat daar besproken wordt.

Ter overweging. Eén van de hoogleraren aan wie ik heel veel te danken heb is (de inmiddels al lang gepensioneerde) Prof. Dr. Anne van der Meiden. Een fragment uit zijn boek "geloven op jaarbasis" deze week ter overweging. "Ze zat samen met een vriendin in een evangelisatietent. Mijn moeder. En het Woord vond in haar een gereede bodem. Sindsdien was ze zich diep bewust dat haar eigen kerk slechts een deeltje was van een brede kerk die geen grenzen kent. Een mens moet ruim leren leven, zei ze. En wat ze ook zei was dit: je moet niet zo veel huilen, want tranen zijn een slechte bril."

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Wij wisten, dat op Marken iedereen met elkaar meeleeft.

Nu hebben wij dat aan den lijve ondervonden en het is geweldig.

Dank jullie wel allemaal voor jullie medeleven, het denken aan ons, het ons gedenken in jullie gebed, jullie vragen onderweg, jullie telefoontjes, jullie kaarten, jullie kaarten met geld, jullie kaarten met cadeaubonnen, jullie bloemen, jullie fruitmanden, jullie vlees. Het is overweldigend.

Gelukkig gaat het nu de goede kant op en komen jullie Gijs weer tegen. Het is fijn en ontroerend om dan jullie reacties te zien.

Dank jullie wel allemaal.

Lieve groeten van Gijs, Janny en de kinderen.

JAN BOES

17 februari 2009

17 februari 2014

Dwars door de stille leegte,
klinkt de echo van jouw lach.
Zachtjes van een afstand,
alsof ik jou daarnet nog zag.

Steeds denken wij aan jouw grappen,
steeds horen wij jouw stem.
Dan voelen wij weer de leegte,
omdat jij er niet meer bent.

Maritje
Claudette & Marcel
Barbara

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
 Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
 die elkaar vroeger schenen te vermijden,
 worden weer burens. Een minuut of tien
 dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
 mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd,
 laat mij daar midden uit de oneindigheid
 een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
 kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
 Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
 en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
 O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
 Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

Lied 91a vers 2

In liefdevolle herinnering

13-02-2013

Pietertje Bootsman-Pereboom

13-02-2014

Mem

Aggie