

Protestants Marken



Jaargang 8. nummer 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 Maart 2014

Kerkdienst voor : Zondag 30 maart 2014

**Grote Kerk, Vijfde Lijdenszondag.
Doopdienst.**

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: Dirk Kes.

Koster: Kees Visser..

Schoolied Lied 575

Schooliedlezen: Niels van Veen.

Creche :Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten.

Kindernevendienst :Danielle Springer enTrijntje Jacoba Boes.

Eerste collecte: Project Waterlandse Gemeenten.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	30	Johannes	5 : 30 - 46	Aanklagers en getuigen
Maandag	31	Psalm	125	Bescherming
Dinsdag	1	Matteus	24 : 1 - 14	Wachten op goed nieuws
Woensdag	2	Matteus	24 : 15 - 28	Sta klaar
Donderdag	3	Matteus	24 : 29 - 42	Les van de vijgenboom
Vrijdag	4	Matteus	24 : 43 - 51	Verwachting
Zaterdag	5	Matteus	25 : 1 - 13	Oniecrisis

Leugentje om bestwil.

Geen Bijbels woord als start van mijn overdenking. Toch is het leugentje om bestwil in onze cultuur erin geslopen en misschien wel onderdeel van de menselijke natuur. Een leugentje om bestwil zou kunnen als het ter bevoordeling en bescherming van de ander gaat.

Een goed voorbeeld van zo'n "leugentje om bestwil" was te beluisteren in het toneelstuk van het Voetlicht op Marken. Weet u het nog? Roodkapje die huppelde over het toneel. Bevrijdt zong ze dat ze een leugentje had verteld. Het paste niet bij Roodkapje. Liegen, onschuldig meisje, dat had ze niet geleerd. Maar nu was het nodig. De jagers wilde de wolf dood schieten. Dat was een slecht plan van de jagers. Dus wat deed Roodkapje ze wees de jagers de verkeerde kant op en daarmee ontsnapte de wolf aan een gewisse dood.

Leugentje om bestwil, kan dus wel, maar wordt al gauw een valstrik, of een slechte gewoonte.

Dan ben ik nu toe aan dat zo snel gemaakte leugentje om eigen bestwil. En nu dan maar een verhaal uit de Bijbel. Zolang we dit boek als anker van gesprek kunnen delen, praten we niet langs elkaar heen. Het verhaal gaat over Petrus. Jezus is gevangen genomen. De overpriesters en zij die bekend waren met Gods woord (de schriftgeleerden) zochten een manier om Jezus ter dood te brengen. Er werden wel valse beschuldigen geuit. Maar er waren geen twee gelijkende verhalen. Een Bijbelse eis om iemand te kunnen veroordelen. Dus daar konden ze niets mee. Toch eindigde dit verhaal in het spugen naar Jezus en het met vuisten slaan van onze Heiland. Petrus hoorde bij Jezus, maar toen toch liever even niet. Tot drie maal toe geeft Petrus aan niet bij deze geplaagde te horen. Met deze ontkenning werd Petrus door de Boze overweldigd. Lees het maar na in Mattheüs 26 vers 74 of in Marcus 14 vers 71.: "Maar hij (Petrus) begon zich te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet".

Wat is het moeilijk om als het lijden op je af komt, nog dezelfde overtuiging te hebben. Petrus die Jezus tot zover gevolgd had. Die wist dat Jezus mensen had genezen en alles had gedaan om de Boze te weren. Toch liet ook Petrus Jezus vallen als een baksteen. Het was maar kort. Toen hij de haan hoorde kraaien, hilde hij. Wat hij gezegd had klopte niet. Wat een stomme leugen.

Gelukkig kon Petrus het weer goed maken. Dat noemen we in de kerk genade. Petrus betaalde later in zijn leven een hoge prijs voor het verkondigen van het evangelie. Ook hij stierf aan het kruis. Dat kon Petrus, omdat ondanks alles, Jezus hem *wel* nabij bleef.

Ook wij zijn mensen met fouten. Maar laten we blijven zoeken naar de waarheid en ruimte scheppen om de leugen te verdrijven. Dat gaat het beste dicht bij Hem die bezig is Zijn Koninkrijk te vestigen. Laat een lied in ons leven door klinken:

Nem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

Nem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn koning, hulde biedt,
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

Lied 912

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legren rondom hen die U vrezen.
2. Zegen het werk van onze handen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
3. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
4. Voor de familie Bak in Thailand, dat ze helend werk mogen verrichten. Ook in Thailand raakt men zeer verdeeld. Laat chaos niet de overhand krijgen.
5. Wees bij onze gesprekken bij (groot) huisbezoek, dat we elkaar mogen bemoedigen.
6. Wil bij allen zijn die zich onbegrepen en eenzaam voelen, dat ze de weg naar U en Uw gemeente mogen vinden.
7. Geef wijsheid Heer aan de doopouders. Dat Uw liefde dit gezin mag doordrenken.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 23 Maart

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion	264,50 Euro
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	198,30 Euro

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vrouwen koffie morgen 1 april 2014

Op dinsdag 1 April a.s. is er weer een vrouwenochtend in de Opstandingskerk te Monnickendam. Graaf Willemlaan 3 Het thema voor deze ochtend is: **“OLIE VOOR ELKE DAG”**. Het wordt een bijzondere ochtend omdat we de spreekster Hanja Jong Kalverboer in ons midden hebben

Dus ben je nieuwsgierig naar deze bijzondere ochtend kom dan op 1 April om 9.00 naar de Opstandingskerk want dan is er koffie en thee, we beginnen om 9.15 met de ochtend. Voor de kinderen is er oppas aanwezig. Tevens is er een boekentafel met o.a. kunstdichtbundels, kaarten en bemoedigingsboekjes.

Wees welkom!

Namens de Werkgroep Vrouwen koffie morgen .

Voor informatie telefoon 020-4033423.

Zondag zal Hyke gedoopt worden, zoon van Jan en Siome Zetzema. Simone zal de doopvragen beantwoorden. Zij kwam vanuit Zuid-Afrika door haar huwelijk in ons midden wonen en kende daar de kerk van binnenuit. En ook hier wil ze graag haar plaats innemen in ons midden. We lezen op deze lijdenszondag Lucas 20: 20-26 en Lucas 22: 63 – hoofdstuk 23:7 en we zingen de volgende liederen: 85: 1, 3, 4, 575: 1, 2, 6, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 556: 1, 2, 556: 3, 4, 5, 558: 1, 6, 7, 562. Denken we aan het begin van de zomertijd? Een fijne zondag gewenst.

Overlijden. Zoals zondag jl. al afgekondigd werd, overleed op 19 maart in de leeftijd van 84 jr. onze oud-predikant ds. E.F. Verbaas te Almere. Hij diende van 1960-1965 de Herv. Gemeente. De kerkenraad plaatste een advertentie als blijk van meeleven. Voor wie een persoonlijk bericht wil zenden geef ik het correspondentieadres: fam. Verbaas, C. Outshoornstraat 20, 1333 PA Almere. Met dankbaarheid mogen wij gedenken het ambtelijk werk dat hij onder ons heeft mogen verrichten. (Ps. 90:17).

Wij gedenken. Op 18 maart overleed in de leeftijd van 83 jaar Neeltje Geertje de Waart, weduwe van Hein Zeeman. Zaterdag jl. kwamen we met velen bijeen in de Grote Kerk en luisterden we naar Psalm 23. Die psalm moest centraal staan bij haar overlijden. Want met die psalm werden ook zoon Pieter en haar man Hein begraven. Ik denk dat je zeggen kunt: met het overlijden van haar zoon kwam er een breuklijn in haar leven. Ze voelde zich er als Naomi onder, die haar zonen verloor en zei: noem mij maar in het vervolg Mara (= bitterheid). Samenvattend zou je kunnen zeggen: ze leefde niet gemakkelijk voor zichzelf en daardoor ook niet voor een ander. Ze was er maar wat trots op dat ze de 1^e vrouwelijke ouderling hier op Marken was. De laatste jaren luisterde ze trouw mee via de kerkradio. Slechts enkele dagen overleefde ze haar jongste broer uit Culemborg, die vorige week woensdag hier op Marken werd begraven. Dat maakte haar afscheid extra moeilijk voor het geheel van de familie. Gedenken wij hen in onze voorbede.

Ter overweging. Moed houden, zei ik vorige week tegen iemand. Maar degene tegen wie ik dat zei, antwoordde onmiddellijk: kun je houden wat je niet hebt? Ik schudde mijn hoofd: nee, dat kan niet. Moest dat het einde van het gesprek zijn? Zwijgend zaten we even tegenover elkaar, ieder met onze eigen gedachten. Wat moet je zeggen? Op zo'n moment kun je alleen maar het Woord laten spreken! (Mat. 28: 20 B).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Kerkelijke bijdrage

Zoals we al eerder hebben gemeld zijn de toezeggingsbrieven voor de Kerkelijke bijdrage 2014 rondgebracht. De leden van de Commissie van Bijstand zijn nog steeds druk bezig om de ingevulde brieven weer bij u op te halen, maar treffen niet altijd iedereen thuis.

Als de brief bij u nog niet is opgehaald, dan zal de Commissie van Bijstand binnenkort (wederom) bij u voor de deur staan.

U kunt de retour envelop met ingevulde brief ook bij het lid van de Commissie van Bijstand brengen die in uw wijk loopt (zie overzicht hieronder).

Straten	Bij wie inleveren
IJsselmeerweg en Flevostraat	Pieter Schipper Zeilstraat 52
Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat	Jan Uidam Minneweg 8
Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat	Dirk Schipper Mr. Visserstraat 1
Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad en Oosterpad	Pieter Roos Zeilstraat 7
Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II	Klaas Boes Kets 44
Buurt III, Buurt IV, Melisvennen, Havenbuurt en Westerstraat	Jaap Boes Havenbuurt 27
Noorderwerfstraat, Hoogkamplaan, Akkerstraat en Pieterlanden	Kees Visser Buurterstraat 9
Thamiswerfstraat, Buurterstraat, De Duikjes en Kerkbuurt 176 t/m 201	Klaas Dirk Zondervan IJsselmeerweg 78
Kerkbuurt 1 t/m 173	Johan Zeeman Kerkbuurt 26
Swaensborch	Aaltje Schipper - Appel Mr. Visserstraat 1

Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Ouderling-Kerkrentmeesters

'Kerkzitter' Grote Kerk gezocht voor komend toeristenseizoen

Afgelopen zaterdag hebben we met de Kerkzitters het seizoen afgetrapt onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. We hebben daarbij ook het rooster voor komend seizoen doorgenomen.

Na het nodige puzzelwerk hebben we voor bijna alle dagdelen vrijwilligers kunnen vinden. Helaas is er één gaatje dat we niet op hebben kunnen vullen en dat is de maandagmiddag. We hebben mevrouw A. Visser – Pierik bereid gevonden om dat dagdeel (van 13:30 tot 17:00 uur) voor haar rekening te nemen, maar zij wil dat liefst samen met iemand doen.

Wie helpt ons?

Het seizoen begint op dinsdag 22 april (dag na Pasen) en loopt door tot begin oktober. Indien u belangstelling heeft, meld u dan bij de secretaris van het college van Ouderling Kerkrentmeesters, J.S. Roos (De Pieterlanden 1, tel. 602114).

ALVAST BEDANKT!

College van Ouderling Kerkrentmeesters

Regelmatig ontvang ik van het NBG nieuws en feiten, die ik graag met u wil delen :

Nieuwe ontdekkingen rond 'Qumran'

Israëliische archeologen hebben een nieuwe belangrijke ontdekking gedaan, meer dan 65 jaar na de vondst van oude Hebreeuwse handschriften in grotten bij de westkust van de Dode Zee. Op verschillende locaties in de omgeving van de oude Qumran-nederzetting vonden onderzoekers indertijd restanten van kleine doosjes van gebedsriemen.

Onlangs is gebleken dat sommige van die doosjes die nu bewaard worden in het Israël Museum in Jeruzalem, oude manuscripten bevatten. Medewerkers van de Israel Antiquities Authority hebben dit vastgesteld dankzij speciale fotografische technologie.

Drie leren doosjes

Het nieuws werd op 21 februari bekend gemaakt in het Zwitserse Lugano tijdens een internationale conferentie over Qumran. Het gaat om drie kleine leren doosjes, niet groter dan 1,5 cm. Hierin zijn in totaal negen, mogelijk tien oude teksten ontdekt. Deze doosjes konden, bevestigd aan leren riemen, door Joodse mannen op hun linkerarm of op het voorhoofd gedragen worden tijdens het opzeggen van gebeden. Dit gebruik is terug te vinden in de Bijbel:

- Exodus 13:9-16

- Deuteronomium 6:8

'Draag ze (nl. de geboden) als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.'

Volgens Matteüs 23:5 verwijst Jezus naar dat gebruik.

Welke teksten?

Wetenschappers zoeken nu uit welke teksten in de doosjes zitten. Het onderzoek moet uiterst voorzichtig gebeuren, want het perkament in de doosjes is heel fragiel. Het kan jaren duren voordat de teksten in zeer klein schrift ontcijferd zijn. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de inhoud van eerder gevonden doosjes uit de periode 100 vóór tot 70 na Chr.

Wetenschappers vonden daarin strookjes perkament met citaten uit de Pentateuch:

- Exodus 12:43-13:16

- Deuteronomium 5:1-6:9; 10:21-11:21 en 32:14-20,32-33

De kans is groot dat de 'rollen' die onlangs zijn ontdekt, dezelfde bijbelfragmenten bevatten. Deze zijn dan wel zo'n 1000 jaar ouder dan de Hebreeuwse teksten die doorgaans de basis vormen voor moderne bijbelvertalingen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Anneke Commandeur: contactpersoon NBG

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis
wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan
een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Het Reumafonds bedankt alle collectanten voor hun inzet, in het bijzonder

mevr N.Dorland - van Altena die dit al 40 jaar doet.

Ook de bewoners van Marken heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

In de landelijke collecte week van 10 t/m 15 maart 2014 is **915,66** euro opgehaald.

Hiermee levert u een bijdrage aan de Reumabestrijding in Nederland.

Nogmaals heel hartelijk dank

namens het Reumafonds

mevr. A. Schipper - Zondervan

Beste familie, vrienden en bureu.

Met ingang van 18 maart ben ik verhuisd naar

Hoogkamplaan 46

met vriendelijke groeten

N. Zecman - Uithuisje

In Jezus Christus hebben we:

8

Een liefde die niemand kan doorgronden
Een leven dat niet kan sterven
Een gerechtigheid die niet kan worden geschonden
Een vrede die niemand kan bevatten
Een rust die niet kan worden verstoord
Een vreugde die nooit zal afnemen
Een hoop die niemand kan wegroven
Een heerlijkheid die niet kan worden vertroebeld
Een licht dat niet kan worden verduisterd
Een reinheid die niet kan worden bezoedeld
Een schoonheid die niet kan worden aangetast
Een wijsheid die nooit voor een raadsel staat
Bronnen die onuitputtelijk zijn.

Anoniem

Christus in ziekte, Christus in gezondheid
Christus in armoede, Christus in rijkdom
Christus in vreugde, Christus in zorgen
Christus vandaag en Christus morgen
Christus mijn Licht en Christus mijn Leven

Christus als mensen mij begeven
Christus als alles wankel staat
Christus mijn steun en toeverlaat
Christus mijn voedsel en Christus mijn rust
Christus daarboven mijn hoogste lust
Christus mijn dierbaarste Vrind
Christus die mij eeuwig mint
Christus mijn Heiland, Christus mijn Heer
Christus mijn erfdeel, Christus mijn eer
Christus mijn Hoeder en mijn Herder
Christus Zelf, Hij brengt mij verder
Christus mijn Vrede, Christus mijn Leider
Christus mijn Redder en mijn Bevrijder
Christus mijn Gerechtigheid
Christus is mijn in eeuwigheid
Christus mijn Wijsheid, Toekomst en Heden
Christus richt mijn wankele schreden
Christus mijn Priester en Parakleet
Christus die mij nooit vergeet
Christus mijn Gids loodst mij door gevaren
Christus mijn Rots zal mij veilig bewaren
Christus het Levende Brood
Christus die zijn kostbare bloed vergoot
Christus heeft mij bij God gebracht
Christus, eeuwig Woord vol kracht
Christus mijn Meester, Christus mijn Hoofd
Christus, die voor mijn zonden bloedde, zij geloofd
Christus mijn Glorie, Christus mijn Kroon
Christus, mijn Trooster is Hij
Christus, mijn Hoop, is mij altijd nabij

Anoniem

In Jezus Christus komen eeuwigheid en tijd samen,
worden het goddelijke en het menselijke verenigd en
ontmoeten hemel en aarde elkaar.