

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 april 2014

Kerkdienst zondag 27 april 2014

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 762
Schoollied lezen	Pieter Teerhuis
Crèche	Suzanne Uithuisje en Gera van Altena
Kindernevendienst	GEEN
Koster	Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte:

Diaconie

Tweede collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	27 april	Jesaja 52:1-6	Kopen en verkopen
Maandag	28 april	Jesaja 52:7-12	Verheugend nieuws
Dinsdag	29 april	Jesaja 52:13-53:5	De lijdende knecht
Woensdag	30 april	Jesaja 53:6-12	Lijdensverhaal
donderdag	1 mei	1 Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
vrijdag	2 mei	1 Petrus 1:13-25	Wees heilig
zaterdag	3 mei	1 Petrus 2:1-10	Stenen

OVERDENKING

Hun ogen waren vertroebeld Lucas 24: 16

Maar hij werd onttrokken aan hun blik Lucas 24: 31 b

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften

Lucas 24: 45

Als dit kerkblad op uw deurmat valt zijn we dicht bij Koningsdag, en is Pasen alweer voorbij, althans volgens de kalender dan...

Maar Pasen mag dan wel voorbij zijn, de betekenis van Pasen heeft een eeuwigheidswaarde... Of voelt u dat niet zo? Zijn dan misschien ook uw ogen vertroebeld of is uw verstand nog niet ontvankelijk voor het begrijpen van de Schrift?

Bij het zoeken naar een tekst voor deze overdenking stuitte ik op bovenstaande teksten; het stukje tekst in Lucas 24 gaat over de Emmaüsgangers en over hoe de discipelen van Jezus hem letterlijk opnieuw zagen en (h)erkenden...

Maar dat ging niet zo eenvoudig, zij waren in eerste instantie vol ongeloof en sceptisch over de gebeurtenissen rond het graf op die morgen, zij zagen het maar doorgronden het niet. En wij, anno 2014, kunnen wij het doorgronden?

Want ook wij kunnen door verschillende redenen geen helder zicht hebben op onze Here Jezus Christus, omdat we met zoveel andere dingen bezig zijn die ons afleiden en ons zicht dan vertroebelen.

We zijn zo vaak bezig met onze eigen problemen en focussen alleen daarop, maar staan onszelf dan zo in de weg dat we hem niet herkennen hoewel hij zo dichtbij ons staat.

Dat komt omdat wij nog steeds geneigd zijn te denken en handelen naar menselijke maatstaven. Ja, we bidden wel, we vragen God om hulp en troost en vergeving maar in plaats van alles inderdaad bij hem neer te leggen en het bij hem te laten, rapen we na het Amen ons boeltje met problemen weer op en ploeteren weer verder!

Jezus zegt het zelf: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft ... (?) ?

Uiteindelijk worden de discipelen wel de ogen geopend als ze hem door alles wat hij verteld toch herkennen als hun Meester, maar wat moet er door Hem heen gegaan zijn als blijkt dat zo is onderschat wat hij zijn discipelen al die jaren heeft geleerd en laten zien!

Volgens Marcus verwijt Jezus de discipelen zelfs ongeloof en halsstarrigheid!

Het bewijst dat deze discipelen ook gewone mensen waren, en beslist geen heiligen, maar mensen zoals u en ik, met hun bedenkingen en scepsis, en eigenwijsheid!

Maar Jezus had zijn discipelen lief en achtte hen toch waardig genoeg om hun verstand te openen voor de Schriften en beloofde hen later zelfs de komst van de Heilige Geest!

Maar wat betekent dit dan voor ons, hier en nu, die ontvankelijkheid voor de Schrift?

Want hoewel we elke week braaf naar de kerk gaan en de bijbel lezen, we moeten het ook leren verstaan en begrijpen!

Dat is niet zo moeilijk als het lijkt, we moeten simpelweg geloven wat Hij ons leert en zegt in zijn Woord, door er open voor te staan en ons niet verliezen in dogmatische discussies, die ons afleiden van hem, die zijn leven gaf voor ons en onze zonden en dankzij Pasen ons een weg heeft bereid door de dood heen waardoor wij uitzicht mogen hebben op een eeuwig leven! Als je hier goed over nadenkt is het eigenlijk ook niet te bevatten met ons verstand!

Wat is dan het minste dat wij kunnen doen om deze grootse daad te beantwoorden?

Hem liefhebben en hem niet beschamen en verloochenen, dat is alles wat Hij vraagt!

Koningsdag staat voor de deur, en we mogen blij en dankbaar vieren dat onze koning jarig is, maar we mogen ons ook verheugen in het feest van de grote Koning, die komt om de aarde te richten, moge ons verstand en ons hart hier ook ontvankelijk voor zijn!

*U bent met ons de lange weg gegaan, en toen U sprak, begon ons hart te branden;
U brak het brood. wij keken naar Uw handen en zagen 't stempel van het lijden daarin staan.*

*U leerde ons de schriften te verstaan, de haven van ons hart was aan 't verzanden
Maar 't schip van ons geloof kon er weer landen toen Gij uw stroom van liefde er door liet gaan*

*Wij smeekten U: Heer, ga niet van ons heen, blijf bij ons, want de nacht is reeds gedaald
Wij hebben U nog honderduit te vragen!*

*Toen, plotseling, liet U ons weer alleen.
Maar 't licht, dat in ons duister had gestraald, hebben wij heel ons leven meegedragen.
(Nel Benschop)*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Help de verslaafde tieners die werken op de boerderij van Misión Timoteo in Bolivia.
Dat ze mogen weten dat U een ander leven aanbied.
2. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
3. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
4. Heer dank U wel, dat U ons voor ging door de doodsrivier. Nu jaagt de dood geen angst meer aan.
5. Help ons het unieke, wat U in een ieder van ons hebt gelegd, tot schoonheid te brengen.
6. Voor allen die ernstig ziek zijn, bescherm hen tegen depressiviteit.
7. Maak ons tot geschikte helpers.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 116,40

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 184,80

Zondag 20 april

Eerste Paasdag

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds € 348,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 368,50

Maandag 21 april

Tweede Paasdag

De eerste collecte bestemd voor het Leger des Heils € 311,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 148,30

Afwezig. Van zaterdag 26 april – zaterdag 3 mei heb ik voorjaarsvakantie. Zondag a.s. hoop ik dan nog weer eens te preken in mijn vorige gemeente Vollenhove, in die prachtige oude hervormde kerk aan de haven. Ik heb het hier prima naar mijn zin hoor, daar niet van, maar oud-gemeenteleden weer ontmoeten is ook fijn! Zondag 4 mei hoop ik dan mijn werkzaamheden hier te hervatten bij leven en welzijn. Als het nodig is kan tijdens mijn afwezigheid een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, br. Kees Kersbergen (tel. 780078).

Zieken. Br. J. Uithuisje (Kerkbuurt) is op dit moment nog in het OLVG, maar het gaat gelukkig weer de goede kant op. In het Waterlandziekenhuis verblijft voor behandeling zr. M. Kes-Boes (Gouwzeestraat). Zr. L. Schipper-Teerhuis (Kets) onderging op Goede Vrijdag een operatie in datzelfde ziekenhuis en gaat deze week voor revalidatie naar Novawhere. En met Pasen werd zr. A. Schouten-Kaars (Kerkbuurt) in genoemd ziekenhuis opgenomen voor behandeling. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting.

De opbrengst was € 1.284,40

Alle mensen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk bedankt.

Ook veel dank voor de collectanten die ondanks het slechte weer toch op pad gingen.

Namens de Nederlandse Hartstichting
Sijtje Pereboom – Uithuisje

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele attenties die we mochten ontvangen ter gelegenheid van onze 60-jarige huwelijksdag.
De vele bliken van belangstelling waren hartverwarmend.
Nogmaals onze welgemeende dank !

Tijs en Grietje van Altena – Zondervan

Groot Bijbelfestival in De Fabrique in Utrecht

Op 28 juni wordt er in De Fabrique in Utrecht een groot Bijbelfestival gehouden. Met dit evenement viert het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200-jarig bestaan.

De Bijbel is voor iedereen, dus jong en oud is uitgenodigd op het Bijbelfestival. Een bruisende dag op de sfeervolle locatie De Fabrique in Utrecht. In de vele industriële ruimtes valt de hele dag van alles te beleven rondom de Bijbel.

Een greep uit het programma:

- optredens van Trinity, Elly & Rikkert en het Vocaal Theologen Ensemble
- workshops over de Bijbel in Gewone Taal, Psalmen voor Nu en Qumran
- theater van Aluin en de Zandkunstenaar
- talkshow geleid door Tijs van den Brink met Nienke Wijnants en Ruben van Zwieten over het dertigersdilemma en de plek van de bijbel in de zoektocht naar zingeving
- bijbelquiz onder leiding van Bert van Leeuwen
- en nog veel meer!

Ook voor kinderen is er van alles te beleven, en tieners hebben hun eigen 'verboden-voor-ouders-programma'.

Reserveer nu gratis kaarten

Het Bijbelfestival is gratis, omdat we iedereen een kans willen geven op een ontmoeting met de Bijbel. De Bijbel inspireert, verbindt en daagt uit. Wel even **vooraf kaarten reserveren** op www.nbg200.nl. Je kunt daar ook al je vrienden en familie uitnodigen met een leuke e-card.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Anneke Commandeur, contactpersoon NBG

De vele blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze mem, schoonmoeder en bessie, Jente Zeeman Vlasbloem, zijn ons tot grote steun geweest bij het verwerken van ons verdriet.

Onze oprechte dank daarvoor.

Wij zijn er zeker van, dat het Mem goed zou hebben gedaan om te weten dat zoveel mensen afscheid van haar hebben genomen en hun blijken van deelneming hebben betuigd.

Zij heeft nu haar rust gevonden.

De kinderen en kleinkinderen.

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie