

# Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 18

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 3 mei 2014

## Kerkdienst zondag 4 mei 2014

10.00 uur **PATMOSKERK**  
*ds H. Dekker*  
Viering Heilig Avondmaal

Organist : Dirk Kes

Crêche : Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst : Marianne Visser en Simone Schipper

Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: *de Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	4 mei	1 Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
maandag	5 mei	1 Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
dinsdag	6 mei	1 Petrus 3:1-12	Omgang tussen mannen en vrouwen
woensdag	7 mei	Jesaja 54:1-5	Jeruzalem zal gelukkig zijn
donderdag	8 mei	Jesaja 54:6-10	Ontferming door de HEER
vrijdag	9 mei	Jesaja 54:11-17	Met kostbare edelstenen
zaterdag	10 mei	Deuteronomium 28:1-14	Zegen ...

## Meditatie.

### Lezen: Psalm 23.

De meest bekende psalm uit de Bijbel ligt voor ons. Kan een dominee daar ooit nog iets nieuws over zeggen? Vele malen is deze psalm berijmd, kijk maar eens in je Nieuwe Liedboek. En als ik alle boeken en preken zou tellen die over deze psalm geschreven zijn, zou ik ongetwijfeld de tel kwijt raken.

Deze psalm tekent het leven. Niet als een idyllisch plaatje van een zwervende herder met zijn schapen op de Veluwe of in Drenthe. Nee, wij moeten hier uiteraard aan het woestijnlandschap van het Midden-Oosten denken. Met een brandende zon boven je en de harde grond onder je voeten. De dichter laat ons zien dat het leven hier op aarde vaak zo heel anders is dan je je voorgesteld had. Er zijn dalen. Soms heel diepe. Ze lopen dwars door je leven heen. En waar blijf je dan? Waar ben je dan? Waar kun je terecht? Waar vind je houvast? Wie is je steun? Waar is kracht om verder te gaan?

Nu, daar gaat het over in deze psalm. Door David geschreven. Zelf jarenlang herder geweest. Maar ook schaap, zou ik willen zeggen. En herder die zichzelf leert zien als een schaap van de Goede Herder. Prachtig! Weet je: het is in de Bijbel niet de vraag óf God onze Herder wil zijn. Maar of wij schaap willen zijn. Afhankelijk en levend vol overgave. Mag Hij ons leven leiden? Achter Hem aan gaan, daar draait het om. Nee, de weiden zijn niet altijd groen in het leven. Toch zegt David: Hij laat mij rusten in groene weiden. Is dat voor ons als Nieuw – Testamentische gemeente niet het volbrachte werk van Christus? Jezus heeft met Zijn doorboorde handen een weide gemaakt voor onze ziel. Al ontdekt?

Daarom: nestel je maar stevig in Zijn liefde, want daar vind je rust. Wat zal er omgaan in zo'n herder als hij de schapen vredig ziet uitrusten in het gras? Onze Grote en Goede Herder is blij als je bij Hem komt en rust bij Hem vindt!

Zelfs als ik moet gaan door een dal van diepe duisternis, het dal van de schaduw van de dood. Dan nóg... Uw stok en Uw staf vertroosten mij, lees ik. Is het dat éne lied misschien dat je aansprak in de kerkdienst? Of dat ene zinnetje uit de preek? Hou het vast. Neem het mee. En hoor erin het tikken van de stok en staf van de Goede Herder die je roept tot een leven dicht bij Hem. En dan kun je ook meezingen met het einde van deze psalm, dat spreekt over het thuiskomen van de schapen. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Schapen van de Goede Herder mogen weten: we komen Thuis. En we hebben een Thuis. Streef dan naar wat Boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat Boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3: 1B, 2). Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
2. Heer dank U wel, dat U ons voor ging door de doodsrivier. Nu jaagt de dood geen angst meer aan.
3. Help ons het unieke, wat U in een ieder van ons hebt gelegd, tot schoonheid te brengen.
4. Voor allen die ernstig ziek zijn, bescherm hen tegen depressiviteit.
5. Maak ons tot geschikte helpers.
6. Dank U wel dat wij genodigd zijn aan Uw tafel. Laten wij allen deze uitnodiging doorgeven.
7. Wilt U zijn bij de soldaten die onze vrijheid bewaken.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**Zondag 27 april

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 146,30
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 135,80

**Zondag** is het de 4<sup>e</sup> mei. We herdenken de doden in ons land met 2 minuten stilte om 20.00 uur. Een traditie die we in hóge ere moeten houden, mijns inziens. Want onze vrijheid is bepaald niet vanzelfsprekend. In de kerkdienst om 10.00 uur in de Patmoskerk vieren we het Heilig Avondmaal. Gedachtenis aan het volbrachte werk van Christus. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we onze plaats niet onnodig leeg laten in de kerk en aan Zijn tafel? In de preek hoop ik de gedachtenis aan Christus en de dodenherdenking te combineren. Of ik 's avonds zelf bij de dodenherdenking aanwezig kan zijn, weet ik nog niet, want ik moet om 17.00 uur nog een kerkdienst elders in het land leiden. En dan hangt het van het verkeer af of ik op tijd terug ben. Zondagmorgen lezen we 2 Korintiërs 1: 3-11 en zingen we de volgende liederen: 247: 3, 4, 5; 43: 3, 4; 708: 3, 7; 340 B; 116: 3, 4; 116: 6, 7; 708: 1, 6, 14. Een goede zondag gewenst!

**Afwezig.** Tot en met zaterdag 3 mei ben ik afwezig. Indien noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, br. Kees Kersbergen.

**Ten slotte.** Een vriendelijke groet!

Ds. H. Dekker.

# Vakantie Bijbel Week 2014

Voor alle kinderen van de basisschool wordt in de laatste week van de zomervakantie de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Een team van enthousiaste vrijwilligers is druk bezig met de organisatie hiervan. Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog een verrassing, maar mooi wordt het in ieder geval. Het thema is geen verrassing meer, dat is dit jaar Zeesterren.

Hou de volgende dagen in de zomervakantie vrij om hierbij te zijn.

**Maandag; 11 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur**

**Dinsdag; 12 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur**

**Woensdag; 13 augustus van 10 tot 15.00 uur**

De locatie waar deze activiteiten plaatsvinden is, in en om de Patmoskerk.

Deze Vakantie Bijbel Week zal worden afgesloten in de kerkdienst op zondagmorgen 17 augustus.

Dat is vanzelfsprekend ook in de Patmoskerk en begint om 10.00 uur.



Alle kinderen van de basisschool zijn nu al van harte uitgenodigd om de Vakantie Bijbel Week mee te vieren. Voor de afsluitingsdienst in de Patmoskerk zijn vanzelfsprekend ook de ouders, bessies en baps van harte uitgenodigd.

Om deze Vakantie Bijbel Week mogelijk te maken zijn er nog vrijwilligers nodig. Na 21 mei is het programma bekend en dan volgt een oproep om je te melden hiervoor. Dan weten we hoeveel en waarvoor we mensen nodig hebben. Ook de jongeren van Marken zijn hierbij van harte welkom.

Het is de wens van de VBW commissie dat de Vakantie Bijbel Week een feest word voor de kinderen in de eerste plaats, maar natuurlijk ook voor de hele gemeente.

Namens de commissie, Kees Kersbergen

---

## Abonnementsgeld 2014

De bezorgers komen binnenkort bij u langs om het abonnementsgeld 2014 (8 euro) op te halen.

Bewoners van Swaensborch worden verzocht het abonnementsgeld (8 euro) over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken.

Het abonnement voor post-abonnees bedraagt 60 euro, ook dit dient overgemaakt te worden op bovenstaand rekeningnummer.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De redactieleden

---

# PKN verliest vooral veel leden door uitschrijving

## LEEFTIJDOPBOUW PROTESTANTSE KERK NAAR SOORTEN LEDEN

AANTAL LEDEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE (PER 1 JANUARI 2014)



### ► LUNTEREN

DE PROTESTANTSE KERK VERLOOR VORIG JAAR OPNIEUW TIENDUIZENDEN LEDEN: VOOR TWEE DERDE DOOR UITSCHRIJVING, VOOR EEN DERDE DOOR OVERLIJDEN.

Het verlies is ruim 76.000 leden. Er traden ruim 16.000 leden toe. Daarmee komt het totaal aantal leden uit op iets meer dan twee miljoen.

Ongeveer 800.000 mensen zijn belijdend lid. De groep doopleden ligt op 880.000. Daarnaast zijn er ongeveer 344.000 mensen geregistreerd die niet zijn gedoopt en geen belijdenis hebben gedaan. De daling is het grootst onder de 20 tot 65-jarigen. Daarboven neemt

het aantal leden toe. Het verlies is nog iets beperkt door bijna 14.000 inschrijvingen. Dat zijn vooral kinderen die geboren zijn, maar ook intreders van buiten de kerk. Daarnaast kwamen 2610 leden over uit andere kerken. Niet bekend is uit welke kerken deze mensen overkomen. Uit cijfers van de Gereformeerde Gemeenten blijkt dat jaarlijks gemiddeld 700 leden overgaan naar de Protestantse Kerk.

### kinderdoop springlevend

De leeftijd van de kerkleden is duidelijk vergrijsd, vergeleken met de Nederlandse bevolking. De groep boven de 55 jaar

is oververtegenwoordigd, die daaronder onderverteenwoordigd. Vooral de groep 0-15 jaar blijft duidelijk achter bij de landelijke bevolking. De kerk maakt zich niet te veel zorgen, omdat mensen tot tachtig jaar nog actief blijven in de kerk.

Vorig jaar zijn 7743 personen gedoopt, ruim 90 procent van hen was jongeren dan een jaar. 'De kinderdoop binnen de Protestantse Kerk is springlevend', concludeert Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie. 'Het zijn toch vooral pasgeborenen die gedoopt worden. Ook ben ik ontroerd door de senioren die zich vlak voor hun levensende laten dopen.' Acht mensen waren ouder dan 76 jaar.

## CIJFERS OVER DE PROTESTANTSE KERK IN 2013

- 12 procent van de Nederlandse bevolking is lid van de Protestantse Kerk
- ledenverlies is 59.837, een afname van 2,87 procent
- Friesland is met 26 procent de meest protestantse provincie
- Noord-Brabant en Limburg zijn met 3,3 procent het minst protestant, gevolgd door Noord-Holland met 5,6 procent
- 7743 kinderen en volwassenen zijn gedoopt
- 4174 mensen deden belijdenis, van wie 2329 vrouwen en 1845 mannen
- 4 jongeren tussen de 12 en 15 jaar deden belijdenis

- 2 mensen tussen de 88 en 91 jaar zijn gedoopt
- 4 mensen tussen de 88 en 91 jaar deden belijdenis
- er zijn 1604 plaatselijke gemeenten (soms ingedeeld in verschillende wijkgemeenten)
- aantal arbeidsplaatsen voor predikanten nam af van 2171 (2006) tot 1834 (2014)
- aantal dienstdoende predikanten: 1930
- er zijn 14,6 gemeenten die geen predikant kunnen betalen
- 10 procent van de predikanten die kan stoppen met werken, blijft verbonden aan een gemeente

### aarzeling om belijdenis te doen

De Protestantse Kerk signaleert dat niet alle ingeschreven kinderen worden gedoopt. Dat hangt mogelijk samen met 'de sterke tendens' onder de ouders van deze kinderen om geen belijdenis te doen. 'Er lijkt een grote aarzeling te zijn onder jongvolwassenen om belijdenis te doen', aldus de nieuwe jaarbrief waarin alle cijfers zijn opgenomen. Het overgrote deel van de mensen die belijdenis doet, zit in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. Maar ze vormen een minderheid van het aantal leden in die leeftijd. 'Voorlopig is het gissen naar de oorzaken van de aarzeling om belijdenis te doen. Het zou kunnen samenhangen met de desinteresse voor de kerk als instituut.' <

N.D. 26-4-14

