

# Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 21

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 24 mei 2014

## Kerkdienst zondag 25 mei 2014

10.00 uur **GROTE KERK**  
*ds H. Dekker*

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Lied 666

Schoollied lezen : Mervyn de Leeuw

Crèche : Neeltje Anita Schipper en Gréthe van Belzen

Kindernevendienst : Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Koster : Kees Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *Project Pakistan*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

## Kerkdienst donderdag 29 mei 2014

10.00 uur **PATMOSKERK**  
*ds. H. Dekker*

Organist : Dirk Kes

Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: *Marken helpt Roemenië*

De tweede collectie is bestemd voor: *de Kerk*

Na de opstanding met Pasen is er een periode van 40 dagen waarin de verrezen Jezus verschijnt op verschillende plaatsen.

Hij verschijnt aan zijn leerlingen en spreekt met hen over het koninkrijk van God.

“Ga niet weg uit Jeruzalem, zegt Jezus tegen hen, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben (de doop met de heilige Geest), in vervulling is gegaan” (vs 4).

De opstanding van Jezus uit het graf heeft zijn leerlingen ervan overtuigd dat hij de beloofde Messias is, de “Gezalfde”, de door God aangewezen Koning van Israël.

Ze stellen hem dan ook de vraag wanneer hij dat koningschap zal aanvaarden. (vs. 6).

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat het niet aan hen in is om te weten van de tijden en momenten die God heeft bepaald. Ook eerder heeft hij gezegd dat niemand weet van de dingen die God heeft vastgesteld, zelfs de Zoon niet, alleen de Vader.

Wel belooft hij dat ze kracht zullen ontvangen wanneer de heilige Geest over hen komt.

Dan zullen ze getuigen van Hem en van alles wat Hij gedaan heeft. En hun getuigenis zal niet beperkt zijn tot alleen de Joden, maar zich uitbreiden tot de “einden der aarde”.

Hun opdracht is breder dan ze ooit hadden verwacht, het gaat verder dan het herstel van het koninkrijk voor Israël. Jezus wil redding brengen aan alle volken.

God heeft niet langer alleen een klein uitverkoren volk op het oog, maar Hij biedt heil aan alle volken en de hele wereld.

“Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend”, zegt Jezus in Marcus 16: 15

Deze boodschap moet op dat moment onvoorstelbaar hebben geklonken voor de leerlingen.

Toen Jezus dit allemaal had gezegd verdween hij uit hun gezichtsveld daar op de Olijfberg. Een wolk ontrok Hem aan hun ogen. Of dat gebeurde, zoals dat je kan overkomen wanneer je op een berg staat waar bewolking omheen hangt of dat hun ogen vol tranen kwamen of dat hij transformeerde is niet belangrijk.

De discipelen blijven staren naar de plek waar Jezus is verdwenen, totdat ze worden toegesproken door twee mannen die opeens bij hen waren.

“Wat staan jullie naar de hemel te kijken?” vragen ze aan de leerlingen. Ze maken hen duidelijk dat Jezus naar de hemel is gegaan, maar eens weer terug zal komen.

Dan gaan de discipelen terug naar Jeruzalem, vol van vreugde, om te wachten op de komst van de heilige Geest en te gaan doen wat Jezus ze heeft opgedragen.

Er was geen sprake van een afscheidsstemming, integendeel, er is sprake van grote vreugde (Lucas 24:52).

Jezus heeft woord gehouden. In de kracht van de heilige Geest hebben zijn volgelingen de boodschap van Pasen in de wereld verder gebracht.

Wij zouden graag willen dat de wolk, die Jezus voor onze ogen verbergt, er niet meer was.

We zouden hem willen zien, willen bewijzen dat Hij er is.

Maar juist doordat Jezus Christus, de verhoogde Heer, niet meer aan plaats en tijd gebonden is, kan Hij nu door zijn Geest iedereen, die hem aanroept, nabij zijn.

Daar mogen we verzekerd van zijn!

We weten dat de Geest is uitgestort en aanwezig, ook voor ons.

Laten we hem nodigen en toelaten in ons bestaan.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	25 mei	Deuteronomium 32:44-52	Afscheid
maandag	26 mei	Deuteronomium 33:1-11	Zegen voor Ruben, Juda en Levi
dinsdag	27 mei	Deuteronomium 33:12-21	Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon en Gad
woensdag	28 mei	Deuteronomium 33:22-29	Zegen voor Dan, Naftali en Aser
donderdag	29 mei	Deuteronomium 34:1-12	Vergezicht
vrijdag	30 mei	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
zaterdag	31 mei	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God

Voorbede

1. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.
2. Wijs ons de weg bij het organiseren van de Vakantie Bijbel Week. Dat Uw Woord het middelpunt van ons leven mag zijn.
3. Wilt U zijn bij de jongeren die voor hun examen staan, dat ze plezier houden in hun studie.
4. Wees met hen die rouw dragen, sta hun hart toe dat ze getroost worden.
5. Geef wijsheid aan de leden van het Europees Parlement, dat ze goede besluiten mogen nemen.
6. Laat ons niet als wezen achter, nu Gij in de hemel zijt. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 18 mei

De eerste collecte bestemd voor het Christelijk Jeugdwerk

€ 250,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 173,12

**BANKREKENING NUMMERS PROTESTANTSE GEMEENTE MARKEN**

Hierbij een overzicht van bankrekeningnummers die in gebruik zijn:

Rekeningnummer **NL88RBRB0845160419** tnv Protestantse Gemeente te Marken  
Deze rekening uitsluitend gebruiken voor Kerkelijke Bijdrage.

Rekeningnummer **NL60RABO0342831798** tnv Protestantse Gemeente te Marken  
Deze rekening gebruiken voor andere betalingen dan Kerkelijke Bijdrage.

Rekeningnummer **NL75RBRB0841377847** tnv Diaconie Protestantse Gemeente te Marken

Rekeningnummer **NL76INGB0002538888** tnv Zending en Evangelisatie Comm. te Marken.

Rekeningnummer **NL40RBRB0850026997** tnv Protestants Marken te Marken  
Deze rekening gebruiken voor betalingen Kerkblad

**Zondag** hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. We lezen op deze zondag na Pasen Efeziërs 5: 1-20 en Kolossenzen 3: 1-4 en zingen de volgende liederen: 84: 5, 6; 666:1,2; 119: 1, 3; 870: 1, 2, 3; 870: 4,5,6,7,8; 623: 1, 7, 9; 97: 5, 6. Voor de allerkleinsten is er crèche en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Zijn we er?

**Hemelvaartsdag** komen we samen in de Patmoskerk. Dan willen we lezen Lucas 24: 50-53 en Romeinen 8: 31-39 en zingen: 663; 47; 24: 4, 5; Joh. de Heer 722; 659; 118: 6, 7; 68: 6, 12

**Zieken.** Zr. A. Schouten-Kaars, Kerkbuurt 57 werd vorige week weer uit het ziekenhuis ontslagen. Mooi zo! Op dit moment zijn mij geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. Wel denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Vergaderingen.** Maandagavond om 20.00 uur vergaderen we als moderamen van de kerkenraad in de Patmoskerk. Dinsdagavond om 20.00 uur vergaderen we als catechese team ten huize van onze kerkelijk werker. En woensdagavond om 20.00 uur wil ik graag vergaderen met de ouderlingen om 20.00 uur in de Patmoskerk.

**Voor u gelezen.** Ter voorbereiding op een vergadering met de werkgemeenschap van predikanten in Waterland en omstreken moesten wij in de afgelopen week enkele hoofdstukken lezen uit het boek van Sake Stoppels. Oefenruimte heet dat boek. Kijkend naar de kerk... het verhaal is bekend, zo begint hij zijn boek. Mensen binden zich niet meer voor langere tijd, participatie wordt incidenteel en partieel. En toch, zegt hij, geloof ik er persoonlijk niet in dat er toekomst is voor diffuse christelijke groepen die niet helder hebben en helder maken wat ze willen. Stoppels kiest voor het verplichtende karakter van christelijke gemeenschapsvorming. De kerk is een open ruimte waar geoefend wordt in de navolging van Jezus Christus. Dan moet je dus wel leerling van Jezus Christus willen zijn. En wat betekent dat: leerling van Hem zijn? Stoppels schrijft: Een leerling van Jezus Christus is een mens die in de kracht van de Heilige Geest en in verbondenheid met een kring van andere leerlingen over de volle breedte van haar of zijn leven het verlangen heeft te leren leven in Zijn spoor en zijn leven daadwerkelijk en duurzaam richt op het Rijk van God, zoals Jezus Christus dat belichaamde en verkondigde. (blz. 73).

Zulke woorden zijn het overwegen méér dan waard en houden me geestelijk op de been!

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie voor alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.



#### Opbrengst Longfonds collecte 2014

In mei gingen de collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Dankzij de inzet van deze collectanten is het mooie bedrag opgehaald van

**€851,46**

Namens het Longfonds wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte van dit jaar.

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een longziekte, want longen zijn van levensbelang. Zij strijden voor gezonde longen en tegen longziekten. Dit doen zij onder andere door wetenschappelijk onderzoek naar longziekten te financieren: zo wordt er gewerkt aan een vaccin tegen Astma en zetten zij zich in voor reparatie van beschadigde longen.

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,  
Marie Appel  
Collecte organisator

Marken 18 mei 2014

Na een blijmoedig en dapper leven,  
vol liefde en warmte voor anderen, is in  
geloof en vertrouwen op 7 mei van ons  
heengegaan mijn zuster en onze Peet

#### Neeltje de Groot

Echtgenote van Pieter Zeeman

Jannetje  
Klaas en Cobie  
Lijs en Chris  
neven en nichten

Ter nagedachtenis aan peet Neel

Achter tranen van verdriet.....  
schuilt een glimlach van herinneringen.

Wij wensen ome Piet, Klaas en Lenie, Dirk en Hella, Neeltje en Klaas,  
Aaltje en John en alle kleinkinderen veel sterkte toe.

Trijntje Appel  
Klaas en Nelie  
Rosalien en Rahmon  
Isabel  
Janny en Hein André  
Edgar  
Iris

25 mei 2014  
Kapel - Zuidoostbeemster



Uitnodiging

**SPECIALE OECUMENISCHE DIENST**  
SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 25 mei 2014, aanvang 11.00 uur einde ± 12.15 uur  
Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39, 1461 AL Zuidoostbeemster

voorganger:  
Ds. Nico Schroevers

met medewerking van:  
Femke Leek, solozang  
Eel van der Weij, orgel

thema:  
'Kies niet de beste plaatsen'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?  
Bel dan voor woensdag 21 mei met Annemarie van Geemen,  
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002