

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 22

verschijnt wekelijks

Zaterdag 31 mei 2014

Kerkdienst zondag 1 juni 2014

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P.M.J. Hoogstrate, Ermelo
Organist	Dirk Kes
Schoollied	Lied 663
Schoollied lezen	Dyan Eline Schipper
Crèche	Gonda en Amber Zeeman
Kindernevendienst	Simone Schipper en Marianne Zwiers
Koster	Piet Zeeman

Eerste collecte:
Onderhoudsfonds
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	1 juni	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
maandag	2 juni	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen in de gemeente
Dinsdag	3 juni	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
woensdag	4 juni	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
donderdag	5 juni	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
Vrijdag	6 juni	Joël 2:12-17	Keer terug tot de HEER
zaterdag	7 juni	Joël 2:18-27	Het komt goed

Alleen door geloof (Sola Fide)

Hebben wij volkomen zekerheid over onze toekomst?

Het leven leert dat deze vraag zeker niet alleen van gisteren is.

Wij kunnen de gedachten aan de dood wel van ons afzetten, maar iedere dag sterven er ouderen en jongeren! Het leven gaat snel. Wij hopen allen oud te worden, maar welke zekerheid hebben we daarvoor?

Zouden wij die ons zoveel zorg maken voor een leven in gezondheid, en een daaruit voortvloeiend lang leven, ons niet nog meer zorg moeten maken voor een gezond geestelijk leven?

Hoe staat het met ons geloof dat er op vertrouwt straks eeuwig bij de Heere te zijn.

En, hoe kom je aan dat geloof, dat je verzekert van je eeuwige redding?

Kun je dat geloof ook weer verliezen, of mag je weten wanneer je eenmaal gelooft, dat je het ook in je laatste benauwde momenten absoluut niet meer verliezen zal?

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in de gemeente van Efeze:

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Ef 2 : 8,9)

De Heere zelf heeft ons de zaligheid geschonken.

Wij hebben het volstrekt niet verdiend, maar Hij is ons genadig!

Paulus zegt hier heel duidelijk, dat de Efeziërs door het geloof behouden zijn en niet uit de werken. Wanneer wij zouden leren dat God en mens beiden een bijdrage leveren aan onze zaligheid, dan wordt God de eer niet gegeven, en wordt de zaligheid mede afhankelijk gemaakt van onze menselijke inspanning!

En hoe zouden we dan kunnen weten dat onze werken wel goed genoeg zijn?

Wie zou dat kunnen beoordelen? Zekerheid daarover zou dan tijdens ons leven niet gegeven kunnen worden.

Maar, Luther mocht ontdekken, en de kerk van alle tijden met hem, dat er wél zekerheid te geven is! Luther begreep uit de Schrift dat we door genade alléén behouden worden.

Door Christus alléén. Op geen enkele manier door onze goede werken, maar alléén door het verzoenend werk van Christus.

Tot onze schande moeten wij vaststellen dat onze beste werken nog vol gebreken zijn, en daarom de zaligheid niet kunnen verdienen. Maar het werk van Christus is volmaakt.

Dat is een volkomen verzoening voor al onze zonden!

"God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid" (Rom 3 : 22).

En dat persoonlijk te geloven geeft de volkomen zekerheid dat het voor eeuwig goed is.

Pieter C. Springer

Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

Gezang 440 : 2 (Liedbundel 1973)

Voorbede

1. Wijs ons de weg bij het organiseren van de Vakantie Bijbel Week. Dat Uw Woord het middelpunt van ons leven mag zijn.
2. Geef wijsheid aan de leden van het Europees Parlement, dat ze goede besluiten mogen nemen.
3. Laat ons niet als wezen achter, nu Gij in de hemel zijt. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
4. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
5. Bescherm Uw volk Israël.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Dat vrijheid niet in bandeloosheid ontaardt.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 25 mei

De eerste collecte bestemd voor project Pakistan

€ 465,27

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 231,55

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

Binnenkort ontvangt u weer het (groene) intekenbiljet voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2014. Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgt de commissie ook de distributie van het blad Elisabet en Kerk en Israël. De abonnementsprijs voor Elisabet in 2014 is € 16,50 (per jaar), de prijs voor Kerk en Israël is € 4,00. De abonnementsgelden kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

Het intekenbiljet wordt weer bij u thuis opgehaald.

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

Namens de Zending- en Evangelisatiecommissie,
Grethe van Belzen

Zondag is voor mij een zogenoemde vrije zondag. Ik hoop elders voor te gaan. En graag wens ik u allen een fijne kerkdienst met de gastvoorganger hier.

Zieken. Br. D. Teerhuis, Thamiswerfstraat 3 moest geheel onverwacht opgenomen worden in het OLVG. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden. Ds. H. Dekker.

In herinnering aan Jan Uithuisje, overleden 23 mei 2014 in de leeftijd van 84 jaar.

Jan Uithuisje, een kleine man met een groot hart. Ondanks alles een doorzetter, een man met een eigen wil. Zorgen en verdriet zijn hem niet bespaard gebleven, maar op zijn gezicht was altijd een lach. Jan Uithuisje, hij is ons voorgedaan omdat – zoals op de overlijdensaankondiging staat – de Heer hem heeft geroepen. In de kerkdienst voorafgaande aan zijn begrafenis hebben we als gemeente samen met zijn kinderen en kleinkinderen gerouwd om zijn heengaan. Gerouwd omdat er verdriet is, gerouwd omdat hij gemist wordt. We hebben liederen gezongen waar Jan zo van hield en we hebben geluisterd naar woorden uit de Bijbel die zoveel voor hem hebben betekend. We hoorden uit Johannes 21 over Petrus, die met zijn vrienden was gaan vissen. Zij hadden het dagelijks leven weer opgepakt na alle gebeurtenissen met hun meester. Wat was er veel gebeurd en wat was er nu nog van over. Dan maar weer gaan vissen en zelfs dat lukte niet. En dan opeens die vreemdeling daar op het strand met die vervelende opmerking over een vangst die ze niet hadden. Herkenbaar in ons eigen leven? Het is alsof je vastgelopen bent, maar dan opeens is er een vriend die zegt; kijk eens goed, Het is de Heer! Zo heeft Jan, Hem ook herkend en op zijn wijze ook erkend. Want daar komt het op aan in het leven van een mens. Jezus herkennen, maar ook erkennen als Heer van je leven. Hoe je dat doet? Gewoon zeggen Here Jezus ik heb U lief, omdat U Mij zo lief hebt. En dan hoor je de Here Jezus tegen je zeggen, Volg mij! Doe dat dan ook, dan zul je uit overtuiging zingen:

*Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.*

Classis. Kort verslag classisvergadering van 14 mei jl. Na de opening, het welkom aan de nieuwe afgevaardigden, waaronder onze kerkrentmeester br. M. van Belzen, kwam het inhoudelijke onderwerp van die avond aan de orde. "Kerk en Dertigers". Een onderwerp dat heel onze kerk bezig houdt en dat ook ons hier op Marken niet voorbijgaat. Wij hopen als kerkenraad daar een bezinningsavond over te houden in september en deze vergadering in breder verband was daar dus een mooi voorproefje van. Het besproken rapport is terug te vinden op de PKN site. www.pkn.nl/bibilotheek/kerk-en-dertigers. Na de inleiding hierover volgde een levendige bespreking. Ds. A. van Noort vertelde de vergadering over de plannen en ideeën van het breed moderamen van de classis om te komen tot een "classis nieuwe stijl". Een paar punten daaruit zijn: minder vergaderen, meer tijd voor de inhoudelijke onderwerpen, kerkenraden, werkgemeenschappen van predikanten kunnen onderwerpen ter bespreking aandragen. De classis is nog naarstig op zoek naar de invulling van de volgende vacatures: een scriba, een diaken en ouderling om zitting te nemen in het breed moderamen, één visitator-predikant en twee niet predikanten. En we luisterden naar de rapportage van het regionaal overleg en de synode vergadering. Ds. H. Dekker.

Per 24 mei zijn wij verhuisd van Hoogkamplaan 43 te Marken naar
Zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam.

Kamer 228 , telefoon; 0299-313410

Jan en Trijntje Vlasbloem

Voor uw belangstelling en deelneming betoond na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en bessie

Neeltje Geertje de Waart

Betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en Kleinkinderen

Marken, mei 2014

Vakantie Bijbel Week 2014

Zoals jullie weten wordt voor alle kinderen van de basisschool, in de laatste week van de zomervakantie, de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Een team van enthousiaste vrijwilligers is druk bezig met de organisatie hiervan en nu al kan gezegd worden dat het programma veelbelovend is.

De data en tijden waarop dit wordt georganiseerd zijn nu definitief vastgesteld. Het gaat om de volgende dagen in de zomervakantie:

Maandag; 11 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur
Dinsdag; 12 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur
Woensdag; 13 augustus van 10 tot 14.00 uur

De locatie waar deze activiteiten plaatsvinden is, in en om de Patmoskerk.

Deze Vakantie Bijbel Week zal worden afgesloten in **de zomerzangavond op 13 augustus.**

Dit is ook in de Patmoskerk en begint om 19.30 uur.

Om deze Vakantie Bijbel Week mogelijk te maken zijn er nog heel veel vrijwilligers nodig. Iedereen die denkt dat is echt iets voor mij, die vragen wij zich op te geven bij;

- Christina Pereboom, pieterenchristina@ziggo.nl
- Gerdien Teerhuis, gerdien.teerhuis@ziggo.nl

Graag opgeven voor 13 juni.

Nu al wordt ieder die zich hiervoor opgeeft uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op;

17 juni om 20.00 uur in de Patmoskerk.

Op deze avond worden de taken verdeeld en verdere informatie over de Vakantie Bijbel Week verstrekt.

Meehelpen bij deze Vakantie Bijbel Week is bij uitstek iets voor de jongeren van onze gemeente, dus geef je op en help mee om er een feest van te maken. De uren die je hieraan meehelpt kun je ook gebruiken voor de maatschappelijke stage die je toch moet maken voor school. Dit is een extra stimulans om hieraan mee te doen.

Mocht je vergeten zijn je op te geven of je wil eerst weten wat er voor je te doen is, voel je dan vrij om 17 juni gewoon te komen. Dan kun je ter plekke beslissen of het iets voor je is.

Namens de Vakantie Bijbel Week commissie, Kees Kersbergen



*Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent nu veilig thuis*
Nel Benschop

19 oktober 1929

23 mei 2014

Altijd helpend, altijd bezig, tot het laatste moment.
Na een kort ziekbed is rustig overleden onze Ta en Bap

Jan Uithuisje

Sinds 6 april 1992 weduwnaar van Lijsbeth van Altena

Maritje

Claudette en Marcel

Barbara

Jan en Helga

Lianne en Michael

Michelle en Leon

Grietje en Henk

Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: J. Uithuisje, Kerkbuurt 74, 1156 BM Marken. 0299-601586

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 28 mei 2014 op de
Algemene begraafplaats op Marken



Ik heb vannacht een ster uitgezocht,
voor mijn Ouwe Bap die moest gaan.
Nu straalt daar steeds die éne ster.
Dus is mijn Ouwe Bap eigenlijk nooit weggegaan.

Lieve Ouwe Bap, rust zacht.

Kusje van Mirthe

Hij was er altijd met raad en daad,
 Nog zoveel te doen, zoveel te geven.
 Nog niet klaar, in dit leven.
 Altijd stond hij voor ons klaar,
 Iedereen was graag daar.
 Een betere Bap konden we ons niet wensen.
 Nu is er een enorm gemis.
 We zouden hem zo graag laten weten,
 dat hij voor altijd in onze gedachten is.



Lieve Bap, wat zullen we je missen!!



Claudette & Marcel
 Barbara
 Lianne & Michael
 Michelle & Leon

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen
 want slapend kom ik bij U thuis.
 Alleen bij U ben ik geborgen
 Gij doet mij rusten tot de morgen
 en wonen in een veilig huis.*

Toen hij aangaf dat zijn tijd gekomen was, hebben wij afscheid moeten nemen van onze geliefde broer, zwager en oom

Jan Uithuisje

Zijn tomeloze energie zal nog lang in onze herinnering blijven

K. Uithuisje
 N. Uithuisje-Zeeman
 H. Kaars
 T. Kaars-Uithuisje
 Neven en nichten

Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen,
maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Job 42:5

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zwager en oom

Jan Uithuisje Pzn

Wij zijn dankbaar dat hem verder lijden is bespaard
en wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
veel sterkte en Gods zegen toe.

Geertje Pereboom-van Altena

Jan van Altena

Neven en nichten

Heel bijzonder, heel gewoon

Gewoon een heel bijzondere man...

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze,

Ome Jan

Altijd stond hij voor ons klaar.

Wij wensen Ma, Jan, Helga, Griet, Henk en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte.

Peet Gaartje

Pieter en Christina

Ramon, Larissa

Jan Jacob en Yvonne

Inge, Job

Gebed van een moeder

Ik heb je schonk je het leven, maar ik kan het niet voor je leven.
 Ik kan je dingen leren, maar ik kan je niet dwingen om te
 leren.
 Ik kan je de richting wijzen, maar ik kan je niet bij de hand
 nemen.
 Ik kan je vrij laten, maar ik kan niet de verantwoordelijkheid
 voor je nemen.
 Ik kan je meenemen naar de kerk, maar ik kan je niet laten
 geloven.
 Ik kan je leren wat goed en kwaad is, maar ik kan niet al je
 zins voor je maken.
 Ik kan mooie kleren voor je kopen, maar ik kan je niet mooi
 maken van binnen.
 Ik kan je raad geven, maar ik kan het niet voor je opvolgen.
 Ik kan je liefde geven, maar ik kan het je niet opdringen.
 Ik kan je leren delen, maar ik kan je niet onzelfzuchtig
 maken.
 Ik kan je respect bijbrengen, maar ik kan je niet dwingen om
 respect te tonen.
 Ik kan je adviseren ten aanzien van vrienden, maar ik kan ze
 niet voor je kiezen.
 Ik kan je adviseren ten aanzien van seks, maar ik kan je niet
 erin houden.
 Ik kan je vertellen hoe het zit, maar ik kan niet je reputatie
 voor je opbouwen.
 Ik kan je waarschuwen voor alcohol, maar ik kan geen 'nee'
 zeggen voor je.
 Ik kan je waarschuwen voor drugs, maar ik kan er niet voor
 zorgen dat je ze niet gebruikt.
 Ik kan je vertellen over hooggestemde idealen, maar ik kan ze
 niet voor je nastreven.
 Ik kan je over vriendelijkheid leren, maar ik kan je niet
 dwingen om hoffelijk te zijn.
 Ik kan je waarschuwen voor zonden, maar ik kan geen goed
 mens van je maken.
 Ik kan je liefhebben als een kind, maar ik kan je niet in Gods
 plaats plaatsen.
 Ik kan voor je bidden, maar ik kan er niet voor zorgen dat je
 met God wandelt.
 Ik kan je vertellen over Jezus, maar ik kan Jezus niet tot jouw
 meester maken.
 Ik kan je vertellen hoe je moet leven, maar ik kan je niet het
 eeuwige leven geven.