

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 juni 2014

Kerkdienst zondag 8 juni 2014

Patmoskerk Eerste Pinksterdag

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Schoolied	Lied 670
Schoolied lezen	Anne van Veen
Crèche	Petra Zeeman en Ria Abcouwer
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Trijntje Boes
Koster	Jj. Commandeur en F. Visser

Eerste collecte:

Zending

Tweede collecte:

Kerk

Kerkdienst maandag 9 juni 2014

Grote Kerk Tweede Pinksterdag

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Doopdienst
Organist	Hans Jütte
Koster	Jan Blijleven
Kindernevendienst	Marieke Schipper

Eerste collecte:

St. Family Help Programme, Sri Lanka

Tweede collecte:

Kerk

Meditatie

Pinksteren: de Geest en de bruid zeggen: kom.

Openbaring 22: 17a.

Soms wordt er in een kerkdienst gebeden: kom Heer Jezus, ja, kom spoedig. Tien tegen één dat ik dan in de week erna in de gemeente hoor: dominee, ik heb moeite om dat méé te bidden. Het leven hier is nog zo mooi. En ik wil er zo graag nog van genieten. Hoe kan ik dan verlangen naar de wederkomst van Christus? Ja, dat is een spannende vraag. Want wij zijn gehecht aan ons leven. En aan alle welvaart waarin wij leven. Je wilt leven en beleven. Je hebt plannen en idealen. Dáár leef je voor. Toch zegt Johannes ons dat in de hemel gehoord wordt dat de kerk hier op aarde vraagt om de terugkomst van Jezus, onze Heiland. Nu, denkt iemand: dat zullen dan wel de christenen uit andere werelddelen zijn, die het moeilijk hebben. Die niet openlijk voor het geloof mogen uitkomen. Maar ik kan niet bewijzen of dat zo is. Dat zou ik dan eens na moeten vragen bij één van de medewerkers van Open Doors bijvoorbeeld. Johannes zegt in ieder geval dat die roep in de hemel gehoord wordt. Vanuit onszelf zeggen we dit niet zo snel. Daarom staat er in de tekst: de Geest...Hij leert het ons dus zeggen: kom maar gauw Heer Jezus, zodat er een einde komt aan alle onrecht en ellende op aarde. De Geest neemt dus al ons aarzelen weg en leert ons er om vragen. Weet je: als dat verlangen naar Christus ons niet geleerd zou worden door de Geest, dan zouden we al onze kaarten op het hier en nu zetten. Dan denken we: het leven is één groot feest! Laten we er uit halen wat er nu inzit, want straks is het allemaal verleden tijd. Dan zijn je kansen voorbij. Nee, zegt de Geest. Je kansen komen nog. En daarom leer ik de kerk (hier de bruid genoemd), verlangen naar die grote dag van de wederkomst van Christus.

Moeten we dan nu alleen nog maar met ons hoofd in de wolken lopen en uitsluitend denken aan Christus die komt? Dat kan toch niet? Nee. We mogen hier onze opdracht vervullen, dag in, dag uit. En: geniet het leven! Maar dan op zo'n manier dat de Hemel méé kan genieten. Dát maakt ons leven goed en mooi. Wie zo leert leven ná Pinksteren straalt iets uit: hóóp, verlangen. En dan vertellen we het verder: zeg, luister eens, Pinksteren is nog niet het einde. Er komt nog veel méér. Er komt een groot feest aan. En ook jij mag daar bij zijn. Het is een fantastisch feest. Want de Bruidegom; zoals Hij is er niemand. En Hij komt Zijn bruid halen. Geef het door, geef het door. Want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Laat ons niet als wezen achter, nu Gij in de hemel zijt. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
3. Bescherm Uw volk Israël.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Dat vrijheid niet in bandeloosheid ontaardt.
6. Dat vele jongeren zich mogen aanmelden om te helpen bij de Vakantie Bijbel Week.
7. Vervul ons met Uw Heilige Geest.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	8 juni	Joël 3:1-5	Pinksteren
maandag	9 juni	Joël 4:1-8	Straf voor Israëls vijanden
dinsdag	10 juni	Joël 4:9-21	Tijd voor de oogst
woensdag	11 juni	Psalm 119:41-48	Verlangen naar de wet
donderdag	12 juni	Nehemia 1:1-11	Tranen van een schenker
vrijdag	13 juni	Nehemia 2:1-10	De koning werkt mee
zaterdag	14 juni	Nehemia 2:11-20	Inspectie

Opbrengst collecten

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië € 235,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 143,35

Zondag 1 juni

De eerste collecte bestemd voor Onderhoudsfonds € 187,30

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 196,80

Vriendschap

Soms geloof ik weer in vriendschap

Soms wil ik knielen

Soms wil ik om de zegen vragen

Van iemand die mij wilt dragen

Een hand op mijn hoofd voelen

Die mijn gedachten kan doorspoelen

Soms wil ik U vertellen

Hoe ik in alles tekort schiet

Het is fijn om te weten

U vergeet mij niet

1^e Pinksterdag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. We lezen die ochtend Handelingen 2: 1-13 en Efeziërs 1: 3-14 en zingen de volgende liederen: 841: 1, 2; 670: 1, 3, 6, 7; 25: 2, 6, 7; 687; 680; 108: 1, 2; 683. Net als met Kerst en Pasen zullen de kinderen van de kindernevendienst ons weer trakteren. Dus: kom zelf en breng je (klein) kinderen mee! Op de avond van deze zondag hoop ik dr. W. Gugler te vervangen in de Andreaskerk te Putten, zo vlak bij mijn geboortegrond.

2^e Pinksterdag is een doopdienst in de Grote Kerk. Pinksteren en dopen horen immers bij elkaar? Zie Handelingen 2: 38, 39 en 41. En daarom hoop ik met vreugde Anne Martine Zeeman te dopen en ook Lynn Sara Kes (deze laatste met toestemming van de kerkenraad van de Prot. Gem. Monnickendam). Omdat het een doopdienst is, is er ook deze ochtend kindernevendienst. Fijn dat de leiding van de knd daartoe besloten heeft! We lezen die ochtend Handelingen 4: 1-12 en we zingen de volgende liederen: 655; 105: 1, 3; 340 B; 781: 1, 3; 87: 3; 118: 8, 10; 512; 704. Van harte fijne en gezegende Pinksterdagen gewenst!

Zieken. Br. D. Teerhuis (Thamiswerfstraat) verblijft op dit moment nog op de intensive care in het OLVG. Het zijn heel moeilijke dagen voor hem, maar ook voor zijn vrouw en gezin. Br. P. Kaars (Akkerstraat) was voor onderzoek in het Waterlandziekenhuis en is weer thuis. Br. J.S. Roos (De Pieterlanden) moet volgende week opnieuw opgenomen worden in het AMC voor behandeling. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Het talenwonder dat in Handelingen 2 beschreven wordt, is eenmalig en karakteriseert het werk van de Geest meteen bij Zijn komst. De hele wereld zal het getuigenis van Christus horen, ieder in zijn eigen taal. Het boek Handelingen is zelf een uitbeelding hiervan. De manier waarop het getuigenis van Christus wordt verkondigd, past zich steeds aan bij de spreek- en denkwijze van de hoorders. In de synagoge klinkt het anders dan in de discussie met de filosofen in Athene. (dr. John van Eck).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie voor alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

Heeft u nog geen vakantieplannen of laat het zonnetje deze zomer een paar dagen verstek gaan? Geen nood, dan kunt u altijd nog naar Utrecht...

Want nog tot en met 10 augustus is er een speciale tentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht: **Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen.** De tentoonstelling is een jubileumcadeau voor mensen die het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap steunen en voor een ieder die geïnteresseerd is in de Bijbel. De Bijbel is het waard om ontdekt, ervaren en doorgegeven te worden. En dat is wat bekende Nederlandse en Vlaamse kunstenaars als Jan Steen, Ferdinand Bol en Pieter Brueghel met hun schilderwerken deden. De meesters plaatsen verhalen uit de Bijbel in alledaagse landschappen en taferelen, om op die manier de Bijbel dichtbij de mensen te brengen. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met het Museum Catharijneconvent.

Letterlijk in eigen leefwereld

Kunstenaars uit de Lage Landen gebruikten in de zestiende en zeventiende eeuw als geen ander de eigen vertrouwde omgeving als decor voor het weergeven van grootse bijbelse geschiedenissen. De verhalen worden zelfs letterlijk in de eigen leefwereld geplaatst; de Verloren Zoon in een eigentijdse kroeg, de volkstelling in een besneeuwd Vlaams dorp en Jezus op bezoek bij Marta en Maria in een zeventiende-eeuwse keuken. De tentoonstelling Thuis in de Bijbel maakt dit zichtbaar en brengt bijbelse geschiedenissen opnieuw dichtbij.

Wat kunt u verwachten?

- * Vijf tentoonstellingszalen vol inspirerende bijbelvertellingen, schilderkunst, gebruiksvoorwerpen en bijzondere bijbels uit de collectie van het NBG.
- * Voor zowel kinderen als volwassenen audiotours, die extra verdieping geven op de tentoonstelling.
- * Korte theatervoorstellingen door Theatergroep Aluin die bijbelverhalen op een nieuwe, verfrissende manier onder de aandacht brengt.
- * Lezingen door specialisten van het Nederlands Bijbelgenootschap (zie hieronder).
- * De publicatie Thuis in de Bijbel met verhalen en afbeeldingen van kunstwerken uit de tentoonstelling.

Toegang tot het Museum Catharijneconvent is € 12,50 per persoon.

Het adres van Museum Catharijneconvent is: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Parkeren kan bij Springhaver Parkeergarage aan de Springweg/Strosteeg, maar het is een kleine 20 minuten lopen vanaf het Centraal Station.

Als u een Museumjaarkaart heeft, neemt u deze dan mee!

U zult er geen spijt van hebben.

Anneke Commandeur, Contactpersoon NBG

Lieve mensen,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Het Nederlands Bijbel Genootschap zet zich in om de Bijbel in alle landen over de hele wereld aan de man en vrouw te (kunnen) brengen en ondersteunt het vele vertaalwerk wat hierbij nodig is.

Op zondag 15 juni wil ik wat vertellen over het GROW&LEARN project op de zondagsscholen in Guatamala, in Guatamala-stad, om de kinderen op een ongedwongen en makkelijke manier kennis te laten maken met de Bijbel en het christelijk geloof!

Om hier aandacht en (geldelijke) steun voor te vragen wordt u ook in de gelegenheid gesteld om het een en ander te kopen, na afloop van de eredienst, in de hal van de Patmoskerk.

Hierbij kunt u denken aan:

Kaarten

Pepermunt van Willem Alexander & Maxima

Potjes met mosterdzaadjes en Zonnebloemzaadjes om te planten

Kleine sieraden

Klein keramiek

Natuurlijk neemt u geld mee naar de kerk, voor de collecten; maar denk nu ook even aan dit mooie project en vul uw portemonnee even wat meer bij...

Graag tot ziens op de 15^e in de Patmoskerk

Anneke Commandeur, namens Nederlands Bijbelgenootschap

Mosterd na de maaltijd

Dit berichtje had natuurlijk moeten komen vóór de collecte van 25 mei. Maar gelukkig dragen hoe langer hoe meer gemeenteleden de vervolgte christenen in Pakistan een warm hart toe: de collecte van 25 mei bracht E. 465,27 op! (ik hoop toch niet dat die 2 centen iemands laatste centen waren). Het zij zo, ik was te laat met mijn diaconaal berichtje voor de school in Pakistan, sorry!



Hierboven een foto van de nieuw gestarte "school" in een naburig dorp. Deze kinderen zitten niet in banken of op stoeltjes, maar op een mat op de grond. Dat is een hele vooruitgang want zij komen uit de kinderarbeid, uit de slavernij van de steenfabrieken van rijke moslims. Zij zijn "uitgeleid uit het diensthuis" zou je kunnen zeggen. Hun ouders zien hiermee het gezinsinkomen teruglopen laat staan dat ze ook nog eens schoolgeld en leermiddelen kunnen betalen. Dat gebeurt vanuit Marken. De afstand naar de Green Leaf School in Toba Tek Singh is te groot, dus dan maar zo, mooi is het niet. Maar ja het wordt tijd dat er een dak boven hun hoofd komt en Faras Mukhtar heeft mij gemailed of wij wat voor hen kunnen doen. Daarom is het zo hartverwarmend te merken dat ook zonder deze informatie vooraf de collecte zo veel heeft opgebracht. Dominee Hoogstraten zei afgelopen zondag: "Wegwezen hier! Christen-zijn doe je buiten de kerk!" en toen gaf hij de zegen voor de komende week voor buiten de kerk. Als onze kerk deze uitstraling naar buiten behoudt zal zij tot zegen zijn. Klaas Kes

PS.

Als je nou denkt "had ik dat nou maar geweten", dan kan het natuurlijk altijd met een overschrijving:

Rek. nr: NL75RBRB0841377847

T.n.v. : diaconie de protestantse gemeente

: Marken

OVV : Pakistan 2