

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 juni 2014

Kerkdienst zondag 15 juni 2014

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Dirk Kes
Schoollied	Lied 678
Schoollied lezen	Merel Jasmijn Visser
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Anja van Altena en Mireille van Veen
Koster	Jj. Commandeur en F. Visser

Eerste collecte:

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Tweede collecte:

Kerk

*Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de ouderlingen*

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	15 juni	Romeinen 1:1-7	Paulus legitimeert zich
maandag	16 juni	Romeinen 1:8-15	Zichtbaar geloof
dinsdag	17 juni	Matteüs 8:2-17	Onaanraakbaren worden aangeraakt
woensdag	18 juni	Matteüs 8:18-34	Onnavolgbaar
donderdag	19 juni	Matteüs 9:1-17	Voor wie is de dokter?
vrijdag	20 juni	Matteüs 9:18-34	Geneeskracht en meer
zaterdag	21 juni	Romeinen 1:16-32	Niets om je voor te schamen

MEDITATIE

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen:
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan
één van deze minsten niet gedaan hebt,
hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.

Mattheus 25:45

Het vroegere schelpenpad naar de dijk: de Minneweg. Als jongetje heb ik misschien gedacht dat het voor verliefde stelletjes was. Maar het is afkomstig van het verzonken klooster der Minderbroeders. Het was dus het pad van de celibataire monniken. Orde der Minderbroeders, tot die bedelorden behoren allereerst franciscanen, genoemd naar Franciscus van Assisi (1182-1226). Hij deed afstand van zijn erfenis van zijn gefortuneerde vader en trok zich terug in de eenzaamheid. Enkele anderen voegden zich bij hem. Zij werkten te hooi en te gras, verzorgden zieken en riepen in hun prediking de mensen op tot boetedoening. Franciscus eiste van zijn volgelingen, dat zij afstand deden van al wat een mens voordeel verschaft boven een ander, rijkdom, positie, een goede naam, macht. Alleen langs deze weg van vrijwillige armoede, vrede en natuur was de ware vreugde te vinden. Zijn sterfdag werd dierendag.

Franciscus van Assisi, de zoon van een rijke textielhandelaar, beleefde de ommekeer in zijn leven door een aantal factoren, zoals een gevangenschap in een vijandige stad, een ziekte, een bezoek aan Rome, een visioen en de confrontatie met de woorden van Jezus uit Mattheüs 10 : 7-10. *Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard*

Gekleed in vossen zwierf hij met enkele gezellen in de omgeving van Assisi rond. Zijn persoonlijke charme, gepaard met het provocerende karakter van zijn optreden, trok met name jongeren aan.

Franciscus zag zijn orde ook als een missionaire beweging. Hij verbleef in 1219 in het kruisvaardersleger. Van hieruit bezocht hij de sultan van Egypte die hij tevergeefs voor het christendom probeerde te winnen. Franciscus hield aan zijn oorspronkelijke idealen vast, legde het leiderschap neer en trok zich terug op een berg. Hier ontving hij na een visioen de *stigmata* in zijn lichaam, en schreef hij zijn beroemde 'Zonnelied'. Nadat hij zijn testament gemaakt had, vertrouwde hij zich in 1226 toe aan 'broeder dood'.

Anders dan vroegere asceten trok Franciscus zich niet in de natuur terug om de wereld te ontvluchten. Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich ook tot de vogels en andere dieren. Toch bleef hij volop betrokken bij het leven der mensen. Het evangelie dat hij verkondigde, maakte hij waar door het leven van de armsten te delen.

Veertien dagen geleden bezochten we de kerk in Assisi., waarin hij begraven is. Daarin was een interessante muurschildering: Maria met Kind, zij wijst met haar duim naar Franciscus die achter haar staat. Alsof ze zeggen wil: hier staat je navolger

Al wat gij de minste gedaan hebt, hebt ge aan mij gedaan. Maar wat of wie zijn de minsten? De bijbel spreekt van de naakten, de hongerigen, de vreemdelingen, de gevangenen. We noemden dat diaconaat, tegenwoordig ook mantelzorg of maatschappelijke participatie. Ik denk dat het daarom in de huidige tijd erg kan variëren. Van familiehelp tot asielzoekers, van daklozen tot gehandicapten. Vul zelf maar aan.

Komt, kind'ren, tot elkander
en wandelt hand in hand!
Verblijdt u in elkander
in dit onzalig land!
Komt, kinderen, weest wijs!
Gaat onderweg niet strijden!
De eng'len zelf geleiden
als broeders onze reis.

Wordt een die zwak is, moede,
een sterker grijp' zijn hand.
De broeder steun' de broeder,
zo blijft de liefd' in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
maar ook weer graag de meeste
in liefdedienst alleen!

Kees Zeeman

Voorbede

1. Bescherm Uw volk Israël.
2. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
3. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Dat vrijheid niet in bandeloosheid ontaardt.
4. Dat vele jongeren zich mogen aanmelden om te helpen bij de Vakantie Bijbel Week.
5. Vervul ons met Uw Heilige Geest.
6. Voor alle rebellen en opstandelingen, dat ze Uw woord mogen horen en Uw vrede mogen vinden.
7. Voor hen die verder moeten met hun beperkingen. Help hen vooruit te zien.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de zending

€ 376,20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 321,90

Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor St. Family Help Programma

€ 253,04

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 216,25

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Apr – Mei 2014 € 849,60

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Adreswijziging

Per heden is de heer Jan Appel verhuisd van De Hoge Hop te Hoorn naar:

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof

Villa C1

Sweelinckhof 1

1687 BV Wognum

Zondag is het vaderdag. Maar eerst willen we onze Hemelse Vader eren, door samen te komen in de Patmoskerk. We lezen op deze zondag na Pinksteren: Handelingen 6 en Handelingen 7: 51-60 en zingen de volgende liederen: 1008; 678: 1, 5, 9; 19: 3, 4; 138: 1, 2; 138: 3, 4; 73: 9, 10. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. L. Teerhuis-Stoker werd op 2^e Pinksterdag opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment is ze in het Waterlandziekenhuis. Verdrietig was het uiteraard om van de cardioloog te moeten horen dat ze de begrafenis van haar geliefde echtgenoot niet mee mocht maken. Dat maakt deze opname extra zwaar. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 4 juni jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Dirk Teerhuis, echtgenoot van Lijsje Stoker. Hij mocht de leeftijd van 78 jr. bereiken. En dat is eigenlijk wel een wonder. Want op 55 jarige leeftijd werd hij getroffen door een herseninfarct. Hij herstelde, maar zijn spraak werd nooit meer wat het geweest was. Nu begaf zijn hart het. En de mannen van Marken deden hun best bij de reanimatie en de dokters in het OLVG deden wat ze konden. Maar we zagen het leven uit hem wegglijden. En als je dan van God de kracht krijgt – zoals zijn vrouw en kinderen die kregen in de afgelopen weken – om hem te laten gaan, dan is dat genade. Wij geloven dat Dirk Teerhuis nu voor altijd mag delen in die genade van God. Dat zijn ziel nu voor eeuwig mag wonen in dat Vaderhuis met de véle kamers (Joh. 14:2). In de rouwdienst dachten we na over Psalm 121. Over die God die onze Helper is, in alle nood en dood. Wij denken aan Lijsje in het ziekenhuis, aan zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, aan zijn zus en verdere familie in deze verdrietige dagen.

Afwezig. Zaterdag 21 juni begint mijn zomervakantie. Maandag 14 juli hoop ik mijn werk te hervatten bij leven en welzijn. In die tussentijd ben ik gedeeltelijk hier en gedeeltelijk elders in Nederland. Mocht pastorale hulp gewenst zijn, dan kan een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, Kees Kersbergen (tel. 780078). De fam. Kersbergen gaat met vakantie als ik terug ben. Graag wens ik allen die met vakantie gaan een goede tijd van recreëren en een behouden vaart. Mocht je niet met vakantie kunnen of willen: ook hier is het prachtig!

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Tentdienst: een 'palingpopdienst' met als thema *Pak maar mijn hand*

Het religieuze in Palingpopliederen

De Tentdienst van 22 juni komt al dichtbij. Op de zaterdagavond ervoor is in de tent volop 'palingpop' te horen. Dan komen immers o.a. Nick & Simon en de 3 Js optreden. Omdat we dan mooi in de 'Palingpop sfeer' zijn gekomen, vind ik het mooi om ook voor de tentdienst volop gebruik te maken van 'Palingpop'. Diverse palingpopliederen hebben namelijk een religieuze lading. Niet voor niets zijn enkele daarvan al gebruikt bij 'The Passion', die jaarlijks op Witte Donderdag uitgevoerd wordt. Het mooie van Palingpop is bovendien dat er zowel voor jong (muziek van Nick & Simon) als oud (muziek van The Cats) muziek te vinden is die aanspreekt.

Zelf ben ik al jarenlang bezig met zoeken van 'het religieuze' in popteksten, om die zo te gebruiken in kerkdiensten. Ik merk dat die teksten aansluiten bij mensen die 'zoekende' zijn qua het geloof. Het Godsbeeld van veel zoekende mensen wordt mooi verwoord door een lied van de 3Js:

*Geef mij een naam noem mij het houden van elkaar
Noem mij maar God, noem mij het goede
Geloof maar in Mij, ik ben de ruimte en de tijd
Ik ben er nu en ik zal er morgen zijn.*

De mens achter de zanger

Bij de voorbereiding van een popdienst blijkt het niet alleen verrijkend te zijn om je te verdiepen in liederen, maar ook om je te verdiepen in de mens achter het lied. Dat blijkt telkens weer ook diepte te geven aan de liederen zelf.

Daarom nog even wat wetenswaardigheden van onze Volendammer vrienden die ik op het spoor kwam, en die ze – voor mij – steeds sympathieker maken.

Simon Keizer

Eerst over Nick & Simon. De vader van Simon Keizer stierf toen Simon 15 jaar was. Zijn allereerste liedje *Still Searching* schreef hij voor zijn overleden vader. Dit lied heb ik ooit eens gebruikt bij het gedenken van de overledenen. Ook de tekst van het lied *Vaderdag* ("t Is een dag die mij intens verdrietig maakt") is gebaseerd op zijn eigen levensverhaal. Simon is trouwens een achterneef van BZN-zanger Jan Keizer.

Nick Schilder: 'de jongen van het brood'

Nick Schilder is betrokken geweest bij de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2001. Hij liep een verbrande hand en een longbeschadiging op, en lag 23 dagen in het ziekenhuis. Vanwege zijn longproblemen kreeg Nick van de doktoren het advies om ... zangles te nemen!! Al vanaf zijn 15^e was Nick binnen Volendam graag gezien, want hij was ... de broodbezorger op zaterdagochtend. Veel Volendammers waren daarom verbaasd hem zomaar op televisie te zien. Voor hen was hij gewoon 'die jongen van het brood'. "Zo gaf ik je zaterdag 50 cent fooi, zo ben je beroemd", kreeg hij te horen.

Opvallend is trouwens dat de zangcarrière van zowel Nick als Simon in eerste instantie niet over rozen ging. Zo werd Nick slechts elfde bij *Idols2* en werd Simon zelfs uitgeschakeld in de voorrondes.

De 3Js

Ook het carrièreverloop van de 3Js is wonderlijk te noemen. U zult zich misschien nog herinneren dat zij met het prachtige nummer *Je vecht nooit alleen* nota bene ... laatste (!) werden bij het Eurovisiesongfestival. Dat is nog eens wat anders dan de 2^e plaats van Ilse de Lange en Waylon! Terwijl het nummer *Je vecht nooit alleen* (zowel in het Nederlands als later in het Engels) de eerste plaats zou bereiken in de Nederlandse single top 100. Het is één van hun nummers trouwens, die in de tentdienst te horen zal zijn. Het past namelijk heel mooi als 'kyrië'.

Voor de dienst is een gelegenheidsband geformeerd, die onder de bezielende leiding van Jan Cornelis Boes staat. De zang wordt verzorgd door de Zaanse zanger Mark de Waal.

ds. Cornelis Visser

HET MARKER BRASS ENSEMBLE ONTVANGT DE NICOLAASCANTORIJ EDAM!

Op zondagmiddag **15 juni** ontvangt het Marker Brass Ensemble de Nicolaascantorij uit Edam voor een "inloopconcert" in de Grote Kerk te Marken.

De uit te voeren muziek van het MBE is een duidelijke afspiegeling van het repertoire: het Scherzo uit de *Midsummernights' Dream* van Mendelssohn, het *Allegro* uit het *Concerto for Brass* van Johan Sebastian Bach en werk van Praetorius, Queen en The Beatles.

De Nicolaascantorij is beginjaren 70 ontstaan als cantorij van de Hervormde Gemeente Edam. Zij heeft zich in de loop der jaren een zeer uitgebreid repertoire eigen gemaakt van zowel a-capella als (vaak orgel-)begeleide werken. In veel diensten, in en buiten Edam heeft zij medewerking verleend aan de liturgie. Onder leiding van haar cantrix Els Hermanides zal zij werken van o.m. Sweelinck, Boyce en Des Prez ten gehore brengen.

Het (inloop)concert begint om 16 uur, de toegang is gratis, een vrijwillige donatie bij de uitgang, ter bestrijding van de kosten, is welkom.

'Gezegend zijn zij die er in hun jeugd mee beginnen de naam van de Heer te verkondigen en niet ophouden voordat hun laatste uur hun laatste woord voor hun goddelijke Meester brengt.'

C.H. Spurgeon

AFSLUITING CLUBSEIZOEN 2013/2014

Op 9, 10 en 11 mei 2014 hebben we het clubseizoen afgesloten met een weekend in de Christina Hoeve in Hattem. Bijna alle kinderen (75 !!) die het afgelopen jaar de clubs hebben bezocht waren mee.

We kunnen spreken van een zeer geslaagd weekend !!

Wij willen graag alle "extra" leiders en leidsters hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp.

Van de kinderen uit groep 8 nemen we nu afscheid, maar we hopen in het volgend seizoen weer veel nieuwe kinderen te begroeten

De foto's van het clubkamp zullen binnenkort te zien zijn op de website van de kerk:
www.protestantsmarken.nl

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en voor de kinderen, graag tot volgend seizoen.

Chr. Jeugdwerk Marken

!! CLUBLEIDING GEZOCHT !!

In de week van 29 september 2014 starten we weer met een nieuw clubseizoen.

Helaas heeft een aantal leiders/leidsters aangegeven te moeten stoppen.
Wij willen hen graag bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Om de Waterhoenen volgend jaar draaiend te kunnen houden, zijn wij op zoek naar enthousiaste leiding.

Lijkt het je leuk om met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar te knutselen en hen vertrouwd te maken met het evangelie, dan ben jij de juiste persoon voor de Waterhoenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid de Waart (06-12886534)

Chr. Jeugdwerk Marken

Zo af en toe ontvangen wij oude stukken (notulenboeken, kasboeken, correspondentie enz.) van verschillende groepen binnen onze Kerkelijke gemeente voor het archief. Op die manier komen deze stukken op één centrale plek waar ze horen, namelijk het archief van onze Kerk. Heeft u thuis ook nog oude stukken van de Kerk, van een commissie waar u deel van heeft uitgemaakt, van het jeugdwerk, notulenschriften van clubs enz., geef dit dan door aan het college van Kerkrentmeesters. Zij zullen er voor zorgen, dat het in ons centraal archief terecht komt.

Dan wordt uw zolder ook weer wat ruimer ☺

College van Ouderling-Kerkrentmeesters

Sleutels van onze gebouwen

Door de jaren heen hebben we heel veel vrijwilligers gehad en gelukkig hebben we nog steeds een hele grote groep mensen, die zich in willen zetten voor onze plaatselijke Kerkelijke gemeente, op wat voor manier dan ook. Daar zijn wij heel erg blij mee.

Bij wijziging in de bezetting van de verschillende commissies en groepen werden ook vaak sleutels van onze gebouwen doorgegeven. Meestal werd dit gemeld aan het college van Kerkrentmeesters, maar vaak ook niet.

Hierdoor hebben we nu een lijst met sleutel-bezitters die niet meer up-to-date is.

Graag willen wij iedereen die een sleutel van één van onze gebouwen heeft (Patmoskerk, Grote Kerk, Gebouw Hoogh) vragen om dit op één van de volgende manieren door te geven aan de secretaris van het college van Kerkrentmeesters:

- @-mail (secretaris@protestantsmarken.nl)
- SMS of WhatsApp (06-10908437)
- Belletje (06-10908437 of 602114)
- Briefje (De Pieterlanden 1)

Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Ouderling-Kerkrentmeesters

Vakantie Bijbel Week 2014

Wij hebben nog heel veel hulp nodig!!!!

Beste gemeenteleden,

Om de Vakantie Bijbel Week goed te laten verlopen hebben wij nog heel veel hulp nodig. Wij begrijpen dat het toch al druk genoeg is zo aan het eind van de vakantie en de opstart van werkzaamheden na de vakantie. Toch doen wij een beroep op ieder gemeentelid die ons, maar vooral de kinderen, wil helpen om de Vakantie Bijbel Week tot een succes te maken. Denk niet dat is niets voor mij, jong, wat ouder of oud, iedereen kan helpen.

Als er veel mensen zijn is het niet nodig om alle dagen te komen helpen, 1 dag zou al heel mooi zijn en 1 dag is dan van 09.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Voor de jongere kinderen van diegene die meehelpten is er oppas in de crèche.

Zoals al bekend gaat het om de volgende dagen in de laatste week van de zomervakantie:

Maandag; 11 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

Dinsdag; 12 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

Woensdag; 13 augustus van 10 tot 14.00 uur

Woensdagavond; 13 augustus is de afsluiting tijdens de zomerzangavond, dit begint om 19.30 uur.



Beste mensen,

Meld je alsjeblieft aan of kom gewoon op 17 juni om 20.00 uur naar de Patmoskerk. Op deze avond worden de taken verdeeld en verdere informatie over de Vakantie Bijbel Week verstrekt. Voor scholieren in het middelbaar onderwijs is dit de gelegenheid om de uren voor je maatschappelijke stage in je eigen gemeente te maken. Nuttiger kun je je tijd niet besteden lijkt ons.

Aanmelden kan bij;

- Christina Pereboom, pieterenchristina@ziggo.nl
- Gerdien Teerhuis, gerdien.teerhuis@ziggo.nl

Namens de Vakantie Bijbel Week commissie, Kees Kersbergen

Psalm 121 : 1 en 2

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor ons, die bij je hoorden.
Een lieve man, een zorgzame vader, waar je op kon bouwen.
Met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Na een periode van afnemende gezondheid is na een kort ziekbed rustig ingeslapen mijn lieve man,
vader, schoonvader en bap

DIRK TEERHUIS

Echtgenoot van Lijsje Stoker

25 oktober 1935

4 juni 2014

Lijsje
Neeltje en Klaas
Dave en Claudia
Remco en Kim
Sijtje en Piet
Ramona en Metten
Patrick en Wendy
Jan en Ellen
Nadine
Lianne
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres : L. Teerhuis-Stoker, Thamiswerfstraat 3, 1156 AA Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

*“Hij hield zo van het leven
 Hij had nog zoveel te geven
 Hij wong zich in alle bochten
 Heeft tot het uiterste gevochten
 Rust nu maar uit
 Je hebt je strijd gestreden
 In een wereld zonder pijn
 Hopen wij dat je gelukkig zult zijn”*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van mijn broer en onze zwager

Dirk Teerhuis Mzn.

Wij wensen Lijsje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
 veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Neeltje en Muus †

Piet † en Sijtje

Muus † en Wolmet

*“Heel diep in je gedachten
 Te zijn bij wie er niet meer is
 Kan de pijn misschien verzachten
 En geeft sterkte in het gemis”*

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Ome Dirk

Wij wensen Peet Lijsje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
 heel veel sterkte dit verdriet te dragen.

Lootje en Pieter	Neeltje en Jeroen
Miranda en Floris	Maritje en Eric
Angela en Remco	Pieter en Kelly
Muus en Jennifer	Aaltje en Wim
<i>Achterneven en nichten</i>	

*Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
 en d'engelen zingen voortdurend Zijn lof.
 O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
 Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
 want Gij zijt der mensen en Engelen Heer.*

Wij vernamen het droeve bericht dat ons erelid

DIRK TEERHUIS

op 4 juni in het ziekenhuis is overleden.

Dirk heeft zich, vanaf de oprichting van het Marker Mannenkoor in 1972, jarenlang ingezet als penningmeester in het bestuur en heeft met volle overgave de baspartijen gezongen.

Dat zijn stem nu mee mag jubelen in het Hemelse Engelenkoor.

Wij wensen Lijsje, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in de komende tijd, om dit voor hen zo grote verlies te kunnen dragen.

Namens het Marker Mannenkoor
 Cor Visser (voorzitter)

We wisten dat zijn gezondheid hem in de steek liet
 maar hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.

Woensdag 4 juni 2014 is ons lid Dirk Teerhuis op 78 jarige leeftijd overleden

Wij verliezen in Dirk een groot duivenspeler.

Samen met zijn overleden broer Muus vormde hij de combinatie Gebr. Teerhuis die jaren lang toonaangevend waren, niet alleen op Marken, maar in heel Noord-Holland.

**Wij wensen Lijsje, kinderen en overige familie
 en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.**

**Bestuur en leden
 Postduivenvereniging
 Door Vriendschap Sterk
 te Marken**

Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart,
Voorgoed uit ons midden,
Maar altijd in ons hart.



Lieve bap, we zullen je missen!



Je kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dave en Claudia

Maura

Sofia

Remco en Kim

Nikki

Nina

Ramona en Metten

Patrick en Wendy

Nigel

Nadine

Lianne

*Het is zo fijn dat in je leven,
er nog enkele vrienden zijn.
Die je troost en warmte geven,
zodat je niet alleen zult zijn.
Die niet altijd aan je vragen,
gaat het er een beetje mee?*

*Maar gewoon je helpen dragen,
zorgen voor jouw rust en vree.
Denk aan al die fijne mensen,
voor hun liefde, trouw en raad.
Echte vriendschap kent geen grenzen,
dat is het mooiste wat bestaat.*

Wij leven mee met het verdriet van Lijsje, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
die op 4 juni jl. afscheid hebben moeten nemen van

Dirk Teerhuis

Wij wensen hen en allen die hem zullen missen veel sterkte met dit verlies.

*Grietje Zeeman-Schipper
en kinderen*

Het leven is overgegaan in herinneringen

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurman

Dirk Teerhuis.

Onze gedachten gaan uit naar Lijsje, kinderen en (achter)kleinkinderen.

Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Buurtvereniging Westerstraat/Thamiswerfstraat

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden thuis komst.

Er is een land van louter licht,
waar Heiligen Heerser zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lente tijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doods zee scheidt,
ons van dat zalig land

Wij wensen Peet Lijsje en de kinderen heel veel sterkte.

Peet Immetje

en de

kinderen

De Voor Anker Klaverjasclub heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerd en trouw lid,

DIRK TEERHUIS mz

Wij wensen Lijsje en de kinderen heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Ook wij zullen Dirk node moeten missen!

De Voor Anker Klaverjas club



*Nu zijn wij Opa en Oma
En zo trots als het maar kan !
Want een kind van je eigen kind
is dubbel houden van.*

geboren op 9 juni 2014

Isolde Annelise Carolina

Dochter van Mark en Amanda de Vries Seinen

*Trotse grootouders: Hans en Annelies
Oom en tante: Coen en Marissa*

Bijbelse alarmnummers

Als u verdriet hebt... bel Johannes 14
 Als anderen u in de steek laten... bel Psalm 27
 Als u vrucht wilt dragen... bel Johannes 15
 Als u gezondigd hebt... bel Psalm 51
 Als u zich zorgen maakt... bel Matteüs 6:19-34
 Als u in gevaar bent... bel Psalm 91
 Als God ver weg lijkt... bel Psalm 139
 Als uw geloof is ingedut... bel Hebreëen 11
 Als u eenzaam en bang bent... bel Psalm 23
 Als u bitter en kritisch wordt... bel 1 Korintiërs 13
 Voor Paulus' sleutel tot geluk... bel Kolossenzen 3:12-17
 Voor uitleg over het christendom... bel 2 Korintiërs 5:15-19

Als alles tegenzit... bel Romeinen 8:31
 Als u rust en vrede wilt... bel Matteüs 11:25-30
 Als de wereld groter lijkt dan God... bel Psalm 90
 Als u bevestigd wilt worden in uw geloof... bel Romeinen 8:1-30
 Als u naar uw werk of op reis gaat... bel Psalm 121
 Als uw gebeden bekrompen of egoïstisch worden... bel Psalm 67
 Voor een geweldige uitnodiging... bel Jesaja 55
 Als u moed nodig hebt voor een taak... bel Jozua 1
 Voor een goede omgang met uw medemens... bel Romeinen 12
 Als u nadenkt over investeren en rendement... bel Marcus 10
 Als u terneergeslagen bent... bel Psalm 27
 Als uw portemonnee leeg is... bel Psalm 37
 Als u uw vertrouwen in mensen verliest... bel 1 Korintiërs 13
 Als mensen onvriendelijk zijn... bel Johannes 15
 Als uw werk zinloos lijkt... bel Psalm 126
 Als de wereld lijkt te krimpen terwijl u zelf groeit... bel Psalm 19
 Of bel:
 Voor omgaan met angst... Psalm 34:7
 Voor zekerheid... Psalm 121:3
 Voor verzekering... Marcus 8:35
 Om gerustgesteld te worden... Psalm 145:18

LET OP: ALLE LIJNEN NAAR DE HEMEL ZIJN 24 UUR PER DAG
 OPEN!

De Bijbel in 50 woorden

God maakte	Volk liep	God liep
Eva beet	Zee week	Liefde sprak
Noach dreef	Tafelen leidden	Woede kruisigde
Abraham ging	Beloofte vervuld	Hoop stierf
Jakob bedroog	Saul hysterisch	Liefde verrees
Jozef heerste	David gluurde	Geest ontbrandde
Struik sprak	Profeten waarschuwden	Woord verspreid
Mozes aarzelde	Jezus geboren	God blijft...
Farao weigerde		

Waterland-Kerkenland 2014

19 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

zaterdag 21 juni

zondag 22 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

Nederlands Kodály Koor

met divers programma

klassiek vrouwenkoor

Goylants Kamerkoor

sfeervol en harmonieus

gemengd koor

Ransdorp

Dorpsweg 55

De Skulpers

bruisend als de branding

shanty- en folksongkoor

Timber

met solist in Franse sferen

blazersensemble

Holysloot

Dorpsstraat 30

Romancero

Spaanse furie en verstilde pracht

klassiek trio

Dirt Road Music Band

swingend en opzwevend

Americana

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

O'Branons

met hart en ziel

Irish traditional music

Roman Oro

jong, gevoelig en vrolijk

Balkan orkest



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:
www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland-Kerkenland 2014

19 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE

zaterdag 28 juni

zondag 29 juni

Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

Amarilli's Sunshine

verrassend veelzijdig
blokfluit ensemble

Slavuj

Slavische en Balkan liederen
gemengd koor

Broek in Waterland

Kerkplein 13

Calle Real

vurig en vast
coro flamenco

The Notorious Monks

jazz, latin, funk en rock
bigband

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

Ad Oud Formatie

vanouds in vorm
jazz

Unicorn

folkswingband
Keltisch en meer

Uitdam

Dorpsstraat 41

Nikolahs

eigenwijze en eigenzinnige mix
van roots reggae, jazz en blues

The Malpie Brothers

driest en triest
rock, ballads en blues

vier muzikale
fietstochten
langs de kerken
van waterland



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151 AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl