

Protestants Marken



Jaargang 8 nummer : 26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 juni 2014

Kerkdienst voor : zondag 29 juni 2014

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. W. Gugler, Putten

Organist: Dirk Kes

Koster(s) Jj. Commandeur en F. Visser

Schoollied: Lied 184

Schoollied lezen: Gido Schipper

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Schipper

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten
Dhr. van Stokkum geeft een uiteenzetting over het project.

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	29 juni	Matteüs 10:34-11:1	Keuzes maken
maandag	30 juni	Matteüs 11:2-15	Antwoord op twijfel
dinsdag	1 juli	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
woensdag	2 juli	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen
donderdag	3 juli	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven
vrijdag	4 juli	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
zaterdag	5 juli	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II

Overdenking : Romeinen 14 vers 12

Ieder van ons zal zich dus tegenover
God moeten verantwoorden.

Voor mensen die niet geloven zijn deze woorden van Paulus een farce Zij gaan er vanuit dat de dood het absolute einde is. Zij leven maar raak , immers hier op aarde moet je het goed hebben daar investeren ze in dat is het enige dat telt. Toch zegt Paulus veroordeel hen niet, Want het oordeel komt alleen God toe

Voor christenen die geloven dat zij aan het eind van hun leven na de dood voor de rechterstoel komen te staan is het soms een zware last, want ook zij weten dat zij tot weinig goeds in staat zijn

Wij geloven dat na onze dood het ware leven in Gods koninkrijk begint, als wij worden opgenomen in het hemelse vaderhuis.

Alle dingen die wij doen of nalaten zijn besmet met zonden. Ondanks dat wij dat weten gaan wij er toch vanuit dat wij alles zelf kunnen regelen Tegenwoordig staat het ego van de mens centraal Of wij nu geloven of niet je moet voor jezelf opkomen anders redt je het niet.

Verantwoording afleggen over onze leefwijze komt in de meeste gevallen in ons woordenboek niet voor. Wel de uitdrukking dat maak ik zelf wel uit. Toch zal iedere gelovige verantwoording moeten afleggen van alle dingen die hij of zij in zijn of haar leven gedaan heeft. Ieder zal een persoonlijk oordeel over zich horen uitspreken. Een oordeel dat van God komt. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat aan de rechterstoel van de Vader wij een voorspraak van Jezus hebben. Zonder die hulp van Hem kunnen wij niet. Zijn wij hopeloos verloren

Al drukt de zonden nog zo zwaar op ons en kunnen wij het bijna niet meer aan. Bedenk dan dat wij bij Jezus altijd een weg van vergeving vinden Wij kunnen als wij dat oprecht menen altijd vergeving krijgen van alles wat wij verkeerd doen. Wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen het is eigenlijk onbegrijpelijk dat wij als mensheid niet in staat zijn in vrede en naar Gods wil te leven.

De omstandigheden daarvan de schuld te geven is waanzin Immers wij denken dat dat wij goed en kwaad kunnen onderscheiden, maar ik denk dat, dat alleen gebeurt als wij er zelf voordeel aan hebben . Naar een ander kijken wat diegene goed of kwaad doen is onze zaak niet.

Paulus schrijft in dit gedeelte ook dat wij mensen met een zwak geloof moeten aanvaardena. Gemakkelijk is dat in deze tijd zeker niet. Want de groep gelovige wordt steeds kleiner. Daarbij komt dat het respect van mensen die niet geloven voor de gelovige steeds kleiner wordt. Maar ook dan zegt Paulus neem er geen aanstoot aan. Immers voor de gelovige geldt dat zij een voorbeeld moeten zijn. Daarentegen zijn gelovige mensen natuurlijk ook mensen van vlees en bloed die de ene misstap maken na de anderen. Het verschil is dat wij een Heiland hebben waarop we kunnen bouwen. En als we biddend tot hem komen zal hij ons veergven..Dat, dat niet altijd even gemakkelijk is ondervinden wij dagelijks,

J. Uithuisje

Voorbede

1. Vervul ons met Uw Heilige Geest.
2. Voor alle rebellen en opstandelingen, dat ze Uw woord mogen horen en Uw vrede mogen vinden.
3. Voor hen die verder moeten met hun beperkingen. Help hen vooruit te zien.
4. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
5. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
6. Voor alle helpers van de Vakantie Bijbel Week, dat ze zich goed voorbereiden om dit werk in Uw dienst te doen.
7. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 22 juni Tentdienst
 Collecte bestemd voor Het Huis aan het Water

€ 691,04

Stichting Marken helpt Roemenië

Ook dit jaar willen we weer een reis organiseren in september naar onze bekende adressen in Roemenië.

Tevens komt in augustus een Roemeense dominee (tevens garagehouder) met een grote bus naar Marken en kan flink wat spullen meenemen.

Deze dominee staat al jaren in contact met ons en weet waar hulp hard nodig is.

De financiële crisis zoals die nu al enkele jaren in Europa voor narigheid zorgt, heeft uiteraard ook in Roemenië zijn diepe sporen achter gelaten.

En zoals altijd, de armsten hebben van deze ellende het meest te lijden.

Goede kleding (graag vooraf gewassen) schoenen, brillen, klein speelgoed, werkkleding en oude gereedschappen zijn nog altijd welkom op de bekende adressen.

Ook spullen waar u wellicht niet direct aan denkt, zoals bv wandelstokken, looprekjes, incontinentiemateriaal, dekens, dekbedden, etc.

Kunt u het zelf niet brengen, neem dan contact met ons op.

Indien u ons financieel wilt steunen om het transport te bekostigen, uw bijdrage gaarne storten op :

reknr : NL38 RABO 0342 8711 88

t.n.v. : St. Marken helpt Roemenië

Namens Stichting Marken helpt Roemenie

Klaas Boes, Akkerstraat 1, tel. 601338

Pieter Kaars, IJsselmeerweg 5 tel. 601754

Robbie Zwiers, Grote Werf 21, tel 603281

Zieken.

Grote consternatie afgelopen zaterdag, zuster Loppie Boneveld-Boes is ernstig gewond geraakt bij een val van de trap. Ze wordt per ambulance overgebracht naar het AMC. Inmiddels is zij van de intensieve zorg overgebracht naar wat minder intensieve zorg. Dat is een goed teken, al blijft het afwachten hoe het proces van herstel zich verder ontwikkeld. We dragen Loppie en haar man Sijmen op in ons gebed en ook ieder ander die thuis met ziekte en zorgen te maken hebben en/of elders verpleegd worden. Wentel al uw zorgen op Hem af, want u ligt Hem na aan het hart. (1 Petrus 5 vers 7)

Kees Kersbergen

1^e Zomerzangavond

Woensdagavond 2 juli 2014
Aanvang 20.00 uur in de Patmoskerk
Met medewerking van;
Christelijke Muziekvereniging Juliana



Aanstaande woensdagavond is de eerste zomerzangavond van dit seizoen. Net als vorig jaar hopen we weer vier keer een zomerzangavonden te houden. De data van de andere avonden zijn 23 juli, 13 augustus en de laatste is 3 september.

We hebben ons best gedaan om vier mooie en gevarieerde zangavonden in elkaar te zetten. De eerste avond verheugen we ons in de medewerking van de Christelijke Muziekvereniging Juliana. Wat de overige avonden betreft houden we jullie nog in spanning. Wij zijn er in elk geval enthousiast over en we hopen dat jullie dat na afloop ook zijn.

Alle Markers en ieder die dit leest, je bent van harte uitgenodigd om samen te zingen en te genieten van de muziek.

Namens de commissie zomerzangavonden,
 Kees Kersbergen

Zondag 29 juni a.s. is de collecte bestemd voor ons Waterlandse project: Oud in Afrika. Onderstaand een uiteenzetting wat dit project precies inhoud. Ook komt er een vrijwilliger van de stichting, de heer van Stokkum ons vertellen over de stichting.

Over Oud in Afrika

De stichting Oud in Afrika verstrekt sinds 2001 zorg aan behoeftige ouderen in Kenia en Ethiopië, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven. We bieden oogzorg (staaroperaties), thuiszorg en 'picopensioenen', dat zijn minipensioentjes. Dit noemen we ons 'T.O.P.'-programma. Jaarlijks bereiken we zo'n 1500 ouderen.

We richten ons op ouderen die niet kunnen rekenen op de hulp van hun familie, van de grote bekende hulporganisaties of van de overheid. Onze lokale partners zijn ziekenhuizen en zusters van enkele Congregaties. De zusters verlenen thuiszorg aan ouderen die nog op zichzelf wonen, meestal alleen, in een hutje met een moestuintje. Sommige ouderen wonen in een soort 'old peoples home', een soort aanleunwoning. Met het picopensioentje van 55 euro per jaar kopen de ouderen kleding en zeep, schoenen, en natuurlijk medicijnen. De zusters houden een oogje in het zeil zodat de ouderen niet verkommeren. 55 euro lijkt heel weinig, maar in deze regio verdienen mensen gemiddeld minder dan 1 dollar per dag. En het verschil tussen de mensen mag niet te groot worden, want de vraag is altijd groter dan ons aanbod. Liever helpen we méér mensen met weinig geld, dan weinig mensen met veel geld.

Daarnaast organiseren we staaroperaties in een afgelegen streek in westelijk Ethiopië. Een paar keer per maand gaat er een mobiel team van twee of drie mensen met een auto de bush in om in afgelegen dorpen medische hulp te geven. Mensen die staar hebben, worden dan ter plekke geopereerd. Zo'n operatie kost 35 euro per oog. Dat kunnen de mensen zelf niet betalen. Dit programma is pas net gestart, met steun van de ouderenbond KBO Brabant.

De zusters en de artsen krijgen van ons voor dit werk geen speciale vergoeding. We zorgen met onze bijdrage dat er mensen geholpen kunnen worden die dat zelf niet kunnen betalen. Oud in Afrika heeft géén strijkstok.

Onze website: www.oudinafrika.org

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Jolanda Zeeman

HERINNERING



**Inzamelingsactie voedselbank
regio Waterland bij Deen Supermarkt MARKEN**

Vrijdag 27 juni van 15.00-18.00 uur en

Zaterdag 28 juni van 10.00-14.00 uur

gaan wij, met medewerking van onze Deen Supermarkt, een inzamelingsactie houden van (houdbare) levensmiddelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt ons helpen met:

- Rijst, spaghetti, macaroni
- Kruidenmix voor pasta/rijst
- Blik soep, vlees, vis, groente
- Aardappelpuree
- Pannenkoekenmix
- Broodbeleg: pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag
- STATIEGELDBONNETJES zijn ook welkom!

Bent of kunt u op dit tijdstip niet in de buurt van Deen komen en u wilt toch wat geven, dan kunt u dit tot zaterdag 14.00 uur bij ons thuis afgeven. Na 14.00 uur willen wij richting Purmerend om de levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

Wij zien u graag op vrijdag of zaterdag.

Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12

Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8