

# Protestants Marken



Jaargang 8, nummer :29

*verschijnt wekelijks*

**Zaterdag 19 juli 2014**

**Kerkdienst voor : zondag 20 juli 2014**

## Grote Kerk

**10.00 uur** *Ds. H. Dekker, Viering Heilig Avondmaal*

Organist: Dirk Kes

Koster: Kees Visser

Crèche: Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst: Daniëlle Springer

Tafel collecte is bestemd voor:  
*de Diaconie*

Collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

"Bible" Sonata, No. 2. Kuhnau.



## 2<sup>E</sup> Zomerzang avond

Woensdag 23 juli, 20.00 uur, Grote kerk

## Overdenking : Israël, de Steen des Aanstoots

Het is helaas weer zover. Hamas beschiet Israël met talloze raketten en Israël verdedigt zich en schiet terug. Gelukkig bezit Israël de techniek om tot op heden een groot deel van de vijandelijke raketten in de lucht onschadelijk te maken, waardoor de gevolgen van deze terroristische aanslagen voor de Joden gering zijn. Echter de raketten van Israël, gericht op Hamas doelen (wapenopslagplaatsen, residenties van Hamas leiders, e.d.), hebben geregeld slachtoffers tot gevolg. En bij dit soort oorlogshandelingen zijn het veelal de kwetsbare burgers die slachtoffer worden. Heel triest, maar 'gezocht' door Hamas. Deze trieste terroristische beweging mikt op zoveel mogelijk Palestijnse doden om wereldwijd antipathie jegens Israël en Jodenhaat te activeren. De dagblad-columnisten en Midden-Oostenexperts Nausicaa Marbe en Leon de Winter hebben dat in hun columns van 11 en 12 juli jl. (De Telegraaf) nog eens haarscherp toegelicht.

Hamas, die met name in Gaza de scepter of beter gezegd de Kalasnikov zwaait, wil de vernietiging van Israël met uitroeiing van alle Joden, en zal met alle middelen steeds trachten dit te bewerkstelligen. Hoe moeilijk is het voor het Joodse volk om zich hier tegen te verdedigen. Laat staan vrede te krijgen met de Palestijnen. Zolang partijen als Hamas zowel de Palestijnen als Israël blijven terroriseren zullen beide volken nooit in vrede kunnen leven. En dat tot afgrijzen van de goedwillende burgers, die met hun gezinnen steeds in gevaar verkeren.

Ondanks de ellende die Hamas veroorzaakt, blijft Israël humanitaire hulp verlenen in Gaza en vangen de Joodse ziekenhuizen de Palestijnse slachtoffers op. En ja, dat levert tegenstrijdige gevoelens op zowel bij het Palestijnse als het Joodse volk. Je laten helpen door de 'vijand' is emotioneel vaak moeilijk te verwerken. En een vijand helpen, die, zodra hij/zij weer functioneert, weer met bommen gaat gooien en raketten op je afschiet, is emotioneel ook moeilijk verwerkbaar. Maar het wordt volop gedaan en men stapt daarmee over de eigen schaduw heen.

Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten en de Joodse burgers mengen zich volop in de discussie hoe om te gaan met de terroristische dreigingen. Anders dan de martelaarsgedachte bij veel Arabische stammen en volken, is het Joodse volk voor het overgrote deel tegen het toepassen van (veel) oorlogsgeweld en voor het voorkomen van burgerslachtoffers. Het Joodse leger heeft die visie in hun acties toegepast en waarschuwt zelfs vooraf als ze een doel aanvallen in Gaza. Ter voorkoming van burgerslachtoffers. Dat er toch veel burgerslachtoffers vallen komt enerzijds omdat niet elke raket precies op het bedoelde doel terecht komt en anderzijds omdat Hamas bewust aanstuurt op burgerslachtoffers. Zij schieten hun raketten af uit dichtbevolkte gebieden, brengen hun wapenarsenalen onder in woonwijken en schuilen daar ook zelf voor tegenacties van Israël. Zij weten heel goed dat de Joden niet lukraak bombardementen uitvoeren en burgerslachtoffers zoveel mogelijk willen voorkomen. Bestrijding van terrorisme is een moeilijke zaak en burgers komen hierbij vaak in de knel. Maar daar geeft een terrorist niet om, het doel heiligt bij hen de middelen.

Waarom nu deze beschouwing? Allereerst doet het mij veel verdriet dat Gods volk voortdurend geterroriseerd wordt en nagenoeg nooit in vrede kan leven. En dat je daar nooit weet als je in de morgen naar je werk gaat, of je in de avond je gezin weer in goede gezondheid zult aantreffen. Ook spijt het me voor de Palestijnen dat ze de Hamas toegelaten hebben in hun leefgemeenschap en dat ze daardoor ook steeds de consequenties van de daden van Hamas moeten dragen.

Vervolgens doet het me verdriet dat hier in Nederland een gesubsidieerde groep beroepsdemonstranten is die niet reageren als half Syrië en Irak worden uitgemoord, maar ogenblikkelijk schreeuwend door Den Haag trekken als Israël zich verdedigt en daarbij slachtoffers te betreuren zijn. En een deel van onze media hobbelt er dan vlot achteraan om hun ongezouten eenzijdige mening te geven, zonder beide kanten van het verhaal te belichten. Ook een deel van onze protestantse kerken doet hier tot mijn afgrijzen aan mee. En een deel van onze regering ook.

De Nederlandse overheid staat in de wereld bekend als zijnde 'vriend' van Israël. Soms denk ik wel eens, met zo'n vriend heb je geen vijand meer nodig. Voorbeelden hiervan lees je wekelijks in de media. Het Joodse volk is het volk van God. Hij heeft ze tot de Zijne gemaakt. Wie zijn wij dan om Israël te veroordelen? God zelf zal zijn volk verantwoording laten afleggen voor de fouten die zij maken. Laten wij Israël steunen, ondanks de missers die zij soms maken. Ook zij zijn mensen die fouten maken. Maar zij zijn van God en hebben onze steun, in de vijandige wereld waarin zij leven, heel hard nodig.

Exodus 6 : 6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen<sup>3</sup> en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. En Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb het aan Abraham, Isaak en Jacob te zullen geven, en Ik zal het u geven tot een bezitting, **Ik, de Here**.  
Amen !

Jan C. Commandeur

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	20 juli	Matteüs 13: 24 – 35	Om over na te denken
Maandag	21 juli	Matteüs 13: 36 – 46	Koninkrijksrelaties
Dinsdag	22 juli	Matteüs 13: 47 – 58	Boven het maaiveld
Woensdag	23 juli	Romeinen 8: 1 – 11	Geestelijk leven
Donderdag	24 juli	Romeinen 8: 12 – 25	Kinderen
Vrijdag	25 juli	Romeinen 8: 26 – 39	Geestelijke bijstand
Zaterdag	26 juli	Nehemia 5: 1 – 13	Generaal pardon

### Voorbede

1. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
2. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
4. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
5. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.
6. Help ouders met jonge kinderen, dat ze vele momenten zullen aangrijpen om te vertellen over U.
7. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.

Ria Kaars

### Opbrengst collecten

Zondag 13 juli	€ 153,70
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 144,00
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	

### Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

**Zondag** vieren we het Heilig Avondmaal. En ik zie er naar uit weer in eigen gemeente voor te gaan en het sacrament te mogen bedienen. Een hoogtepunt in ons geloofsleven, als het goed is! We lezen Johannes 14: 15-31 en zingen de volgende liederen: 273, 103: 1, 4, 33: 2, 340 B, 653: 1, 2, 653: 5, 7, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Mij zijn op dit moment geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. We denken aan onze zieken in het ziekenhuis, thuis, of elders verpleegd.

**Ter overweging.** Op een avond van één van de bezinningsdagen die ik met heel veel vreugde volgde in mijn vakantie, bespraken we o.l.v. prof. dr. W. Derkse het volgende gedicht van George Herbert. En ik geef het graag door als voorbereiding op de viering van het H. Avondmaal:

De Liefde nodigde me uit: maar mijn ziel trok zich terug,  
 want schuldig was ik door vuil en zonde.  
 Maar de Liefde, met Zijn alerte blik, die mij zag aarzelen  
 vanaf mijn eerste binnentreden,  
 stapte nader tot mij, teder vragend  
 of mij iets ontbrak.

Een gast, antwoordde ik, die het waard is hier te zijn:  
 de Liefde zei: jij zult die gast zijn.  
 Ik, de liefdeloze en ondankbare? Ach Liefste,  
 ik kan U niet in de ogen zien.  
 De Liefde nam mijn hand, en antwoordde glimlachend:  
 was Ik het niet die je ogen schiep?  
 Zeker Heer, maar ik heb ze bedorven: laat mijn schaamte  
 mij vergezellen naar de plek die ze verdient.  
 En weet je dan niet, sprak de Liefde, Wie de schuld daarvan droeg?  
 Mijn liefste, dan zal ik u bedienen.  
 Jij moet aanzitten, sprak de Liefde, en mijn vlees smaken.  
 Dus ik nam plaats, en at.

**Ten slotte.** Na mooie vakantieweken ben ik afgelopen maandag met veel plezier weer aan het werk gegaan! Een hartelijke groet aan vakantiegangers en thuisblijvers. Ds. H. Dekker.

## 2<sup>e</sup> zomerzangavond 23 juli 20.00 uur Grote Kerk.

Graag nodigen we iedereen uit om a.s. woensdagavond naar de Grote Kerk te komen voor de 2<sup>e</sup> zomerzangavond. Het belooft een heel bijzondere avond te worden, dat is zeker!

De samenzangliederen zijn deze avond uit de bundel van Joh. de Heer. Nu is dat niet zo bijzonder, want daar zingen we wel vaker uit. Maar daarnaast zal een Bijbelse Sonate uitgevoerd worden. Die werd gecomponeerd door Johann Kuhnau. Hij was in Leipzig organist en de voorganger van J.S. Bach.

Eén van de Bijbelse Sonates die hij componeerde gaat over de strijd tussen David en Goliath. Een verhaal met actie!

In de muziek wordt het pochen van Goliath, zijn val, de vlucht van de Filistijnen en de vreugde van David en het volk muzikaal weergegeven.

Dat alle registers van ons mooie orgel dan gebruikt gaan worden op de één of andere manier, zullen we ons wel voor kunnen stellen.

Uitvoerenden: Hans Jütte, orgel en ds. H. Dekker, verteller.

Geen meditatie tussen de samenzang door dus dit keer, maar op een geheel andere manier gaan Bijbelse boodschap en muziek hand in hand op deze avond.

Kom zelf en breng anderen mee, zodat we ondanks de vakantietijd ons in een goed gevulde kerk mogen verheugen.

De toegang is gratis en ook de koffie of thee na afloop is geheel gratis.

Here,

Weest **in mij** om mij te versterken,

**buiten mij** om mij te bewaren,

**boven mij** om mij te beschermen,

**onder mij** om mij te dragen,

**voor mij** om mij de weg te wijzen,

**achter mij** om mij voor dwalen te behoeden,

**rondom mij** om mij te verdedigen.

Gezegend zijt Gij, o Here, onze Vader, tot in alle eeuwigheid.

*Lancelot Andrewes (1555-1626)*

Dankbaar en blij dat we beiden op nog nabehandelingen na weer gezond verklaardt zijn .Graag willen wij familie en vele anderemensen bedanken voor de kaarten - telefoontjes - bezoekjes -boodschappen manden - planten-bonnen - vlees .

Het was hartverwarmend en het is fijn om te weten dat er zoveel mensen met ons mee hebben geleefd in deze zeer moeilijke maanden .

En nog steeds het was geweldig nogmaals bedankt ook van onze kinderen en kleinkinderen .

H.c.de.vos en G.de.vos.appel .

---

Op 23 juni jl. waren wij 65 jaar getrouwd. Dit is een onvergetelijke dag geworden mede dankzij de vele kaarten en geschenken die wij hebben ontvangen. Langs deze weg willen wij iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Arie en Maritje Kes-Boes

---

**Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle  
kaarten,telefoontjes,bezoekjes en attenties na mijn heup operatie.**

**Het gaat heel erg goed met mij.**

**Nogmaals bedankt.**

**Lijs Teerhuis**

*Voor wie kijkt met zijn ogen en zijn hart, is er zoveel natuurlijke schoonheid  
om ons heen om te bewonderen en van te genieten.  
Ik zie elke dag als een geschenk vol nieuwe ontdekkingen.*

Na moedig gedragen ziektes is vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  
schoondochter, onze zus, schoonzuster en tante

## Lobke Wubbenhorst - Commandeur

\* Marken, 25 juli 1958

† Amsterdam, 8 juli 2014

Frank Jan Wubbenhorst  
Bram Wubbenhorst  
Pieter Cornelis en Luitje  
Jacob en Aagtje  
Janny en Wim  
Marjolein en John  
Frouwien en Ed  
Neven en nichten  
Achterneven en achternichten

Correspondentieadres:  
Nova Zemblastraat 3K  
1013 RJ Amsterdam

*Niet klagen, maar dragen.*

*Een geest zo sterk als een beer,  
een lichaam uiteindelijk toch te teer.*

*Een wijsheid niet te evenaren,  
een wilskracht haast niet te bedaren.*

*Een vechtlust bijna niet te temmen.*

*Alléén iets bovenmenselijks,  
kon dit leven remmen.*



De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De mensen van voorbij,  
 zij blijven met ons leven.  
 De mensen van voorbij,  
 zij zijn met ons verweven  
 in liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied  
 dat opklinkt uit verdriet.  
 De mensen van voorbij,  
 die worden niet vergeten.

Lieve Lobke, jouw liefde en dapperheid blijven voor altijd in onze herinnering.  
 We wensen Frank heel veel sterkte om nu zonder Lobke verder te gaan.

Sven en Juliana  
 Camilo

---

### *Psalm 23*

*De Here is mijn herder...*  
 WAT EEN RELATIE!  
*mij ontbreekt niets...*  
 WAT EEN VERZORGING!  
*Hij doet mij nederliggen in grazige weiden...*  
 WAT EEN RUST!  
*Hij voert mij aan rustige wateren...*  
 WAT EEN VERFRISSING!  
*Hij verkwikt mijn ziel...*  
 WAT EEN GENEZING!  
*Hij leidt mij in de rechte sporen...*  
 WAT EEN LEIDING!  
*om zijns naams wil...*  
 WAT EEN DOEL!  
*Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis...*  
 WAT EEN BEPROEVING!  
*ik vrees geen kwaad...*  
 WAT EEN ZEKERHEID!  
*want Gij zijt bij mij...*  
 WAT EEN TROUW!  
*Uw stok en uw staf, die vertroosten mij...*  
 WAT EEN SCHUILPLAATS!  
*Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen...*  
 WAT EEN HOOP!  
*Gij zalfst mijn hoofd met olie...*  
 WAT EEN HEILIGING!  
*mijn beker vloeit over...*  
 WAT EEN OVERVLOED!  
*Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven...*  
 WAT EEN ZEGEN!  
*Ik zal in het huis des Heren verblijven...*  
 WAT EEN GEBORGENHEID!  
*tot in lengte van dagen...*  
 WAT EEN TIJD!  
**Amen** (het zal waar en zeker zijn).