

# Protestants Marken



**Jaargang 8, nummer : 30**

*verschijnt wekelijks*

**Zaterdag 26 juli 2014**

## **Kerkdienst zondag 27 juli 2014**

### **Patmoskerk**

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Jannie Visser
Koster	Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte:  
*Ned. Bijbelgenootschap*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

Na de kerkdienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de kerkrentmeesters

### **Dagelijkse schriftlezingen**

Zondag	27 juli	Nehemia 5:14-19	Dienend leiderschap
Maandag	28 juli	Nehemia 6:1-9	Geen tijd voor een samenkomst
Dinsdag	29 juli	Nehemia 6: 10-19	List doorzien
Woensdag	30 juli	Nehemia 7:1-7a (of 60)	Persoonsregister gevonden
Donderdag	31 juli	Nehemia 7:61-72a	Zijn de papieren in orde?
Vrijdag	1 augustus	Nehemia 7:72b-:8	Voorleesdag
Zaterdag	2 augustus	Nehemia 8:9-18	Droog je tranen

## 'De Liefde'

## 1 Korintiërs 13

Dit gedeelte uit de bijbel is zeer bekend en geliefd. Dat is goed te begrijpen. Kunnen wij mensen wel gelukkig leven zonder liefde te krijgen en te geven?

Paulus is daar zeer radicaal in. Hij somt een hele lijst van goede dingen op, 'maar' zegt hij, 'zonder de liefde was het niets waard.'

Dat begrijpen we wel: een liefdeloze wereld is een slechte wereld.

Paulus is niet meer onder ons, ik kan hem dus niets meer vragen. Hij zegt: 'Al gaf ik alles wat ik bezat aan de armen, maar had ik de liefde niet, het zou me niet baten'.

Maar ik dacht zo: die armen hadden dan wel te eten!

Ooit zei iemand tegen mij: 'Ik ga wel helpen, maar niet uit liefde, want ik kreeg ook nooit liefde. Maar ik wil mijn plicht doen'.

Ik had daar respect voor. Mijn mogelijke vraag aan Paulus zou zijn geweest: 'Telt resultaat helemaal niet?'

Natuurlijk hebben wij veel liefde in ons. Liefde voor mensen die bij ons horen, liefde voor mensen die het moeilijk hebben en die we graag willen steunen.

Toch is onze liefde beperkt. Maar wij kunnen natuurlijk terugvallen op de Here Jezus, wiens liefde onbeperkt is. En door de Heilige Geest is Hij in ons midden, altijd bereikbaar.

Zo blijven dan Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste is de Liefde!

Meer lijdzaamheid geef mij  
Meer sterkte onder het kruis  
Meer kracht tot verwinnen  
Meer heimwee naar huis  
Meer rein moog' ik wezen  
Meer dienend Uw rijk  
Meer brandend van liefde  
Meer Heer U gelijk

Geertje Pereboom-van Altena

**Voorbede**

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
2. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
3. Leer ons stil te zijn en maak ons geduldig.
4. Help ouders met jonge kinderen, dat ze vele momenten zullen aangrijpen om te vertellen over U.
5. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
6. Wees bij onze regering, geef hen wijsheid om te gaan met rebellen.
7. Open onze ogen voor wat er werkelijk aan de hand is in Israël.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten zondag 20 juli**

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 250,00
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 165,40

Verhuisbericht.

Tineke en Leo Tamminga zijn verhuisd naar:

Westerstraat Nr. 4, 1156AB,

telefoonnummer 0299-601505.

Nienke Tamminga, Michel, Jelte en Lieke Schipper zijn verhuisd naar:

Zeilstraat nr.2, 1156CK,

telefoonnummer 0299-601555.

*De Bijbel in 50 woorden*

God maakte	Volk liep	God liep
Eva beet	Zee week	Liefde sprak
Noach dreef	Tafelen leidden	Woede kruisigde
Abraham ging	Belofte vervuld	Hoop stierf
Jakob bedroog	Saul hysterisch	Liefde verrees
Jozef heerste	David gluurde	Geest ontbrandde
Struik sprak	Profeten waar-	Woord verspreid
Mozes aarzelde	schuwden	God blijft...
Farao weigerde	Jezus geboren	



**Zondag** jl. begonnen we met het herdenken van de slachtoffers van die verschrikkelijke vliegcrash, en las ik u voor wat de scriba van de synode van onze Protestantse Kerk daarover schreef als kanselboodschap. Aansluitend namen we één minuut stilte in acht. Een indrukwekkend begin van de Avondmaalsviering. Wie kan het verdriet peilen in deze dagen? Wij mensen kunnen dat niet. De 1<sup>e</sup> nacht na de ramp, toen ik niet kon slapen, zong almaar dat lied in mijn hoofd, dat we a.s. zondag ook zullen zingen: De mens snelt voort op hoge winden, om d' allerlaatste grens te vinden. Zo vindt hij onverhoeds de dood. (823: 3). Ons meeleven en gebed gaat uit naar alle nabestaanden.

Komende zondag willen we elkaar ontmoeten in de Patmoskerk. En hopelijk nemen we onze plaatsen trouw in, als we niet op vakantie zijn. We overdenken Psalm 104 en zingen de volgende liederen: 978: 1, 2, 978: 3, 4, 136: 1, 2, 3, 4, 979: 1 t/m 7 en 979: 8 t/m 14, 747: 1, 2, 6, 8, 823. Een gezegende zondag gewenst.

**Zieken.** Zr. L Boneveld-Boes werd in het Waterlandziekenhuis overgeplaatst naar het Zorghotel (het voormalig Transitorium). Zr. L. Teerhuis-Stoker werd opnieuw opgenomen in dat ziekenhuis voor nader onderzoek en mogelijk behandeling in het OLVG. Zr. T. Schipper-Uidam, Kerkbuurt 176 ligt in het Waterlandziekenhuis vanwege een operatie. Ook denken we aan de zieken thuis en in de verpleeghuizen.

**Swaensborch.** Woensdag 30 juli a.s. hoop ik om 15.00 uur de wekelijkse kerkdienst te leiden in Swaensborch. Een mooi moment om de ouderen van onze gemeente die daar zijn gaan wonen weer eens te ontmoeten.

**Ter overweging.** Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere toekomst neerleggen, eerder niet. (Dietrich Bonhoeffer).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.