

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 augustus 2014

Kerkdienst voor : Zondag 17 augustus 2014

Grote Kerk

10.00 uur: Ds H. Dekker

Organist: Dirk Kes

Koster: Jan Blijleven

Creche: Angela Teerhuis en Leona de Waart

Kindernevendienst: Nathanja Moenis

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	17 augustus	Nehemia	12: 27-43	Feeststoeten
Maandag	18 augustus	Nehemia	12: 44-13:3	Onderscheid
Dinsdag	19 augustus	Nehemia	13: 4-14	Uithuiszetting
Woensdag	20 augustus	Nehemia	13: 15-22	Herstel van de sabbat
Donderdag	21 augustus	Nehemia	13: 23-31	Gemengde huwelijken verboden
Vrijdag	22 augustus	Psalm	119: 65-72	Oordeelsvorming
Zaterdag	23 augustus	Matteüs	16: 1-12	Waarschuwing

Opbrenst Collecten

Zondag 10 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie: ASKV Steunpunt Vluchtelingen € 300,30
De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 173,95

Meditatie:

Daarna zij Hij, (*Jezus tegen Petrus*); Volg Mij! Johannes 21 vers 19

Het volgen van Jezus is het thema van de Vakantie Bijbel Week die wij als gemeente de afgelopen week op Marken hebben beleefd. Drie dagen lang zijn de kinderen bezig geweest met zeesterren, vissen, netten en nog veel meer om het volgen van Jezus in beeld te krijgen. Hoe ging dat in die tijd, toen Jezus zijn eerste volgelingen riep? Wat waren dat voor mensen en wat betekende dat toen voor hen? Tegelijk werd de lijn doorgetrokken naar onze tijd. Roept Jezus nog steeds volgelingen en wat betekent dit voor ons? Moeten ook wij, net als Petrus, alles opgeven om Jezus te kunnen volgen?

Ja, sommige mensen moeten inderdaad alles opgeven om Jezus te volgen. Maar niet ieder mens krijgt dezelfde opdracht. Waar de ene mens alles moet opgeven als volgeling van de Here Jezus, mogen anderen gewoon in hun eigen dorp en land blijven en zijn daar volgeling van Jezus. Om duidelijk te maken dat het volgen de Here Jezus om heel gewone dingen komt nu het verhaal dat eens tijdens een scholendienst hier in de kerk werd gespeeld door de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

----- Er was eens een jongen die elke zondag in kerk kwam. Op een zondag sprak de dominee over het volgen van Jezus en die jongen besloot om dat te gaan doen. Hij wilde de Here Jezus gaan volgen.

Het werd maandag en de jongen sprong uit bed, vandaag zou hij Jezus gaan volgen. Maar zijn moeder was ziek geworden en die jongen moest voor zijn moeder zorgen. Voor school en na school waren er allerlei klusjes te doen en zo had die jongen geen tijd om Jezus te volgen.

Dan de volgende dag maar beginnen dacht hij. En gelukkig, moeder was weer zover opgeknapt dat hij niet meer hoefde te helpen. Opgewekt ging hij naar school want als de school uit was, dan zou hij beginnen. Maar voordat de school uitging vroeg de juffrouw of hij haar wilde helpen. Hij wilde eerst niet, maar de juffrouw vroeg het zo dringend dat hij niet kon weigeren. Dan morgen maar beginnen dacht hij die avond in bed en in zijn avondgebed beloofde hij de Here Jezus om Hem morgen te gaan volgen.

Woensdagmiddag, de school ging uit en daar ging hij. Hij had de hele middag de tijd om Jezus te volgen. In de gang bij de kapstokken stond zijn vriendje te huilen. Wat is er aan de hand vroeg hij aan zijn vriendje. Toen bleek dat zijn vriendje moeite had met rekenen en morgen was de toets. Zijn vriendje vroeg hem al huilend of hij hem die middag wilde helpen. Nou ja dacht hij, dan morgen de Here Jezus maar gaan volgen en hij ging met zijn vriendje mee naar huis. Maar op donderdag en ook op vrijdag kwam het er niet van, steeds had een ander hem nodig en steeds besloot hij om eerst die ander te helpen. Zaterdag dan, maar nee op zaterdag moest hij altijd zijn oma gaan helpen en die rekende op hem dus toen kon hij ook niet.

De volgende dag zat hij weer in de kerk. Tijdens het gebed wilde hij tegen de Here Jezus zeggen dat het niet gelukt was om Hem, die week te volgen. Maar juist toen hij wilde beginnen hoorde hij de Here Jezus tegen Hem zeggen; Zo jongen, ben je daar al weer?

Alweer? Vroeg de jongen verbaasd. Ja, zei Jezus, maandag was je hier met je moeder, op dinsdag zag ik je hier met je juffrouw en op woensdag zag ik je hier met je vriendje en donderdag en vrijdag was je hier met anderen en gisteren was je hier met je oma. -----

Die jongen volgde Jezus zonder dat hij dat zelf in de gaten had en daarmee deed hij wat Johannes zegt in zijn 1^e brief hoofdstuk 3 vers 18; "Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden".

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt!

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Open onze ogen voor wat er werkelijk aan de hand is in Israël.
2. Keer een oorlog van ons af Heer, leidt ons op een begaanbare weg.
3. Wees met hen die jong zijn en geen betaalde baan kunnen vinden. Help hen in de zoektocht naar werk.
4. Voor hen die eenzaam zijn en daar niets meer aan kunnen doen. Ontferm U over hen.
5. Laat Hamas stoppen met haat zaaien tegen Uw volk Israël.
6. Geef wijsheid hoe om te gaan met het voedsel wat bestemd was voor Rusland.
7. Maak ons bewust waar we de verzoeker ruimte geven het boze te doen.

Ria Kaars

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Juni – Juli 2014 € 644,94

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
 - St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.
-

Abonnementsgeld 2014

Er zijn nog enkele lezers van Protestants Marken, die hun abonnementsgeld voor 2014 nog niet hebben betaald. Het betreft bewoners van Swaensborch (EUR 8,--) en postabonnees (EUR 60,--). Ons verzoek is om het abonnementsgeld nu z.s.m. over te (laten) maken naar IBAN-nummer NL 40 RBRB 085.00.26.997.

Alvast bedankt voor de medewerking.
De reactieleden

Zondag hopen we elkaar weer te ontmoeten in de Grote Kerk. De vakanties zijn zo goed als voorbij, dus ga ik er graag vanuit dat iedereen weer present is. Er is crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Dus: jong en oud van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te doen! We lezen op deze zondag Nehemia 11: 1-4a en 20-24. En uit het N.T. Openbaring 21: 9-14. We zingen de volgende liederen: 364: 2, 4, 5, 107: 1, 3, 912: 1, 2, 6, 122: 1, 3, 766: 1, 2, 771, 150a. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. J. Boneveld (Hoogkamplaan) is op dit moment nog in het Waterlandziekenhuis. Zr. T. van Altena (Hoogkamplaan) moest voor behandeling opgenomen worden in het AMC. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die elders langdurig verpleegd worden.

Stemmen uit de Schrift is de nieuwe titel van een gezamenlijke preken serie van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad, waar ik de eindredactie van mag voeren. Mijn preek van afgelopen zondagmorgen is als eerste in deze nieuwe serie verschenen. Daar heb ik nog een paar present exemplaren van voor de liefhebbers. Normaal gesproken zijn mijn preken nooit op schrift na te lezen, maar deze dus wel. Van harte hopen we als redactie dat velen in den lande zich zullen abonneren op deze nieuwe preken serie. Kerkenraden kunnen de serie gebruiken als leespreken voor het geval er plotseling een dominee uitvalt. Maar je kunt uiteraard ook als gewoon gemeentelid een abonnement afsluiten voor slechts € 20.— per jaar. Ook digitaal abonneren is mogelijk tegen een gereduceerde prijs. Wellicht kun je voor een ander die een geestelijk steuntje in de rug kan gebruiken, een abonnement afsluiten. Kortom: we zoeken naar een breed draagvlak in onze Protestantse Kerk en daarbuiten. Laat het me weten en dan zorg ik er voor dat de maandelijkse toezending in orde komt. Van harte aanbevolen!

Vakantiebijbelweek. Terwijl ik dit schrijf klinken de vrolijke klanken van vele kinderstemmen vanuit de Patmoskerk mij in de oren. En we zijn blij verrast door de grote opkomst in deze dagen. Fijn dat dit zo gestalte mag krijgen in onze gemeente, door de inzet van onze kerkelijk werker en met de hulp van véle vrijwilligers om hem heen!

Ter overweging. In een kerkgebouw moet veel overtollige ruimte zijn; daar kunnen de engelen zingen. (G. v.d. Leeuw).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



11, 12 en 13 augustus 2014
Patmoskerk, Marken

Drie dagen Vakantie Bijbel Week in de Patmoskerk, hoe zal het gaan hoeveel kinderen gaan er komen? Nou dat antwoord komt snel, bijna vijftig kinderen en de medewerk(st)ers beleven een vrolijk begin van de Vakantie Bijbel Week. Op dinsdag komt een zelfde aantal kinderen, maar op woensdag komen ruim 60 kinderen. In totaal zijn op de drie dagen 67 kinderen gekomen om het feest van de Vakantie Bijbel Week mee te vieren.

Elke dag was er een vast programma, beginnen met een kleurplaat of een ander knutselwerkje, je naam bordje opdoen en een beetje aan elkaar wennen. Na deze vrolijke en ongedwongen start gingen de kinderen de kerkzaal in waar uit volle borst gezongen en ademloos geluisterd wordt naar drie verhalen over één van de eerste volgelingen van de Here Jezus. Deze man, Simon, liet zijn vissersbestaan achter en volgde Jezus op zijn rondreis door Israël. Het vissen op zee liet Simon voortaan aan anderen over, hij volgde Jezus om van Hem te leren hoe hij visser van mensen kon worden door aan iedereen te vertellen over het Koninkrijk van Jezus Christus.

Het tweede verhaal ging over Simon Petrus die met zijn boot was wezen vissen. Hij had op een nacht niets gevangen. Ook de andere vissers hebben die nacht geen vis gevangen. Als ze tegen de morgen teleurgesteld en een beetje chagrijnig naar de wal komen staat Jezus daar op hen te wachten. Hij roept hen toe dat ze nog eens terug moeten gaan en dan hun net aan de andere kant van de boot in het water moeten gooien. Ze gaan terug en ze gooien hun net aan de andere kant van de boot in het water en tot hun verbazing zit er zoveel vis in het net dat ze twee boten vol vis hebben.

Jezus heeft hiermee, Petrus en de anderen willen leren dat het goed is om naar Hem te luisteren en als zij dat dan doen dan zullen zij merken dat Jezus te vertrouwen is. Jezus wilde hen ook leren dat het in het leven soms anders gaat dan dat zij altijd gewend waren. Wie Jezus wil volgen zal ervaren dat het leven met Hem nooit saai is.

Het derde verhaal vertelde over Petrus die mocht gaan vertellen over het Koninkrijk van de Here Jezus. In dit verhaal is het drie jaar later. De Here Jezus heeft Zijn werk op aarde volbracht en is nu bij Zijn Vader in de hemel. Petrus en de anderen staan er nu alleen voor, of toch niet? Jezus heeft hen een trooster beloofd. Dat is iemand die ervoor zorgt dat Petrus en de anderen, de Here Jezus ervaren in hun hart. Zodra dat op de eerste Pinksterdag gebeurd, dan ervaren zij wat de Here Jezus hen al had beloofd. Petrus is helemaal vol van Jezus en verteld alle mensen in Jeruzalem over de Here Jezus. Het evangelie van het Koninkrijk van Jezus begint daar in Jeruzalem en iedereen die erbij wil horen wordt gedoopt. Zo worden daar op die eerste Pinksterdag ruim 3000 mensen gedoopt. Later is het evangelie de wereld in gegaan en zo is het ook in Nederland gekomen. Nu zijn wij aan de beurt om het evangelie uit

te dragen. Nu mogen wij vertellen van Gods liefde voor ons, aan iedereen die het maar wil horen.

Na de vertellingen in de kerk en het zingen van de diversen liedjes is het tijd voor een pauze met limonade en koek. Daarna werd op de eerste twee dagen volop geknutseld aan waterlelies, zeewier, sleutelhangers, borduurkleurplaten en een draaischijf met daarop een afbeelding van het verhaal van die dag. Al deze knutsels zijn tegen de glazen wand geplakt zodat die langzaam verandert in een groot aquarium. De derde dag, woensdag, was een bijzondere dag, dit was de dag van de spelletjes met zelfs een luchtkussen in de kerk.

Een vast onderdeel in het programma was de sketch van Britt en Brenda gespeeld door enkele leden van het jeugdtoneel. Mooi om te zien hoe de kinderen gespannen luisteren en kijken wat die twee dames laten zien en horen.

Ter afsluiting hebben we op woensdagmiddag pannenkoeken gegeten met ijs als toetje. Een traktatie voor de kinderen en een hele klus voor de baksters, maar heel leuk om te doen.

Woensdagavond is de feestelijke afsluiting van de Vakantie Bijbel Week tegelijk met de derde zomerzangavond. Daar hebben de kinderen laten zien en horen wat zij deze dagen hebben geleerd. Daar konden we ook genieten van Britt en Brenda. Wat een feest is het deze avond geweest, om stil van te worden. Nagenietend en werkend aan dit stukje komt bij mij een lied in gedachten;

*Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.*

Kees Kersbergen

De weg

Heer, wijs mij de weg van bovenaf naar beneden.
Heer, het is zo lang geleden, dat ik het geloof heb beleden.
Heer, ik wanhoop niet, omdat U mij ziet.
Dat ik zo mag geloven, ik beneden en U daarboven.
Dat ik eenmaal mag zijn in Uw Hemels domein.
Daar waar de poorten van de doodsvalei voor eeuwig gesloten zijn.

Koster Jan Blijleven

De klaverjasclub „Voor Anker” begint weer!

dinsdag 2 sept 2014 vanaf half 2 in Het Trefpunt!

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Als u een keertje mee wil doen, dan bent u vrijblijvend van harte welkom!

Graag tot ziens op dinsdag 2 sept.

C. Zeeman IJsselmeerweg 60 603374 / 0613826645

XX

Biljartclub „Voor Anker” Gaat weer van start op donderdag 4 sept.2014

Nieuwe leden zijn vanaf 13.00uur van harte welkom in de Biljartzaal van het trefpunt!

Jan Schipper Kerkbuurt 176 601675

Trots en Gelukkig

Met een lach en ook een traan,
wat hadden we graag met z'n vieren
aan jouw wiegje gestaan.

8 augustus 2014 is onze mooie kleindochter

LILLIAN ALICE

geboren

dochter van Maritje en Eric van Altena
zusje van Lucas

Steve Bikostraat 72, 1447 XK Purmerend

De bappes en bessies,
Muus † en Wolmet
Jan en Pictertje



Het lot van de christenen in islamitische gebieden was voor kort niet of nauwelijks in het nieuws: geen "nieuws waarde" zoals dat in vaktermen heet. De oorverdovende zwijgzaamheid van onze officiële instanties -- inclusief de mensenrechtencommissie van de VN (die zich zo opwindt over ons aller zwarte piet)-- waren daar een duidelijke illustraties van. Gelukkig deden Joël Voordewind, Pieter Omtzigt, Ger Segers, de SGP en de Christenunie, hun mond wel open, maar de andere partijen veinsden onwetendheid en ook over het groeiende antisemitisme is nauwelijks enige verontwaardiging. Nu Amerika zich met de zaak bemoeit is het argument van "geen nieuws waarde" komen te vervallen en gewagen onze nieuwsgaarders ook van de achtergronden van de Amerikaanse aanvallen: **vervolg**ing.

Maar de ellende is al een dikke maand gaande : Huizen van christenen die door Isis werden gemerkt met de Arabische letter N (van Nasrani = Arabische naam voor christen). Eenmaal zo'n teken op je deur en je moet zorgen dat je binnen 2 dagen gevlucht bent want ze komen langs en stellen je voor de keus: moslim worden of een gigantische belasting betalen of de dood! De meeste christenen kunnen die enorme belastingheffing niet opbrengen en zijn of gevlucht naar Koerdistan of zijn gedood (onthoofd). Wie vluchtte moest langs checkpoints waar hun alles wat ze bij zich hadden werd afgenomen, geld, sieraden enz. Een kleine jongen die nog 15 cent zakgeld bij zich had moest ook dat afgeven. In Mosul werd eenvoudigweg de waterleiding afgesloten : Christenen zijn varkens en die krijgen geen water. Een stadje in Koerdistan van 25000 inwoners krijgt ineens 75000 vluchtelingen te verwerken, dat is op elke inwoner 3 extra mensen. Op dit moment dreigt een humanitaire ramp want ze zitten in de bergen zonder beschutting, water of voedsel. Velen zullen sterven. Hetzelfde lot trof de Yezidi's, inmiddels is een en ander volop in het nieuws dankzij de Amerikaanse bemoeienis.

Er is een eenvoudige flyer (ook in deze kerkbode) waarop die Arabische N groot staat afgebeeld met daaronder de tekst "WIJ ZULLEN NIET STIL ZIJN" (WE WILL NOT BE SILENT) in het arabisch. Ik heb deze flyer op mijn voordeur geplakt om te protesteren tegen de vernietigende terreur van Isis en om te getuigen aan welke kant ik sta. Ik hoop dat velen het ook gaan doen op Marken. Hier lopen toeristen rond en ik hoop dat het "zegt-het-voort-effect" zal werken. Wees niet bang, bij ons komt de Isis niet langs om ons onder doodsb bedreiging een bekering tot de islam af te dwingen. Eigenlijk hoort deze flyer ook op elke kerkdeur. Waar staan wij eigenlijk, vrijblijvendheid is de dood in de pot.

En dan ons eigen project **Pakistan II**, de begeleiding van de christenfamilie Farooq Sadiq. Dit dreigt te mislukken. Sri Lanka stuurt asielzoekers terug naar hun thuisland waar hen marteling en de dood wacht. Dit is tegen alle internationale verdragen in. Tahreem (zijn vrouw) heeft mij gemailed dat de UNHCR machteloos staat en dat Sri Lanka zich niets aantrekt van druk vanuit de UNO. Ze durven de straat niet meer op, doen 's avonds geen licht aan en maken in hun huis geen geluid zodat het huis van buitenaf leeg lijkt. Aan water en voedsel komen is een groot probleem. Een heleboel lotgenoten zijn bij razzia's al opgepakt en afgevoerd ze leven in doodsangst. Ik email bijna dagelijks met hen. Een beetje hoop is er nog wel: Dat UNHCR hen nu vlug een vluchtelingenstatus geeft (ze hebben nu een asielzoekerstatus). In dat geval hoeven ze niet terug naar Pakistan. Een ander land moet ze dan wel binnen een bepaalde termijn toelaten als vluchteling. Nederland?

Klaas Kes



لن نصمت

WE WILL NOT BE SILENT