

# Protestants Marken



Jaargang 8. nummer 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 augt 2014

**Kerkdienst voor : Zondag 31 augustus 2014**

**Grote Kerk,**

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: Dirk Kes.

Koster: J.P.vanAltena

Schoollied Lied : 136

Schoolliedlezen: Jill Nanninga

Creche :Neeltje Anita Schipper en Gréthe van Belzen..

Kindernevendienst :Simone Schipper en Marianne Zwiers.

Eerste collecte: Project Pakistan

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

woensdagavond 3 september, 20.00 uur, Grote kerk



**4<sup>e</sup> Zomerzangavond 2014**

*M.m.v Charlie's Gospeltrain*



Meditatie: Ds. H. Dekker  
Samenzang: D. Zeeman

## Overdenking / Meditatie.

Als u mijn bijdrage aan Protestants Marken leest, loopt de vakantieperiode alweer op z'n eind. Velen waren even als wij in de gelegenheid een paar weken elders door te brengen.

Anderen moesten al dan niet gedwongen thuisblijven.

Als je bij thuiskomst de gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden tot je neemt, word je daar niet vrolijk van.

De wereld wordt er beslist niet veiliger op. Eigen belangen worden zo mogelijk met geweld veilig gesteld. Je vraagt je wel eens af waar gaat dat heen. Hele groepen mensen grijpen om het minste of geringste meningsverschil naar de wapens.

Je zult maar moeten leven in de buurt van al die brandhaarden. Zodat je huis en haard moet verlaten en moet vluchten ! Vluchten ? Waarheen ?

In het afgelopen voorjaar waren we bij onze kinderen in Egypte.

In het appartement boven ons woonden mensen uit Syrië, vluchtelingen i.v.m. de oorlog daar.

Ze woonden in Damascus, leefden in vrijheid, hadden een mooi huis, auto, goede baan.

En dan opeens afgelopen, een veilig heenkomen zoeken. Alles achterlaten.

Maar wat ze het ergst vonden: ze waren nergens welkom.

Onder de vorige regering waren ze in Egypte toegelaten. Het nieuwe regime gedoogde ze, maar ze konden het land niet uit. Daarna terugkeren was niet toegestaan.

Gevangenen in een vreemd land.

Je moet je eens proberen voor te stellen wat het betekent. Geen plaats hebben waar je mag wonen.

Bovenstaande betreft veelal mensen die hetzij om politieke dan wel sociale redenen hun land moesten verlaten. Daarnaast zijn er nog veel mensen die moeten vluchten om godsdienstige redenen. Hun religieuze opvattingen wijken af van die van hun omgeving. En dat wordt niet getolereerd.

Het is helaas niet alleen in deze tijd, de hele mensengeschiedenis door is het niet anders geweest.

Ik vraag me af hoe het toch komt dat de wereld er zo uit ziet.

Je zou het wel uit willen schreeuwen: "Almachtige God, waarom moet de mensheid zoveel lijden". "Het is toch Uw Schepping, Uw Schepselen". Waarom staan ze elkaar naar het leven?

Ik heb om antwoorden te vinden m'n bijbel geraadpleegd.

De schrijvers van de joodse bijbel (oude testament) zagen in veel gebeurtenissen de hand van God. Knielde het volk voor andere goden dan trok de Eeuwige zich terug en liet het volk z'n gang gaan en kwamen zo veelal in de problemen.

Het Bijbelboek Rechters heeft veel voorbeelden. Toch wilde God steeds weer opnieuw met z'n volk verder, aldus de Bijbel. Kunnen we daar wat mee ?

Ik moet nu even denken aan het volk Israël in Egypte, hun jammerklachten werden in de hemel gehoord. God dacht aan het verbond dat Hij met Abraham en zijn kinderen gesloten had. Hij trok zich hun lot aan. Van uit een brandende braamstruik maakt Hij zich aan Mozes bekend als God "Ik zal er zijn". Mozes krijgt opdracht om de Israëlieten uit de hand van Farao te bevrijden. En ze brengen naar een groot en weids land, naar de vrijheid.

Maar ze moesten eerst nog door een woestijn, door wat wij zouden noemen een van God verlaten gebied.

En in die wildernis in het zuiden van de Sinai ontmoeten ze hun God en ontvangen de 10 woorden, leefregels voor een leven in vrede en vrijheid, tot op de dag van vandaag.

We worden er iedere zondag mee geconfronteerd.

Samengevat "Dien God boven alles, en je naasten als jezelf.

Als Israël dan op het punt staat het beloofde land na een lange woestijnreis binnen te trekken, stelt Mozes ze voor de keus (Deuteronomium 30 : 15 – 20) Ik roep de hemel en de aarde tot getuige. U staat voor de keus tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies voor het leven, door de Here, Uw God lief te hebben. Zouden die oude woorden kiezen tussen leven en dood, zegen en vloek, ook vandaag van toepassing zijn ?

Is al die ellende zoals hiervoor omschreven een kwestie van verkeerde keuzes ?

Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Wel weet ik als ik verder lees in mijn bijbel dat God steeds opnieuw mensen roept om zijn volk de goede weg, de weg van de Thora te wijzen. De hele Bijbel staat er vol van, het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar vrede is en gerechtigheid woont.

Vanmorgen in de kerkdienst hoorde ik de boodschap opnieuw. God laat zijn volk niet los. Hij geeft steeds weer nieuwe kansen, daar mogen we op vertrouwen, die kansen mogen we ons eigen maken. Dwars door alle ellende heen mogen we verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar mensen in vrede leven.

Dat vertrouwen moeten we uitdragen, dat visioen voor ogen houden.

Ik heb daarbij nog veel vragen. Maar vertrouw op zijn belofte.

Gerrit Visser.

---

### Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	31	Spreuken	6: 1 - 11	Blijf actief.
Maandag	1	Spreuken	6: 12 - 19	Wees betrouwbaar
Dinsdag	2	Spreuken	6: 20 - 35	Vreemdgaan is gevaarlijk
Woensdag	3	Spreuken	7: 1 - 27	Laat je niet verleiden
Donderdag	4	Psalm	119:81 - 88	Smachten naar redding
Vrijdag	5	Matteus	17: 1 - 8	Feest van herkenning
Zaterdag	6	Matteus	17: 9 - 13	Elia en Johannes

---

### Opbrengst Collecten.

Zondag 24 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Zending	447,42	Euro
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	241,55	Euro

---

### Voorbede

1. Laat Hamas stoppen met haat zaaien tegen Uw volk Israël.
2. Geef wijsheid hoe om te gaan met het voedsel wat bestemd was voor Rusland.
3. Maak ons bewust waar we de verzoeker ruimte geven het boze te doen.
4. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
5. Dank U, dat wij ons geloof uitbundig mochten delen met onze jeugd. Dat hun namen gegrift mogen staan in Uw handpalmen.
6. Voor al het gemeentewerk wat van start gaat. Dat we plezier mogen hebben om in Uw dienst te staan.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

---

### Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**Zondag** hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. Nu de school weer volop draait is ook het schoollied weer terug in de liturgie. Fijn zo! We lezen deze zondagmorgen: Rechters 6: 1-18 en 1 Johannes 3: 18-24 en zingen de volgende liederen: 146C: 1, 4, 7, 136: 1, 2, 3, 4, 825: 6, 7, 66: 1, 4, 66: 6, 7, 377: 1, 2, 4, 791. En ten behoeve van onze kerkradio luisteraars in Swaensborch meld ik dat ik deze zelfde preek 's avonds in Monnickendam hoop te houden.

**Zieken.** Als op zaterdag tot tweemaal toe de hulpdiensten moeten uitrukken in zo'n kleine gemeenschap als de onze, besef je opnieuw hoe kwetsbaar we als mensen zijn. En we denken aan de brs. C. Kaars en K. Uithuisje die zo plotseling in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Wij gedenken.** Op woensdag 20 augustus jl. eindigde op 55 jarige leeftijd het aardse leven van Trijntje van Altena. En wanneer iemand zó jong sterft, denk je al gauw: waarom is er nog geen kruid gewassen tegen de auto immuun ziekte die haar trof? We leven in een welvarend land met een goed georganiseerde gezondheidszorg. En soms sta je er versteld van hoeveel de medische wetenschap kan tegenwoordig. Maar soms sta je er ook verbaasd van hoe weinig men kan bij bepaalde ziektes. En wat is het dan moeilijk te aanvaarden dat er zo jong al een punt komt dat je als gezin je dochter en zus los moet laten, dat je als zoon en schoondochter moet zeggen en als kleinkinderen: verder dan hier kunnen we haar niet vergezellen. Ze ging nog met haar kinderen mee op vakantie naar Frankrijk. Maar bij terugkeer in Nederland bleek al heel snel: dit gaat niet meer. Een nieuwe ziekenhuis opname was noodzakelijk. Maar het mocht niet meer baten. Dinsdag jl. waren we met velen bijeen in de Patmoskerk om ons verdriet voor God neer te leggen en uit te zeggen. In Zijn handen vertrouwen we Trijntje toe. En we bidden om levensmoed en troost voor allen die verdriet hebben over haar heengaan.

**Laatste zomerzangavond.** Graag wijs ik op de 4<sup>e</sup> en laatste zomerzangavond van dit jaar: woensdag 3 september a.s. om 20.00 uur in de Grote Kerk. Charleys Gospeltrain zal medewerking verlenen en we zullen samen zingen o.l.v. Dominic Zeeman. Hartelijk welkom allemaal!

**Vergaderingen.** Het mederamen van de kerkenraad vergadert maandag 1 september om 20.00 uur in de Patmoskerk. Op 2 september vergader ik om 20.00 uur met de leiding van de zondagsschool over de start van het nieuwe seizoen en donderdag 4 september zie ik graag om 20.00 uur de ouderlingen voor pastoraal overleg in de Patmoskerk. Ds. H. Dekker.

## !! CLUBLEIDING GEZOCHT !!

In de week van 29 september 2014 starten we weer met een nieuw clubseizoen.

Om de Waterhoenen draaiend te kunnen houden, zijn wij op zoek naar enthousiaste leiding.

**Lijkt het je leuk om met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar te knutselen en hen vertrouwd te maken met het evangelie, dan ben jij de juiste persoon voor de Waterhoenen.**

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid de Waart (06-12886534)

Chr. Jeugdwerk Marken

Gemeente Groei Groep.

### Let op!

Woensdagavond **10 september** is de eerste bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep* van dit seizoen. In de eerste christengemeenten was het een goed gebruik om de samenkomsten te beginnen met een maaltijd, en zo beginnen wij dit seizoen ook met een maaltijd.

Deze avond beginnen we daarom ook één uur eerder dan gewoonlijk, namelijk om **19.00 uur**.

Tijdens en na de maaltijd bezinnen we ons op de kreet 'Groeien in geloof'. Wat betekent dit?

Kan je wel groeien in geloof en hoe doe je dat dan? Is de groei zichtbaar en meetbaar?

In de economie geldt dat stilstaan, achteruitgang is. In het persoonlijk geloof geldt dat ook.

Als christen mogen wij ons uitstrekken naar groei in het geloof. Niet om onszelf op de borst te slaan, maar om onze Heer en Heiland te eren. Groeien in geloof is meer op Jezus gaan lijken.

Deze avond bespreken we ook, welk boek we dit jaar als leidraad voor onze gesprekken willen gebruiken.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd. Schroom niet om te komen, er is voldoende eten. Samen delen is ook een kenmerk van groeien in geloof.

Wees van harte welkom op **woensdagavond 10 september om 19.00 uur in de Patmoskerk**.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 8 oktober, 14 januari, 11 februari, 25 maart en 22 april.

In november gaan de leden van de al bestaande groep met elkaar naar een bezinningsweekend.

Kees Kersbergen

## NIEUWS VAN HET NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP

### **2 oktober beschikbaar: *Bijbel in Gewone Taal***

*Verschillende edities als ook materialen voor in de kerk*

**De *Bijbel in Gewone Taal* is vanaf 2 oktober beschikbaar. Het is een nieuwe vertaling, uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Er zijn verschillende edities beschikbaar. Daarnaast is er een pakket ontwikkeld 'beleef de BGT'. Een product geschikt voor kerken.**

De *Bijbel in Gewone Taal* maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk.

De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.

De *Bijbel in Gewone Taal* is voor iedereen die graag een duidelijke bijbel leest. Voor sommige lezers is de Bijbel in Gewone Taal precies de vertaling die ze graag gebruiken. Voor andere lezers is het een waardevolle aanvulling. De *Bijbel in Gewone Taal* is geschikt om kennis te maken met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen of samen met anderen, thuis of in de kerk, op school en in het pastoraat.

Er zijn twee edities van de *Bijbel in Gewone Taal*, een standaardbijbel en huisbijbel. Daarnaast is er een *Scheurkalender* met teksten uit de *Bijbel in Gewone Taal* en een boek dat de gehanteerde vertaalmethode uitvoerig verantwoordt: *Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?*.

Speciaal voor kerken is het pakket 'Beleef de *Bijbel in Gewone Taal*' ontwikkeld. Dit pakket biedt de middelen om een avond rond de *Bijbel in Gewone Taal* te organiseren met muziek, teksten en een quiz.

De verschillende edities van en andere uitgaven bij de *Bijbel in Gewone Taal* zijn verkrijgbaar via [www.bijbelingewonetaal.nl](http://www.bijbelingewonetaal.nl), de (christelijke) boekhandels en de uitgever. Het pakket 'Beleef de Bijbel in Gewone Taal' is aan te vragen of te downloaden via: [www.bijbelingewonetaal.nl](http://www.bijbelingewonetaal.nl)

### ***De Jeugdbijbel: een belevenis!***

**Sinds 28 juni ligt hij in elke goede boekhandel: *de Jeugdbijbel*. Mensen die op 28 juni het Jubileumfeest in Utrecht bezochten hebben er al van gehoord. Het eerste exemplaar van *de Jeugdbijbel* werd aangeboden aan prinses Beatrix.**

*De Jeugdbijbel* is een selectie van 74 bijbelverhalen die door bekende auteurs op een originele manier worden naverteld. De auteurs Lieke van Duin, Mireille Geus en Corien Oranje vertellen elk verhaal vanuit een eigen perspectief. Soms vanuit een hoofdpersoon uit het verhaal zelf, soms vanuit een kind dat een gebeurtenis meemaakt.

De fraaie illustraties van Irene Goede maken *de Jeugdbijbel* tot een fraai geheel. Een prachtig boek waarin kinderen van 9 tot 12 jaar (en zeker ook hun ouders!) graag zullen lezen en op een verrassende manier kennismaken met de Bijbel!

**Bron: NBG Haarlem, contactpersoon: Anneke Commandeur**



## PUZZEL

### In één adem ...

*Sommige tweetallen of drietallen uit de Bijbel noem je in één adem: Abram, Isaak en Jakob, melk en honing, Sodom en Gomorra.*

*In de volgende zinnen is steeds een naam of woord uit zo'n reeks weggelaten. Wat moet er worden ingevuld? Als de juiste woorden worden ingevuld verschijnt er een naam van een boek dat u ook in één adem zult uitlezen ...*

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Simson en ...        | 11. ... en stoïcijnen          |
| 2. Jakob en ...         | 12. ... Goud, ... en mirre     |
| 3. ... en Oholiab.      | 13. ... en Oholiba             |
| 4. ... en leem          | 14. Ezra en ...                |
| 5. Paulus en ...        | 15. ... en Gerizim             |
| 6. Manasse en ...       | 16. Hoeren en ...              |
| 7. Rachel en ...        | 17. Kain en ...                |
| 8. ... en Rebekka       | 18. ... en Eva                 |
| 9. ... en Abihu         | 19. Gewogen en te ... bevonden |
| 10. ..., hoop en liefde |                                |

Vul uw oplossing in op [www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel](http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel) en maak kans op een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Prijspuzzel: In één adem'.

*Uiterste inzenddatum: 15 oktober 2014*

De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Bovendien vindt u de winnaar online op [www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel](http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel).

**Bron: NBG Haarlem, Contactpersoon Anneke Commandeur**

## In Utrecht

Een priester in opleiding is in Utrecht bedreigd door twee mannen. Dat meldt de Telegraaf van 12 aug. jl. De Utrechtse priester-student Fray Jaider Chantré Sanchez werd door twee moslimmannen tegengehouden en bedreigd, toen hij zondag na een kerkdienst door de binnenstad liep. Volgens Chantré Sanchez riepen ze "**wij gaan jullie allemaal vermoorden**".

De twee mannen waren woedend vanwege het symbool op zijn T-shirt, waarop het Nasrani-symbool stond. Dit is het symbool dat ISIS-strijders gebruiken om huizen van christenen te markeren in Irak. Uit solidariteit met de christenen in het Midden-Oosten wordt het symbool door sommige christenen in Nederland gedragen en soms ook door kerkgangers. Chantré Sanchez wist uiteindelijk via een druk parkje te vluchten voor de twee mannen. Hij is van plan om aangifte te doen.

*Bron: IKON/Telegraaf*

## Oproep



In mijn vorige artikel had ik het over de oorverdovende zwijgzaamheid van onze officiële instanties m.b.t. de vervolging van christenen. Dat woord "**vervolging**" betekent niet zoiets als simpelweg achterna zitten. Het is wat heftiger, het betekent bij de ISIS: **uitmoorden**.

**Open Doers** (je vindt hun tijdschrift bij de periodieken in de Patmoskerk-hal) heeft een mogelijkheid gecreëerd om openlijk te protesteren, ze hebben daarvoor een T-shirt ontworpen. Maar je ziet helaas vaker T-shirts met daarop de naam van een drankmerk of andere reclame. Toen ik het shirt bij OD bestelde waren ze allemaal al uitverkocht, ik moest op de 2<sup>e</sup> levering wachten. Dat vond ik hartverwarmend: Er zijn dus nog een heleboel mensen die zich "het evangelie niet schamen" (Rom. 1:16).

Inmiddels heeft de verontwaardiging een breder draagvlak gekregen en wel bij meerdere kerkgenootschappen. Er komt een protestmars in Den Haag komende zaterdag 30 aug. vanaf 3 uur beginnend op het Spuiplein. (zie KB. van vorige week). Graag wil ik bij deze die demonstratie nog eens aanbevelen. Het gaat om een zeer ernstige zaak. Je kunt een impressie krijgen door de afbeeldingen te bezien van de wandaden die de ISIS pleegt en in dit geval gepleegd heeft met christenen (ze maken dat beeldmateriaal zelf). Er zijn nog afschuwelijker dingen die ze doen, maar ik heb bij dit al lang geaarzeld om het te verspreiden want ik besef dat het een risico meedraagt. Namelijk dat van moedeloosheid of zelfs van afstomping. Toch meen ik dat we nu niet meer stil kunnen blijven WE WILL NOT BE SILENT. Of zoals onze predikant het afgelopen zondag zei:

"horen alleen is niet genoeg".

Klaas Kes



## **DEMONSTRATIE CHRISTENVERVOLGING 30 AUGUSTUS**

Deze vind plaats 30 augustus 1500 tot 1800 op het Spuiplein in Den Haag

Het is een demonstratie tegen de christenvervolging in het Midden oosten en Afrika

### **Hieronder de info van de organisatie .**

De christenen zijn al jaren de meest vervolgte religieuze groep ter wereld en de getallen lopen nu op tot 100 miljoen. Er zijn schrikbarend veel slachtoffers bij gekomen mede doordat enkele gebieden in Midden Oosten en Afrika een waar slachtveld zijn geworden. De vrije wereld behoort alles te doen wat binnen haar mogelijkheden valt om dit onrecht te stoppen .

### ***Wat gaat er gebeuren 30 augustus ?***

In samenwerking met een aantal kerken en organisaties hebben wij voor zaterdag 30 augustus een nationaal protest georganiseerd. Dit protest staat in het teken van vervolgte Christenen in het Midden Oosten en Afrika Wij willen ons verdriet delen, onze solidariteit met onze broeders tonen en de Nederlandse Overheid oproepen zich maximaal in te spannen tegen het onrecht wat gaande is.

### ***Wat is het programma ?***

Spreekers uit verschillende kerken zullen spreken over wat de christenen ondergaan in landen als Irak, Syrië, Egypte en Nigeria. Daarnaast zal er een toespraak worden gehouden door Pieter Omzigt, Tweede Kamerlid namens CDA. Aansluitend wordt er gebeden. We sluiten af met een mars in de richting van het Koningin Julianaplein.

Als er mensen zijn die zich willen aansluiten kun je contact opnemen met Klaas en Hilly Kes

telefoon 0299 601534 / 0625297821 dan kunnen we eventueel met een groepje gaan .

Hilly Kes

## BANKREKENING NUMMERS PROTESTANTSE GEMEENTE MARKEN

Hierbij een overzicht van bankrekeningnummers die in gebruik zijn:

Rekeningnummer **NL88RBRB0845160419** tnv Protestantse Gemeente te Marken Deze rekening uitsluitend gebruiken voor Kerkelijke Bijdrage.

Rekeningnummer **NL60RABO0342831798** tnv Protestantse Gemeente te Marken Deze rekening gebruiken voor andere betalingen dan Kerkelijke Bijdrage.

Rekeningnummer **NL75RBRB0841377847** tnv Diaconie Protestantse Gemeente te Marken

Rekeningnummer **NL76INGB0002538888** tnv Zending en Evangelisatie Comm. te Marken.

Rekeningnummer **NL40RBRB0850026997** tnv Protestants Marken te Marken Deze rekening gebruiken voor betalingen Kerkblad

## KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op **zaterdag 25 oktober a.s.** met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren.

*Jongeren uit het voortgezet onderwijs willen we er nogmaals attent op maken dat het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage telt. In overleg met ons worden die uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar [eevisser@hetnet.nl](mailto:eevisser@hetnet.nl)*

Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp dus altijd van harte welkom!! Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: **tot 25 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

Ons bereikte het bericht dat onze buurvrouw Cora een moeilijke tijd doormaakt.

Wij wensen Cora en Gerrit veel sterkte met het herstel!

*De Buren van Buurt III*

*Toch nog onverwacht  
 Ondanks je lange strijd  
 Iedere keer iets inleveren  
 Iedere keer weer iets kwijt  
 Moe gestreden  
 Klaar met je gevecht  
 Je mag nu eindelijk rusten  
 Ga maar, het mag echt.....*

Op dinsdag 20 augustus is op 55 jarige leeftijd na een paar moeilijke dagen van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, bessie, dochter, (schoon)zus en tante (peet)

## Trijntje van Altena



Johan en Willy, Aaron, Luca  
 C. van Altena en A. van den Bosch  
 J. van Altena – Zeeman (in herinnering)  
 Maretje en Wim  
 Cornelis en Miranda  
 Mark en Monica  
 Neven en nichten

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Marken

Correspondentie:  
 De Duikjes 6, 1156 AR Marken

Zwijgzaam, stil en zonder vragen,  
 wilde jij je ziekte dragen.  
 Je vocht met al je levenskracht,  
 voor elke nieuwe dag en nacht.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze nicht

**Trijntje van Altena**

Wij wensen hen die achterblijven veel sterkte met dit grote verlies.

Ooms en tantes  
 neven en nichten  
 van de familie Zeeman

Draag mij door het diepe water.  
 Waar ikzelf niet meer kan staan.  
 In Uw armen ben ik veilig,  
 wanneer U mij draagt,  
 als ik niet verder kan gaan.

Toch nog plotseling is uit ons midden weggenomen onze nicht,

**Trijntje van Altena**

Wij wensen Johan, Willy, kinderen en verdere familie heel veel sterkte..

Jezus zei:

Kom tot Mij, jij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven.

Dirk en Geertje  
 Trijntje en Piet  
 Maretje en Kees  
 Jan Piet en Loppie  
 Neven en Nichten

*Onverwachts een moeilijk bericht,*

*Zo snel voorbij.....*

Wij wensen Johan, Willy, Aaron, Luca en verdere familie de kracht toe om dit verlies en gemis te dragen.

De vrienden en vriendinnen van Johan en Willy