

# Protestants Marken



Juargang 8, nummer 37

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 13 Sept 2014

**Kerkdienst voor : Zondag 14 September 2014**

## GroteKerk

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

• Organist: Hans Jutte.

Koster: Kees Visser.

Schoollied Lied : 871

Schoolliedlezen: Nanka Almira Schipper.

Creche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer.

Kindernevendienst : Nathanja Moenis en Marieke Schipper.

Eerste collecte: Christenen voor Israel.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

## Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	14	Matteus	19: 10 - 15	Kinderzegen.
Maandag	15	Efeziërs	1: 1 - 6	Voorbestemd
Dinsdag	16	Efeziërs	1: 7 - 14	Gemerkt
Woensdag	17	Efeziërs	1: 15 - 23	Dankbaarheid
Donderdag	18	Matteus	19: 16 - 22	Hoe word je rijk?
Vrijdag	19	Matteus	19:23 - 30	Door het oog van de naald
Zaterdag	20	Matteus	20: 1 - 16	Te elfder ure

*Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?*

*Micha 7: 18*

Wat een geweldige God dienen wij! Wij hebben een God die vergeeft. De strijd van God is niet tegen ons Zijn schepsels. De strijd van God is tegen de Satan die alles wil stukmaken. De grote leugenaar vanaf het begin der wereld. De vraag is waarom we zo graag luisteren naar die verleidelijke herrie schopper. Weten we niet, van dat gevecht van God en Satan? Wanneer wij willen staan aan de kant van God onze maker is het nodig dicht bij de bron te blijven en de bijbel te lezen. In Zijn woord mogen we ontdekken wat zonde is. Ja wij zijn allen besmet geraakt met zonden. Het is niet de bedoeling dat we onwetend blijven. We mogen ons oefenen het goede te doen. Dat lukt je niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig. Ook is het nodig dezelfde houding aan te nemen als onze God die wij dienen. Elkaar vergeven en oppassen om niet in herhaling te vallen. Jezus leerde ons bidden: Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Spreek er maar eens uitgebreid met de Heer over in je gebed. Wees maar eens even helemaal stil. Dan brengt Hij je in herinnering waar je steeds opnieuw zo'n moeite mee hebt. En ga er dan mee aan de slag.

Wanneer de gewoonte er is in geslopen om te vloeken dan is het goed om plekken waar je anderen hoort vloeken te mijden. Wij zijn grote na-apers, alles wat we veel zien of horen gaan we ook doen. Dus geen boeken lezen waar veelvuldig gespot wordt met de naam van onze Heer. Geen films kijken waar veelvuldig gespot wordt met de Heer. Laat je er niet mee besmetten. En heb je een vriend die al besmet is met deze verkeerde gewoonte. Neem haar of hem even apart. Leg uit wie je dient en dat je het niet fijn vindt dat hij/zij spot met jouw Heer. Zo is het ook met onze zonden op het gebied van "vreemd" gaan. Zoek het niet allemaal op! Porno, het is tegenwoordig binnen handbereik. Het maakt je onrustig. Je maakt zoveel stuk als je elkaar bedriegt. En in de eerste plaats houd je jezelf voor de gek. God heeft ons toch echt anders bedoeld.

Maar welke vreugde geeft de wet. We kunnen veranderen. Dat kunnen we niet alleen. Maar er is elke dag opnieuw een kans om je te laten veranderen. Wij dienen een God die vergeeft, die je wil helpen. Hij wil je bij de hand nemen om je te leren te vergeven.

Er komt een moment dat je komt te staan voor het aangezicht van de Heer. Dat moment kan spoedig zijn, onverwachts. Denk maar aan de mensen van vlucht MH17. De keuze voor Hem is hier en nu. Stel het niet uit. Jezus heeft veel fijne dingen gezegd en gedaan. Erger nog, hij is voor ons door de hel gegaan. Maar Zijn woorden waren hard en scherp. Jezus is de man met het verhaal van Lazarus en de rijke man. Het verhaal van de genode gasten, die niet wilden komen en daarom ook niet meer welkom waren. Maar Jezus vertelt het ons omdat hij van ons houdt. Aan mooi weer spelen heeft niemand wat. Hij vertelt het ons om te waarschuwen. Niet om ons bang te maken. Het gaat om onze vrede. Te beginnen bij ons eigen hart.

Geef vrede, Heer geef vrede, Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven en vredestiters zijn.

*lied 1010: 3*

Ria Kaars - van den Bosch

### Voorbede

1. Dank U, dat wij ons geloof uitbundig mochten delen met onze jeugd. Dat hun namen gegrift mogen staan in Uw handpalmen.
2. Voor al het gemeentewerk wat van start gaat. Dat we plezier mogen hebben om in Uw dienst te staan.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
5. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
6. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
7. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.

Ria Kaars

---

### **Opbrengst Collecten,**

Zondag 7 September

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion	273,20 Euro
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	184,85 Euro

---

### **Giften**

Op rekening is ontvangen dd. 29.07.14 een gift voor de kerk van Eur 200,=.

Heel hartelijk dank hiervoor.

College van kerkrentmeesters

---

Graag wil ik iedereen bedanken voor de opbrengst van de collecte in augustus voor ASKV, de stichting in Amsterdam die uitgeprocedeerde asielzoekers helpt. Het was weer een mooie opbrengst. Veel dank, ook namens de vluchtelingen.

Barnet Kansil

---



**Zondag** zie ik u en jullie graag in de Grote Kerk. We lezen Psalm 100 en Romeinen 5: 1-11 en zingen de volgende liederen: 867, 871, 79: 3, 5, 23 B: 1, 2, 23 B: 4, 5, 100, 23 C: 1, 2, 5. Een goede zondag gewenst!

**Vooruitblik.** Graag wijs ik jongeren en ouderen alvast op de jeugddienst zondag 21 september. Op verzoek van de jeugd hoop ik dan iets te zeggen over het thema: geloof en wetenschap. En The Rising uit Monnickendam zullen muzikale medewerking verlenen.

**Zieken.** Br. K. Uithuisje, De Pieterlanden, mocht het ziekenhuis verlaten. En na alle gebeurtenissen is dat een grote reden tot dankbaarheid. Br. C. Kaars is nog in het VU ziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en in de diverse verpleeghuizen.

**Marken helpt Roemenië.** Graag wens ik de Roemeniëgers een behouden reis. Fijn dat er weer hulpgoederen van allerlei aard geleverd kunnen worden aan de bevolking daar. Hopelijk mogen jullie ook tijdens deze reis (opnieuw) ontdekken dat Gods kerk wereldwijd is. De vredegroet van Christus mag dan overgebracht worden aan de brs. en zrs. daar.

**Gebedskring.** In het verleden is er ook al eens een gebedskring geweest hier op Marken, begreep ik. Maar de nood van de tijd waarin wij leven mag voor ons een aanzet zijn om te komen tot een hernieuwde kring van bidders. Aan het gezamenlijk gebed zijn grote beloften verbonden (zie Mat. 18: 19). En we stellen ons daarmee in de lijn van de 1<sup>e</sup> christengemeente, die dagelijks bij elkaar kwam om gezamenlijk te bidden. Nu gaan wij dat niet dagelijks doen. De bedoeling is een maandelijkse samenkomst, donderdag 25 september voor de eerste keer. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal zo'n gebedsbijeenkomst een half uur tot drie kwartier duren. We beginnen om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. De andere data voor dit kalenderjaar zijn 30 oktober en 27 november. Je kunt thuis een of meerdere gebeden voorbereiden die je graag hardop wilt bidden, je kunt ook in stilte meebidden. Maar het komt de bijeenkomst ten goede als je concrete gebedspunten wilt voorbereiden bijv. de wereld, de gemeente, de zending, de samenleving, enz. In principe zal ik deze bijeenkomsten zelf leiden (behoudens tijdens mijn vakantie). Laten we proberen om zo samen ook een gemeenschap te zijn. Aan het begin van de 1<sup>e</sup> bijeenkomst zal ik nog wel wat uitvoeriger uitleg geven over de gang van zaken. De kerkenraad, in vergadering bijeen op 9 september jl. stemde in met dit initiatief en daar ben ik dankbaar voor.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit pastorie Het Zwaluwnest.

Ds. H. Dekker.

### Indienen van namen voor kandidaat-ambtsdragers

De kerkenraad nodigt gemeenteleden van harte uit om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken.

Het gaat om een bestaande vacature ouderling, en om de vacature die ontstaat door het aftreden van ouderling-kerkrentmeester Jongejaap Commandeur en om de vacatures ontstaan door het aftreden van de diakenen Trijntje Boes-Boes, Cornelis Teerhuis en Dirk Commandeur.

Omdat de diakonie vorig jaar een extra diaken benoemd heeft, zijn er nog 2 diakenen nodig.

De volgende kerkenraadsleden hebben zich herkiesbaar gesteld :  
Pieter Moenis als ouderling en Pieter Kaars als ouderling-kerkrentmeester.

U kunt tot 4 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend namen van kandidaten, met duidelijke vermelding van functie, indienen bij de scriba mevr. A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Namens de kerkenraad  
mevr. A. Zeeman, scriba

---

### *Bijbelstudiekring.*

De Bijbelstudiekring gaat ook weer beginnen en dit seizoen gaan we luisteren naar de boodschap van Gods liefde, zoals de profeet Hosea die heeft beschreven.

God sprak tegen Hosea; ga heen en trouw met een prostituee. Waarom vroeg Hij dit van zijn speciale woordvoerder? Wel omdat God, Hosea en het volk Israël iets wilde leren. Een pijnlijke, maar ook vreugdevolle les die ook ons veel te zeggen heeft. Een les om nooit meer te vergeten, maar ter harte te nemen.

Het beeld van de hoererie, heeft betrekking op de toestand van de mensheid die God ontrouw is geworden. We hebben Hem en zijn gebod in de steek gelaten en hebben ons ingelaten met allerlei afgoden. Het is beschamend, maar waar.

En toch, te midden van onze ontrouw, komt God naar de mensen toe en bewijst Hij zijn liefde aan de liefdelozen. Wat een blijde boodschap!

De Bijbelstudiekring komt net als vorig seizoen samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Patmoskerk. De eerste keer is op dinsdag 7 oktober, de andere data zijn; 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en als laatste 14 april.

Voor iedereen die op deze middagen tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is deze kring een goede gelegenheid.

Van harte welkom, op dinsdag 7 oktober om 15.00 uur in de Patmoskerk.

Kees Kersbergen •

---

De collecte van zondag 14 september is bestemd voor "Christenen voor Israël"

## Doelstelling

# Christenen voor **ISRAËL**.

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

We geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Wij roepen christenen op solidair met Israël te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan we uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

## Activiteiten

Het werkterrein van Christenen voor Israël uit zich voornamelijk op twee gebieden, namelijk in het geven van Bijbels onderwijs met betrekking tot Israël, en in het bemoedigen en steunen van het Joodse volk.

We organiseren diverse activiteiten in Nederland en België: concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israël. Al deze activiteiten zijn erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen wij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. Op deze manier kunnen wij, naar de Bijbelse boodschap, Gods volk troosten.

Zo organiseren we unieke solidariteitsreizen naar Israël. Wat deze reizen zo uniek maakt, is dat we onder andere non-profit organisaties bezoeken die door Christenen voor Israël financieel gesteund worden, zoals bijvoorbeeld een gaarkeuken in Jeruzalem die dagelijks veel gratis maaltijden klaarmaakt voor de armen, een centrum waar psychologische en praktische hulp verleend wordt aan overlevenden van terreuraanslagen, enzovoorts. Kijk in het menu onder de knop 'Steun Israël' voor meer informatie over de projecten die wij steunen.

## Publicaties

Tien keer per jaar komt de krant *Israël Aktueel* uit. In deze krant brengen wij betrouwbaar en positief nieuws over Israël, scherpe analyses van het nieuws en theologische beschouwingen op de tegenwoordige tijd en haar gebeurtenissen. Daarnaast publiceren wij vier keer per jaar het tijdschrift *Profetisch Perspectief*, waarin actuele thema's in een bijbels en profetisch perspectief worden belicht. Ten slotte heeft de stichting voor theologen en theologisch geïnteresseerden het blad *Israël en de Kerk* waarin diverse theologische verhandelingen staan

omtrent Israël en waarmee predikanten een bron hebben van theologische visie op Israël. Verder publiceert Christenen voor Israël een kinderblad, les- en bijbelstudiemateriaal en diverse nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie onder publicaties.

Dit is één van de doelen waar ze actief in zijn.

**“Ik zal ze voorgoed in dit land planten, Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel”  
(Jeremia 32)**

Al vele jaren zet Christenen voor Israël zich in om Joden uit de hele wereld de mogelijkheid te bieden om naar hun Thuisland Israël te gaan. Hiervoor werken wij samen met verschillende organisaties wereldwijd. We geloven dat het een Bijbelse taak is om het Joodse volk te helpen bij de terugkeer naar Israël. Na tweeduizend jaar is er eindelijk een land dat Joden hun thuis mogen noemen. Sinds de oprichting van de staat Israël besloten miljoenen Joden om hun woonplaats te verlaten en “Alija” te maken (dat betekent: naar Israël gaan).

De Bijbelse profetie, dat uit alle windstreken de Joden naar huis komen, mogen we in deze tijd voor onze ogen vervuld zien. Momenteel is Christenen voor Israël actief in de voormalige Sovjet-Unie, Ethiopië en India. In de afgelopen 18 jaar heeft Christenen voor Israël met uw steun al meer dan honderdduizend Joden naar huis, naar Israël mogen brengen. In Oekraïne is namens Christenen voor Israël Koen Carlier actief in de hulp aan de kleine Joodse gemeenschappen.

Verder hebben ze in Nijkerk een winkel waar ze Israëlproducten verkopen ook online natuurlijk. Loppie en Jan Piet van Altena hebben zich vele jaren ingezet met de verkoop van deze producten.

Namens De Diaconie, Dirk Commandeur.

---

### **Adressen Regionale Zorg instellingen**

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
Zorgcentrum	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	De Meermin	Paulus Pieterstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

## HART VOOR GOD?

Het hart van een mens is het centrum van zijn persoonlijkheid.

“Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” zegt Jeremia 17: 9-10.

Gods Woord spreekt veel over ons menselijk hart, over de donkere, onbetrouwbare kant ervan maar ook over de oprechte en reine van hart. Met ons hart kan het dus verschillende kanten op.

We doen dat biddend met eeuwenoude psalmgebeden:

“Schep, o God, een zuiver hart in mij..” (Psalm 51:12).

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U” (Psalm 84:6).

“Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult” (Psalm 90:12).

“Doorgrond mij, God, ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten, Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij de eeuwige weg” (Psalm 139: 23-24)

### 1 Johannes 3: 18-24

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Pieter de Jong





*Handjes fijn, zachte voetjes  
levend wonder van de Heer.  
Kloppend hartje, klein maar sterk  
zo schiep Hij zijn meesterwerk.*

*«Graag even bellen, als je jezelf komt voorstellen.  
Jeannot & Jantine Doorewaard - Sander van  
Usselmeeweg 70 1156 SB Marken  
Jantine +31620419679*

*Wij zijn dankbaar en gelukkig  
met de geboorte van onze zoon*

*Jean - Bente  
Israël*

*22 augustus 2014*

*10:33 uur, 4032 gr, 52.5 cm*

# HERINNERING

10



## Protestants Marken



De vakanties zijn weer voorbij.  
En vanaf 19 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,  
want hier komen de kiendata 2014/2015 op een rij.

Vrijdag 19 september 2014

Vrijdag 24 oktober 2014

Vrijdag 21 november 2014

Dinsdag 30 december 2014



Vrijdag 23 januari 2015

Vrijdag 20 februari 2015

Vrijdag 20 maart 2015

We gaan om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.  
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 19<sup>de</sup> september



De kiencommissie