

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 september
2014

Kerkdienst zondag 21 september 2014

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Jeugddienst m.m.v. The Rising uit Monnickendam
Schriftlezingen	1 ^{ste} schriftlezing: Ramon Pereboom 2 ^{de} schriftlezing: Virginie Roos
Schoollied	Lied 84
Schoollied lezen	Timo Zondervan
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Anja van Altena en Mireille van Veen
Koster	Jj. Commandeur en F. Visser

Na de dienst is er koffie en thee in de Kerk

Eerste collecte:
Chr. Jeugdwerk
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	21 september	Matteüs 20:17-34	Omgaan met macht
maandag	22 september	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
dinsdag	23 september	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
woensdag	24 september	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
donderdag	25 september	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
vrijdag	26 september	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
zaterdag	27 september	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
Spreuken 15:1

Het verhaal van de vrouw.

Ze vertelde dat haar broer altijd heel hard werd geslagen door haar vader. Zijzelf ook, maar veel minder. Blijkbaar hoefden meisjes niet zoveel klappen te krijgen van de bijbel. Ze vertelde ook dat ze niet meer thuis kwam, en ook niet van plan was dat ooit nog te doen. Haar broer zat in een sekte in India.

Die vader had niet alleen de liefde eruit geslagen, maar ook het geloof.

De spreuken van Salomo staan bekend om hun wijsheid, zoals bovenstaande tekst. Maar ik kon er slecht tegen als ik las dat Salomo steeds de opdracht gaf om de zoon stokslagen te geven.

Nu weet ik wel, het waren andere tijden met andere normen. Maar toch was er altijd zorg dat harde, ongevoelige mensen er misbruik van zouden maken.

Wij leven in een tijd waarin niets verborgen blijft. Weliswaar is er vrede in ons land, maar de media laten ons zien hoe hard en wreed er met mensen wordt omgegaan. Machteloos kijken we toe. Lijkt niet alle hulp op de befaamde druppel op de gloeiende plaat?

Toch moeten we daarmee doorgaan en bidden of God zich wil ontfermen. Dwars door de zichtbare werkelijkheid heen moeten we blijven geloven in de Here Jezus die gezegd heeft:

'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten'. Mattheus 5:5

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden'.
Mattheus 5:6

'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden'. Mattheus 5:7

Geertje Pereboom-van Altena

'Geef ook mij, Heer, deze diepe vrede
Die ontspringt van Uwen rots alleen
Dan voert nooit de vijand mij meer mede
Niet meer wank'len zullen dan mijn schree'n'..

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
3. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
4. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
5. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
6. Geef ons Uw heilige Geest.
7. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken na te jagen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 14 september	
De eerste collecte bestemd voor Christenen voor Israel	€ 277,82
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 207,75

Indienen van namen voor kandidaat-ambtsdragers

De kerkenraad nodigt gemeenteleden van harte uit om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken.

Het gaat om een bestaande vacature ouderling, en om de vacature die ontstaat door het aftreden van ouderling-kerkrentmeester Jongejaap Commandeur en om de vacatures ontstaan door het aftreden van de diakenen Trijntje Boes-Boes, Cornelis Teerhuis en Dirk Commandeur.

Omdat de diakonie vorig jaar een extra diaken benoemd heeft, zijn er nog 2 diakenen nodig.

De volgende kerkenraadsleden hebben zich herkiesbaar gesteld :
Pieter Moenis als ouderling en Pieter Kaars als ouderling-kerkrentmeester.

U kunt tot 4 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend namen van kandidaten, met duidelijke vermelding van functie, indienen bij de scriba mevr. A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Namens de kerkenraad
mevr. A. Zeeman, scriba

Jeugddienst. Graag zie ik jong én oud zondag in de Patmoskerk voor de jeugddienst. Zoals ik vorige week al schreef denken we na over het thema: geloof en wetenschap. De jeugd heeft daar om gevraagd en ik wil dat verzoek graag honoreren. Chyla maakte weer een prachtige poster en hopelijk wekken we elkaar op als ouderen en jongeren om te komen luisteren. We lezen Romeinen 5: 1-11 en zingen de volgende liederen: 885, 84: 1, 2, 6, 939, 413, 675, 769, 289. Naast de samenzang luisteren we naar Jelle Abma, Rinse Meenks, Anna van der Heide en Marten Zeeman, beter bekend als The Rising uit Monnickendam. En na afloop is er uiteraard een gezellig samenzijn met koffie/thee/limonade in de hal van de kerk. Een fijne zondag gewenst.

Overlijden. Bij het klaarmaken van de copy bereikt mij het bericht van overlijden van Aaltje Visser. Zij werd verpleegd in De Gouwzee. En wij denken aan haar man Gerrit en de verdere familie in deze dagen van afscheid nemen. Volgende week volgt in ons kerkblad een in memoriam.

Zieken. Br. C. Kaars werd van de VU overgeplaatst naar het Waterlandziekenhuis. En daar trof ik hem van de week op afd. A2, k. 25 goedsmoeds. Precies daar tegenover op A2, k. 24 ligt voor behandeling zr. T. Springer-Kes. Ook denken we aan de zieken thuis en in de verpleeghuizen.

Afwezig. Omdat ik tot visitorator ben benoemd in onze kerk, word ik geacht de cursus "zinnvol visiteren" te volgen. Dat kost me twee dagen voorbereiding en ook het volgen kost twee dagen. Concreet betekent het dat ik maandag 22, dinsdag 23, vrijdag 26 en zaterdag 27 niet beschikbaar ben voor het gemeentewerk. Zo nodig kan een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, br. Kersbergen.

Vergadering. De jeugddienstcommissie zie ik graag op woensdag 24 september a.s. om **20.30 uur** in gebouw Hoogh. We kijken dan terug op de jeugddienst van komende zondag en bereiden de jeugddienst van 9 november samen voor.

Gebedskring. Graag verwijs ik nog een keer naar het bericht hierover in ons vorige kerkblad. We beginnen op donderdag 25 september om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. De bijeenkomst duurt maximaal ¾ uur.

Ten slotte. Een vriendelijke groet!

Ds. H. Dekker.

WERKGROEP JODENDOM - CHRISTENDOM – ISLAM

Aankondiging.

Van 20 tot en met 28 september vindt de Vredesweek 2014 plaats. Het is een jaarlijkse week van bezinning en actie. Het landelijk thema van de Vredesweek staat in het teken van ontwapening, met als motto 'Wapen je met vrede'.

De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam in de Zaanstreek organiseert ook dit jaar weer een activiteit in deze week van actie en bezinning. Ook dit jaar wordt aangesloten bij het landelijk thema. De werkgroep wil dit thema echter een specifiek lokale invulling geven. Doelstelling van de werkgroep is om de dialoog in de lokale samenleving te bevorderen, om zo te streven naar een harmonieuze samenleving, waar mensen omzien naar elkaar, met respect voor ieders levensovertuiging. De werkgroep meent dat deze doelstelling de basis vormt om geweld uit de samenleving te bannen. Dialoog in de lokale samenleving is het fundament voor vrede wereldwijd. Zeker in een multiculturele samenleving als de Zaanstreek, met inwoners van vele nationaliteiten, is het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaars religieuze en culturele achtergrond. Als dat overal op de wereld zou gebeuren zouden wapens zwijgen.

Hoe doen we dat in de Zaanstreek, wat zijn onze successen bij het voeren van dialoog en waar zou het nog beter kunnen. De werkgroep organiseert hierover een thema-avond met discussie, informatie, ontmoeting en muziek, op maandag 22 september 2014, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap Tuinstraat 4 in Zaandijk. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

De bekende theologe Manuela Kalsky, ondermeer bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en verbonden aan de website NieuwWij, zal het thema voor ons inleiden.

De muziek zal ondermeer worden verzorgd door het koor van het Apostolisch Genootschap.

Nadere informatie bij Bert Valk, tel. 06-40366883, bertvalk53@telfort.nl.

DE KRACHT VAN VREDE

Hierbij een stukje uit het NHD van 11 september jl. waarin Elly Linger, regio-coördinator van het NBG in Zaanstreek-Waterland kort werd geïnterviewd, waarin vooral aandacht is voor verschillende activiteiten vanwege de Vredesweek die 20 september van start gaat.

PURMEREND - Verschillende kerkgenootschappen in Purmerend waren het al snel met elkaar eens: ze wilden de Vredesweek nieuw leven inblazen. Daarom zijn er tussen 20 en 27 september verschillende activiteiten in Purmerend en omgeving.

Elly Linger is rayoncoach van het Nederlands Bijbelgenootschap in Zaanstreek-Waterland. Ze werkt voor deze projectweek onder meer samen met Jack Noë, pastor van de Katholieke Parochie Purmerend en Adrie Kloosterman vertegenwoordiger van het Apostolisch Genootschap in Purmerend. Linger: „Vrede kan je op zoveel manieren interpreteren, dat is het veelzijdige er aan. Denk aan wereldvrede, maar ook aan vrede thuis in je eigen gezin.”

De Vredesweek is een vervolg op de Verhalenroute, die vorig jaar werd georganiseerd. In september wordt er al veertig jaar landelijk aandacht aan dit thema besteed, maar in deze regio was die invulling weggezaakt. Tijd om daar meer aandacht aan te besteden, vonden ze. De week begint met een korenfestival op zaterdag 20 september bij het Apostolisch Genootschap aan de Zonnelaan 2, aanvang 19.30 uur.

Kloosterman: „Meerdere koren doen hier aan mee en dat past ook bij ons idee over de Vredesweek. We willen iedereen bereiken, ongeacht achtergrond of afkomst. Iedereen is welkom.”

Dinsdag 23 september is er een lezing om 20.00 uur in De Schuilplaats, Rivierenlaan 2, van journalist en historicus Leo Fijen. Hij geeft zijn visie op het thema. Zaterdag de 27^e is er een grote vredesmanifestatie op de Kaasmarkt, vanaf 12.30 uur met onder meer gedichten van leden van de Dichterskring Waterland en een orgelconcert om 14.00 uur in de Koepelkerk.

De kerkgemeenschappen werken bewust samen, dat past bij deze tijd. Noë: „Vroeger waren kerken erg met zichzelf bezig. Naar binnen gekeerd. Maar dat past niet bij deze tijd. We kijken nu juist naar hoe we kunnen samenwerken en dat werkt ontzettend goed. Vooral met zo'n themaweek als deze, want we willen allemaal hetzelfde.” Kloosterman knikt. „Op deze manier leren we van elkaar. En ik vind dat het ook bij zo'n veelzijdige stad als Purmerend past. Niet de nadruk leggen op elkaars verschillen, maar op wat ons verbindt.”

Noë, Kloosterman en Linger hopen dat Waterlanders door zo'n week wat meer gaan nadenken over vrede. Ook wordt er geld ingezameld voor Syrische vluchtelingen. Linger: „Dat goede doel hadden we al gekozen, maar door recente ontwikkelingen blijkt onze hulp harder nodig dan ooit.”

De toegang tot deze verschillende activiteiten is in principe kosteloos, maar mocht u plannen hebben om hier heen te gaan, neem toch wat geld mee voor de hierbovengenoemde inzamelings-actie!

Anneke Commandeur
Contactpersoon NBG Marken

€ 1.407,66 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding op Marken heeft € 1.407,66 opgebracht.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken; minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF-afdeling Marken dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Collectanten en een ieder die een aanplakbiljet in het raam heeft opgehangen, heel hartelijk bedankt.

Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800 – 022 66 22.

G. de Waart-Zeeman

1954

2014

Op dinsdag 23 september 2014 zijn

Koos Zwiers en Neeltje de Groot

60 jaar getrouwd

Samen hebben ze in deze periode vreugde maar ook momenten van verdriet gekend.

Dat ze nog steeds samen op Wittewerf 4 wonen is een groot voorrecht.

Hier zijn we heel dankbaar voor.

Wij wensen ze nog een warme en liefdevolle levensavond toe.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Marken, september 2014

Op 18 september 2014 zijn onze (schoon)ouders, Bessie en Bap

Jan Springer
en
Aaltje Springer-Zeeman

60 jaar getrouwd.

Aaltje en Elbert

Marjolein en Alex

Michel en Marlies

Pieter en Lucia

Stefanie en Jeffrey

Roy

Madeleine

Daniel

Neeltje

Wij hopen hun nog lang in ons midden te mogen hebben.

Vertrouw op de Heer met heel je hart
steun niet op eigen inzicht
Denk aan Hem bij alles wat je doet
dan baant Hij voor jou de weg

Spreuken 3: 5 en 6

Na een langdurig en geduldig gedragen lijden is van mij heengegaan mijn innig
geliefde vrouw

Aaltje Visser

Marken, 26.02.1941

Volendam, 15.09.2014

Gerrit Visser

Marken, 15.09.2014

Correspondentieadres:

G.Visser

Hoogkamplaan 73

1156 AK Marken

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 20 september a.s. om 11.00 uur
in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren.

Na de teraardebestelling wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie in de Patmoskerk.

Psalm 42 : 2

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God

Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet; zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven
maar ook haar lijden overnam.
Flink was je, je hele leven,
sterk ben je tot het eind gebleven.
Vergeten doen we je niet.
Lieve Aaltje, rust zacht;
We weten dat er iemand op je wacht.

Na een geduldig gedragen lijden is onze zus en schoonzus overleden.

Aaltje Visser

Wij wensen Gerrit heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Pieter en Luitje Neeltje
Kees en Lijs
Klaas en Luitje
Lijsje en Jaap
Wolmet en Pieter
Pietertje en Jongejaap

Elke dag een stapje dichterbij het eind
Elke dag een beetje van je kracht verkleind
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moest
Doch al wetend ... eens komt alles goed

Na jaren van strijd hebben wij afscheid moeten nemen van onze

peet Aaltje

We wensen ome Gerrit veel sterkte.

Neven en nichten Visser

Lieve Peet Aaltje,

Zwaar werden de dagen,
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten,
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies,
van de strijd om het leven.
Heb je ons een heel stuk geluk,
en ontzettend veel liefde gegeven.

Veel liefs,

Ramona en Jan Edward

Lieve peet Aaltje,

Wanneer ik 's nachts naar boven kijk

zie ik soms heel veel sterren staan.

Te stralen aan een heldere hemel,

ongrijpbaar, hier ver vandaan.

Als iedere ster een mens is

die op aarde is overleden.

Dan kijken zij wanneer zij stralen

vanuit de hemel naar beneden.

En kijkend naar de vele sterren

weet ik, de jouwe is daarbij.

Je staat daar aan de hoge hemel

en flonkert daar speciaal voor mij.

Rust zacht, Bart en Lieke



JULLIE WAREN ALLEMAAL WEER GEWELDIG



PRINSES
BEATRIX



**SPIER
FONDS**

KRACHTIG TEGEN
SPIERZIEKTEN

De collecte heeft een bedrag opgeleverd van € 830,43
Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en alle vrijwilligers voor hun inzet.

Willeke Kes v.d. Berg

Opgave formulier voor nieuwe ambtsdragers.

Wijkouderling:.....

Diaken:.....

Diaken:.....

Ouderling kerkrentmeester:.....

Naam gemeentelid:.....

Handtekening:.....

Datum:.....

Inleveren bij de scriba: Noorderwerfstraat 2 of bij uw wijkouderling.

Opgave formulier voor nieuwe ambtsdragers.

Wijkouderling:.....

Diaken:.....

Diaken:.....

Ouderling kerkrentmeester:.....

Naam gemeentelid:.....

Handtekening:.....

Datum:.....

Inleveren bij de scriba: Noorderwerfstraat 2 of bij uw wijkouderling.