

# Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 39

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 27 september  
2014

**Kerkdienst zondag 28 september 2014**

## Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker Zondagsschooldienst
Organist	Hans Jütte
Schoolied	Lied 1010
Schoolied lezen	Robin Nicole de Waart
Crèche	Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten
Koster	P. Zeeman

Eerste collecte:  
*Zondagsschool*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	28 september	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
maandag	29 september	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
dinsdag	30 september	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
woensdag	1 oktober	Ezechiël 20:13-26	Israel in de woestijn
donderdag	2 oktober	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
vrijdag	3 oktober	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
zaterdag	4 oktober	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard

## Overdenking : Lezen Romeinen 11 : 11-36 De struikeling van Israël, het heil der heidenen

Mocht ik enige maanden geleden een overdenking maken over het leed dat Israël telkens weer overkomt, nu wil ik graag wijzen op de verbondenheid tussen de Joden en de heidenen, zoals Paulus beschrijft in het genoemde bijbeldeel, en enige prestaties belichten van dat in aantal kleine, bijzondere volk van God. Paulus verwoordt hoe de heidenen, wij dus, door het geloof in Jezus Christus geënt zijn op de wortel Israëls, zonder overigens zich te kunnen beroepen deel uit te maken van het Joodse volk.

Door Gods genade mogen wij ons, als een wilde loot, voeden aan de saprijke wortelstam, maar mochten wij ons daarop beroemen en hoogmoedig worden (ons geloof verliezen), dan zullen wij door God van de wortelstam worden weggekapt. Of wel, wij zijn door het geloof nauw verbonden met het Joodse volk, maar kunnen en mogen ons er niet op beroemen Joden te zijn en deel uit te maken van het Joodse volk. Ik heb de stellige indruk dat veel hedendaagse christenen zich niet beseffen wat voor een nauwe band wij hebben met het volk van God. Veel broeders en zusters willen zelfs geen band hebben met Israël omdat ze het niet eens zijn met de politiek in Israël. Maar sta je vol in het geloof in Jezus Christus, dan kan je niet om onze hechte relatie met de Joden heen. Wij zijn door Christus 'dichtbij' het volk Israël gebracht om deelgenoot te zijn aan hun zegeningen. Deze zegeningen uiten zich door onze relatie met de Heilige Drieëenheid, maar ook door wat de Here ons in en door de Joden biedt. Hieronder een kleine opsomming van wat het Joodse volk bijdraagt aan de ontwikkelingen in de wereld.

- Israël heeft zijn eerste Nano satelliet in de ruimte. Hij weegt slechts 860 gram en ziet eruit als een dobbelsteen, 10 cm in het vierkant, en is ontwikkeld door scholieren.
- In Israël is een kunstneus ontwikkeld die via een ademdiagnose kankersoorten kan vaststellen.
- De Israëliische farmaceutische industrie is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van pijnstillers.
- Israël maakt op grote schaal zoetwater uit zout zeewater en geeft deze technologie door aan talrijke landen in de wereld waar droogte en gebrek aan zoetwater is. Hiermee worden vele levens gered.
- Met de door Israël ontwikkelde 'druppelinstallaties' worden wereldwijd vele irrigatie-projecten uitgevoerd. Hetgeen een hoge landbouwproductie oplevert en hongersnoden voorkomt in droge streken.
- Israël Aerospace Industries ontwikkelt drones (onbemande vliegtuigen) die over de hele wereld worden ingezet, o.a. bij reddingswerkzaamheden, de filmindustrie, (bodem)onderzoek, defensie.
- 3 jonge studenten van het Technion in Haifa hebben een methode ontwikkeld om blinden via een koptelefoon een 'plaatje' van de omgeving door te geven waarin deze zich bevindt.
- In Israël is een bloedtest ontwikkeld die in een heel vroeg stadium borstkanker kan herkennen. Deze is vele malen beter dan de bij ons bekende mammografie.
- Men heeft een smartphonebatterij ontwikkeld die zich oplaad met zonne-energie. Dit belast het milieu stukken minder.
- Israël heeft een systeem ontwikkeld voor passagiersvliegtuigen, dat afgevuurde raketten waarneemt en onschadelijk maakt. De El Al vliegt er al mee.
- In Israël zijn paprika's ontwikkeld met een supergewicht van 600 gram. Ook meloenen van 40 kg !! zijn er al.

En zo zijn er nog vele andere in Israël ontwikkelde zaken die wereldwijd levens redden op allerlei gebied. Israël houdt deze ontwikkelingen niet voor zichzelf, maar deelt ze met de wereld, zodat iedereen ervan kan profiteren. Zo wordt de wereld door het Volk van God gezegend. En wij mogen door Jezus Christus nauw met dit volk verbonden zijn. Tot ons aller zegen.

**Voorbede**

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
3. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
4. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
5. Geef ons Uw heilige Geest.
6. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanzelen door aardse zaken na te jagen.
7. Laat ons niet vast zitten in onze eigen gedachten, maar openstaan voor Uw woord.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 21 september

De eerste collecte bestemd voor Chr. Jeugdwerk

€ 410,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 221,75

**MARKEN HELPT ROEMENIE**

De collecte voor "Marken helpt Roemenie" heeft dit jaar € 957,65 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding en andere spullen richting Oosteuropa gebracht kan worden

Begin september is de Roemeense contactpersoon Liviu Ficut met een bus op Marken geweest en heeft toen al behoorlijk wat spullen gratis meegenomen. Liviu Ficut is predikant en garagehouder.

Garagehouder omdat hij de kost moet verdienen en predikant omdat hij de Heer en Zijn gemeenschap wil dienen. Dat predikantschap doet hij onbezoldigd. Hij weet door zijn betrokkenheid bij de mensen heel goed waar de noden van de mensen zitten en dus ook wie wel en geen hulp heeft.

Op het moment dat dit Kerkblad wordt gedrukt, zijn 2 Marker vertegenwoordigers van de stichting "Marken helpt Roemenie" zelf met een vrachtbus in Roemenië om de resterende spullen weg te brengen. Het geld van de collecte gaat hiervoor deels al gebruikt worden.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!!

Mocht u de collectantes gemist hebben, dan is er de mogelijkheid om geld over te maken op

**Rabobanknummer NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie".**

Namens de stichting,

Eef Visser

**Zondag** vieren we met de kinderen de start van het nieuwe Zondagsschoolseizoen. Zij zingen met en voor ons. En we luisteren naar het Bijbelverhaal over Jakob en Esau. En wij als volwassenen mogen deze zondag even kind met de kinderen zijn. Daarmee geven we te kennen dat de kinderen er hélemaal bij horen in de gemeente van Christus! Er is een gestencilde liturgie. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Br. K. Zeeman, Noorderwerfstraat 16 werd maandag jl. opgenomen in De Gouwzee te Volendam. Een hele stap, waar intensief naar toegeleefd werd in de afgelopen maanden bij de voortdurend toenemende gezondheidsproblemen. Br. C. Kaars is nog in het Waterlandziekenhuis en zr. T. Springer-Kes is weer in haar huis aan de Westerstraat. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Meeleven** mag er zijn in deze dagen met Jenny Zeeman-Kos en haar kinderen, kleinkinderen en familie, nu er zo onverwacht snel afscheid genomen moest worden van man, vader en bap Cornelis Zeeman. In augustus kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar dat deze ziekte zo snel en onherroepelijk om zich heen zou grijpen hadden we niet kunnen denken. En zo kwam op 19 september jl. een einde aan zijn aardse leven. Cornelis was (o.a.) godsdienstleraar. En velen van ons zullen zich de meditatieën herinneren die hij schreef in ons kerkblad. Daaruit bleek zijn grote belesenheid en taalvaardigheid. Persoonlijk zal ik die meditatieën onthouden als prikkelend en uitdagend, in positieve zin wel te verstaan! Op verzoek van zijn vrouw leidde oud-collega en vriend drs. R. Ootjers zijn begrafenis. En uiteraard heb ik welwillend met dit verzoek ingestemd.

**Jubilea.** Vreugde is er ook in onze gemeente. Opnieuw mochten twee echtparen gedenken dat ze 60 jr. getrouwd waren. We hebben de advertentieën kunnen lezen in het vorige kerkblad. En we feliciteren de echtparen Jan en Aaltje Springer en Koos en Neeltje Zwiers van harte met die heugelijke feit. Bijzonder dat in zo'n kleine gemeenschap als de onze zoveel echtparen samen oud mogen worden. Dat is een grote zegen en dan mag de dankbaarheid opstijgen naar de hemel in deze dagen. En nu de levensavond gevoeld wordt is onze hartelijke wens en bede dat u allen zich gedragen mag weten door de trouw van onze Hemelse Vader die nooit loslaat wat Zijn hand zo liefdevol begon in uw leven.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

# Zondagsschool



Zondag 28 september a.s. om 10.00 uur zullen we het zondagsschoolseizoen openen met een gezinsdienst in de Grote Kerk.

Ds. Dekker zal de dienst leiden en het thema is: 'Jacob en Esau.' We zullen het samen hebben over ruzie en vrede. Een toepasselijk thema gezien de ontwikkelingen in de rest van de wereld.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Vanaf zondag 5 oktober is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.10 - 13.10 uur.

## Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2014 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2015).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

## Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen en we maken een verwerking van het verhaal. Bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Lijs-Cornelis-Maritje-Sandra-Esther-Hilda-Anja

**In herinnering aan Aaltje Visser, overleden 15 september 2014 in de leeftijd van 73 jaar.**

Afgelopen zaterdag hebben 'wij' afscheid genomen van Aaltje Visser. 'Wij' dat is de gemeente hier op Marken en als gemeente is het onze plicht om rondom de nabestaande van de overledene te staan. Zó waren wij in de afscheidsdienst en zó stonden wij rondom het open graf. En zó moeten wij nu ook staan, rondom Gerrit, rondom de broers, zussen, zwagers en schoonzussen. De lege plaats die Aaltje achterlaat kunnen wij niet opvullen, maar door onze betrokkenheid op hen die achterblijven kunnen wij wel het verdriet en het gemis verzachten.

Liefde, trouw en vertrouwen, waren sleutelwoorden in de afscheidsdienst, omdat deze woorden ook sleutelwoorden waren in het leven van Aaltje Visser. Liefde en trouw voor haar man Gerrit, maar ook voor de mensen om haar heen. Liefde en trouw, die door de jaren heen steeds sterker werden en waar de dood nu een einde aan heeft gemaakt. Hoe nu verder, vraag je, je dan af? Op die vraag is het antwoord ook gegeven in de afscheidsdienst. Vertrouw op de HEER met heel je hart, dan baant Hij voor jou de weg. Dat is het antwoord op die vraag. Nu, dat was niet nieuw voor Gerrit. Zo begon ook zijn huwelijk met Aaltje. En misschien zijn deze woorden weleens op de achtergrond geraakt, maar als het erop aan kwam dan stonden die woorden op de voorgrond en zo ook nu.

Vertrouw op de HEER, in goede jaren, maar ook in jaren van zorg en nu alleen verder. Met deze woorden hebben 'wij' afscheid genomen van Aaltje Visser en 'wij' gedenken haar in haar liefde en trouw. Dit alles in het vertrouwen dat God de Heer, voor Gerrit een weg baant.

Kees Kersbergen

**Indienen van namen voor kandidaat-ambtsdragers**

De kerkenraad nodigt gemeenteleden van harte uit om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken.

Het gaat om een bestaande vacature ouderling, en om de vacature die ontstaat door het aftreden van ouderling-kerkrentmeester Jongejaap Commandeur en om de vacatures ontstaan door het aftreden van de diakenen Trijntje Boes-Boes, Cornelis Teerhuis en Dirk Commandeur.

Omdat de diakonie vorig jaar een extra diaken benoemd heeft, zijn er nog 2 diakenen nodig.

De volgende kerkenraadsleden hebben zich herkiesbaar gesteld :  
Pieter Moenis als ouderling en Pieter Kaars als ouderling-kerkrentmeester.

U kunt tot 4 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend namen van kandidaten, met duidelijke vermelding van functie, indienen bij de scribe mevr. A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Namens de kerkenraad  
mevr. A. Zeeman, scribe

**Notulen van de Kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 9 september 2014 in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig : 18 leden en afwezig : 7 leden

**Opening**

De voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna leest hij Hebrëeën 3 en gaat voor in gebed.

**Mededelingen**

Dominee H. Dekker komt met het voorstel om een gebedskring te starten. Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 25 september a.s. om 20.30 uur in de consistoriekamer van de Patmoskerk. Alle deelnemers kunnen gebeden uitspreken. Dominee H. Dekker zal de bijeenkomst leiden. De kerkenraad stemt in met dit initiatief.

De werkgemeenschap van predikanten wil ook een keer op Marken vergaderen. Dominee H. Dekker vraagt aan de ouderling-kerkrentmeesters of dit in de Patmoskerk kan plaatsvinden. Hiermee wordt akkoord gegaan.

**Inkomende- en uitgaande post**

Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland van de PKN heeft laten weten de jaarrekening voor het jaar 2013 opgesteld door het college van diakenen te hebben goedgekeurd.

Door de scriba is namens de kerkenraad een felicitatie verzonden aan dominee L.M. Schermers met het bereiken van haar 25 jarig jubileum als predikant.

Er is een uitnodiging tot het bijwonen van de bevestiging van dominee C.J.C. Kremer-Elzinga tot predikant van de Hervormde Gemeente Zuiderwoude/Uitdam ontvangen. Door de scriba is namens de kerkenraad een felicitatie verzonden.

**Kandidaatstelling ambtsdragers**

Dominee H. Dekker laat weten dat P. Moenis zich voor nog 4 jaar als ouderling beschikbaar heeft gesteld.

Er dient nog één vacature als ouderling te worden vervuld. Het betreft de vacante wijk "Hoogkamplaan etc."

T. Boes-Boes, C. Teerhuis en D. Commandeur treden af als diaken. Omdat de diakonie vorig jaar een extra diaken heeft benoemd, zijn er twee vacatures voor een diaken.

P. Kaars stelt zich voor nog 4 jaar beschikbaar als ouderling-kerkrentmeester. Door het aftreden van Jj. Commandeur als ouderling-kerkrentmeester dient er nog één vacature voor een ouderling-kerkrentmeester te worden vervuld.

De scriba zal ervoor zorg dragen dat er mededeling betreffende het indienen van namen voor kandidaat-ambtsdragers in het kerkblad komt. Ook zal dit worden afgekondigd.

**Jeugdzaken**

De Vakantie Bijbel Week was een groot succes. Een grote opkomst en leuke reacties. Eind deze maand zullen alle medewerkers bij elkaar komen om te evalueren.

Wat betreft de groep 12+ is nog in de oriënterende fase. Dit jaar lukt het niet meer.

De catechisatie zal op 5 oktober a.s. van start gaan.

Op 21 september a.s. zal er een jeugddienst worden gehouden.

**Beleidsplan**

De bezinningsavond was als goed ervaren. Dominee H. Dekker heeft een samenvatting gemaakt van hetgeen uit de gesprekken naar voren is gekomen.

Nu kunnen alle geledingen (ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) aan de slag voor hun onderdeel betreffende het beleidsplan.

**Diakonie**

geen meldingen

**Zendingscommissie**

De zendingskerkdienst van 24 augustus jl. is door allen als een prachtige dienst ervaren.

**Kerkrentmeesters**

Volgende week zal er een vergadering met SMJ worden gehouden om te spreken over de mogelijkheden voor voortzetting van de huur van de Zonnewijzer.

**Kerkdiensten**

Dominee H. Dekker vraagt of er nog wijzigingen dienen te worden aangebracht in het preekrooster. Geen wijziging zodat het preekrooster kan worden vastgesteld. Verder licht hij toe dat de ruiddiensten op 1 februari en 6 september 2015 met gesloten portemonnee zijn.

Aan de ouderling-kerkrentmeesters wordt verzocht om het orgelrooster op te stellen.

**Vaststellen agenda en datum gemeentevergadering**

De datum van de gemeentevergadering wordt vastgesteld op 12 november 2014 om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

De agenda komt er dan als volgt uit te zien:

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag Gemeentevergadering van 29 oktober 2013
3. Jaarverslag 2013
4. Jeugdwerk
5. Ouderling-kerkrentmeesters
  - Jaarrekening 2013
  - Begroting 2015
6. Pauze
7. Diaconie
  - Jaarrekening 2013



- Begroting 2015
- 8. Zendingscommissie - Financieel verslag 2013
- 9. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
- 10. Rondvraag
- 11. Sluiting

Datum volgende vergadering : 13 oktober 2014

#### Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

---

Namens mijn vrouw en kinderen wil ik alle mensen bedanken voor uw medeleven tijdens mijn ziekte en het overlijden van mijn dochter.  
Nogmaals hartelijk dank voor alles

C. van Altena  
IJsselmeerweg 64

---

#### Bedankt!

Bedankt lieve mensen van Marken. Wij ontvingen veel kaarten, soms zelfs met een cadeaubon ertussen, naar aanleiding van ons 40 jarig huwelijk. Het lukt ons niet een ieder persoonlijk te bedanken. De dominee natuurlijk bedankt voor zijn huisbezoek. De ontvangen bloemen geuren en fleuren in onze huiskamer. We kunnen nog op fietsvakantie met de gekregen cadeaubon "happen en trappen" We kregen luistermuziek en boeken, te veel om op te noemen. Daar hadden we allemaal niet om gevraagd, maar het is toch geweldig leuk om zo verwend te worden. Daar zullen we nog heel lang van nagenieten. Iets willen we nog met jullie delen, op één van de kaarten stond:

*Het leven samen is heel bijzonder  
zoveel dingen delen met elkaar  
tegenwoordig bijna een wonder  
maar jullie doen dat al 40 jaar!*

Piet en Ria Kaars  
IJsselmeerweg 5

## **PKN vertelt zich: geen 10 jaar** (mijn neef dr. W.M. Dekker uit

Waddinxveen plaatste onderstaand artikel, en ik geef het alle lezers van ons kerkblad graag ter overweging. ds. H.Dekker).

U hebt kunnen lezen of op TV kunnen zien dat de PKN 10 jaar bestaat. Eigenlijk jammer dat nog steeds veel gesproken wordt over 'PKN', alsof het net zoets is als de KPN, maar dan anders. Laten we het hebben over de 'Protestantse Kerk'. Die zou dus 10 jaar bestaan. De koning mocht er ook bij zijn, en er werd gelezen over 'het drievoudig snoer' uit Prediker, zodat je bijna weer zou gaan geloven in het verbond van God, Nederland en Oranje.

Het is alleen jammer dat de Protestantse Kerk zich verteld heeft. Ze bestaat helemaal geen tien jaar. Hoeveel dan wel? Daar zijn naar mijn idee vijf goede antwoorden op te geven.

(1) De kerk is geboren op 31 oktober 1517, tijdens de Reformatie; toen Luther zijn stellingen aan de slotkapel in Wittenberg sloeg. Dat is een symbolische datum, misschien heeft Luther helemaal geen stellingen aan de deur geslagen, en bovendien kwam de Reformatie in Nederland iets later; maar dat doet er allemaal niet toe. De kerk viert nog steeds Hervormingsdag als soort van geboortedag. Juist de PKN heeft er rond de fusie altijd (o.a. tegenover de Hersteld Hervormde Kerk) de nadruk op gelegd géén nieuwe kerk te zijn, maar gewoon een voortzetting van de kerk der Reformatie in ons land. Hoe kan ze dan nu haar tienjarig bestaan vieren?

(2) Een andere goede herleiding is Pinksteren. Pinksteren is het geboorte-uur van de kerk, van elke christelijke gemeenschap die niet sektarisch wil zijn.

(3) We kunnen de kerk ook herleiden tot Jakob, d.w.z.: tot Israël. De God van Jakob is ook de God van de kerk.

(4) We kunnen de kerk herleiden tot Abraham. Met Abraham begon God opnieuw, en wij zijn door het geloof kinderen van Abraham.

(5) We kunnen de kerk herleiden tot Adam! De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat God vanaf het begin der wereld zijn kerk verzamelt (artikel 27).

Al deze herleidingen zijn theologisch te verantwoorden. Mijn eigen voorkeur ligt bij Pinksteren. Wie het ontstaan eerder legt, miskent toch enigszins de breuk tussen het christendom en de andere godsdiensten, inclusief het Jodendom. Wie het ontstaan later legt, maakt van de kerk eigenlijk een sekte.

De PKN is opgericht op Pinksteren, God-zij-dank. Laat ze elk jaar Pinksteren vieren als de uitstorting van de Geest, en haar geboortedag. Daarnaast kan ze eventueel Hervormingsdag vieren als geboortedag van het Protestantse christendom. Een andere verjaardag vieren lijkt mij echter kerkelijk en theologisch gesproken potsierlijk. Zo diep gaat de verwarring tussen PKN en KPN blijkbaar: een bedrijf kan haar eigen oprichting vieren, maar de kerk is geen bedrijf dat een x aantal jaar geleden is opgericht. Het is geen menselijk instituut. Het is een door Gods Geest uit het niets geschapen gemeenschap. God verhoede dat we dat vergeten.

# De clubs gaan weer beginnen !!

Vanaf maandag 29 september a.s. beginnen de clubs weer.  
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2015.  
De kosten bedragen €2,= per maand / €12,= per clubseizoen.

## **De Waterhoenen starten op maandagavond 29 september**

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

## **Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdagavond 1 oktober**

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Ná de eerste clubavond zullen bij beide clubs de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op maandag 29 september of woensdag 1 oktober.**

## **Unie collecte : Zoekt collectanten**

Jaarlijks wordt er traditie getrouw in de eerste week van oktober de Uniecollecte gehouden.

Deze werd voorheen georganiseerd door de Unie voor Christelijk Onderwijs. Tegenwoordig valt de Uniecollecte onder Edukans. Edukans is de overkoepelende naam voor al het buitenland werk van de Unie.

Edukans steunt vanuit christelijke inspiratie jaarlijks tientallen kleinschalige onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden die werken voor kansarme kinderen.

Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar de vorming van leerlingen in Nederland. Edukans wil hen vanuit christelijk perspectief leren delen en opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Zo dragen ze bij aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en waarin niet alleen het recht van de sterkste telt.

**Met uw bijdrage investeert u in een waarde(n)volle toekomst van kinderen dichtbij en ver weg.**

De Protestantse Christelijke Basisschool 'de Rietlanden' Marken helpt mee.

Wij hebben daarbij u hulp nodig in de vorm van collectanten!

Heeft u van 6 t/m 11 oktober tijd om ons te helpen dan kunt u zich opgeven bij Thea Schipper tel: 603111.

Alvast hartelijk bedankt!

Stichting oudercommissie de Rietlanden

*“Laat mij in vrede slapen onder Uw bescherming  
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis”*

Onverwacht snel moeten wij in liefde afscheid nemen van  
mijn dierbare man, onze lieve vader en trotse bap

## Cornelis Zeeman

Marken, 26 februari 1946

Marken, 19 september 2014

Jenny Zeeman - Kos

Thomas en Nancy

*Jessie*

*Justin*

Matthias en Nadine

*Florence*

Marije en Willem

Minnehof 8  
1156 EA Marken

De begrafenis van Kees heeft inmiddels plaats gevonden.

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.  
Ps. 90 vers 1

Verslagen omdat het einde zo snel kwam,  
maar dankbaar zijn we voor het leven van

## Kees Zeeman

Aris,  
Aagje en Hans,  
Jan en Neeltje,  
Jeanine, Linsey.

Marken, 19 september 2014

---

Toch nog plotseling is overleden onze ome Kees.

Hij had altijd heel erg veel belangstelling. Vooral in ons reilen en zeilen op school was hij heel erg geïnteresseerd. Wij zullen zijn gezellige verhalen missen.

Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
dan kan men dankbaar zijn  
dat God het komt bevrijden

Ga maar naar het pad van Licht  
Wees verlost en vlieg maar vrij  
Gekoesterd in herinneringen  
Zul je in ons hart aanwezig zijn.

Wij wensen Jenny, Thomas en Nancy, Matthias en Nadine, Marije en Willem, Jessie, Justin  
en Florence heel veel sterkte.

Jeanine en Linsey Zeeman

---

We zijn geschrokken van het plotseling overlijden van onze buurman

Cees Zeeman

Wij wensen onze buurvrouw Jenny, Thomas en Nancy, Matthias en Nadine, Marije en Willem, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

De burenen van de Minnehof

---

**Als je** nooit pijn had, hoe zou je dan weten dat ik een Heelmeester ben?

**Als je** het nooit moeilijk had, hoe zou je dan weten dat ik een Verlosser ben?

**Als je** nooit verdriet had, hoe zou je dan weten dat ik een Trooster ben?

**Als je** nooit iets verkeerd deed, hoe zou je dan weten dat ik Degene ben die vergeeft?

**Als je** alles wist, hoe zou je dan weten dat ik je vragen zal beantwoorden?

**Als je** nooit in gevaar was, hoe zou je dan weten dat ik redding biedt?

**Als je** nooit gebroken was, hoe zou je dan weten dat ik je heel kan maken?

**Als je** nooit problemen had, hoe zou je dan weten dat ik ze kan oplossen?

**Als je** nooit lijden had gekend, hoe zou je dan weten wat ik heb doorgemaakt?

**Als je** nooit door het vuur ging, hoe zou je dan zuiver worden?

---

**Opgave formulier voor nieuwe ambtsdragers.**

**Wijkouderling:**.....

**Diaken:**.....

**Diaken:**.....

**Ouderling kerkrentmeester:**.....

**Naam gemeentelid:**.....

**Handtekening:**.....

**Datum:**.....

Inleveren bij de scriba: Noorderwerfstraat 2 of bij uw wijkouderling.

---

**Opgave formulier voor nieuwe ambtsdragers.**

**Wijkouderling:**.....

**Diaken:**.....

**Diaken:**.....

**Ouderling kerkrentmeester:**.....

**Naam gemeentelid:**.....

**Handtekening:**.....

**Datum:**.....

Inleveren bij de scriba: Noorderwerfstraat 2 of bij uw wijkouderling.