

# Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 4 oktober 2014

**Kerkdienst zondag 5 oktober 2014**

## Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker <i>Viering Heilig Avondmaal</i>
Organist	Dirk Kes
Schoolied	Lied 923
Schoolied lezen	Celine Visser
Crèche	Ria Kaars en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst	Anja van Altena en Mireille van Veen
Koster	Jaap Boes en Klaas Boes

Tafelcollecte:

*Diaconie*

Collecte:

*Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	5 oktober	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
maandag	6 oktober	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
dinsdag	7 oktober	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
woensdag	8 oktober	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
donderdag	9 oktober	Ezechiël 22:17-31	Afval
vrijdag	10 oktober	Psalm 102:1-12	Noodkreet
zaterdag	11 oktober	Psalm 102:13-29	Vertrouwen

**Lezen: Psalm 27.**

Deze psalm hoort bij de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest. De geestelijke voorbereiding daarop, wel te verstaan. Het volk herdacht zeven dagen lang hoe men in tenten had geleefd. Op het platte dak van het huis werd een loofhut gebouwd, een hutje van bladeren van de loofbomen dus en daar woonde men dan die zeven dagen. In die dagen wijdde men zich aan God en leerde men het verlangen te oefenen naar de tempel van God. Naar dat huis van de Heer, waar het goed toeven was. Omdat Gods aanwezigheid er zo werd gevoeld.

De dichter van deze psalm zou wel willen dat hij heel zijn leven in dat Godshuis kon wonen. Dat hij elke morgen kon ontwaken in de tempel van de Heer en dat hij onafgebroken bezig kon zijn met de dienst aan de Heer. Het is eigenlijk al een beetje vooruitlopend op de ervaring die Petrus later zal hebben op de berg Tabor: konden we hier maar blijven Heer. Zal ik drie tenten bouwen, zodát we hier kunnen blijven? Maar nee, een mens moet altijd weer terug naar het gewone leven, naar z'n dagelijkse arbeid, z'n leefomstandigheden, noem maar op.

En nu is de tempel van toen er niet meer. Ja, nog een klein stukje muur staat er als je in Jeruzalem komt. The Western Wall, heet dat kleine stukje officieel. Maar in de volksmond noemen wij het de Klaagmuur. Daar, waar dag in dag uit talloze gebeden tot God worden opgezonden. Eén van de indrukwekkendste plaatsen om te bezoeken in Israël.

En wij? Hebben wij ook zoiets? Van harte hoop ik dat de Kerk zo'n plaats voor u en jou mag zijn. De plek waar je dicht bij God bent, in het vertrouwen dat God dáár wil wonen waar Zijn Woord verkondigd wordt en waar Zijn sacramenten gebruikt worden. Ik kan alleen maar vurig hopen en bidden dat de kerkgebouwen in onze gemeente een plaats mogen zijn waar we bemoediging vinden en waar we iets zullen herkennen van de God die leeft én hoort. Zoek Gods nabijheid, zingt deze psalm ons voor. En het antwoord van die dichter is dan: ja, ik zoek Uw nabijheid Heer.

Is dat ook ons antwoord? Waar mensen in Mijn Naam samen komen zegt Jezus later, daar ben Ik in hun midden. Wacht daarop, zingt het slot van deze psalm dan. Daar mag je dus op hopen, als je naar de kerk komt. Als je zingt, bidt, als je het Woord hoort en het sacrament aanneemt. Van harte een gezegende Avondmaalszondag gewenst!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
2. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
3. Geef ons Uw heilige Geest.
4. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanzelen door aardse zaken na te jagen.
5. Laat ons niet vast zitten in onze eigen gedachten, maar openstaan voor Uw woord.
6. Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult.
7. Vervul ons met Uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 28 september

De eerste collecte bestemd voor de Zondagschool € 236,45

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 139,35

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten      Periode Aug – Sept 2014      € 441,30

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

**KERKDIENTST OP ZONDAG 2 NOVEMBER 2014**

**Op zondag 2 november a.s. verleent het Marker Mannenkoor zijn medewerking aan de kerkdienst. Het voorstel is om, net als vorig jaar, er een Marker kerkdienst van te maken. Een groot deel van het Mannenkoor trekt die dag zijn baatje aan. Nu duurt het nog wel een maand, maar ik heb begrepen dat de vrouwen toch wel wat tijd nodig hebben om een kap te stijven. Mensen blijf niet achter en trek je mereker goed uit de kast. Kan het weer eens lekker luchten en het houdt de klederdracht in stand. We maken er met z'n allen een mooie dienst van. Tot 2 november.**

**Met hartelijke groeten,  
Cor Visser (voorzitter Marker Mannenkoor)**

**Zondag** mogen we in dankbare vreugde samen het Heilig Avondmaal vieren. We lezen Lucas 15: 11-32 en zingen de volgende liederen: 103: 1, 5, 923, 672: 4, 5, 340B, 381: 2, 4, 381: 5, 6, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Catechese.** Zondag om 16.00 uur zien we graag onze catechisanten weer. Ben je tussen de 12-17 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd. We beginnen het seizoen dit keer in **Gebouw Hoogh**. Het Bijbelboek Esther zal centraal staan in de bijeenkomsten tot aan de kerstvakantie. Dat doen we in drie keer. Zondag 5 oktober, zondag 26 oktober en zondag 16 november. We bekijken iedere keer een stukje film over haar leven. En zondag a.s. lossen we met elkaar een puzzel op. Maar ik beloof je alvast dat we als leiding jullie een (klein) beetje zullen helpen. Komen jullie?

**Belijdeniscatechese.** Ook dit jaar is het uiteraard weer mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. Ben je 18 jr. of ouder en wil je Openbare Belijdenis van het geloof afleggen met Pasen 2015, dan nodig ik je van harte uit! Nadere bijzonderheden vertel ik je dan graag in een persoonlijk gesprek (tel. 746169).

**Vergaderingen.** Maandagavond vergader ik om 20.30 uur met de leiding van de kindernevendienst, dinsdagavond om 20.00 uur met het moderamen van de kerkenraad en woensdagavond om **19.30 uur** (let op de afwijkende aanvangstijd!) met de ouderlingen voor pastoraal overleg.

**Gebedskring.** Met dankbaarheid kijk ik terug op de 1<sup>e</sup> avond van de Gebedskring. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 30 oktober om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Het is een open kring. Dat wil zeggen: de kring kent geen vaste deelnemers en staat voor alle leeftijden open. Dus als je zomaar een keer wilt komen, omdat je een gebed op je hart hebt om te delen met anderen, je bent van harte uitgenodigd. Er wordt hardop gebeden door de deelnemers, maar er moet uiteraard niets. Als je in stilte mee wilt bidden en luisteren wilt naar de gebeden die worden opgezonden; ook dat is prima! Luisterend bidden is ook bidden! Hopelijk mag deze gebedskring tot zegen zijn voor onszelf, voor de gemeente waartoe wij behoren en voor de wereld om ons heen.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit pastorie Het Zwaluwneest!

Ds. H. Dekker.

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 909,46 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting

L. Visser Schouten

**In herinnering aan Neeltje Boneveld, overleden 26 september 2014 in de leeftijd van 97 jaar.**

Neeltje Boneveld, zij was de oudste van Marken al woonde zij alweer heel wat jaren in Swaensborch. En ja, wie lang leeft maakt ook veel mee en dat geldt zeker ook voor haar. Een bewogen leven met wisselende omstandigheden. Moeite en verdriet zijn haar niet bespaard gebleven, maar ook geluk en vreugde zijn in tijden haar deel geweest.

Op de begraafplaats stonden we een kort moment stil bij de tekst die zij bij haar geloofsbelijdenis kreeg en die ook boven de overlijdensaankondiging geschreven staat;

*“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”.*

Deze woorden waren voor haar een aansporing en een bemoediging om, met vallen en opstaan, te blijven in het geloof in Jezus Christus. Hij was erbij toen zij geboren werd, Hij was het die bij haar doop Zijn Naam uitsprak over haar leven, Hij was het die haar riep tot het geloof in Hem en Hij is het ook die haar op de jongste dag weer opwekt.

Deze woorden zijn ook voor ons een aansporing om te blijven geloven en dan zullen ook wij ervaren dat Hij ook voor ons dezelfde is als Hij die Hij ook is geweest voor Neeltje Boneveld.

Over deze tekst heeft Joke Van Sliedrecht onderstaand gedicht geschreven.

*Dezelfde.*

Jezus kennen is  
niet alleen weten  
wat Hij vroeger  
gedaan heeft  
maar ook  
vertrouwen  
op Zijn macht  
vandaag

Zijn Koningschap  
over de duivel  
de wereld  
en ons hart  
is geen droom  
maar werkelijkheid

als een krachtbron  
buiten onszelf  
waardoor wij  
niet verliezen  
maar Hij in  
en dóór ons  
overwint

is Hij niet  
gisteren en heden  
Dezelfde?

Kees Kersbergen

## **PKN vertelt zich ,of toch niet? \***

(commentaar ,”ter overweging”, op een artikel van dr. W.M. Dekker getiteld :

” PKN vertelt zich: geen 10 jaar”

geplaatst door ds. H. Dekker in Protestants Marken jaargang 8 nr. 39)

### **\*Onderstaand artikel volgt het geciteerde artikel uit Protestants Marken van 27-09-2014**

De PKN ofwel de **Protestantse kerk in Nederland** bestaat inderdaad 10 jaar.

Bij de viering hiervan werd gelezen over “het drievoudig snoer” uit Prediker wat gezien kan worden als een verbinding tussen twee mensen en God .

Het idee dat het met een verbond van God , Nederland en Oranje te maken zou hebben ( een populaire gedachte binnen een deel van protestants Nederland) is heel duidelijk door de scriba van de Protestantse Kerk ontkend.

Dat de koning , zijn vrouw en zijn moeder als leden van de Protestantse Kerk bij de jubileum viering waren is zowel voor het instituut kerk als het instituut monarchie een kernachtig “statement”.

Wie heeft zich verteld? , de PKN of de dr. W.M. Dekker uit Waddinxveen?

Laten we kijken naar zijn vijf “goede” antwoorden:

- (1) Welke kerk is er geboren op 31 oktober 1517? De Kerk , als gemeente van Christus was er al sinds de Pinksterdag! De Kerk is niet ontstaan in 1517! Petrus, Paulus ,Augustinus, alle andere Kerkvaders , waar zijn ze gebleven in dit artikel? Is de geboortedatum van de Kerk inderdaad 31-10-1517 of symbolisch in die tijd? Gaan we over 3 jaar vieren dat er 500 jaar Kerk , gemeente van Christus bestaat? Nee toch , wij komen voort uit de traditie van de Katholieke Kerk en die bestaat sinds de Pinksterdag uit het jaar 33 (hooguit kunnen we 500 jaar Reformatie vieren)!
- (2) Mee eens dat de Pinksterdag de geboorte was van de Kerk, maar de opmerking dat elke christelijke gemeenschap die later gevormd is sektarisch zou zijn is tendentiekus. Want dan zou iedere protestantse/evangelische /etc. gemeente sektarisch zijn?
- (3) De God die we aanbidden is de God van “Abraham , Izaak en Jakob “. Hij is niet een God van doden maar een God van levenden. Wij belijden deze God van levenden als de Vader van Jezus , de opgestane ,onze Heer . De gemeente van de Heer is niet te herleiden tot Jakob , maar tot Jezus.
- (4) Wij zijn door het geloof kinderen van Abraham onder het oude verbond ; maar door het werk van de Here Jezus zijn wij kinderen van God in het nieuwe verbond.
- (5) Nee toch, de kerk herleiden tot Adam! In Adam zijn wij gestorven , alleen door de tweede Adam ( Jezus) horen we erbij

.Aan het eind van zijn betoog zegt Dr. W.M. Dekker dat de “Kerk” door Gods Geest “uit het niets is geschapen”.

Is de gemeente/Kerk uit het niets geschapen? Of heeft de Geest met Pinksteren een nieuwe start gemaakt met de mensen , de schepselen door God zelf gemaakt?

Cees Visser



Datum  
5 juni 2014

Onderwerp  
brief over het ambt

Beste leden van de kerkenraad,  
U bent de kerkenraad van een van de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk, waar u leiding aan geeft. Ik weet niet hoe het u vergaat als kerkenraad. Bent u voltallig, lukt het u om kerkenraadsleden te vinden, vindt u voldoening in uw werk? Met hoeveel hoop of juist zorg verricht u uw werk? Ik hoor daar veel verschillende verhalen over. Het maakt nogal wat verschil of je een kerkenraad van 25 ambtsdragers hebt en gemakkelijk opvolging vindt of dat je met 7 ambtsdragers aan tafel zit, die er al heel lang zitten, omdat er geen anderen te vinden zijn. Of je leiding geeft aan een gemeente waar zondag de kerk vol zit of aan een gemeente die krimpt. Of er spanning is of harmonie. Maar ondanks alle verschillen merk ik wel dat we overal in onze kerk de vanzelfsprekendheden voorbij zijn. Alleen maar op de oude voet doorgaan is er niet meer bij. Ik ben ervan overtuigd dat het tijd is om de vraag te stellen waar een kerkenraad ook weer voor is. Ik doe in deze brief een poging daar iets van te verwoorden.

## Aan de kerkenraad

Beste leden van de kerkenraad,

U bent de kerkenraad van een van de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk, waar u leiding aan geeft. Ik weet niet hoe het u vergaat als kerkenraad. Bent u voltallig, lukt het u om kerkenraadsleden te vinden, vindt u voldoening in uw werk? Met hoeveel hoop of juist zorg verricht u uw werk? Ik hoor daar veel verschillende verhalen over. Het maakt nogal wat verschil of je een kerkenraad van 25 ambtsdragers hebt en gemakkelijk opvolging vindt of dat je met 7 ambtsdragers aan tafel zit, die er al heel lang zitten, omdat er geen anderen te vinden zijn. Of je leiding geeft aan een gemeente waar zondag de kerk vol zit of aan een gemeente die krimpt. Of er spanning is of harmonie. Maar ondanks alle verschillen merk ik wel dat we overal in onze kerk de vanzelfsprekendheden voorbij zijn. Alleen maar op de oude voet doorgaan is er niet meer bij. Ik ben ervan overtuigd dat het tijd is om de vraag te stellen waar een kerkenraad ook weer voor is. Ik doe in deze brief een poging daar iets van te verwoorden.

### Een bestuur?

Ik hoor nogal eens de opvatting: 'De kerkenraad is een *bestuur*. De kerk is een organisatie en dus heb je een bestuur nodig. Toevallig heten de leden ervan ambtsdragers. We moeten er niet meer van maken dan het is'. 'Gewoon een bestuur' vind ik onbevredigend. De gemeente is toch ook niet 'gewoon een vereniging'? In een brief aan de gemeente heb ik onderstreept dat een gemeente een geloofsgemeenschap is van broeders en zusters die samenkomen in Jezus' naam. Een kerkenraad die dat vergeet, verliest zich in organisatie. De kerkenraad is voor alles bedoeld om de gemeente te helpen echt een *geloofsgemeenschap* te zijn en te blijven.

### Bij het heil bewaken

In de kerkorde van onze Protestantse Kerk klinkt dat wat plechtiger: de ambten zijn ervoor 'om de gemeente bij het heil te bepalen'. Waar bent u voor? Om erop toe te zien dat de gemeente die aan uw zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar. Daar ziet u op toe. De kerkenraad heeft als doel om de gemeente *christelijke* gemeente te laten blijven. Om *die* kwaliteit te bewaken.

### Supervisie

Ik bedacht dat het wat gedragen 'er op toezien' ook vertaald kan worden met *supervisie*. Misschien dat niet iedereen zo weg is van dit woord. Toch gebruik ik het. Vooral omdat daar de idee van *begeleiding* in doorklinkt. Daarmee wordt duidelijk dat 'toezien op' niets te maken heeft met heerszucht. De kerkenraad begeleidt individuele gemeenteleden en de geloofsgemeenschap als geheel om in het spoor van Jezus te blijven.

Toezien op of supervisie houdt nog iets in. Het betekent: niet alles zelf willen doen. Een kerkenraad is er niet voor bedoeld om in plaats van de gemeente te handelen. Soms lijkt het daarop. Dan heb je vanzelfsprekend steeds meer kerkenraadsleden nodig. Alsof alleen ouderlingen aan pastoraat mogen doen en alleen diakenen aan barmhartigheid. Alle gedoopte leden dragen een ambt. Ook zij kunnen aan pastoraat en diaconaat doen. Een kerkenraad stimuleert de gelovigen om de gaven die God hen gegeven heeft tot ontplooiing te laten komen. Wie weet kan het daarom wel met minder kerkenraadsleden. In de gesprekken over het ambt is de moeite om ambtsdragers te krijgen één van de knelpunten. Zonder dit probleem te bagatelliseren houd ik het erop dat het beter is een kleinere kerkenraad te hebben die weet waar ze voor staat, dan met alle geweld lege plaatsen op te vullen. Als dat gebeurt zonder te letten op gave en kwaliteit gaan we mensen ronselen. Daar wordt de kerk niet beter van.

#### De kwaliteit van de kerk

De kerkenraad is dus meer dan een bestuur dat de boel draaiend houdt. Een kerkenraad dient de kwaliteit van de kerk als geloofsgemeenschap. Daar is nog niet alles mee gezegd. Ik wil daar nog twee dingen aan toevoegen. Allereerst iets over de eenheid. De kerkenraad is er voor om de eenheid te bewaren. U zult misschien zelf ook wel ervaren hebben dat dit een hele uitdaging is. In een gemeente kunnen groepen en personen tegenover elkaar komen te staan en kunnen allerlei spanningen ontstaan. Juist in tijden van mondigheid is dat een gevaar. Binnen de kortste keren kan dat tot verwijdering en vervreemding leiden. De ambten zijn er voor bedoeld om verschillen te verdragen. Niet door slappe compromissen of door alles in het vage te laten. Maar wel door verschillen te overstijgen in de eenheid die er is in Jezus Christus. In Zijn naam zijn gemeenteleden en kerkenraadsleden elkaar gegeven als broeders en zusters. In dat alles zult u als kerkenraad het goede voorbeeld moeten geven. Haantjesgedrag en gelijkhebbigheid horen daar niet bij.

#### Standaard

Het tweede waar ik nog aandacht voor vraag is het *apostolische* van het ambt. De apostelen trokken de wereld in en verkondigden Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Ook doopten zij mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een kerkenraad staat in levende verbinding met die opdracht. In een bepaald opzicht zet u voort wat met de apostelen is begonnen. Dat is een hoge roeping, maar voor minder kunt u niet gaan. Daarnaast betekent apostolisch ook: in het kielzog blijven van de *zending*. De apostelen werden uitgestuurd, de wereld in. God heeft de wereld op het oog en daarom mag een kerk zich niet opsluiten in zichzelf. Vandaag spreken we over missionaire kerk. Meer dan ooit zal het ambt daaraan dienstbaar moeten zijn en gemeenteleden daarin stimuleren. Ik schrijf hier uitgebreider over in een brief aan de pioniers en missionaire werkers.

#### De agenda

Ik begrijp heel goed dat u als kerkenraad druk bent met van alles en nog wat. De agenda van een kerkenraadsvergadering loopt al snel zo vol dat de neiging bestaat nog meer en nog langer te vergaderen. Met alle gevolgen van dien. Houd daarom steeds de hoofdvraag voor de kerkenraad scherp: zijn wij (nog) een christelijke gemeente? Blijven we luisteren naar het evangelie? Leven we met elkaar als broeders en zusters van de Heer? Geven we als gemeente handen en voeten aan het evangelie? Hoe je deze vragen combineert met de bestuurlijke zaken, die ook geregeld moeten worden? Stel je als kerkenraad steeds weer de vraag wat wel of niet in een kerkenraadsvergadering moet worden besproken. Overweeg steeds opnieuw wat bijvoorbeeld overgedragen kan worden aan het moderamen.

Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. Ik wens u bij de agenda en bij alle werk dat u als kerkenraad doet de zegen van God toe.

Met vriendelijke groet,



Dr. Arjan Plaisier,  
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland



REACTIES NAAR  
synodesecretariaat@pkn.nl  
of  
Dr. A.J. Plaisier  
Postbus 8504  
3503 RM Utrecht



1964

2014

Op vrijdag 10 oktober zijn

Gerard en Marry van Wort-Boes

50 jaar een paar!

Van harte gefeliciteerd.

Jaap & Nelly

Saskia & John

Julius, Ramses

Dirk Pieter

Postadres: Gouwzeestraat 16, 1156 CC, Marken

---

Maandag 22 September ben ik opgenomen in :

**Verpleeghuis Gouwzee**

Onze oprechte dank gaat uit naar:

**De Zorgcirkel**

Sint Nicolaas Hof Volendam

Voor de geweldige verzorging die ik thuis heb ontvangen.

Klaas Zeeman

Kamer 1.7

Verpleeghuis Gouwzee

Kloosterbuurt 1

1131 HB Volendam

---

Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken. Wil ik op deze manier allen bedanken voor de grote belangstelling en de vele attenties na mijn heupoperatie, het was geweldig.

Trijntje Schipper Uidam

Hebreeën 13 : vers 8  
Jezus Christus is gisteren en  
heden dezelfde en tot in eeuwigheid

Na een lang leven hebben we afscheid genomen van onze moeder, schoonmoeder en bessie.

## *Neeltje Boneveld*

Weduwe van Pieter Zeeman †

\* 12 augustus 1917

† 26 september 2014

Jannetje Zeeman †

Pieter Cornelis en Gonda  
en de kinderen

Marie en Pieter  
en de kinderen  
en kleinkinderen

Correspondentie adres:  
P.C.Zeeman  
Buurt IV 6, 1156BG Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Over de golven van de zee  
Draagt de wind mijn lichaam mee  
Moe maar blij  
Want de rust is nu nabij.

Een trotse sterke vrouw is overleden

### **Neeltje Zeeman Boneveld**

Onze Bessie Zeeman

Bessie, die er altijd voor ons was, leeft nu verder in ons hart

Sabrina

Angela

Liselore

---

Een nuttige tip die grootouders  
niet mogen vergeten, is:  
verschoon je kleinkind nooit  
terwijl het nog volop aan het  
plassen is.

De belangrijkste onder jullie zal  
jullie dienaar zijn.

*Matteüs 23:11*

---

**Gemeenteleden die buiten Marken verblijven**

**"Sherpa"**, Berkelstraat 17-29, Zandheувelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,

**"Prinses" Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

**"Reygersdaal"**, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

**Verpleeghuis "Gouwzee"**, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Dijk: hr. S. Peereboom

Afd. De Dijk: hr. C. Jansen

Afd. De Mariahof: hr. Kl. Zeeman

**Chr. Leefgemeenschap "Groot Schuylenburg"**, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

**Zeevangstraat 2**, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

**Oranjefontein 35**, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

**Zorgcentrum "Swaensborch"**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J. Zondervan

Kamer 114: mw. L. Boes de Groot

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 127: mw. G. Zeeman

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 207: mw. J. van Altena-de Groot

Kamer 211: mw. L. de Waart-Stoker

Kamer 228: hr en mw J. Vlasbloem-Visser

Kamer 234: hr. J. Schipper

Kamer 237: mw. A. Stoker-Commandeur

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 323: mw. J. Springer-Peereboom

Kamer 325: mw. T. Schipper-Visser

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Kamer 335: mw. S. de Waart-Boes

Kamer 336: mw. N. de Waart-Teerhuis

**Zorgcentrum "de Meermin"**, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 212: mw. G van Altena- Boes

**Verpleeghuis Novawhere** Prof. mr P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119: mw J. de Groot-Visser

Afd. 3 Kamer 344: hr J. Boneveld

**Verpleeghuis Villa Sweelinckhof**, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd. Villa C1: hr. J. Appel

**Zorghotel Waterlandziekenhuis**, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend

mw. L Boneveld- Boes

hr. C. Kaars