

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 oktober 2014

Kerkdienst zondag 12 oktober 2014

10.00 uur **GROTE KERK**
ds H. Dekker

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Lied 803

Schoollied lezen : Pieter Teerhuis

Crêche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst : Hedwig Zondervan en Thea Schipper

Koster : J. Blijleven en P. Zeeman

De eerste collecte is bestemd voor: *Kerk-in-Actie Werelddiaconaat*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

| | | | |
|-----------|------------|-------------------|--------------------------------|
| zondag | 12 oktober | Ezechiël 23:1-10 | Overspelige dochters |
| maandag | 13 oktober | Ezechiël 23:11-20 | Mannengek |
| dinsdag | 14 oktober | Ezechiël 23:21-35 | Gevolgen |
| woensdag | 15 oktober | Ezechiël 23:36-49 | Het einde van Ohola en Oholiba |
| donderdag | 16 oktober | Ezechiël 24:1-14 | Kookpot |
| vrijdag | 17 oktober | Ezechiël 24:15-27 | Zware slag |
| zaterdag | 18 oktober | Psalm 17 | Gebed om recht |

Meditatie

.... *Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!"* (Psalm 122:1 berijmd)

'Juf, ga jij ook naar zo 'n kerk op zondag?', vroeg een kind laatst op school.

En vervolgens natuurlijk: 'Waarom doe je dat en vind je het leuk om daar heen te gaan?'

Toen ik na schooltijd in de auto terugreed naar huis, dacht ik nog eens na over deze vragen.

Het bovenstaande lied, Psalm 122: 1, schoot door mijn hoofd.

Is dat zo, springt mijn hart hoog op in mij, als ik naar de kerk ga?

In de Psalm gaat het natuurlijk over de tempel, net als in Psalm 84 vers 3 waar staat: "*Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer*", maar voor ons is dat de kerk.

En dan bedoel ik niet perse het gebouw, maar de kerkdienst waar de gemeente van de Heer samenkomt. Dat kan een prachtig oud gebouw zijn, een heel modern gebouw, maar ook een tent zijn op de haven of op de camping waar je met vakantie bent, een sporthal of een gymzaal van een school (hebben we in Qatar twee jaar in gekerkt), ergens buiten in de woestijn of op een plein of in de woonkamer van een huis.

Jesus heeft gezegd: "*Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden*" (Matteüs 18:20). Wanneer wij in Zijn naam bij elkaar zijn, mogen wij dus op een bijzondere manier zijn aanwezigheid verwachten.

Door zijn Woord (de bijbel) en door Zijn Heilige Geest is Hij dan bij ons.

Mensen zeggen soms: "Ik ervaar meer van God als ik in de natuur ben, aan het strand, in het bos of aan de dijk. Daar wil ik niets aan af doen en ik kan het ook meevoelen.

Als we in de woestijn kampeerden en 's avonds omhoog keken en al die sterren zagen en de maan die op de zandduinen scheen en over die eindeloos lijkende zandvlakte, dan voelde ik de grootheid van God die dit alles geschapen heeft en dacht: "*Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt....*" (ik noem dat een Psalm 8 ervaring, zie vers 4 en 5).

Natuurlijk kun je God ervaren in de natuur, maar dat kan zes en een halve dag per week.

Er is echter maar één ochtend per week (bij ons op zondag, in het Midden-Oosten op vrijdag), waarop de gemeente samenkomt in de eredienst.

Het is belangrijk om je te realiseren **waarom** de gemeente bij elkaar komt!

In de eerste plaats, denk ik, om samen God de lof te zingen die Hem toekomt, maar ook om meer te horen over Hem die onze Schepper is, over Jesus die onze verlosser is en om samen te bidden voor de nood van de wereld.

Naar de kerkdienst gaan doe je niet alleen voor jezelf, maar ook en vooral voor God en je medegelovigen. Daarom ga ik òòk naar de kerkdienst als het misschien niet helemaal zo gaat, als ik graag zou zien.

Toen ik erover nadacht, kwam ik tot de conclusie dat ik zelden met tegenzin ga. Misschien springt mijn hart niet altijd hoog op in mij, maar ik ga wel graag naar de eredienst en altijd met een zekere verwachting.

Er is altijd wel iets dat aanspreekt tijdens de dienst. Vaak is dat iets in de preek, maar het kan ook een lied zijn of een regel uit het gebed of de zegen.

Door onze vele verhuizingen zijn wij lid geweest van verschillende soorten kerken en hebben dus ook verschillende soorten kerkdiensten meegemaakt, sommige met prachtige liturgieën en rituelen, andere juist heel sober.

Sommige kerkdiensten of onderdelen daarvan zullen mij altijd bij blijven.

Zoals die dienst waar ik de doopkaars aan mocht steken aan de paaskaars toen onze kleindochter Thirza gedoopt werd in Portlethen, Schotland, of die avondmaalsviering in een kerkzaal met ongeveer 800 mensen in Dalfsen, waar we naar voren liepen, terwijl het koor Taizéliederen zong en de voorganger mij brood en wijn gaf met de woorden: '*Het lichaam en bloed van Jezus ook voor jou gebroken en vergoten, Jannie*' (we hadden daar een naambordje

op). Of die keer dat ik voor het eerst het lied "*Pie Jesu*" (barmhartige Jezus) uit het requiem van Andrew Lloyd Webber hoorde zingen door de cantorij in de kerk in Moskou. Of toen ik knielde op de knielbank voor in de kerk in Sleen voor de zegen toen ik voor de eerste keer bevestigd werd als ouderling. En de speciale diensten met avondmaal, persoonlijke voorbeden en ziekenzalving (zie Jacobus 5: 14) in de Anglicaanse kerk op de vijfde zondag in de maand. Of toen 16 "communicantjes" (kinderen van 6 t/m 13 jaar) in een kerk in Oman met een brandende kaars in hun handen (aangestoken aan de paaskaars) samen zongen: "Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd" tijdens de dienst waarin ze 'eerste communie' deden. Of die keer in de afscheidsdienst voor het overleden zoontje van 5 jaar van mijn vriendin in Pyrford, Engeland toen wij op verzoek van de moeder zongen: "Great is Thy faithfulness, O God my Father" (Groot is Uw trouw, O Heer).

Iedere keer als we dit lied nu zingen, denk ik eraan terug.

Of de dienst op paasmorgen in Oman om 6 uur 's ochtends op het plein naast de kerk, toen we over de bergen de zon zagen opkomen en zongen: "Thine be the glory..." (U zij de glorie).

Wie wil er beweren dat kerkdiensten saai zijn?

Ik zou nog zeker een bladzijde kunnen vullen met bijzondere ervaringen tijdens kerkdiensten en ik denk, dat als ik het u of jou, die ook naar de kerk gaat, zou vragen, u/jij ook zo'n lijstje zou kunnen maken. Dat zal waarschijnlijk een heel ander lijstje worden dan dat van mij, want iedereen beleeft dingen op zijn eigen manier, met zijn eigen achtergrond, dus er zal geen ervaring hetzelfde zijn. Maar wat ik ermee wil zeggen is, dat je door al die ervaringen, preken die je hoort, liederen die je zingt, het samen bidden, kunt groeien in geloof.

Als je de berijmde Psalm 122 vers 1 verder leest, staat er: "*Kom ga met ons en doe als wij...*" en daarmee zou ik willen eindigen.

Wat een vraag van een kind al niet naar boven kan halen!

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Geef ons Uw heilige Geest.
2. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken na te jagen.
3. Laat ons niet vast zitten in onze eigen gedachten, maar openstaan voor Uw woord.
4. Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult.
5. Vervul ons met Uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
6. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp mogen blijven bieden.
7. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 5 oktober

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 307,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 193,40

Heilig Avondmaal. Wat een indrukwekkende avondmaalsviering mochten we afgelopen zondag samen beleven! Iemand schreef me: uw Vader is ook mijn Vader en Hij wist precies dat ik deze preek nodig had. Dankbaar ben ik voor allen die er waren. Maar ik miste ook een aantal gemeenteleden! En daarom geef ik graag de datum van de volgende viering door. Wat zou het fijn zijn als we allemaal die zondagmorgen vrij zouden houden, géén andere afspraken zouden maken, maar allereerst onze prioriteit leggen bij dat éne nodige, bij dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Zondag 7 december bij leven en welzijn willen de diakenen opnieuw de Avondmaalstafel voor ons aanrichten. En nodigt de Hemelse Gastheer ons.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. Dan lezen we Jesaja 40: 6-11 en 1 Petrus 1: 13-25. En zingen we de volgende liederen: 823: 2, 4, 5, 803: 1, 2, 6, 19: 4, 5, 103: 6, 7, 315, 859: 1, 4, 146 C: 1, 3. Van harte een fijne zondag gewenst!

Swaensborch. Woensdag 15 oktober hoop ik om 15.00 uur de wekelijkse kerkdienst in Swaensborch te leiden. Een mooi moment om onze gemeenteleden die daar zijn gaan wonen weer te ontmoeten.

Catechese. Nog lang niet alle catechisanten die we verwachten mogen waren afgelopen zondag aanwezig. Dat de jongelui het zelf vergeten kan ik snappen. Maar van de ouders mogen we dan toch wel verwachten dat ze hun kinderen er op wijzen? Of is dat te veel gevraagd? De volgende keer is ná jullie herfstvakantie, zondag 26 oktober om 16.00 uur in Gebouw Hoogh. Esther is koningin geworden, zagen we afgelopen zondag. Maar is ze wel veilig daar aan dat hof van de koning met Haman in de buurt?

Bijbel in gewone taal. Velen van ons zullen wel gehoord of gelezen hebben dat deze nieuwe Bijbel is verschenen. Het 1^e exemplaar werd vorige week aan onze koning uitgereikt. Voor alle duidelijkheid: het wordt geen kerkbijbel. Het is nog maar 10 jaar geleden dat we van de synode van onze kerk de NBV aangereikt kregen, die we in onze wekelijkse kerkdiensten gebruiken. Daar komt geen verandering in. Naar mijn inzicht is deze nieuwe Bijbel in gewone taal een uitstekende jeugdbijbel. Voor alle jongeren die de leeftijd van de kinderbijbel te boven zijn. Ik zal daarom aandacht besteden aan deze Bijbel in de jeugddienst van 9 november en dan krijgt iedereen (jong en oud), bij de uitgang van de kerk een folder aangereikt over deze nieuw verschenen Bijbel. Een mooi geschenk voor de decembermaand zou ik zeggen, als je opgroeiende kinderen of kleinkinderen hebt.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Nieuw: Bijbel in Gewone Taal

Op 2 oktober 2014 verscheen er een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de *Bijbel in Gewone Taal*. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Het doel is om de Bijbel begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Begrijpelijkheid staat voorop bij deze vertaling. De woorden zijn bekend. De zinnen zijn niet te lang. En de tekst is altijd duidelijk. Moeilijke begrippen worden toegankelijk onder woorden gebracht. De *Bijbel in Gewone Taal* biedt lezers op een nieuwe manier toegang tot de teksten.

De gewone taal van deze bijbel spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de gewone woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst en met de tekst in contact komen.

De *Bijbel in Gewone Taal* is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, kennis of achtergrond. Iedereen kan de teksten lezen en begrijpen, iedereen kan meedoen. Zo kunnen meer mensen ervaren wat de Bijbel vandaag te zeggen heeft.

We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De *Bijbel in Gewone Taal* maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere verhalen, en met teksten die je bijblijven.

De *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt bekende woorden en korte, heldere zinnen. De teksten zijn altijd begrijpelijk. Alles is ingedeeld in korte stukken, met een duidelijk kopje erboven. Zo zie je meteen waar het over gaat. Dat maakt deze bijbel prettig om te lezen en geschikt om voor te lezen. Thuis, op school of in de kerk.

De *Bijbel in Gewone Taal* is ideaal voor mensen die willen kennismaken met de bijbelse verhalen. Maar ook heel geschikt voor ervaren bijbellezers die dieper in de Bijbel willen doordringen, juist ook in de moeilijke teksten. Deze vertaling is geschikt voor bijbelstudie en gespreksgroepen: iedereen kan deze teksten begrijpen en meedoen met het gesprek.

Wat kost nou zo'n *Bijbel in Gewone Taal* ?

De Standaardbijbel, 12x18 cm, kost € 28,50 en de Huisbijbel, 14x21 cm, kost € 39,50.

Als u lid bent van het Nederlands Bijbelgenootschap krijgt u een korting van € 5 .

Ook is er de *Bijbel in Gewone Taal Scheurkalender* 2015, voor iedere dag een Bijbeltekst uit de *Bijbel in Gewone Taal*, deze kost € 8,50, echter in combinatie met een editie van deze nieuwe Bijbel betaalt u slechts € 5

Meer informatie: www.bijbelingewonetaal.nl.

Dit bericht wordt u aangeboden door Anneke Commandeur, contactpersoon NBG Marken

Lieve Allemaal,

6

Afgelopen week was het dan zo ver.

Ik heb eindelijk de DBS (Deep Brain Stimulation).

Inmiddels mag ik thuis verder herstellen/revalideren (Alwaar ik de komende 6 weken zo min mogelijk bezoek mag ontvangen.) Ik kreeg in 2009 de diagnose 'Parkinson' sinds die tijd ben ik lichamelijk snel achteruit gegaan, maar met deze operatie hoop ik mijn 'oude' leven weer een beetje terug te krijgen.

Meestal krijg je bij dit soort gelegenheden veel kaarten, maar die hoop ik zo min mogelijk te krijgen.

Mijn vraag is, voor degene die mij een kaart zouden willen sturen, om het geld wat die kaart zou kosten over te maken op een aparte rekening van mij. 3 à 4 weken na de operatie maak ik het geld allemaal over naar het 'Parkinson Fonds'. Het Parkinson Fonds gebruikt het geld voor onderzoek naar het bevorderen van de behandeling en uiteindelijk om het vinden van een therapie en/of behandeling die Parkinson kan genezen. Dit geldt voor mij ook voor fruitmandjes e.d.

Mijn rekeningnummer is: **NL45 INGB 0008 2734 07 t.n.v. R.Roos**
Alvast bedankt!!

Groetjes Ramona Roos

KB178



Unie collecte

Er wordt op Marken al jaren gecollecteerd voor de Unie collecte.

Dit valt al enige jaren onder Edukans.

Per 01-01-2014 zijn de regels aangescherpt.

Van Edukans hebben wij te horen gekregen dat wij geen collecte mogen lopen, o.a. omdat de collecte gelijk is met de Brandwondenstichting. Dat kan niet volgens de regels van CBF.

Daarbij komt ook nog dat wij de enige in Nederland zijn die d.m.v. een collecte geld ophalen voor Edukans. Edukans biedt ons verschillende mogelijkheden om op een andere manier geld in te zamelen zoals het organiseren van een fancy fair of een sponsorloop.

Mocht u toch geld willen doneren aan Edukans dan kan dat uiteraard.

Het rekeningnummer daarvoor is: NL21 INGB 0000 0005 15 te Amersfoort.

DAGBOEKJES

7

De bijbelse dagboekjes Filippus en Immanuël zijn weer te verkrijgen bij onze diaconie. Nieuw is dit jaar op veler verzoek: Kruimkes van s'Heeren Tafel (met vervolgverhaal).

Onderstaand strookje kan t/m 27 oktober a.s. worden ingeleverd bij:

Trijntje Boes- Boes, Noorderwerfstraat 12. Tel. 601241.

... exemplaar x Filippus dagboekje a 6,95

.... exemplaar x Immanuël dagboekje a 6,50

..... exemplaar x Kruimkes van s'Heeren tafel a 9,95

Naam:

Adres:

10 oktober 1964



10 oktober 2014

Onze "Bessie" en "Bap" zijn 50 jaar getrouwd!

*Wij hopen dat zij nog lang in goede gezondheid bij elkaar en
bij ons kunnen zijn!*

*Lieve Gerard en Marry, van harte gefeliciteerd
namens het hele MES bestuur*



Onze lieve Frans is overleden,
we zullen hem zo missen.

François Théodore Padeloup

Frans

Marken, 15 augustus 1946 — Purmerend, 1 oktober 2014

Nancy

Jean-Paul François en Susanne
Chiron François, Nica Aimée

Jules Étienne en Marieke
Demi Felice

Albert John Luthulistraat 20,
1447 XE Purmerend
nancykoot@gmail.com

Frans is thuis.

We nemen afscheid van hem op dinsdag 7 oktober om 12.30 uur
in De Grote Kerk, De Zarken 2 te Monnickendam.

Aansluitend is er een informeel samenzijn in de kerk.

De crematie zal daarna in besloten kring plaatsvinden.

Niet onverwacht, maar wel snel! Is mijn grote vriend en maatje

Frans Padeloup

Op 68 jarige leeftijd veel te vroeg overleden!

Het is niet te bevatten wat dit grote verlies in ons leven betekent!

Ik wens Nancy, en Familie heel veel sterkte, met dit ongelooflijk groot verlies.

Kees Zeeman

 **“Zijn trompet zal niet meer klinken”** 

Onze gasttrompettist van de Voor Anker Band,

Frans Padeloup

is niet meer.

Geschokt en verdrietig zijn wij door het overlijden van onze muziekvriend.

*Wie hij was en wat hij deed
en wat hij wist te geven,
zal zonder einde in ons hart
voor altijd verder leven.*

We wensen Nancy en de verdere familie veel sterkte toe.

De Voor Anker Band 

12 oktober 2014 - De Doortocht - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE VIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 12 oktober 2014, aanvang 10.00 uur einde ± 11.15 uur
De Doortocht, Leeghwaterpark 6, 1445 RA Purmerend

voorganger:
Pastor Ellen Kok

met medewerking van:
MOG koor o.l.v. Peter Wagenaar
Irma Boer, lector
Gerard Jan Slegt, orgel

thema:
'Iedereen is welkom op het feest'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas
limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?
Bel dan voor woensdag 8 oktober met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002