

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 oktober 2014

Kerkdienst zondag 19 oktober 2014

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. G.A. Kansen, Hilversum

Organist : Albert Koffeman

Crèche : Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst : Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Koster : Jaap Boes en Klaas Boes

De eerste collecte is bestemd voor: *het Onderhoudsfonds*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de diakenen

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	19 oktober	Efeziërs 4:1-6	Liefde en verdraagzaamheid
maandag	20 oktober	Efeziërs 4:7-16	Lichaamskracht
dinsdag	21 oktober	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
woensdag	22 oktober	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
donderdag	23 oktober	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
vrijdag	24 oktober	Deuteronomium 4:44-5:5a	Onderwijs van Mozes
zaterdag	25 oktober	Deuteronomium 5:5b-21	Herhaling van de wet

Meditatie.

1 Johannes 5 vers 12

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

* Een welvarende man en zijn zoon verzamelden zeldzame kunst als hobby. Ze hadden veel beroemde werken in hun collectie en regelmatig stonden ze samen deze kunstwerken te bewonderen. Toen het conflict in Vietnam uitbrak werd de zoon opgeroepen en naar het oorlogsgebied gestuurd. Hij was een moedig soldaat en stierf in de strijd terwijl hij het leven redde van een andere soldaat. De vader kreeg het bericht en rouwde hevig om het verlies van zijn zoon.

Enige tijd later werd er bij de vader op de deur geklopt, er stond een jonge man stond met een groot pakket in zijn handen. Meneer zei hij, u kent mij niet. Uw zoon is gestorven terwijl hij mijn leven redde en terwijl hij mij wegdroeg uit de vuurlinie, werd hij dodelijk getroffen. Uw zoon had mij vaak over u verteld en ook over uw beider liefde voor kunst; sprak de jonge man en daarbij overhandigde hij het pakket. En hij vervolgde; ik weet dat het niet veel is en zeker niet vergeleken met de grote kunstwerken die u hebt, maar ik geloof dat uw zoon zou willen dat u dit kreeg.

De vader opende het pakket en keek naar een portret van zijn zoon, geschilderd door de jonge man. Hij keek met bewondering naar de manier waarop de jonge man de persoonlijkheid van zijn zoon had weten vast te leggen in zijn schilderij. Tranen vulde de ogen van de vader terwijl hij het schilderij verder bekeek. Hij bedankte de jonge man en bood aan om voor het schilderij te betalen. Nee, zei de jonge man want ik kan nooit terugbetalen wat uw zoon voor mij heeft gedaan.

De vader hing het schilderij op een ereplaats en elke keer als hij bezoek kreeg, toonde hij eerst het schilderij van zijn zoon voordat hij de rest van zijn collectie liet zien.

Enkele maanden later overleed de vader en na zijn overlijden werd er een grote veiling van alle kunstwerken gehouden. Er verzamelde zich een groot publiek, opgewonden dat zij de kunstwerken konden zien en de mogelijkheid kregen om daar iets van te kopen. Op het podium stond ook het schilderij van de zoon. De veilingmeester klopte met zijn hamer en zei; we starten de veiling met de verkoop van het schilderij van de zoon. Wie biedt er op het schilderij van de zoon?

Het bleef stil, tot iemand van achter uit de zaal riep; Wij willen de beroemde werken zien, sla dit schilderij maar over. De veilingmeester bleef volhouden en vroeg; wie gaat er bieden op dit schilderij? Een andere stem riep boos: “Wij zijn niet gekomen voor dit schilderij, wij zijn gekomen voor de echte werken. De veilingmeester hield vol en vroeg nogmaals, wie bied er op de zoon?

Uiteindelijk kwam er een stem uit de zaal, het was de tuinman die al jaren voor het gezin had gewerkt. Als eenvoudige man kon zich weinig veroorloven en hij bood 10 dollar.

De veilingmeester zei; we hebben een bod van 10 dollar, wie biedt 20? Het publiek begon boos te worden en riep geef het aan hem, wij willen geen schilderij van de zoon, wij willen de echte werken. De veilingmeester klopte met zijn hamer en riep; eenmaal, andermaal, verkocht voor 10 dollar aan de tuinman. Daarop riep iemand geërgerd; Kunnen we nu doorgaan met de

meesterwerken? De veilingmeester legde zijn hamer neer, schudde zijn hoofd en zei dat de veiling was afgelopen.

Maar, de schilderijen dan? Riep het publiek in koor. Het spijt me, zei de notaris en hij vertelde: Toen ik de taak had aangenomen om deze veiling te leiden, ben ik op de hoogte gesteld van een bijzondere bepaling in het testament dat tot op een specifiek moment geheim moest blijven. Dat moment is nu bereikt. Alleen het schilderij van de zoon zou worden geveild. De persoon die dit schilderij kocht zou automatisch alles in bezit krijgen, inclusief de schilderijen van de grote meesters. De tuinman, die de zoon heeft genomen krijgt dus alles!

Tweeduizend jaar geleden gaf God Zijn Zoon om aan het kruis te sterven en zo de wereld te redden. Ook vandaag geldt de vraag van die veilingmeester. "De zoon! De zoon! Wie neemt de zoon?"

Want, wie de Zoon heeft, heeft het leven.

*Dit verhaal werd verteld tijdens een openluchtdienst in Monnickendam en is ook te vinden op internet. Ik vond het de moeite waard om als meditatie te plaatsen in ons kerkblad.

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Laat ons niet vast zitten in onze eigen gedachten, maar openstaan voor Uw woord.
2. Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult.
3. Vervul ons met Uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
4. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp mogen blijven bieden.
5. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.
6. Help ons biddend verlangen in overeenstemming te brengen met Uw wil.
7. Wil onze jongeren enthousiast maken voor de catechisatie. Dat ze iets mogen leren wat eeuwigheidswaarde heeft.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 12 oktober	
De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie	€ 227,40
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 199,60

Kerkrentmeester / koster

Eerder dit jaar heeft Cees Zeeman (Buurterstraat 13) helaas zijn werkzaamheden in en rondom de Patmoskerk om gezondheidsredenen moeten staken.

Sinds september 1991 was hij kerkrentmeester / koster in de Patmoskerk.

Wij willen Cees Zeeman heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen hem en zijn familie Gods zegen toe.

College van Kerkrentmeesters

Afwezig. Van zaterdag 18 oktober – zaterdag 1 november heb ik herfstvakantie. Ik ben gedeeltelijk hier om te kunnen rusten, studeren en mediteren. En gedeeltelijk in de Achterhoek om hopelijk heerlijk te kunnen genieten van de bossen die zo prachtig kleuren in de herfst. Bij leven en welzijn hoop ik dan zondag 2 november mijn werk in de gemeente te hervatten.

Zieken. Ons meelevens en gebed gaat uit naar allen die ziek zijn, waar ze zich ook bevinden.

Verhuizing. Br. T. van Altena en zr. G. van Altena-Zondervan verlieten deze week hun zo vertrouwde plek op Marken om te verhuizen naar Swaensborch. Dat is altijd een hele stap als je oud mag worden. Maar ik hoop van harte dat u zich daar thuis zult leren voelen.

Ter overweging. Laat mij willen en niet willen
wat Gij wilt en niet en wilt.

Jacqueline van der Waals.

Ten slotte. Een hartelijke groet!

Ds. H. Dekker.



Marker Mannenkoor

*Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wonder groot.
Die Zich zelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.*

Afgelopen week was het 40 jaar geleden dat Jan van Altena gevraagd werd om tijdelijk als dirigent in te vallen bij het Marker Mannenkoor. Dat “tijdelijke” werd definitief en zijn wij nu 40 jaar verder. Wij willen bij deze Jan ontzettend bedanken voor al die jaren dat hij leiding gegeven heeft aan ons koor. Zonder Jan was het koor niet geworden, wat het nu is. Door de jaren heen hebben wij mede door Jan de lofzang gaande mogen houden en hebben wij vele hoogtepunten met hem mogen beleven, welke wij als dierbare herinneringen koesteren. De volgende maand hoopt Jan de leeftijd van 75 jaar te bereiken en heeft hij besloten om een punt te zetten achter het dirigeren met ingang van 1 januari 2015. Als koor zullen wij op gepaste wijze in het voorjaar afscheid nemen van onze Jan als dirigent. Wij wensen in ieder geval Jan nog vele goede en gezonde jaren toe.

Namens de leden, ere- en oud leden van het Marker Mannenkoor,

Cor Visser (voorzitter)



kczb

**Najaarsconcert Kring Mannenkoren Regio Noord-West van de
Koninklijke Christelijke Zangersbond**

Organiserend koor



Marker Mannenkoor

**Zaterdag 25 oktober 2014 in de Patmoskerk te Marken
aanvang 20.00 uur, Toegang Gratis**

Medewerking wordt verleend door:

**Christelijk Mannenkoor IJmuiden
onder leiding van Klaas Koelewijn**

**Christelijk Mannenkoor Immanuël Hilversum
onder leiding van Willem Nijhof
Jan-Jaap Nijhof (tenor)
Johan Haaksma (piano / orgel)**

**Marker Mannenkoor
onder leiding van Jan van Altena
Leo van Moergestel (piano)**

Het Marker Saxofoonkwartet

Wiebke Göetjes (sopraan), René Martijn (tenor)

Het concert is ook via de Kerkradio te beluisteren



Kinderkerstfeest 2014

In verband met het bestellen van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest; kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het Kinderkerstfeest. Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Voor de 4-jarigen geldt dat zij vóór 1 oktober 2014 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben.

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op zondag 19 oktober, 26 oktober en 2 november.

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 2 november a.s.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2014.

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geboortejaar)

Na(a)m(en):

Geboortedatum:

Geboortejaar:

Roemenië reis 2014

In de maand september zijn we weer eens persoonlijk kleding, gereedschap, speelgoed e.d. naar Roemenië wezen brengen.

Het is een lange rit, heen en terug meer dan 5000 km en dat is nooit zonder verrassingen. Je kunt pech krijgen met je materieel, aanrijdingen, files, wegomleidingen, weggeslagen bruggen door overstromingen, onbegaanbare wegen vanwege sneeuwval, etc.

Ook douane bij grensovergangen gaven vaak oponthoud in het verleden.

Maar deze reis gaf tot ons genoeg weinig problemen, flinke regenbuien op de heenweg en onweer in Hongarije daargelaten.

Wij konden dus zonder problemen steeds doorrijden en hebben onze spullen gebracht naar Braila, dicht bij de Zwarte Zee.

Daar worden de goederen in ontvangst genomen en verdeeld door een pastor en de "oudsten" van een kerkgenootschap.

En ook naar Ruscova, een dorp in het noorden, tegen de grens met de Oekraïne.

Daar brengen we voornamelijk spullen die een plattelandsarts daar kan gebruiken o.a. een behandeltafel, geschonken door onze huisartsen dr Haverkamp en van Dijk, en verder wordt de verdeling geregeld door de schoolleiding ter plaatse.

Wij zijn dus erg blij u te kunnen melden dat we al uw geschonken spullen netjes ter bestemder plekke hebben kunnen afleveren.

Namens alle mensen daar die we daar blij konden maken de hartelijke dank en niet in het minst de heer C. van Altena van de firma Trucks4rent (voorheen Runner), die ondanks de zware tijden in de transportsector, ons een bus tegen speciaal tarief ter beschikking wilde stellen.

Ook een woord van dank voor kledingzaak Remco's Mode in Monnickendam, die ons enige dozen met splinternieuwe kleding schonk, die uit de collectie werden genomen.

Namens Stichting Marken helpt Roemenie
de chauffeurs: Elbert Zwiers en Pieter Kaars



Marcantat 50 jaar !! Proficiat.

Wij wonen inmiddels al 37 jaar op Marken, en wij hebben minstens 35 jaar concerten van Marcantat bijgewoond.

Ik heb genoten van het jubileum concert. Het was prachtig. Dank jullie wel.

Er is dan ook een intensieve repetitie aan vooraf gegaan, heb ik me laten vertellen !!

En de alt Agnita heeft mijn hart gestolen. Zo mooi.

Ik hoop dat Marcantat in de bezetting zoals die bij het jubileum, nog lang haar stem zal laten klinken.

En ik hoop er nog lang van te kunnen genieten.

Oktober 2014

Mies Koch-Roding

Beste mensen,

Wij zijn op maandag 13 oktober 2014 verhuisd van Kets 38a te Marken naar ons nieuwe adres:

Verzorgingshuis Swaensborch
Swaensborch 11 Kamer 302,
1141 VZ Monnickendam.
Ons telefoonnummer daar is: 0299-313446.

Met vriendelijke groeten,

Tijs en Grietje van Altena-Zondervan.

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn vrouw

Aaltje Visser

Het is voor mij tot steun geweest.

Hartelijk dank

Gerrit Visser

*Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!'.....
Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde.
Openbaring 21: 5 en 6*

Verdrietig zijn wij omdat op maandag 13 oktober op de leeftijd van
79 jaar is overleden onze geliefde broer, zwager en oom

Jan Visser

echtgenoot van Jannetje de Groot

Wij weten hem geborgen bij God.
We bidden om kracht voor Jannetje en de kinderen en kleinkinderen.

Ali Visser-Pierik
Klaas en Lijs Visser
Lutje Bakker- Visser
Cees en Jannie Visser

Neven en nichten.

Marken, 15 oktober 2014



Protestants Marken



Vrijdag 24 oktober gaan we er weer voor.
Dan leest de kiencommissie de nummers
1 t/m 75 weer voor.



Wij gaan om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.
Twijfel niet, maar kom gezellig binnen.

19 September was de opkomst niet zoals wij hadden
gehoopt en verwacht en heeft deze avond € 250,00
opgebracht.



Tot de 24ste