

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer: 43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 oktober 2014

Kerkdienst zondag 26 oktober 2014

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Lied 781

Schoollied lezen : Sarah de Groot

Crêche : Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst : Simone Schipper en Marianne Zwiers

Kosters : J. Blijleven en P. Zeeman

De eerste collecte is bestemd voor: *het Project Waterlandse Gemeenten*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	26 oktober	Deuteronomium 5:22-6:3	Reactie gevraagd
maandag	27 oktober	Deuteronomium 6:4-25	Doorgeven
dinsdag	28 oktober	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
woensdag	29 oktober	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
donderdag	30 oktober	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
vrijdag	31 oktober	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
zaterdag	1 november	Deuteronomium 9:1-24	Wees niet trots

Overdenking :

Ambtsdragers

Sommige onder u zullen misschien denken moet je daar nu een overdenking over schrijven Ik denk het wel. Ieder jaar is het een terugkomend fenomeen. Wat voor de kerkenraad niet altijd even eenvoudig is. Dit jaar hebben sommige gemeenteleden op het verzoek, wat overigens volgens de plaatselijke regeling noodzakelijk is enkele namen naar voren gebracht., Het is pas voor de kerkenraad verplicht die personen te vragen als de namen van tien handtekekeningen voorzien zijn. Er was echter geen enkele kandidaat bij die aan deze eis voldeed. Toch heeft de kerkenraad besloten deze personen te vragen.

Onze kerk kent drie verschillende ambten. Ouderling, Diaken en Ouderling-kerkrentmeester. Dat is voor de meeste wel bekend. Bij onze kerk zijn er elk jaar aftredende ambtsdragers de dan open gevallen plaatsen zullen iedere keer weer opgevuld moeten worden. Sinds de fusie lukt dat vrij goed, Maar soms blijven wij wel met opengevallen plaatsen zitten. In het verleden werden er soms wel zestig personen gepolst waarvan niet één de behoefte had toe te treden.

Tegenwoordig spelen factoren als zenuwachtigheid een zwakke gezondheid geen reden meer om de vraag positief te beantwoorden. Het tijdsgebrek is vaak de grootste boosdoener om geen ambt te aanvaarden.

Kan iedereen ambtsdrager worden? Dat is een moeilijke vraag. In de eerste plaats moet je lidmaat zijn van de kerk. kerkelijk meelevend zowel op geestelijk als materieel gebied spreken volgens mij voor zich. Ieder mens heeft zo zijn specifieke eigenschappen die zowel voor hem of haar een belangrijke rol in de kerkenraad kunnen spelen, het is daarom van belang dat de kerkenraad uit een gemeleerd gezelschap bestaat die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

Als wij kijken naar de discipelen van de Here Jezus, zien wij daarin ook een groot verschil in de karakters van de mensen. Neem nu Petrus altijd haantje de voorste en overal een mening over. Maar toen het er op aankwam, durfde hij er niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde. Hij verloochende zijn Heer niet één maar drie keer. Toch werd hij de rots waarop de kerk gebouwd is. Als wij naar Judas kijken ook een discipel die, kon zijn teleurstelling in Jezus niet verwerken, hij dacht met een aardse koning te maken te hebben in plaats van een hemelse koning dus hij verraadde zijn meester met een kus.

Thomas was ook discipel van Jezus, hij kon alleen maar geloven als hij gezien had. Ik wil ook nog Paulus noemen. De man die met hand en tand de volgelingen van Jezus bestreed. Die hardhandig tot staan werd geroepen. Hij werd de grootste zendings apostel Deze voorbeelden geven aan dat je niet bijzonder hoeft te zijn Als je in Jezus geloofd kun je bergen verzetten

Ambtsdrager zijn vergt wel wat van je. Je moet echter bedenken dat je er niet alleen voorstaat. In de drie verschillende ambten werk je altijd als een team. Waar je op terug kan vallen als het niet loopt zoals je het zou willen.

Wat ik vooral als ambtsdrager ervaar dat het je geloof versterkt Doordat je er nauw bij betrokken bent, ervaar je sommige dingen anders dan als je die betrokkenheid mist. Ik denk dat het bovenstaande een goede reden is om te overdenken als je gevraagd wordt Misschien is zitting nemen in de kerkenraad toch zo slecht nog niet

J. Uithuisje. .

Voorbede

1. Vervul ons met Uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
2. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp mogen blijven bieden.
3. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.
4. Help ons biddend verlangen in overeenstemming te brengen met Uw wil.
5. Wil onze jongeren enthousiast maken voor de catechisatie. Dat ze iets mogen leren wat eeuwigheidswaarde heeft.
6. Wees met Uw volk Israël, dat ze Uw zoon Jezus Christus mogen aannemen als hun verlosser.
7. Help onze soldaten die hun verhaal niet kwijt kunnen aan het thuisfront.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 19 oktober	
De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds	€ 199,40
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 188,00

Bijbels Hebreeuws

Beste Markers, שלום מרקרים

Mijn naam is Shoshana Janusch. Samen met mijn man en onze drie kinderen woon ik in de Akkerstraat op nummer 4. Mijn dagen vul ik met de zorg voor ons gezin en het geven van cursussen in het Modern en Bijbels Hebreeuws. Een aantal jaren geleden ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Van Amsterdam in de studie Hebreeuwse taal en cultuur.

De cursus Bijbels Hebreeuws zou ik graag hier op Marken willen geven. Via mijn 'bijna' buurman Kees Kersbergen is er contact gelegd met enkele mensen uit de kerkenraad en heb ik toestemming om deze cursus in een gebouw van de kerk te mogen geven.

Nu kom ik bij u met de vraag of u belangstelling heeft voor het kennismaken met het Bijbels Hebreeuws, de grondtaal van het Oude Testament in de Bijbel.

Mijn aanbod is tien lessen Bijbels Hebreeuws van anderhalf uur voor de prijs van 95 euro per persoon. In deze tien lessen behandelen we het Hebreeuwse aleph beth en lezen we een gedeelte uit de Bijbel, bijvoorbeeld een psalm. Voor wie wil is er de mogelijkheid om thuis verder te studeren om het allemaal wat sneller onder de knie te krijgen. Vijf aanmeldingen zijn al genoeg om met de cursus te starten en als die vijf aanmeldingen snel komen dan kunnen we al nog november beginnen. De maandag- of dinsdagavond heeft bij mij de voorkeur.

Voor meer informatie en opgave kunt u mij altijd bellen op het nummer 0611861263 of mailen naar hebreeuwsdichtbij@gmail.com

Shoshana Janusch, Akkerstraat 4

Zieken.

Cees Kes is vorige week opgenomen in het Waterlandziekenhuis en is daar op dit moment nog steeds. Ook Jannetje Schipper-Zeeman verblijft nog in het Waterlandziekenhuis. Kees Kaars mag deze week het zorghotel definitief verlaten en weer terugkeren op de thuisbasis aan de Havenbuurt. Loppie Boneveld-Boes is afgelopen maandag voor verdere verpleging en revalidatie overgeplaatst naar:

Verpleeghuis Lindendael
afdeling Roos, kamer 148
Koepoortsweg 35
1624 AB Hoorn

Vreugde over het weer thuiskomen en verdriet over het uitblijven van herstel, gaan samen in de berichten hierboven. Zie het dan maar eens vol te houden in het leven en in het geloof. Afgelopen zondagmorgen hebben we gehoord hoe David daarmee omging, uit wat hij aan ons heeft nagelaten in Psalm 27. Een Psalm van groot geloof en diepe vertwijfeling. Het ene moment vraagt David of God hem niet wil verstoten om het direct daarna uit te roepen, dat al zouden zelfs zijn vader en moeder hem verlaten, dan is daar die God die hem liefdevol aanneemt. Alle hier boven genoemde mensen en ieder die thuis of elders met ziekte en zorgen te maken heeft, worden bemoedigd met onderstaande woorden uit het laatste vers van deze psalm zoals in het liedboek staat.

*Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.*

Kees Kersbergen

Catechisatie op zondagmiddag 26 oktober om 16.00 uur in gebouw Hoogh.

Hallo jongeren, jullie zijn aanstaande zondagmiddag weer van harte welkom en wij hopen dat jullie ook weer allemaal zullen komen. We gaan beginnen aan de tweede les van het jaarthema; Waar is God in jouw leven? Vorige keer hebben we aan de hand van vragen gezien dat God vooral te vinden is in de Bijbel. Dit keer gaan we op een andere plaats kijken of God daar ook te vinden is. Nieuwsgierig waar die andere plaats is? Mooi dan hopen wij dat je erbij bent om dat te ontdekken.

Op verzoek van een aantal van jullie wordt de catechisatie voortaan gehouden in gebouw Hoogh. Dus aanstaande zondag en alle andere zondagen komen we samen in gebouw Hoogh en niet meer in de Patmoskerk.

Tot zondagmiddag in gebouw Hoogh.

Het catecheseteam

Notulen van de Kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 13 oktober 2014 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig: 17 leden en afwezig: 8 leden

Opening

De voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna leest hij Galaten 5 : 13 t/m 23 en gaat voor in gebed.

Mededelingen

Dominee H. Dekker laat weten dat hij namens de kerkenraad het concert van Marcantat ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan heeft bijgewoond en dat hij namens de kerkenraad een gift heeft geschonken.

Inkomende- en uitgaande post

Er is een schrijven binnengekomen over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.

Er is een kopie van een brief binnengekomen van G. Visser gericht aan Stichting "Kerk Zonder Grenzen" dat hij met ingang van 1 januari 2015 niet meer als ouderling van dienst zal deelnemen aan de avonddiensten in Bloemendaal.

Kandidaatstelling ambtsdragers

Op basis van de door de gemeente genoemde kandidaten voor de ontstane vacatures in de kerkenraad heeft de kerkenraad een verkiezingslijst samengesteld.

De kandidaten op de lijst zullen in de komende weken worden benaderd. Wanneer een kandidaat bereid is om een ambt te aanvaarden, zal hij/zij door de kerkenraad worden benoemd in overeenstemming met de plaatselijke regeling.

Jeugdzaken

De jeugdouderling M. Zeeman-Appel laat het volgende weten:

De clubs zijn gestart. De opkomst was als volgt: bij de waterhoentjes 39 kinderen en bij de meisjesclub 29 kinderen;

Op 23 oktober 2014 zal er een evaluatie plaatsvinden van de medewerkers van de Vakantie Bijbel Week;

Op 9 november 2014 zal er een jeugddienst worden gehouden;

Op 18 november 2014 komen de deelnemers van de 12+ groep bij elkaar. Door K. Kersbergen wordt een oproep gedaan voor meer deelnemers.

Op 29 november 2014 is de voorbereiding voor de Kerstnachtdienst;

Door de voorzitter van de Zondagsschool is aan de jeugdouderling gevraagd of zij tijdens het Kinderkerstfeest, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan, het woord wil voeren tijdens de opening of een ander moment.

Door dominee H. Dekker zijn de volgende mededelingen gedaan:

De catechisatie gehouden op 5 oktober 2014 is slechts door 13 personen bezocht. Door de aanwezige catechisanten is de voorkeur uitgesproken om voortaan in gebouw Hoogh in plaats van de Patmoskerk de catechisaties te houden;

Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de belijdeniscatechisatie. Dominee Dekker laat weten dat de landelijke conclusie is dat overal waar kinderen aan het Avondmaal mogen komen weinig animo voor belijdeniscatechisatie is.

K. Kersbergen zal een aanvang nemen met het bezoeken van jonge gezinnen.

Beleidsplan

Alle geledingen (ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) kunnen aan de slag voor hun onderdeel betreffende het beleidsplan.

Op 20 oktober 2014 komen de ouderling kerkrentmeesters bij elkaar en op 4 november 2014 komen de diakenen bij elkaar voor het beleidsplan. De ouderlingen hebben nog geen planning gemaakt.

Diakonie

De kerstcadeautjes voor de 2 pleegkinderen uit Moldavië zijn klaar.

Alle rekeningen zijn omgezet (samen gevoegd).

Door de diakenen is ook een actielijst ingevoerd.

Verder wordt door de diaconie bekeken wat ze nog kunnen doen/betekenen in de gemeente.

Zendingscommissie

M. Zeeman-Appel laat weten dat er al 94% van de toezeggingen voor de zendingsbijdrage is betaald.

Door dominee H. Dekker wordt meegedeeld dat de zendingscommissie op 22 januari 2015 bij elkaar komt in verband met de plannen om een Pinksterzendingsfeest te houden op 1^e Pinksterdag.

Kerkrentmeesters

Door de penningmeester E. Commandeur wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de begroting 2015 waarvoor een woord van dank voor dit vele werk.

Kerkdiensten

Dominee H. Dekker laat weten dat er op 16 november 2014 een doopdienst in de Patmoskerk en op 21 december 2014 in de Grote Kerk wordt gehouden.

Dominee H. Dekker komt met het voorstel om voortaan ook in de Grote Kerk tijdens een Avondmaalsdienst niet meer de gehele kerkenraad maar alleen de ouderling van dienst en de dienstdoende diakenen te laten samenkomen. Dus zoals ook in de Patmoskerk. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Datum volgende vergadering : 8 december 2014

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD"

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 25 oktober a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken **goed sluiten** en schoeisel **met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen** i.v.m. bijeen blijven?

Wanneer er om **11.45 uur** nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval **zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?** De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den Bosch.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Voorals mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

De afgelopen jaren hadden we een aantal jongeren uit het voortgezet onderwijs die meehielpen in hun uren voor maatschappelijke stage. Daar waren we heel blij mee, en we hopen dat zij ook dit jaar weer van de partij zijn!!! Mogen we weer op jullie rekenen?

We hopen dus dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!! **Wie meehelpt wil: tussen 9.50 en 10 uur verwachten we jullie in de Duivenkantine.**

Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren. Met de opbrengst van 15 zakken kleding kan men bijvoorbeeld al één kind een jaar lang huisvesten, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs aanbieden.

Dit jaar is er veel aandacht voor bv. Kenia, waar periodes van droogte tegenwoordig steeds vaker voorkomen door de klimaatverandering. Diverse activiteiten worden daar in verschillende stadia van droogte uitgevoerd. Zo worden mensen getraind in het verbouwen van andere gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte. Ook zorgt Mensen in Nood (tegenwoordig: *Sams Kledingactie* van Cordaid) samen met nomaden voor nieuwe waterputten en aanleg van waterreservoirs. Zo wordt het water dichterbij de huishoudens gebracht en zijn ze zeker van water, ook in droge perioden. Als de droogte zich aankondigt, nemen de mensen voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door de aanleg van wateropslagplaatsen. Op het toppunt van droogte, als er niet genoeg water is voor mens en dier, wordt een deel van het vee geslacht. Zo brengt het nog geld op en blijft er voor de overblijvers voldoende water beschikbaar.

Mensen in Nood (Cordaid) richt zich dus op een preventieve aanpak in gebieden die door droogte worden bedreigd. Samen met de getroffen nomaden wordt er gewerkt aan 'droogte cyclus management', zoals dat in vakjargon heet. Als mensen minder kwetsbaar zijn, als zij voor hun levensonderhoud minder afhankelijk zijn van het klimaat, bijvoorbeeld doordat ze andere inkomsten of waterreserves hebben, dan kunnen ze de droge periodes beter doorstaan. En daardoor hoeft droogte niet meer altijd tot een ramp te leiden.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 25 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Collecte voor verstandelijk gehandicapten

De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van: **761,95 euro.**

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

Zondag 26 oktober is de collecte bestemd voor ons Waterlandse project: Oud in Afrika.
Onderstaand een uiteenzetting wat dit project precies inhoud.

Over Oud in Afrika

De stichting Oud in Afrika verstrekt sinds 2001 zorg aan behoeftige ouderen in Kenia en Ethiopië, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven. We bieden oogzorg (staaroperaties), thuiszorg en 'picopensioenen', dat zijn minipensioentjes. Dit noemen we ons 'T.O.P.'-programma. Jaarlijks bereiken we zo'n 1500 ouderen.

We richten ons op ouderen die niet kunnen rekenen op de hulp van hun familie, van de grote bekende hulporganisaties of van de overheid. Onze lokale partners zijn ziekenhuizen en zusters van enkele Congregaties. De zusters verlenen thuiszorg aan ouderen die nog op zichzelf wonen, meestal alleen, in een hutje met een moestuintje. Sommige ouderen wonen in een soort 'old peoples home', een soort aanleunwoning. Met het picopensioentje van 55 euro per jaar kopen de ouderen kleding en zeep, schoenen, en natuurlijk medicijnen. De zusters houden een oogje in het zeil zodat de ouderen niet verkommeren. 55 euro lijkt heel weinig, maar in deze regio verdienen mensen gemiddeld minder dan 1 dollar per dag. En het verschil tussen de mensen mag niet te groot worden, want de vraag is altijd groter dan ons aanbod. Liever helpen we méér mensen met weinig geld, dan weinig mensen met veel geld.

Daarnaast organiseren we staaroperaties in een afgelegen streek in westelijk Ethiopië. Een paar keer per maand gaat er een mobiel team van twee of drie mensen met een auto de bush in om in afgelegen dorpen medische hulp te geven. Mensen die staar hebben, worden dan ter plekke geopereerd. Zo'n operatie kost 35 euro per oog. Dat kunnen de mensen zelf niet betalen. Dit programma is pas net gestart, met steun van de ouderenbond KBO Brabant.

De zusters en de artsen krijgen van ons voor dit werk geen speciale vergoeding. We zorgen met onze bijdrage dat er mensen geholpen kunnen worden die dat zelf niet kunnen betalen. Oud in Afrika heeft géén strijkstok.

Onze website: www.oudinafrika.org

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Jolanda Zeeman

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken die met wenskaarten en cadeaus aan mij gedacht heeft bij mijn verblijf in, of mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

T. Springer-Kes

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle steun, kaarten,
cadeaubonnen, fruitmanden en ect. Die ik gekregen heb na mijn
ongeluk en ziekenhuis opname. Ook namens mijn vrouw en kinderen

Groetjes Klaas Uithuisje

Drievoudig is de gang des tijds

Dralend komt de toekomst nader

Pijlsnel is vervlogen het heden

Eeuwig stil staat het verleden.

Na een kort ziekbed is tot ons verdriet overleden onze zwager en
oom

JAN VISSER

Wij wensen Jannetje, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Marken : Grietje Schouten de Groot

Monnickendam : Kees en Lijsje de Groot

Apeldoorn : Alice en Outger Zondervan

Neven en nichten



Protestantse
Kerk



Datum
5 juni 2014

Onderwerp
brief over het ambt

Aan de ouderling(-kerkrentmeester) en diaken

Beste ambtsdrager,

U krijgt deze brief als een van de vele gemeenteleden in onze kerk die ja heeft gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden, ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Gelukkig zijn er steeds weer mensen, waaronder u, bereid zich voor een langere tijd te binden. Dat is niet niets in onze snelle tijd, waarin alles voor even is. U doet uw werk voor minimaal vier jaar. Dat kan zelfs uitlopen op twaalf jaar.

Er gaan stemmen op om die termijnen van vier jaar los te laten. Zo'n termijn zou niet meer realistisch zijn en zou gemeenteleden afschrikken. Dat lijkt een oplossing voor een probleem maar ik vind dit geen goed idee. De kerk heeft mensen nodig die zich voor langere tijd aan een 'dienst' willen binden. Spontane actie is goed, maar ook continuïteit is nodig. Bij een ambt hoort die continuïteit. Alleen zo ben u als ambtsdrager herkenbaar voor de gemeente en kan er sprake zijn van vertrouwen. Alleen zo groeit u in het werk en leert u met de andere ambtsdragers wat het betekent om 'toe te zien' op de gemeente.

Daarbij beseft ik dat het heel wat is, om deze binding aan te gaan. Ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester zijn intensief werk en vraagt veel van je en dat dus voor langere tijd. Niet dat het een soort straftijd is. Integendeel, in de gesprekken die ik enige tijd geleden voerde met een aantal kerkenraden, hoorde ik veel ambtsdragers met voldoening spreken over hun werk. Voor ouderlingen zit dat vaak in het bezoekwerk. Voor diakonen in het verlenen van materiële steun. Voor ouderling-kerkrentmeesters in de zorg voor bijvoorbeeld het kerkgebouw. Regelmatig hoorde ik over de saamhorigheid in een kerkenraad en het goede gevoel dat je het samen doet. Het offer van tijd en energie dat je geeft, doet je ook veel ontvangen.

Tegelijk is mij opnieuw gebleken dat het geen gemakkelijk werk is. Je kunt er aan slijten. Het kost veel tijd. Soms gaat dat ten koste van de tijd die je graag bijvoorbeeld in je gezin zou doormaken. Bovendien is een kerkenraadsvergadering niet altijd een avondje uit. Er komt van alles op je af. Soms heb je het gevoel dat je het nooit goed doet. Soms kunnen er in een kerkenraad spanningen ontstaan. Misschien voel je persoonlijk de druk van het ledenverlies van de gemeente. Misschien lig je 's nachts wakker van de vergadering die je net hebt meegemaakt. Het is goed om dit naar elkaar uit te spreken. Het is ook goed om te benoemen dat het werk inderdaad een offer is. Dat is kennelijk de kostprijs die hoort bij de toewijding aan God en de gemeente. Een offer kan zeer doen, maar je brengt het wel uit liefde. Van Jezus kunnen we leren dat het in ons werk niet gaat om succes of welbevinden, maar om de liefde. In navolging aan hem mogen wij ons offer brengen, in het geloof dat God dit zal aanvaarden en gebruiken.

U doet dit werk niet zomaar. U bent gekozen en gevraagd. Dat is gebeurd door de gemeente, door de gemeenschap van broeders en zusters. Die heeft uw gaven, uw inzet en uw trouw gezien.

Gelukkig heb ik u.

Je zou kunnen zeggen: het is een verkiezing 'van onderop'. De kerk is geen democratie, maar wel volk van God dat in vrijheid keuzes maakt en in vrijheid mensen verkiest tot ambtsdragers.

Omdat de gemeente u heeft gekozen, bent u ook in het midden van de gemeente bevestigd. Zo werd zichtbaar dat aan u dit ambt werd *toevertrouwd*. Toevertrouwen is mooi. Het is iets actiefs, het geeft ruimte, het is royaal en loyaal. Vertrouwen geven is kostbaar in een tijd van wantrouwen en afrekencultuur. Wij leven in een cultuur waarin je je maar voortdurend moet verantwoorden en je je elke dag moet bewijzen. Gezag staat op voorhand onder verdenking. Die cultuur houdt geen halt bij de deur van de kerk. De christelijke gemeente zal daar weerstand aan moeten bieden. Ze is geroepen een tegencultuur te vormen waar vertrouwen wordt gegeven en waar gemeenteleden ambtsdragers steunen, niet in het minst door voor hen te bidden. Zonder deze steun en dit vertrouwen kunt u uw werk niet doen. Tegelijk is dat vertrouwen een stimulans om uw werk naar eer en geweten te doen. Je hoeft je niet voortdurend te legitimeren, maar je doet wel je best het geschonken vertrouwen niet te beschamen.

Geroepen door God

U doet dit werk niet zomaar. De gemeente heeft u gekozen. In het dienstboek van onze kerk staat er nog iets bij. Daar wordt gezegd: 'Geloof u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst geroepen bent?' Een verkiezing gebeurt door de gemeente, 'van onderaf'. Tegelijk is het ook een verkiezing 'van bovenaf'. Daarom klinkt het: 'door God zelf geroepen'.

Ik hoor soms ambtsdragers zeggen: 'Dat is wel erg hoogdravend; ik word gevraagd en dan doe ik het, maak er niet meer van'. Bescheidenheid is goed, maar als we de roeping door God schrappen, dan wordt de kerk menselijk, al te menselijk. Die roeping zet ambtsdragers echt niet op een voetstuk. Immers, de hele gemeente wordt door God geroepen. Elke gelovige wordt geroepen een ambt te dragen. God roept echter ook een aantal mensen voor een bijzondere dienst. Omdat het om een *dienst* gaat, heeft het niets met een voetstuk te maken. Wel is het een dienst in Gods naam. Dat geeft vrijmoedigheid en vertrouwen. Zoals een ouderling het me onlangs zei: 'Dit werk doe ik omdat God het van me vraagt. Ik geloof dat Hij me er ook steeds de kracht voor zal geven'.

Meerwaarde

Als ambtsdrager ben je ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Ik hoorde in de gesprekken met kerkenraden dat velen het als een meerwaarde ervaren hun werk voor de kerk te doen juist als ambtsdrager. In ons kerkelijk spraakgebruik kennen we de uitdrukking *gedragen door het ambt*. Ik merk dat dit vooral bij ouderlingen in het pastoraat een rol speelt. Je komt bij mensen over de vloer als ouderling, en niet zomaar als privépersoon. De ander weet dat persoonlijke zaken veilig zijn vanwege je belofte tot geheimhouding. Je spreekt een gebed uit of leest uit de Bijbel, wat je misschien los van je ambt niet zo gemakkelijk zou durven.

Ook voor de ouderling-kerkrentmeesters is deze meerwaarde er. Je bent heel nuchter bezig met financiën. Dat je dat als ambtsdrager doet, maakt duidelijk dat ook dit een echte dienst is aan God en de gemeente. Geld zingt niet los van geloof, hoop en liefde. En daarom weekt de ouderling-kerkrentmeester niet los van de roeping van de kerkenraad om geestelijk leiding te geven.

Dat geldt eveneens voor de diaken. Je doet dit vanuit de dienst aan de tafel van de Heer. Diaken zijn is meer dan geld voor goede doelen bij elkaar halen. Je weet je ingeschakeld in het werk van de barmhartigheid, in navolging van Christus. Je doet een appel op gemeenteleden in Christus' naam. Ook al is de meerwaarde van het ambtsdrager zijn niet altijd exact onder woorden te brengen, hij is er wel.

Ik wens u bij uw ambtswerk vreugde en kracht toe en bovenal Gods zegen.

Met vriendelijke groet,



Dr. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland



P.S. Uw reactie als ik graag uiterlijk 1 juni 2015 tegemoet.

REACTIES NAAR
synodesecretariaat@pkn.nl
of
Dr. A.J. Plaisier
Postbus 8504
3503 RM Utrecht

Om te getuigen temidden van de wereld

Kerkgaan is getuigen van je geloof. Voor de buurman, die het nog nooit heeft zien zitten met het dienen van God; voor overburen, die vroeger altijd nog wel gingen, maar die het de laatste jaren steeds meer hebben laten afweten. Trouw kerkgaan houdt een belijdenis in: Wat er ook gebeurt, ik maak tijd vrij en ik houd tijd vrij om de Here te dienen. Of het nu regent dat het giet, of het vriest dat het kraakt of stralend zomerweer is: God de Here zal aan mij niet tekort komen. Hij zal niet tevergeefs op mij wachten. En de visite weet het ook wel: Als ze tegen kerktijd komen mogen ze mee naar de kerk, of ze wachten maar even alleen thuis, maar naar de kerk gaan we!

Stel je voor: Het zou immers te dwaas zijn om los te lopen, als ik mij meer verplicht zou voelen jegens mijn werk of mijn baas op aarde dan jegens mijn goddelijke opdracht en jegens mijn Baas, mijn Heer, in de hemel?! En wat zou de wereld ervan moeten denken, als ik alleen maar naar de kerk ga als de weersomstandigheden niet al te gunstig of te ongunstig zijn, tenminste, als er dan toevallig niet net visite binnen komt vallen? Als ik zó het deelnemen aan de erediensten zou opvatten, als ik het zozeer tot een vrijblijvende zaak maak, zou de wereld dan het gelijk niet voor de volle 100% aan haar kant hebben als ze zou zeggen: "De kerk, dat stelt ook geen moer voor! Die zogenaamde gelovigen vinden alles belangrijk, behalve het dienen van hun God! Voor het minste of geringste laten ze die God van hen en zijn dienst erbij zitten! En dan ondertussen òns maar benaderen om te proberen ons er warm voor te krijgen! Want dat doen ze nota bene!! Ze willen ons naar de kerk toepraten terwijl ze er zèlf om het minste of geringste wegblijven!"

Ja, als ik zo slap en half in het kerkgaan was, zou de wereld terecht zo kunnen spreken. En dat moet niet. *Dat mag niet.* En ik mag er niet aan meewerken dat zulke praatjes kunnen ontstaan. Ik moet in mijn kerkgang, in mijn kerkgang-onder-alle-omstandigheden, in mijn trouwe kerkgang laten zien hoe belangrijk mijn God voor mij is.

Waarom ga je zondag naar de kerk?

Om van mijn God te getuigen temidden van de wereld!