

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer : 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 november 2014

Kerkdienst zondag 9 november 2014

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Jeugddienst m.m.v. Jeugdorkest Juliana o.l.v. Henk Ummels
	Thema: Ik heb alles al.....
Schriftlezingen	Maud Zondervan en Britt Peereboom
Schoollied	Lied 184
Schoollied lezen	Rens Janssen
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Koster	J.P. van Altena en Kees Visser

Eerste collecte:
Jeugdwerk Oudezijds 100, Amsterdam

Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	9 nov	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
maandag	10 nov	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
Dinsdag	11 nov	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
woensdag	12 nov	Daniël 9:1-8	Verootmoediging
donderdag	13 nov	Daniël 9:10-19	Schuldbelijdenis
Vrijdag	14 nov	Daniël 9:20-27	Nog zeventig weken
zaterdag	15 nov	Psalm 90	Kleine mens

Uitnodiging Gemeentevergadering in de Patmoskerk op 12 november 2014 aanvang 20.00 uur

Gij zult u geen gesneden beeld maken
 noch enige gestalte van wat boven in de hemel,
 noch van wat beneden op de aarde,
 noch van wat in de wateren onder de aarde is.
 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;
 want Ik, de HERE, uw God, ben een na-ijverig God,
 Exodus 20: 4

Hoe je het ook wendt of keert, we leven in een toenemende beeldcultuur.

De eerste foto werd 2 eeuwen geleden gemaakt. En de eerste Tv-uitzending 65 jaar geleden.

En in de biblebelt heeft het lang geduurd voor dit geaccepteerd werd.

Wie heeft er niet thuis foto's van ouders, kinderen en kleinkinderen in een lijstje?

Hoe blij moeten we na de anatomische les zijn met allerlei medische scans die onze inwendige mens in beeld brengt. In zeer vroege eeuwen waren al afbeeldingen in schildery, fresco's en beeldhouwwerk. Ook het stripverhaal heeft een enorme vlucht gemaakt. Eigenlijk waren muurschilderingen en fresco's ook stripverhalen voor de ongeletterden. We spreken ook van beeldend taalgebruik en sprekende beelden.

In menig katholieke kerk staan heiligen beelden. In de Sint Pieter in Rome een zwart beeld van Petrus waarvoor mensen in de rij staan om zijn voet aan te raken. Waar ligt de grens van verering?

In de Moorse cultuur vind je geen enkele afbeelding van enig schepsel, alleen prachtige abstracte vormen. Hebben zij dit gebod serieuzer genomen?

Ik kom tot deze gedachten omdat ik onlangs een prachtig torsobeeld zag van Dietrich Bonhoeffer. Op 9 april 1945 overleed Bonhoeffer op 39-jarige leeftijd in een nazi-kamp. Hij had aangemoedigd: 'dat christenen worden gedwongen om redenen van geweten de ontheiliging van de fundamentele mensenrechten te weerstaan'. Hij werd gearresteerd als een man die de politieke, christelijke verantwoordelijkheid van de Bergrede had genomen. Als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Bekenkende Kirche: die verklaarde het christendom onverenigbaar met de nazi-rationale ideologie. Je ziet buiten de katholieke traditie niet vaak beelden van een theoloog. Ja, natuurlijk Luther en Calvijn, van lang geleden. En in 2008 heeft Balkenende in Maassluis een beeld van Abraham Kuyper onthuld. Het gaat waarschijnlijk om theologen die een maatschappelijke verantwoordelijkheid namen.

Terug naar de beeldcultuur. Zondag 35 van de catechismus gaat hier op in.

'Mag men dan ganselijk geen beelden maken?

God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?

Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke zijn Christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging Zijns Woords wil onderwezen hebben'.

Deze opvatting is wel erg op het Sola Scriptura uit de reformatietijd geënt. Het gaat voorbij aan de tijd dat veel mensen noch lezen, noch schrijven konden, laat staan dat men het latijn beheerste. Het is pas sinds 50 jaar dat de katholieke kerk diensten in de volkstaal houdt.

De grote vraag bij dit alles is: waar ligt de grens tussen eren en vereren. En als je die grens al weet te benoemen ligt vervaging daarvan op de loer. Zelfs in de bijbel wordt er geen verschil gemaakt tussen beide vormen van eerbetuiging.

Want Hij die zozeer anders is
 dan al wat wij vereren,
 verscheen in de geschiedenis,
 God zelf, de Heer der heren.
 De eeuwen der onwetendheid
 zijn om, - het is de hoogste tijd
 tot Hem ons te bekeren.

Kees Zeeman

Naschrift bij de meditatie

Op het rooster voor de meditaties staat Kees Zeeman ingepland voor november. In de computer troffen we na zijn overlijden op 19 september j.l. deze meditatie aan, gedateerd op 17 augustus, enkele dagen na de eerste sombere uitslag over zijn ziekte. Het verraste ons, temeer daar de inspiratie meestal dicht bij de inleverdatum lag. Misschien was de tekst nog niet helemaal af, toch menen we als familie er goed aan te doen deze meditatie aan de redactie aan te bieden, als een laatste groet van Kees aan u als lezer van de kerkbode.

Jenny Zeeman, mede namens de kinderen.

Voorbede

1. Wil onze jongeren enthousiast maken voor de catechisatie. Dat ze iets mogen leren wat eeuwigheidswaarde heeft.
2. Wees met Uw volk Israël, dat ze Uw zoon Jezus Christus mogen aannemen als hun verlosser.
3. Help onze soldaten die hun verhaal niet kwijt kunnen aan het thuisfront.
4. Voor de jonge gezinnen. Dat ze tijd voor elkaar vinden om samen uit Uw woord te lezen.
5. Dank U voor zoveel muzikaliteit op Marken. Dat we ons mogen blijven oefenen in de lofzang.
6. Wil met hen zijn die rouw dragen, bescherm hen in hun verdriet.
7. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 1 november

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 381,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 286,20

Bedankje

Graag een woord van dank aan zuster Lijsje Boes-Teerhuis voor de vele jaren dat zij namens de Protestantse Gemeente te Marken de bloemen bij gemeenteleden heeft bezorgd.

Wij wensen haar samen met haar man nog veel goede en gezegende jaren toe.

Lijsje ook nog bedankt dat jij voor een opvolger hebt gezorgd.

Wij willen dan ook zuster Jannetje Peereboom-Boes van harte welkom heten. Alvast bedankt dat je bereid bent die mooie werk te gaan doen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken

Zondag komen we samen in de Grote Kerk voor een **jeugddienst**. En van harte hoop ik natuurlijk dat de ouders en grootouders niet zullen ontbreken. Want alle generaties op zondagmorgen ontmoeten, dat is nog steeds het mooiste. Ons **Jeugdorkest** zal de samenzang begeleiden! Daar hebben ze hard voor moeten oefenen in de afgelopen weken en we luisteren graag naar het resultaat. Het thema van de dienst is: "Ik heb alles al". Dat leek ons als jeugddienst commissie wel een aardig thema met het oog op de komende feestmaand. Kom zelf en breng anderen mee, zodat we met elkaar een fijne jeugddienst mogen beleven. Na afloop is er uiteraard koffie/thee/limonade in de kerk. Er is een gestencilde liturgie en als alles volgens plan verloopt, krijgen de kerkradio luisteraars die ook thuis bezorgd.

Wij gedenken. Op 29 oktober jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Geertje Schouten, echtgenote van Dirk Schipper, moeder en Bessie. Ze wist maar al te goed dat ze ziek was. En wat die ziekte betekende had ze eerder gezien bij haar dochter, die bijna 13 jr. geleden overleed. Maar Geertje benutte de voorbereidingstijd die ze kreeg. Naar de buitenwereld toe bleef ze optimistisch. Maar binnenskamers regelde ze alles tot in de puntjes. Op allerlei gebied. Dat ze daarvoor de kracht kreeg ondanks haar ziekte, kan alleen maar met groot respect genoemd worden in deze dagen van herdenken. Op 1 oktober 1971 gaf Ds. E. K. Teygeler het jonge bruidspaar deze woorden mee als trouwtekst: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die Woorden moesten boven haar rouwkaart staan en die Woorden overdachten we in de rouwdienst als het ABC van het geloof: A. Ga met God. B. Blijf bij Gods Woord en C. Christus zal over je lichten. En zo mogen we er dan op vertrouwen dat God wegen zal wijzen waar jullie voet langs kan gaan in de tijd die komt. Of, zoals Dirk het als geloofsbelijdenis gezongen wilde hebben in de rouwdienst: Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand. Troost dan elkaar met deze woorden!

Dankbaarheid en vreugde zijn er bij het diamanten bruidspaar Cees en Maretje Zeeman, Buurterstraat 13. Herinneringen haalden we op van de week toen ik hen bezocht. Aan de jonge jaren, de werkzame jaren, de jaren in Zuid-Afrika, maar bovenal toch aan de grote verbondenheid met elkaar en met Marken. Ondanks de beperkingen die zich aan beginnen te dienen naar het lichaam mogen jullie beiden nog helder van geest zijn. Altijd vol goede moed, in voor een grapje, en zo mogelijk altijd en overal aanwezig bij van allerlei activiteiten in kerk en maatschappij. Moge onze goede God jullie nabij zijn met Zijn Woord en zegen in de avond van het leven!

Ten slotte. Een vriendelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Uitnodiging Gemeentevergadering in de Patmoskerk op 12 november 2014 aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Gemeentevergadering van 29 oktober 2013
 3. Jaarverslag 2013
 4. Jeugdwerk
 5. Ouderling-kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2013
 - Begroting 2015
 6. Pauze
 7. Diaconie
 - Jaarrekening 2013
 - Begroting 2015
 8. Zendingscommissie
 - Financieel verslag 2013
 9. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
-

Let op!! Ingelaste middag Bijbelstudiekring.

Helaas is de Bijbelstudiekring op 4 november niet door gegaan. Een stevige verkoudheid bij mij was daar de oorzaak van. Om toch niet te lang te moeten wachten wil ik nu graag samenkomen op **dinsdagmiddag 18 november**.

Vorige keer zijn we begonnen in het Bijbelboek Hosea. We zagen in hoofdstuk 1 dat Hosea de opdracht kreeg om met een prostituee te trouwen. Daarna kwamen er drie kinderen met bijzondere namen. Op deze manier moest duidelijk worden hoe de relatie tussen God en het volk Israël compleet verstoord was geraakt. Het volk had God de rug toegekeerd.

Deze keer gaan we verder en kijken en luisteren naar hoofdstuk 2 en 3. Het beeld over de verhouding tussen God en Zijn volk word verder ingekleurd.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Patmoskerk.

De volgende data zijn; 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en als laatste 14 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 18 november om 15.00 uur in de Patmoskerk**.

Kees Kersbergen

Bezoekwerk gezinnen met kinderen.

Beste gemeenteleden,

Misschien is het u opgevallen in het kerkblad en misschien ook helemaal niet. Maar als het u is opgevallen dan hebt u gelezen in het verslag van de kerkenraadsvergadering dat ik in de komende tijd gezinnen met kinderen ga bezoeken. Dit bezoeken gebeurt in het kader van het opbouwen van de Protestantse Gemeente op Marken.

Het bezoeken van gezinnen met kinderen is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is het antwoord op vragen uit de gemeentevergadering van 2013. Daar is gevraagd om meer aandacht te besteden aan jeugd en gezinnen. Na overleg is besloten dit werk breder te zien en onder te brengen in het werkveld 'Gemeenteopbouw'. De uitvoering van gemeenteopbouw is middels de uitbreiding van mijn takenpakket aan mij als kerkelijk werker toevertrouwd. Natuurlijk onder de verantwoording en begeleiding van de kerkenraad.

Om gemeenteopbouw handen en voeten te geven is het belangrijk om te weten wat er leeft in de gemeente. Nu is er veel bekend van de mensen die met regelmaat in de kerk aanwezig zijn. Dit zijn vooral de wat oudere leden, zij zijn vaak aanwezig en laten door hun aanwezigheid zien betrokken te zijn bij onze gemeente.

Een veel groter deel van onze gemeente is minder aanwezig en van dat deel is niet of veel minder bekend wat er leeft als het gaat om geloven en betrokkenheid bij kerk en gemeente. Dat grotere deel van de gemeente allemaal een bezoek brengen zou teveel werk met zich meebrengen en zou ook te lang gaan duren.

Om die reden is besloten een wat beperkter groep te selecteren en van die selectie weer een kleiner deel een bezoek te brengen. Met als doel van hen te horen wat er bij hen leeft als het gaat om geloven en betrokkenheid bij kerk en gemeente. De gedachte is dat deze 'steekproef' voldoende informatie oplevert om het Gemeenteopbouw handen en voeten te geven.

Gestuurd door de vragen tijdens de laatste gemeentevergadering is besloten de gezinnen met kinderen als groep voor dit bezoekwerk te selecteren. Om u een indruk te geven van waar het om gaat noem ik de aantallen die uit het ledenbestand van de Protestantse Gemeente op Marken komen. De groep gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar omvat: 111 gezinnen en dit zijn samen 406 gemeenteleden. Dit is ongeveer 1/3 van de gehele gemeente. Van deze groep wil ik de komende maanden ongeveer 35 gezinnen een bezoek brengen. Met de informatie van deze gezinnen hoopt de kerkenraad voldoende inzicht te krijgen om Gemeenteopbouw vorm te geven.

Een bezoek van mij aan u als gezin moet u vooral zien als een kennismakingsbezoek en ik zou het fijn vinden als daar het gezin bij aanwezig is. Vanzelfsprekend als dat mogelijk is en past binnen de afspraak die gemaakt wordt. Tijdens het bezoek vertel ik u wie ik ben en hoe ik omga met geloof en betrokkenheid bij onze gemeente en ik hoop dat u mij dit ook wil vertellen. De centrale gedachte voor dit bezoekwerk is samen te vatten in de vraag: Wat kan jullie als gezin helpen om het geloof en betrokkenheid bij onze gemeente weer van belang te laten zijn?

Zoals gezegd is er een selectie gemaakt van ongeveer 35 gezinnen en kan het zomaar zijn dat ik niet bij u op bezoek kom terwijl u best wel eens zou willen vertellen wat u kan helpen als het gaat om geloof en betrokkenheid bij onze gemeente. Schroom dan niet om via de telefoon of E-mail met mij een afspraak te maken dan kom ik graag bij u op bezoek. Eerlijk gezegd reken ik erop dat u belt of mailt omdat ik in de 'wandelingen' met regelmaat hierover wordt aangesproken.

Tot slot hoop en verwacht ik dat u mij wilt ontvangen om samen eens te praten over wat het geloof in onze Heiland Jezus Christus voor u betekent. Maar ook uw kijk op een meelevende betrokkenheid bij onze gemeente is van belang. Wij zijn als gemeente aan elkaar gegeven om elkaar tot hand en voet te zijn en elkaar op te bouwen in het allerheiligst christelijk geloof. Zo bezien kunnen wij elkaar niet missen. Wij kunnen u niet missen als zuster en broeder in het geloof, maar ook niet als meelevend en betrokken lid van onze Protestantse Gemeente op Marken.

Namens de kerkenraad groet ik u,

Kees Kersbergen

Bereikbaar via: 780078 of cskersbergen@ziggo.nl



MARCANTAT zegt DANK U WEL

Het jubileum concert is achter de rug en de muziek is verruild voor kerstmuziek.

Daar wordt nu al weer volop aan gewerkt.

Maar als bestuur, en ik denk ook namens de leden, willen wij toch nog heel graag onze dank uitspreken aan al die mensen die ons op wat voor manier hebben geholpen/gesteund.

Dank u voor de felicitaties en giften, die wij willen besteden aan nieuw muziek.

Wij hebben een drukke maar o zo fijne tijd achter de rug, en met u steun hebben we iets heel moois neer kunnen zetten.

Deze tijd heeft ons niet alleen veel geleerd, wij hebben ook 3 nieuwe leden mogen begroeten. Misschien heeft u ook weleens gedacht: "bij dat koor zou ik wel willen zingen", dat kan nog steeds. De drempel is niet hoog iedereen kan er overheen stappen en wij staan aan de andere kant om u de hand te reiken. Wie weet tot ziens?

Nogmaals dank en wij hopen u ook bij volgende concerten te mogen begroeten.

Namens leden en bestuur

Sijtje Stoker

voorzitter CGK Marcantat



Mama droeg wij weg
maanden lang,
ze werd er 's nachts
soms wakker van.
Maar nu ik ben geboren,
kan ik ook mijn papa
's nachts gaan storen!!!

Wilt je ons werkentje zien?
Bel of mail ons dan even, anders slaapt hij misschien!



Bijna te klein om vast houden,
maar te groot voor woorden.
Onze zoon is geboren.

**SEM DIRK
SCHOUTEN**

17.38 uur | 3520 gram | 50 cm

Troost ouders Danielle Roos en Jan Schouten
Rapel 24, 4761 XA Zevenbergen
06 12650444 - danielle Roos77@gmail.com
06 53903157 - schouten_jan@hotmail.com

IS GEBOREN!

Dankbetuiging bij het overlijden van Kees Zeeman.

Waar een klein eiland groot in kan zijn: meeleven bij pijn en verdriet.
Zoveel kaarten, nog tijdens zijn ziekte en na het overlijden, met hartverwarmende woorden.
Persoonlijke bemoedigingen, nog steeds, en uw aanwezigheid bij het afscheid van Kees. Het
voelt als een warme deken om ons heen.
Heel veel dank daarvoor, mede namens kinderen en kleinkinderen.

Jenny Zeeman

"Mijn van straat geredde roos"



{De Dijk}

Het mag een wonder zijn dat ik er nog ben.

Dankbaar en blij dat ik weer thuis mocht komen.

Wij willen iedereen, met in het bijzonder het reanimatieteam en hulpverleners, die ervoor gezorgd hebben dat ik hier nog mag zijn, bedanken. Grote klasse!!

Ook wille wij iedereen bedanken die ons tot steun is geweest tijdens deze periode.

Alle kaarten met lieve bemoedigende woorden, attenties en bezoeken hebben mij en mijn vrouw goed gedaan.

Het is hartverwarmend te weten dat er zoveel mensen met je meeleven.

Lieve mensen ook namens mijn vrouw BEDANKT!

Cees en Jannetje Kaars

Havenbuurt 16

Hierbij willen wij alle mensen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bonnen, kado's, geld, bloemen en planten die wij kregen voor ons 60-jarig huwelijk.

Jan en Aaltje Springer-Zeeman.

Hierbij wil ik burens, familie en vrienden hartelijk bedanken voor de kaarten en cadeaubonnen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

C. Kes.

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
cadeaus bij de geboorte van onze dochter Lena Karlijn.

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling
bij haar ziekenhuis opname.

Jasper, Sylvia en Aniek Sluijs

Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn.
Ik kan mijn vragen niet meer kwijt
kan nooit meer bij je zijn.

Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan.
Dat jij, die ik niet missen kan
voorgoed bent heengegaan.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer.
Maar als het donker wordt, zeg ik zacht
tot ziens, tot ooit een keer.

Je dochter Thea

Lieve Bessie,

Wat was jij toch sterk en zeldzaam,
wat heb jij voor ons 2 klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.
Vergeten zullen wij je niet,
want achter onze tranen van verdriet
schuilt de glimlach van mooie herinneringen.....

Je kleinkinderen
Kimberley Anne en Julian Thijs

Als er nooit meer een morgen zal zijn...

Groot is het verdriet,
maar mooi zijn onze herinneringen.

Dag lieve Geertje,
zus, schoonzus en peet,
we zullen je nooit vergeten.

Jacob en Sylvia Schouten

Suzanne, Xisco en Raquel

Robert en Esther

Daphne

Optimistisch tot het laatste,
niet zo moeilijk voor je naasten.
Zo sterk, maar geen kracht meer,
zo'n wil, maar geen macht meer.
Je was het leven nog lang niet moe,
jouw lichaam was er wel aan toe.

Na een moedig gedragen ziekte is veel te vroeg overleden onze schoonzuster

Geertje Schipper-Schouten

Wij wensen Dirk, Thea, Kimberley en Julian heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Jan en Aagje
Grietje en Dick
Pieter en Sijtje
Eefje en Sijment
Cees en Joke
Theo en Anja
Anneke Boneveld

*Het is allemaal geleend.
De vele mooie dingen.
Het enige wat overblijft.
Zijn de herinneringen.*

Na een ongelijke strijd is een einde gekomen aan het leven van onze buurvrouw.

Geertje Schouten

We wensen Buurman Dirk, Thea, Kimberley en Julian heel veel sterkte met dit grote verlies.

Arie en Wolmet
Cynthia en Jan Cornelis
Stefan en Mirjam
en kinderen.

De laatste weken voor het einde,
dan wordt de wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.

Lieve peet Geertje, rust zacht

Neven en nichten familie Schipper

*Verdrietig om wat niet meer is
En nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat was
En altijd zal blijven*

Geertje Schipper- Schouten

Jarenlang lief en leed gedeeld
Dankbaar dat verder lijden je bespaard is gebleven
We zullen je missen "Gaartje", rust zacht.

We wensen Dirk, Thea, Kimberley, Julian en familie
Veel kracht en sterkte toe om zonder haar verder te gaan.

Tineke en Dirk
Sebastiaan en Ray
Manon en Armand, Jessica en Madelief

Na een slopende ziekte zijn wij als burens zeer geschokt na het overlijden van onze buurvrouw.

Geertje Schouten

Wij wensen Dirk, Thea, Kimberley, Julian en verdere familie heel veel sterkte toe.

De burens van de Zeilstraat.

Beste Markers,

Namens de Zonnebloem nog hartelijk bedankt voor het kopen van een lot. Ook een woord van dank aan degenen die geholpen hebben met het verkopen van loten. Het is fijn dat de Zonnebloem op Marken zo wordt gesteund wat te zien is aan het grote aantal van 750 loten dat is verkocht/gekocht. Inmiddels is de uitslag van de Zonnebloemloterij bekend. We hopen dat u in de prijzen valt. Zoals beloofd volgt hieronder de uitslag van de loterij.

Hartelijke groet en graag tot volgend jaar.

De Zonnebloem afdeling Monnickendam en omstreken.



UITSLAG

NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2014

Datum trekking: 27 oktober 2014

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2014.
De Nationale Zonnebloemloterij 2014 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR	LOTNR	PRIJSBEDRAG	PRIJSNR	LOTNR	PRIJSBEDRAG
1e prijs	0784056	€ 15.000,00	14e prijs	0242846	€ 1.000,00
2e prijs	0033616	€ 10.000,00	15e prijs	0729283	€ 1.000,00
3e prijs	0290659	€ 10.000,00	16e prijs	0039243	€ 450,00
4e prijs	1222356	€ 5.000,00	17e prijs	1006225	€ 450,00
5e prijs	0390720	€ 5.000,00	18e prijs	0684198	€ 450,00
6e prijs	0508713	€ 5.000,00	19e prijs	0378554	€ 450,00
7e prijs	1200700	€ 2.500,00	20e prijs	0987977	€ 450,00
8e prijs	0114646	€ 2.500,00	21e prijs	0980880	€ 450,00
9e prijs	0123576	€ 2.500,00	22e prijs	0770177	€ 450,00
10e prijs	0284273	€ 2.500,00	23e prijs	0740226	€ 450,00
11e prijs	0775781	€ 1.000,00	24e prijs	0918389	€ 450,00
12e prijs	0737946	€ 1.000,00	25e prijs	0584378	€ 450,00
13e prijs	0049592	€ 1.000,00			

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *

26e prijs	87832	€ 100,00
27e prijs	53063	€ 100,00
28e prijs	25595	€ 100,00
29e prijs	1498	€ 50,00
30e prijs	8305	€ 50,00
31e prijs	8469	€ 50,00
32e prijs	937	€ 15,00
33e prijs	690	€ 15,00
34e prijs	987	€ 15,00

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

(onder voorbehoud van typfouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg