

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer :47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 november 2014

Kerkdienst : zondag 23 november 2014

Grote Kerk

10.00 uur

Ds. N. de Boo, Zeist

Organist:

Maarten Havinga

Kosters:

J.P. van Altena en K. Visser

Schoollied:

Lied 753

Schoollied lezen:

Jorrit Korstman

Crèche:

Diana Stoker en Melanie Visser

Kindernevendienst:

Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Eerste collecte is bestemd voor:
Evangelische Zending Brazilië

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	23 november	Daniël 12: 1-4	Geheimhouding
Maandag	24 november	Daniël 12: 5-13	Eindtijd
Dinsdag	25 november	Psalm 44: 1-17	Vroeger was het beter
Woensdag	26 november	Psalm 44: 18-27	Help!
Donderdag	27 november	Jesaja 40: 1-11	Roepen
Vrijdag	28 november	Jesaja 40: 12-20	Niemand is als God
Zaterdag	29 november	Jesaja 40: 21-31	Leer van de schepping

“Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst”
(2 Petrus 3:12 Willibrord vertaling)

“Vol verwachting klopt ons hart...”; dit zou zomaar een tekst kunnen zijn uit de Psalmen. Net als : “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij...” waar een paar weken geleden een meditatie over is geschreven.

Wat is de verwachting waar ons hart zo voor klopt?

In de aangehaalde zin gaat het natuurlijk over Sinterklaas. We zitten volop in de aankomsten van Sint en Piet en zijn in afwachting van onze cadeaus. We geven uiting aan onze verwachting via allerlei symbolen en symbolische handelingen , zoals een schoen zetten, eten geven voor het paard , liedjes zingen bij de “schoorsteen” .

Verwachten we deze tijd nog wat anders dan Sinterklaas?

Volgende week zondag is de 1^{ste} Advent , dan begint voor ons de tijd van de verwachting van de komst van Jezus op aarde.

Hebben we daar tijd voor in de periode vóór 5 december?

Of zeggen we : “ Eerst Sinterklaas achter de rug en dan kunnen we wellicht toelevan naar het kerstfeest”.

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk , liturgisch jaar.

Het is bij wijze van spreken een “oudjaarszondag” en volgende week is dan de kerkelijke “Nieuwjaars zondag”.

De komende zondag wordt ook wel “Eeuwigheids zondag” genoemd en dan kijken we uit naar de toekomst die God heeft beloofd in de vorm van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Op deze zondag worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Deze herdenking is ingebed in de liturgie van de eredienst en neemt dan naast de preek een belangrijke plaats in , in de dienst.

De overledenen worden genoemd en herdacht door middel van het ontsteken van een kaars aan de Paaskaars (het symbool van het licht der wereld : Jezus) of een centrale kaars voor de gelegenheid als er geen Paaskaars is.

Vaak gebeurt het aansteken van de kaars dan door een familielid van de overledene.

Als de namen genoemd zijn van hen die het afgelopen jaar zijn overleden is er gelegenheid voor ieder in de kerk die overledenen wil herdenken om een kaarsje of een waxinelichtje aan te steken aan de paaskaars en zo de herinnering symbolisch vorm te geven.

Ingepast in de liturgie geeft dit een zeer bijzondere inhoud aan de herdenking , passend bij het beeld van de eeuwigheid waar we allemaal deel van uit mogen maken, de eeuwigheid van het leven met en bij God in zijn koninkrijk.

Gebed (dienstboek 1998):

Heer God, Schepper van hemel en aarde,
Onze tijden zijn in uw hand.
Zend spoedig , zo bidden wij , uw geliefde Zoon,
opdat Hij ons ,zijn Bruid, uw Kerk,
aan het hart mag drukken,
en geef dat wij , met onze lampen brandende,
in uw heerlijkheid mogen binnegaan.

Voorbede

1. Dank U voor zoveel muzikaliteit op Marken. Dat we ons mogen blijven oefenen in de lofzang.
2. Wil met hen zijn die rouw dragen, bescherm hen in hun verdriet.
3. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
4. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
5. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
6. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
7. Voor de doopouders, dat ze U mogen betrekken bij al hun zorgen om hun kind, omdat Jean-Bente Israël ook Uw kind is.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 16 november

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds

€ 222,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 215,00

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Wil degene die woensdag 19 november 40 dozen wit papier en 2 dozen oranje papier heeft meegenomen uit de papierbox op het parkeerterrein deze terugbrengen op dezelfde plek waar ze zijn weggenomen?

Het was geen oud papier maar nieuw papier om de kerkbode te drukken!

Alvast hartelijk bedankt.

Zondag is ds. N. de Boo onze gastvoorganger. Samen met zijn vrouw was hij 21 september jl. kerkganger in ons midden, maar nu dus voorganger. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. In gedachten en gebeden weten we ons verbonden met onze zieken thuis, of waar dan ook verpleegd.

Gebedskring. Donderdag 27 november a.s. om 20.30 uur ontmoet ik graag weer de deelnemers aan de gebedskring. Iedereen die dat wil, jong of oud, mag zich er bij voegen om samen te bidden, of om in stilte mee te luisteren naar de gebeden die opgezonden worden naar onze Vader in de hemel. We bidden voor de wereld om ons heen, waar zoveel ellende is, we bidden voor ons eigen land en volk, we bidden voor kerk en gemeente. En ook kan ieder die dat wil een persoonlijke voorbede aanvragen. Schroom niet om dat door te geven! De dichter van Ps. 142 zegt: Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp. Bij Hem stort ik mijn hart uit, bij Hem klaag ik mijn nood. We beginnen en eindigen de gebedsbijeenkomst met een lied. En dat is niet zomaar. De gedachte die daar achter schuilgaat is: God heeft het 1^o en het laatste woord. ... boven al onze menselijke woorden en gebeden uit.

Ter overweging. Denken is een heilig ...

inspiratie verwachten, die men nodig heeft. (dr. O. NOO... houding kan men de

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit Het Zwaluwnest aan alle lezers van ons weekblad.

Ds. H. Dekker.

Oefenen liedjes Kinderkerstfeest

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we een aantal mooie liedjes uitgekozen en deze willen we wekelijks samen gaan instuderen.

Daarom doen we een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar, die meedoen met de kerstviering, om te komen oefenen op zondag 23 november tijdens het zondagsschooluurtje, aanvang 12:15 uur.

De 4 t/m 7 jarigen in het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen in de kerk. We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes te oefenen.

De andere data voor het oefenen van de liedjes zijn zondag 30 november, 7 december, 14 december en de generale repetitie op zondag 21 december 2014.

Bezinningsweekend van 7,8 en 9 november 2014.

In de loop van vrijdagmiddag 7 november kwamen we met verschillende auto's aan bij 'De Markeste' in Blesdijke (net boven Overijssel in de provincie Friesland).

We werden verwelkomd met koffie en toen we er alle 22 waren gingen we aan de maaltijd.

Na de maaltijd (met eigengemaakte soep en brood) begon de eerste corveedienst met de afwas (er was een supersnelle afwasmachine aanwezig).

Rond de klok van half 9, begonnen we na koffie met eigengemaakt gebak, aan de eerste bijeenkomst met het thema "**De tijd van je leven**". Kees Kersbergen had alles voorbereid en leidde de bijeenkomsten.

In deze bijeenkomst stond **Esther** centraal, met de nadruk op de verzen, waarin Esther aangespoord wordt om bij de koning voor haar volk op te komen: "*Als jij niet gaat zal ons volk via een andere weg gered worden. Maar jij bent niet voor niets koningin geworden*". Op verzoek van Esther bidt en vast het hele Joodse volk en dan gaat Esther. Ook wij komen in het leven voor keuzes te staan in het geloof, bidden we ervoor, gaan we of laten we God het werk op een andere manier doen? Benutten we de tijd van ons leven?

Als afsluiting zongen we een aantal liederen. Dit keer a capella, omdat we de gitaar, helaas, vergeten waren.

Na de bijeenkomst kletsten we nog wat na, dronken we wat en ging een ieder op zijn eigen tijd naar bed.

De volgende morgen zorgden een aantal mensen voor het klaarmaken van het ontbijt.

Om half 11 startten we de 2^e bijeenkomst met als onderwerp **Mozes**. Kees hield weer een inleiding, waarin we werden meegenomen in het leven van Mozes en de vraag: "Wie ben ik?" naar voren kwam. Die vraag stelde Mozes en stellen ook wij. God zegt tegen Mozes en tegen ons: "Je hoeft het niet alleen te doen, Ik ga met je mee!"

Wij konden reageren. We sloten weer af met zingen.

Na de lunch was een ieder vrij om te gaan waar hij of zij wilde. Zo werd er gewandeld, gewinkeld enz.. Het was prachtig weer.



Rond de klok van 5 uur was iedereen weer terug en dronken we koffie en een borrel.

Een aantal had zich toegelegd op de maaltijd, pasta en rijst met verschillende gemaakte sausen en rauwkost. Die maaltijd was voortreffelijk.

Om half 9 begonnen we, na koffie met (eigengemaakt)gebak, aan de 3^e bijeenkomst met **Abraham** als onderwerp. Abraham, die de vriend van God wordt genoemd. Het vertrouwen stond centraal.

Na, als afsluiting gezongen te hebben, werd er

op verschillende plekjes gepraat, wat gedronken en ging ieder weer op zijn eigen tijd naar bed.

Zondag, alweer de laatste dag. Na het ontbijt kwamen we rond de klok van half 11 bij elkaar voor de laatste samenkomst van dit weekend. Het onderwerp was uit **Openbaring 1**, waarin Johannes op Patmos zit en denkt op zijn leeftijd niet meer nuttig te zijn. Hij krijgt een visioen. God blijft

doorwerken en dan is de leeftijd niet belangrijk. Op welke leeftijd je ook bent, benut de tijd van je leven.

Met een lunch en zingen sloten we het weekend af.

Zo tegen half 3 gingen we naar huis.

Wij kunnen terugkijken op een gezellig en heel fijn, leerzaam weekend, waarin we stilgestaan hebben bij "De tijd van je leven", waarin we hebben nagedacht, geprikkeld werden, gediscussieerd hebben, bezig geweest zijn met Gods woord.

Dat dat Woord ons mag blijven inspireren in ons dagelijks leven.

Aaltje Maas

De diaconie collecteert deze week voor de Evangelische Zending voor Brazilië. Onderstaand een uitleg over dit project.

Deze week wordt er net als vorig jaar gecollecteerd voor de Evangelische Zending Brazilië. De BEM ESTAR DO MENO (BEM) houdt zich bezig met het opvangen van kansarme kinderen in het binnenland van Brazilië. In een gebied zo groot als de provincie Utrecht zijn er reeds 15 gemeentes gesticht en worden er in de verschillende creches dagelijks ruim 1.200 kinderen voorzien van voedsel, onderwijs en wordt er verteld over hetgeen Jezus voor hen heeft gedaan! God heeft het werk geweldig gezegend waardoor er vele mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus.

Stop seksueel geweld

Al voor het derde jaar werd er onlangs een mars gelopen door kinderen en tieners van de projecten van de zending, samen met de kinderen en tieners van de basisscholen uit het dorp, onder leiding van hun leidsters en leerkrachten met de leus: Het misbruik van kinderen moet stoppen!

Een grote groep kinderen en tieners liepen in de nauwe straten van Rio Vermelho met spandoeken met leuzen als "Seksueel misbruik van kinderen is een misdaad. Doe aangifte!", "Bescherm onze kinderen en tieners tegen seksueel geweld!", "Bescherm de kinderen, zij zijn de toekomst van ons land".

De evangelische zending Brazilië doet dus meer dan alleen opvang ze gaan ook de straat op om voornamelijk kinderen te helpen, zodat ze een goede toekomst kunnen krijgen en zo ook de volgende generaties.

Wil je iets doen aan de schrijnende gevallen die ook in Brazilië nog volop voorkomen, dan kun je een kind financieel adopteren of de kindercentra steunen voor € 25 per maand.

Wil je het iets kleiner aanpakken, dat kan al vanaf € 5 per maand met de "Geef-me-de-vijf" actie.

Naast de collecte of maandelijkse steun kunt u ook giften storten op:

Bankrekening nr: NL86ABNA0482421819

t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië

Postbus 1

9500 AA Stadskanaal.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De EZB is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wilt u de Stichting testamentair gedenken, dan is de tenaamstelling:

Stichting Evangelische Zending Brazilië gevestigd te Stadskanaal.

De Stichting bezit rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven onder nr. 41014047

bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Ik beveel dit project zeer aan en hoop op een warme bijdrage.

Trijntje Jacoba Boes