

Protestants Marken



Jaargang 8, nummer :48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 november 2014

Kerkdienst : zondag 30 november 2014

Patmoskerk

10.00 uur

**Ds. H. Dekker, 1^e Adventszondag
Schooldienst**

Organist:

Hans Jütte

Kosters:

Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Schoollied:

Lied 474

Schoollied lezen:

Naomi Abcouwer

Crèche:

Neeltje Anita Schipper en Gréthe van Belzen

Eerste collecte is bestemd voor:
Slachtoffers Ebola

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

17.00 uur:

Adventsvesper in Patmoskerk

Meditatie:

C.S. Kersbergen

Liturg:

N. van Altena-Boneveld

Organist:

Dirk Kes

“En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.” “Jesaja 30 : 18”

Gelukkig de mens die op de Here wacht. Daar eindigt de tekst mee. Nu is wachten voor ons zo wie zo al moeilijk. Wachten duurt lang, helemaal als wij op de Here moeten wachten. 't Klopt ook niet met ons beeld van de Here. God is toch een God van genade en ontferming? En 't is daarom maar de vraag of je dit mee kunt zeggen: “Gelukkig de mens die op de Here wacht?”

Of, misschien zit je helemaal niet meer op de Here te wachten. Je hebt geen verwachting meer van Hem, dat wachten duurt je te lang. Dan kan het ook nog zo : je wilt niet wachten, je regelt je zaakjes zelf. Gaat het zo niet vaak? Is God een wachtende God? Wacht Hij op wat mensen doen. Moeten mensen de eerste stap doen en dan kan God pas wat? Zo kennen wij de Here God niet. Hij is juist de God van het initiatief.

Misschien zeg je wel: ik wacht al zo lang, maar ik ben er niet gelukkig mee. Waar kan dat dan aan liggen? Ligt dat aan de Here, of ligt dat dan aan jou? Terwijl we op God en Zijn tijdschema wachten, kan Hij zo veel in onze harten bereiken. Vaak vinden we dan een nieuw doel in ons leven, worden onze gebeden verhoord, zien we God aan het werk, wordt ons geloof gesterkt en het vaakst zien we hoe God's perfecte plan in onze eigen situatie wordt uitgevoerd. Vergeet niet dat wachten niet hetzelfde is als tijd verliezen!

Hoe is Hij dan wel? Gods genade en Zijn recht gaan samen. Het is bij de Here niet: genade vóór recht. Dat idee hebben wij nog wel eens: genade dat is dat God alles maar vergeeft, en dat Hij Zijn recht dan maar even laat schieten. Maar zo is de Here niet, het is bij Hem genade door recht. Dat is Gods wijsheid, want Hij weet hoe wij zijn. Genade is niet dat de Here zegt: ach ja, je kunt ook niet anders, vooruit dan maar, Ik geef je wel Mijn genade. Genade is geen strooigoed, en God is geen Sinterklaas. Hij is de Heilige. Hij is eerlijk, ook als Hij Zijn genade uitdeelt. Genade door recht: dat zie je het duidelijkst bij de Here Jezus.

Vader, wij danken U voor de Here Jezus! Hij heeft onze schuld niet van zich afgeschoven. Wij danken U dat Hij onze schuld gedragen heeft. En daarom mogen wij bij Hem horen.

We weten nu dat de Here wacht op het moment dat Hij genadig kan zijn. De Here wil Zijn genade maar wat graag geven. Dat is het punt helemaal niet. De vraag is of jij zover bent, of je open staat voor Gods genade. Het is denk ik vaker zo dat God op ons wacht, dan dat wij op Hem wachten... Dat Hij op ons wacht totdat wij Zijn genade ook echt willen. Dat wij zeggen: Here ik kan echt niet zonder Uw genade. Dat heb ik nu wel geleerd, dat heb ik ondervonden. Ik heb het – koppig als ik ben, toch teveel van mij zelf en van anderen verwacht. Ik dacht dat het zo ook wel kon. Here, wilt U mij genade geven? Daar wacht de Here op. Hij geeft niets liever dan Zijn genade. Hij wacht op ons, om ons er voor klaar te maken, ook al duurt het wachten soms lang om Zijn genade te ontvangen, maar dan ontvang je ook echt genade!

In de adventstijd gaat het heel vaak over het wachten en verwachten van de mensen. Dat is advent. Toch zijn wij mensen niet de enigen die wachten. God wacht ook.

wachten...

Wachten is geduld hebben maar veel meer dan dat!

Het is met een groot hart verlangen naar wat komen zal.

Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
2. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
3. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
4. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
5. Voor de doopouders, dat ze U mogen betrekken bij al hun zorgen om hun kind, omdat Jean-Bente Israël ook Uw kind is.
6. Dat we uit mogen uitzien naar Uw komst.
7. Stel Jeruzalem tot een lof op aarde.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

| | | | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Zondag | 30 november | Psalm 85 | God is rechtvaardig |
| Maandag | 1 december | 2 Petrus 1: 1-11 | Inspanningsverplichting |
| Dinsdag | 2 december | 2 Petrus 1: 12-21 | Blijf waakzaam |
| Woensdag | 3 december | 2 Petrus 2: 1-10a | Zonde blijft niet onbestraft |
| Donderdag | 4 december | 2 Petrus 2: 10b-22 | Honden en varkens |
| Vrijdag | 5 december | 2 Petrus 3: 1-9 | Geen traagheid, maar geduld |
| Zaterdag | 6 december | 2 Petrus 3: 10-18 | Uitzien naar gerechtigheid |

Opbrengst collecten

Zondag 23 november

De eerste collecte bestemd voor Evangelische Zending Brazilië € 210,20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 166,45

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Okt – Nov 2014 € 554,45

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag is het schooldienst in onze gemeente. Dus mogen we heel veel kinderen met hun ouders in de kerk verwachten. De school zoals we die nu kennen hier op Marken ontstond 40 jaar geleden uit de fusie Hervormde en Gereformeerde school. Dus de school was de kerk al ver vooruit zal ik maar zeggen, dan begrijpen we elkaar wel. Nu, het getal 40 gaan de kinderen ons uitleggen komende zondagmorgen, op allerlei manieren. Want zij mogen de preek maken. Hoe leuk is dat....Het is zondag ook de 1^e Advent en uiteraard besteden we daar ook aandacht aan. We proberen als ouderen een lied van Advent mee te zingen dat de kinderen al heel goed kennen. En een kind zal de 1^e Adventskaars aansteken en het daarbij behorende gedichtje ons laten horen. Dat laatste zullen we al de 4 Adventszondagen doen, want ook voor de Grote Kerk is er nu een Adventskandelaar gemaakt. Met dank aan "onze huistimmerman" als ik hem zo mag noemen. Maar de schooldienst is in de Patmoskerk. En daar zullen we ook zien dat het Advent is, want de kleur in de kerk is dan gewisseld naar paars. Kleur van bezinning, inkeer, voorbereiding. En dat horen we ook terug in de uitleg van het getal 40. Let maar op...

Vrijdagmorgen hoop ik de school te bezoeken om de generale repetitie van dit alles mee te maken.

Adventsvespers zijn er ook weer dit jaar. En wel op zondag 30 november, en op 7 en 14 december. Telkens om 17.00 uur in de kerk waar we ook samenkomen voor de ochtenddienst. Dus op deze 1^e Adventszondag in de Patmoskerk. Het thema dat we dit jaar kozen is: Het Licht overwint, n.a.v. Johannes 1: 1-18. In iedere vesper zullen we naast de Psalmlezing die uiteraard in een Vesper thuishoort, een stukje lezen van deze inleiding op het Johannes - evangelie.

Zieken. Br. S. Schouten, Kerkbuurt 61 ondergaat deze week een operatie in het Waterlandziekenhuis. In dat ziekenhuis is ook zr. J. Springer- van Altena, Kerkbuurt 63. En volgende week moet zr. T. Schipper-Uidam, Kerkbuurt 176 opnieuw een operatie ondergaan

in datzelfde ziekenhuis. Br. E. M. Visser, Zeilstraat 26 ondergaat deze week een operatie in het OLVG. Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, of in een verpleeghuis van harte in onze voorbede en belangstelling aanbevolen.

Gebedskring. De meesten van ons ontvangen dit kerkblad al op donderdag 27 november. Op die dag komt om 20.30 uur de Gebedskring samen in de consistorie van de Patmoskerk. Ik schreef daar vorige week al over. Van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Cursus Hebreeuws. Van de docente hoorde ik dat voor de cursus Hebreeuws maar liefst 8 gemeenteleden zich opgegeven hebben. Dat is een leuk resultaat van de oproep die eerder in ons kerkblad stond. Het is voor mij al weer vele jaren geleden dat ik die taal moest leren. En ik wil niemand ontmoedigen, maar ik heb mijn tanden er op stuk gebeten. Sterkte dus met (woordjes) oefenen, ik zal aan jullie denken....

Ter overweging. In den beginne was het Woord.
 God die van eeuwigheid bestond,
 stond open, opende zijn mond,
 zijn stem wordt tot vandaag gehoord.
 In den beginne was het Woord.
 Het liep uit het volmaakte licht
 dat glansde om Gods aangezicht,
 het heeft de duisternis doorboord.

(n.a.v. Joh. 1: 1-18, tekst J.W. Schulte Nordholt).

Ten slotte. Maandag hoop ik de leeftijd te bereiken, waarop in het verleden predikanten met de VUT gingen. Maar die bestaat niet meer en de pensioengerechtigde leeftijd is opgehoogd naar 66 en zodoende begint mijn emeritaat pas op 1 december 2018 bij gezondheid. Hopelijk worden het nog goede jaren met elkaar. Ds. H. Dekker.

Aanstaande zondag, 30 november, is er geen zondagsschool en dus ook geen liedjes oefenen voor het Kinderkerstfeest i.v.m. de schooldienst.
Tot 7 december allemaal!

De leiders en leidsters van de zondagsschool

In actie tegen ebola

De opbrengst van de collecte van de diaconie is deze week bestemd voor de bestrijding van ebola. We hebben op televisie of via internet de verschrikkelijke beelden gezien,

help mee en kom in actie tegen ebola. Gebed en steun zijn ontzettend hard nodig.

Het ebolavirus grijpt om zich heen in West-Afrika. Al meer dan 5.000 mensen zijn overleden. Vooral vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar. Door preventie, bescherming en voorlichting kunnen we verdere verspreiding voorkomen.

Tear, Woord en Daad, Red een Kind en ZOA komen gezamenlijk in actie tegen ebola. Via organisaties ter plekke steunen zij programma's die erop gericht zijn besmetting te voorkomen. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan deze vreselijke ziekte.

Daarnaast is er aandacht voor de ontwrichtende gevolgen van de ebola-epidemie op de langere termijn. Want gezinnen verliezen moeders en vaders, kinderen van overleden ouders worden aan hun lot overgelaten, en scholen en instellingen zijn dicht. Getroffen gezinnen verbouwen nauwelijks meer voedsel, en mensen die onder quarantaine zijn geplaatst, zijn afhankelijk van derden voor voedsel en andere levensmiddelen.

HELP MEE!

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Prof. Dr. H. Kuitert 90 jaar.

In een interview met het dagblad Trouw zegt de theoloog Harry Kuitert dat sinds de Verlichting de mensen zich prima zonder kerk hebben kunnen redden. Ik zal dan maar bekennen dat ik niet hoor bij 'de mensen'. Zonder de kerk zou ik me niet kunnen redden. Ik zou diep ongelukkig zijn als er op zondagmorgen geen kerkklok meer zou luiden. Ik wil het experiment liever niet wagen, maar het zou met mijn ziel slecht aflopen wanneer ik niet samen met anderen het loflied zou aanheffen. Ik zou met mijn zondag geen raad weten als er niet een plaats was om God te vereren. Er zou iets in mij sterven als ik niet in de kring mocht staan, brood in de hand krijg en iemand zegt: 'het lichaam van Christus voor jou'. Wat zou ik ze missen, die grijze koppies, die jonge kinderen, die mijn broeders en zusters zijn, in Jezus naam.

Momenteel zijn er nog miljoenen mensen die het zonder de kerk niet kunnen redden. Het is de plaats van hoop, van troost, van diepe vreugde. Hebben zij de Verlichting nog niet meegemaakt? Het zou kunnen, het zijn tenslotte maar mensen, zoals bijvoorbeeld in een sloppenwijk van een miljoenenstad in Afrika. Als ik Kuitert goed begrijp, hebben zij de kerk dus nog nodig. En wij niet meer. En wat te denken van al die mensen in de westerse cultuur die zich sinds de Verlichting met hart en ziel verbonden hebben geweten aan een christelijke gemeenschap? Hebben zij misschien de lessen van de Verlichting nog niet geleerd?

Het interview in Trouw is naar aanleiding van een boek van Kuitert met als titel: 'de kerk als constructiefout'. Dan zit ik voortaan maar in de kerk die een constructiefout is. En met mij 'een schare die niemand tellen kan'. Als het erop aankomt zullen ze allemaal kiezen om liever in die foute kerk te zitten, dan in een heel deugdelijk instituut, waar het gezonde verstand ons vertelt dat geloven in God onzin is.

Wie een leven lang meeloopt in de kerk, weet wat er allemaal mis kan gaan. Die heeft geen enkele behoefte om constructiefouten te ontkennen, fouten van opzichters goed te praten, scheve muurtjes te ontkennen, het gehannes van de gelovigen onder het tapijt te schuiven. Wie een leven lang meeloopt, weet dat de kerk het moet hebben van de trouw en goedheid van God. Die is hemelhoog.

‘Maar weten ze dan niet dat God een uitvinding is van mensen?’ Hier is de theoloog Kuitert op uitgekomen. Dit is inderdaad de kernvraag. Of de mens is naar het beeld van God geschapen, of God naar het beeld van de mens. Of de mens is een inbeelding van God, of God een inbeelding van de mens. De wetenschap beslist hier niets. Hier staat het ene geloof tegenover het andere. Ooit liepen er twee mannen van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij zaten dicht tegen de opvatting dat het allemaal inbeelding was geweest. Die avond braken zij het brood met een vreemdeling in hun midden. En hun ogen gingen open en zij herkenden hem. En zij stonden op met brandend hart. Dat was opstanding uit de dood. Hij was hier. Hij is hier. De levende Heer. En het herhaalt zich honderden, duizenden malen. Dat is de kerk. ‘Hier in dit stervend bestaan, wordt Gij voor ons geloofwaardig’. Moge ik nooit van deze kerk gescheiden worden.

Ik kan niet zonder.

Dr. A. J. Plaisier, scriba generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Nieuwe website: debijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd: debijbel.nl. Iedereen kan hier altijd gratis de Bijbel lezen. Voor leden van het NBG is er extra informatie te vinden en is er een groter aanbod aan vertalingen, die je kunt lezen en met elkaar kunt vergelijken. De site is geschikt voor smartphone en tablet.

Op de bijbel.nl is uitleg te vinden over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de Bijbel, geschreven door bijbelwetenschappers en theologen. Daarnaast biedt debijbel.nl veel archeologische illustraties, een tijdlijn, foto's en video's. Ook alle studieaantekeningen uit de NBV-Studiebijbel staan op de website. Debijbel.nl is een innovatieve website waarin veel diverse informatie op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar verbonden is.

Op de bijbel.nl zijn de volgende bijbelvertalingen voor iedereen gratis online beschikbaar: *De Nieuwe Bijbelvertaling* (NBV), de *NBG-vertaling uit 1951* (NBG'51) en de *Statenvertaling*. Andere vertalingen, waaronder de *Bijbel in Gewone Taal* en de *Herziene Statenvertaling* en alle extra's zijn alleen beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een proeftijd van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt op debijbel.nl de kans om kennis te maken met alle functionaliteiten van de nieuwe website. De Bijbel is straks ook te lezen op bijbelgenootschap.nl. Op deze site wordt *De Nieuwe Bijbelvertaling* geplaatst, die gelezen kan worden zonder een account aan te maken.

Betrouwbaar en dichtbij

Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: "Met debijbel.nl willen we lezers van dienst zijn met betrouwbare en bruikbare informatie. Op debijbel.nl komt de wereld van de Bijbel tot leven. Dat helpt om de teksten goed te begrijpen."

Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 leest, kun je klikken op de woorden 'wijnpers' en 'uitkijktoren'. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je je erbij moet voorstellen. En het Johannesevangelie in de *Bijbel in Gewone Taal* kun je bijvoorbeeld vergelijken met *De Nieuwe Bijbelvertaling* en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin van het evangelie zo anders klinkt in deze nieuwe vertaling. Dankzij debijbel.nl ontdek je zo van alles over de Bijbel.

In ontwikkeling

Debijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer bijbelvertalingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over bijbelse onderwerpen.

Online beschikbaar

Iedereen kan 30 dagen lang gratis kennismaken met de nieuwe vertaling op debijbel.nl. Na die periode blijft de *Bijbel in Gewone Taal* via debijbel.nl beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap (bij contributiebedrag vanaf € 25,- per jaar).

De *Bijbel in Gewone Taal* is digitaal verkrijgbaar als app en e-book.

Meer informatie is te vinden op: www.bijbelingewonetaal.nl/producten

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem, Contactpersoon: Anneke Commandeur

Bijbel in Gewone Taal nu ook als app

Lees de *Bijbel in Gewone Taal* op je mobiel met de Android-app. De app is eenvoudig te bedienen en werkt super snel. De overzichtelijke vormgeving ondersteunt het lezen en het navigeren.

De prijs is € 15,99.

De *Bijbel in Gewone Taal* is de meest leesbare bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. Met deze Bijbelapp voor Android lees je de *Bijbel in Gewone Taal* waar en wanneer je wilt, op je telefoon of tablet en offline!

Voordelen op een rij

- Lees zonder afgeleid te worden in de volledig-schermmodus
- Zoek door de Bijbel
- Vind je favoriete tekst terug met behulp van een bladwijzer
- Maak een notitie en link deze aan een of meer Bijbelteksten
- Pas de opmaak aan je eigen wensen aan
- Gebruik de widgets en ontdek iedere dag een nieuwe Bijbeltekst
- Lees 60 bekende bijbelverhalen met behulp van het leesrooster
- Deel je favoriete bijbelverzen en/of persoonlijke notities via sociale media.

Gratis app voor Advent en Kerst

Het Nederlands Bijbelgenootschap komt met een gratis app om te gebruiken tijdens Advent en Kerst. Van 1 december tot en met 6 januari kun je elke dag een inspirerende tekst lezen uit de *Bijbel in Gewone Taal*. Bij elke tekst staat een vraag om over na te denken.

De app komt beschikbaar voor iOS en voor Android.

Voor iOS is de app te downloaden in de App Store.

Voor Android is de app te downloaden in de Google Play Store.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem, Contactpersoon : Anneke Commandeur

Adressen Regionale Zorg instellingen

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------|---------|-------------|
| Ziekenhuis | A.M.C. | Meibergdreef | 9 | 1105 AZ | Amsterdam |
| | VU | De Boelelaan | 1117 | 1081 HV | Amsterdam |
| | Waterland | Waterlandlaan | 250 | 1441 RN | Purmerend |
| | Boven IJ | Statenjachtstraat | 1 | 1034 CS | Amsterdam |
| | O.L.V.G. | Oosterpark | 9 | 1091 AC | Amsterdam |
| | Slotervaart | Louwesweg | 6 | 1066 EC | Amsterdam |
| Verpleeghuis | Gouwzee | Kloosterbuurt | 1 | 1131 HB | Volendam |
| | Molentocht | Persijnlaan | 99 | 1447 EG | Purmerend |
| | Novawhere | Prof. Mr. J.P.Oudlaan | 1 | 1411 HT | Purmerend |
| | De Die | Loenermark | 900 | 1025 VR | Amsterdam |
| Zorgcentrum | De Meermin | Paulus Pietersstraat | 1 | 1135 GS | Edam |
| | Swaensborch | Swaensborch | 11 | 1141 VZ | Monnickedam |

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 2 december komt de Bijbelstudiekring weer samen. We behandelen het Bijbelboek Hosea en in de hoofdstukken 1-3 hebben we gezien hoe God Zijn relatie met het volk Israël ziet. Hoe God dat ziet moet Hosea duidelijk maken door met een prostituee te trouwen. Op deze manier moest duidelijk worden hoe de relatie tussen God en het volk Israël compleet verstoord was geraakt. Het volk had God de rug toegekeerd.

Deze keer gaan we verder en kijken en luisteren naar hoofdstuk 4 en 5. Het in hoofdstuk 1-3 geschetste beeld wordt verder uitgewerkt en in de hoofdstukken 4 en 5 gaat het over de aanklacht van God tegen Zijn volk en hun leiders.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Patmoskerk.

De volgende data zijn; 6 januari, 3 februari, 3 maart en als laatste 14 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 2 december om 15.00 uur in de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Ook voor de derde keer
Ontroert het weer
Lief klein nieuw begin
in ons gezin

Jelle
18-11-2014

**Broertje van
Sanne
& Eline**

De maanden van wachten zijn voorbij
Vandaag hebben we er een broertje bij!

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Jelle Simon
4060 gram

Wil je komen kijken, bel ons dan even!

Ronny Gerritsen & Marie Janne Visser, Sanne en Eline
Flevostraat 18, 1156 CB Marken
Tel: 0299-470710



KERSTBROODMAALTIJD

Vrijdag 19 december a.s. is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd in Dorpshuis 't Trefpunt
voor personen van 60 jaar en ouder.

Wij verwachten u om 16.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker

of bij:

Immetje de Waart,

Kets 37, tel 601285

IJsselmeerweg 14, tel. 601726.

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd!

(Graag kenbaar maken bij aanmelding).

U kunt zich opgeven tot 15 december a.s.

Schroom niet maar kom!

Het is altijd erg gezellig.

