

# Protestants Marken



Jaargang 8 nummer : 49

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 december 2014

**Kerkdienst voor : zondag 7 december 2014**

10.00 uur      **Grote Kerk**  
Ds. H. Dekker, 2<sup>e</sup> Adventszondag  
Viering Heilig Avondmaal

Organist:      Dirk Kes

Koster:        J.P. van Altena en Kees Visser

Schoollied:    Lied 435

Schoollied lezen: Nathan Schipper

Crèche:        Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes

De tafelcollecte is bestemd voor:

*Diaconie*

De collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

17.00 uur Adventsvesper in de Grote Kerk

Meditatie:    Ds. H. Dekker

Liturgie:      Pieter Moenis

Organist:      Dirk Kes

## MEDITATIE.

## DE STER VAN BETHLEHEM.

Waarschijnlijk ben je het wel met me eens als ik zeg: de ster van Bethlehem is één van de belangrijkste symbolen rond de geboorte van Jezus. Maar over de oorsprong van deze ster is onder geleerden nogal discussie. Er zijn in de loop van de tijd vier opvattingen ontstaan.

Ik zet ze op een rijtje:

1. De ster was een éénmalig gebeuren; hij was door God aan de hemel geplaatst om de geboorte van zijn Zoon aan te kondigen.
2. De ster is later aan het verhaal over de geboorte van Christus toegevoegd.
3. De ster was een echt, astronomisch traceerbaar object.
4. Het volledige verhaal over de ster in het N.T. is fake.

Als gelovige kan ik mij het beste vinden in mogelijkheid 1 en 3. En zie ik die ster als een bovennatuurlijk verschijnsel dat wetenschappelijk onverklaarbaar is.

Wat verder opvalt rond de ster van Bethlehem is dat hij slechts in één Bijbelboek genoemd wordt. Lucas schrijft heel gedetailleerd over de geboorte van Jezus, maar hij noemt geen ster. Die vinden we alleen bij de beschrijving van Matteüs. Er van uitgaande dat de ster van Bethlehem werkelijk geschenen heeft, is de conclusie gerechtvaardigd dat het een spectaculair hemelverschijnsel geweest moet zijn. Dan blijft het merkwaardig dat koning Herodes en de inwoners van Bethlehem deze ster *niet* gezien hebben. Zodat de conclusie voor de hand ligt om te veronderstellen dat alleen de wijzen uit het oosten deze ster waarnamen.

Magiërs zegt onze Nieuwe Bijbelvertaling. En dat is veel juister dan in vorige vertalingen, gezien het Griekse woord *magoi*: magiërs die zich bezighielden met sterren. Maar dat woord heeft een ongunstige klank en daarom is in eerdere vertalingen gekozen voor “wijzen”. Hoeveel er waren, daar zwijgt de Bijbel over. Het volksgeloof heeft er drie van gemaakt, met de welluidende namen Kaspar, Melchior en Balthasar, die Christus met goud, wierook en mirre kwamen aanbidden.

En vroom onder woorden gebracht in Lied 476: 4

Wijzen uit het oosten,  
 uit zo verre land,  
 zij zochten onze Here,  
 met offerand’.  
 Z’offerden ootmoediglich mirr’,  
 wierook ende goud  
 t’eren van dat kinde,  
 dat alle ding behoudt.  
 Kyriëleis.

Ik denk dat je mag zeggen: geen enkel wetenschappelijk onderzoek zal ooit tot een onbetwistbare conclusie leiden ten aanzien van de ster van Bethlehem. Dat neemt niet weg dat Matteüs 2 ons mag bemoedigen, dat het heil van Christus niet ingeperkt bleef voor de Joden. Maar dat het ook de heidenwereld wilde bereiken. En die conclusie moet voor de Joodse lezers van het Matteüs evangelie uiterst opmerkelijk zijn geweest.

(met dank aan Carl Koppeschaar).

Ds. H. Dekker.



Voorbede

1. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
2. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
3. Voor de doopouders, dat ze U mogen betrekken bij al hun zorgen om hun kind, omdat Jean-Bente Israël ook Uw kind is.
4. Dat we mogen uitzien naar Uw komst.
5. Stel Jeruzalem tot een lof op aarde.
6. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
7. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer
maandag	8 december	Jesaja 41:1-7	Rechtsgeding
dinsdag	9 december	Jesaja 41:1-7	Gods keuze
woensdag	10 december	Jesaja 41:14-20	Paradijsbelofte
donderdag	11 december	Jesaja 41:21-29	God bepaalt
vrijdag	12 december	Jesaja 42:1-13	De rechtvaardige dienaar
zaterdag	13 december	Jesaja 42:14-25	Grote veranderingen

Opbrengst collecten

Zondag 29 november

De eerste collecte bestemd voor Slachtoffers Ebola

€ 744,64

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 298,90

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vreemdelingenbus Grote Kerk

De grote stroom aan toeristen is weer achter de rug en de inhoud van de vreemdelingenbus in de Grote Kerk is weer geteld. Het openstellen van de Grote Kerk voor de toeristen heeft dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van **€ 2.788,83**. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Waar we ook heel blij mee zijn, is de grote groep vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om zo'n mooi bedrag voor onze Kerk binnen te krijgen. Daarom willen we hierbij al onze **kerkzitters** heel hartelijk bedanken voor de tijd die zij gestoken hebben in het optreden als gastvrouw / gastheer.

We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

College van Ouderling-Kerkrentmeesters

Zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Een bijzonder moment in de Adventstijd. De 2<sup>e</sup> kaars wordt aangestoken voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan en we luisteren naar Jesaja 10: 33 tot en met hoofdstuk 11:5. We zingen de volgende liederen: 24: 4, 5, 435: 1, 3 437: 1, 5, 340 B, 482: 1, 482: 3, 473. In de kerkenraad spraken we af dat – net als in de Patmoskerk – ook voortaan in de Grote Kerk met een Avondmaalszondag alleen de ouderling van dienst en de dienstdoende diakenen met de dominee samenkomen in de consistorie, zodat de andere kerkenraadsleden met hun eventuele partner samen naar het avondmaal kunnen en zodoende dus gewoon in de kerk zullen zitten a.s. zondag. Al gaandeweg door de jaren heen proberen we als kerkenraad stapje voor stapje meer vorm te geven aan de eenwording hier op Marken, en uniformiteit aan te brengen in de gang van zaken in beide kerkgebouwen.

Zieken. Br. E. M. Visser, zr. J. Springer en zr. T. Schipper, allen vorige week in het kerkblad genoemd, mochten het ziekenhuis weer verlaten. En dat is blij nieuws! Br. S. Schouten is nog in het Waterlandziekenhuis. Br. C. Jansen werd overgeplaatst van De Gouwzee, naar Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend. Hij verblijft daar op afdeling Lindenhof.

SWOM. Donderdag 11 december hoop ik te mediteren bij de ouderenmaaltijd in de Patmoskerk. Wat is het mooi dat zulke bijeenkomsten gehouden worden in de donkere dagen voor Kerst. Denken onze ouderen ook aan de kerstmaaltijd van 19 december in Het Trefpunt? Geef je op, zou ik zeggen. Zie daarvoor het vorige kerkblad. Ook daar hoop ik te mediteren over het a.s. kerstfeest.

Op mijn verjaardag kreeg ik van mijn jongste broer een agenda vol tegeltjes wijsheden. Eén ervan luidt: maak niet telkens dezelfde fout, er is genoeg keuze....tja....wat moet je daar nu mee als dominee?

Ten slotte. Een hartelijke groet! ds. H. Dekker.



## “De Kerk op Marken heeft geld zat !?”

In gesprekken over de kerkelijke bijdrage en de collectes in de kerk is het bovenstaande een vaak gehoorde opmerking in de Protestantse gemeente (PG) te Marken. In de gemeentevergadering van 12-11-2014 werd dit ook geciteerd. Ook werd daarbij de opmerking gemaakt dat een uitleg over de financiële situatie nuttig zou zijn.

In de gemeentevergadering zijn de jaarcijfers van 2013 besproken en er is opgemerkt dat de inkomsten niet meer opwegen tegen de lasten. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te geven:

- a. Verminderde inkomsten ‘bijdragen levend geld’ (zie verderop);
- b. Verminderde rentebaten door de lage rentestand;
- c. Achterstallig onderhoud van beide kerkgebouwen;
- d. Aanpassingen in de pastorieën t.b.v. de nieuwe bewoners.

De eerste twee punten hebben een structurele oorzaak.

ad a. De ‘bijdragen levend geld’ (totaal aan kerkelijke bijdrage, bouwfonds, collecten, solidariteitskas en giften) zijn de laatste jaren flink afgenomen:  
 In 2010 is aan ‘levend geld’ totaal bijgedragen € 170.301,=;  
 In 2013 zijn deze bijdragen afgenomen tot € 124.390,=.  
 Hier is een duidelijke trend waar te nemen in de afname van de kerkelijke bijdrage.  
***De kerkelijke bijdrage is een verantwoordelijkheid voor ons allen.***

ad b. Over 2010 hebben wij aan ‘rentebaten’ ontvangen € 31.533,=.  
 In 2013 waren deze ‘baten’ al gedaald naar € 14.264,=.  
 Voor 2014 en 2015 zullen de rentebaten verder teruglopen.  
 Dit ligt niet zozeer aan de afname van de ‘geldmiddelen’ dan wel aan de dalende rentepercentages. Ook hier een behoorlijke derving van inkomsten.  
 Echter, dit ligt buiten onze eigen verantwoordelijkheid.

De laatste twee punten (ad c en ad d) zijn inmiddels voltooid. Voor het onderhoud van de gebouwen bestaat al deels een onderhoudsplan (Grote Kerk). In het beleidsplan zal voor de overige panden ook een onderhoudsplan worden opgesteld, zodat het plannen van onderhoud een meer structureel karakter zal dragen.

Uit het voorgaande blijkt dat het steeds moeilijker wordt de lasten van o.a. het pastoraat (salarissen), het onderhoud (gebouwen) en energiekosten uit de jaarlijkse opbrengsten te bekostigen.

### *Waarom een geldelijk bedrag aan vermogen aanhouden?*

Als college van kerkrentmeesters (CvK) hebben wij de verantwoordelijkheid om een zeker vermogen ter beschikking te hebben om voorbereid te zijn op onvoorziene grote uitgaven. Deze uitgaven kunnen zich voordoen bij ‘onverwachte’ schade aan de kerkgebouwen en overige in gebruik zijnde gebouwen.

Een deel van ons vermogen is belegd in een maatschappelijk doel, namelijk deelname in ‘Oikocredit’. Hierbij is de inzet altijd direct opvraagbaar. Het geld wordt ingezet voor het financieren van microkredieten in de derde wereld. De vergoeding hiervoor bedraagt ca. 1,5%.

Binnenkort kunt u weer een brief verwachten van het CvK, waarin u wordt uitgenodigd een toezegging te doen voor de kerkelijke bijdrage voor 2015. Op verzoek van de gemeentevergadering zullen we bij deze brief een richtlijn meegeven over de hoogte van de bijdrage.

College van Kerkrentmeesters.



## Godsdienstvrijheid

Er staan nu elf landen op de lijst van zeer zorgelijke landen: Noord-Korea, Eritrea, Iran, Pakistan, China, Saoedie-Arabië, Soedan, Turkmenistan, Oezbekistan, Burma, en Vietnam.

India staat er niet meer bij, de in 2004 nieuwgekozen regering heeft gebroken met de politiek van de vorige regeringspartij en heeft 'elke vorm van religieuze intolerantie' verworpen en ervoor gepleit dat India terugkeert naar 'zijn pluralistische tradities'. De Amerikaanse regering heeft een adviescommissie die in de gaten houdt hoe het wereldwijd gesteld is met godsdienstvrijheid. Wij vinden godsdienstvrijheid allemaal (al of niet veinzend) een "groot goed".

Dit zo gelezen hebbende (de informatie staat op internet), initieert de gedachte "hoe kom je aan godsdienstvrijheid?". Immers geen enkele godsdienst predikt godsdienstvrijheid! Integendeel "gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" ligt bij het jodendom en christendom verankerd in de tien geboden. Een wervende godsdienst zal altijd gericht zijn op vermeerdering van de eigen club, overtuigd als die is van de eigen "rechte leer" waarin al of niet wordt gewandeld: Kom ga/wandel met ons en doe/denk als wij. Ook andersom, zoals bij ISIS, daar is men gericht op vermindering van elke club die afwijkt.

Bij een aantal landen van bovengenoemde lijst wordt godsdienstvrijheid belet door één overheersende religie, meestal de Islam. "The President Islamic Republic of Pakistan" staat er in het paspoort van elke Pakistaan. Is er eenmaal ergens een overheersende religie aan de macht, dan sijpelt vanzelf hun leer ook door in de civiele wetgeving. Zo kwam in 1986 artikel 295-C in de Pakistaanse wet. Dat verbiedt het belasteren van de profeet Mohammed. Opzet is niet vereist. Op het bezoedelen van de Koran staat levenslange gevangenisstraf. Het belasteren van Mohammed wordt bestraft met de dood of levenslange gevangenisstraf, en de veroordeelde krijgt ook nog een boete.

Is het nou zo erg dat een godsdienst z'n weerslag krijgt op het publieke leven zou je je kunnen afvragen. De waarden van het christendom vind je toch ook terug in onze wetgeving: Niet stelen, niet moorden, je ouders eren. Hier kom je op een heikel punt: HET HANGT ER HELEMAAL VAN AF WAT DIE GODSDIENST UITDRAAGT. En dat is nou precies waar een overheid zich niet mee bemoeit. Als dat een boodschap van liefde is "hebt uw naaste lief als uzelf" dan zal dat als basis voor civiele wetgeving nauwelijks bezwaar opleveren. Het probleem komt pas later als in een land als het onze zich een religie manifesteert die NIET geënt is op waarden die vanuit de joods-christelijke gezichtspunt vanzelfsprekend zijn. Omdat onze overheid niet ingaat op de inhoudelijkheid van een religie (elke religie claimt z'n eigen gelijk), krijgt de islam bij wet in Nederland gelijke kansen. Nogmaals, wij vinden dat allemaal (vaak veinzend) een "groot goed". Niemand vraagt zich af hoe het toch komt dat dagelijks duizenden hun leven wagen over de Middellandse Zee terwijl die mensen toch aan boord stappen vanuit Noord Afrika, vanuit moslimlanden dus. Zou het daar dan toch niet zo prettig zijn? Helpen die moslims daar deze arme vluchtelingen dan niet? Of draagt hun godsdienst inderdaad andere waarden uit! Laten we die dan maar niet overnemen (ook niet in Den Haag). De herziening van de wetten tegen blasfemie (godslastering) werd in februari 2011 afgeblazen. De Pakistaanse regering zwichtte onder druk van radicale moslimpartijen. In dit land beheerst een m.i. duistere religie het publieke leven en waarborgt zo de onvrijheid: Een land kan als het ware "op slot" vallen als één religie de civiele wetgeving dicteert.

Gelukkig dicteert bij ons religie niets meer in het openbare leven. Christelijke partijen beïnvloeden het via democratische kanalen. Dat komt door "scheiding van kerk en staat". Een evangelische school mag best aan kinderen vertellen over een sprekende slang of ezel of over, tegen de zwaartekracht in werkende, hemelvaarten (Mozes, Elia, Jezus), als dat maar buiten de biologieles of natuurkundeles gehouden wordt. In 1632 moet de wetenschapper Galileï voor paus Paulus V verschijnen. Galileï had onderzoek gedaan naar ons zonnestelsel en de uitkomst ervan klopte niet met de bijbel: Een van de pogingen van de heersende religie om de wetenschap "op slot" te doen. Dat is uiteindelijk (gelukkig) niet gelukt, ook priester en dominee gaan gewoon naar de dokter als ze iets mankeren. Dat zal de medicijnman in ebola-landen niet zo gauw doen. Het openbare leven wordt bij ons veeleer door wetenschap en techniek beheerst dan door geloof in mythen, maar het geloof in die mythen staat ieder vrij. Laten we hopen dat ook het "slot" op de civiele wetgeving in landen als Pakistan ooit doorbroken wordt en dat de poging van februari 2011 niet de laatste zal zijn.

Klaas Kes





Marker Mannenkoor

# Kerst op Marken

## Marker Mannenkoor

*o.l.v. Jan van Altena*

Het was een grote wens van het Marker Mannenkoor om een Kerst-CD uit te brengen. Na twee jaar van intensieve voorbereidingen en repetities kunnen wij u thans het prachtige resultaat presenteren. Er zit een grote variatie in de opgenomen kerstnummers. Hoofdzakelijk worden er Christelijke liederen gezongen, maar ook populaire nummers. Hiermee wordt het brede repertoire van het Marker Mannenkoor aangetoond. Aan de CD hebben tevens meegewerkt de Christelijke Muziekvereniging Juliana, het Marker Brass Ensemble, het Marker Saxofoonkwartet en organist Gustaaf A. Schulz.

Op het moment dat deze kerkbode wordt rondgebracht (4 december), verwachten wij de eerste zending van de CD's. De CD gaat EUR 10,-- kosten en is verkrijgbaar bij de **Winkel van Lijs**, Kets 41 te Marken (geopend woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur).

Daarnaast zal de CD verkocht worden in de hal van de Patmoskerk ná de kerkdienst van 14 december, in Het Trefpunt ná de Kerstmaaltijd met de bejaarden op 19 december, voor en ná het Gezamenlijke Kerstconcert op 21 december in de hal van de Patmoskerk en ná de Kerstnachtdienst. Tevens is de CD verkrijgbaar bij Koos Zwiers, Wittewerf 30, telf 601751 en bij Cor Visser, Minneweg 20, telf 601554. Steun het Marker Mannenkoor door deze prachtige en unieke kerst CD te kopen.

Met vriendelijke groeten,  
**Cor Visser (voorzitter Marker Mannenkoor)**

Marken december 2014

Het is al weer ruim 2 maanden geleden dat wij 60 jaar getrouwd waren. In de afgelopen periode hebben we enorm genoten van de vele kaarten, attenties en warme belangstelling rond ons jubileum. Hartelijk dank hiervoor.

Neeltje de Groot en Koos Zwiers.



**Goud**

*Al 50 jaar vormen jullie een paar*

*In voor en tegenspoed*

*Nog altijd bij elkaar*

*Alleen door elkaar kracht*

*En liefde te geven*

*Zijn jullie elkaar altijd trouw gebleven.*

11 december 2014 is het 50 jaar geleden dat onze ouders,  
bessie en bap

**Dirk de Groot en Clazina de Groot-Kes**

in het huwelijk zijn getreden

Wij wensen het gouden huwelijkspaar een fijne dag en nog vele gelukkige jaren toe.

Tijs en Alina

Leon

Eva

Jacob en Jeanette

Brenda

Kelly

*1 December 2004**1 Decemer 2014**Lieve Diana,*

*We denken met diepe smart terug  
hoe fijn 't had kunnen zijn.  
Maar jouw leven was voorbij...  
Wat overblijft zijn onze herinneringen.  
Vooral jouw liefde en zoveel mooie dingen.  
En toch ben je heel dichtbij  
Want de liefde tussen ons gaat nooit, nee nooit voorbij!*

*Jan Blijleven**Ben, Sylvia en Ywan**Jan, Stephan en Thomas**Richard, Annemieke, Sjoerd en Baukje*

---

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten  
en alle leuke attenties, die wij ontvangen hebben voor ons  
60 jarig huwelijk.

Cees en Maretje Zeeman