

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer :1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 januari 2015

Kerkdienst voor: Zondag 4 januari 2015

10.00 uur

GROTE KERK

Ds. H. Dekker

Bevestiging Kerkenraadsleden

Organist:

A. Koffeman

Koster(s):

J.P. van Altena en Kees Visser

Kindernevendienst:

Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Crèche:

Edith Zondervan en Lisenka Kes

De eerste collecte is bestemd voor :

de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag.	4 januari	<i>Jesaja 56:9-57:6</i>
maandag	5 januari	<i>Jesaja 57:7-13</i>
dinsdag	6 januari	<i>Jesaja 57:14-21</i>
woensdag	7 januari	<i>Jesaja 58:1-5</i>
donderdag	8 januari	<i>Jesaja 58:6-14</i>
vrijdag	9 januari	<i>Psalm 72</i>
zaterdag	10 januari	<i>Handelingen 18:23-2</i>

OVERDENKING

Elk Nieuwjaar lijken we er wel aan te moeten geloven, aan goede voornemens...
 Dit jaar.... ga ik toch meer naar de kerk, ga ik toch meer sporten, wil ik toch afvallen... en ga zo maar door!
 Maar misschien denk je ook wel, als je de balans opmaakt van het afgelopen jaar; had ik dit of dat maar anders gedaan, eerder gedaan of.... niet gedaan!
 Had ik maar meer opgekomen voor die collega, die onterecht ontslagen werd ...
 Had ik maar meer bij die zieke vriend op bezoek geweest, nu is hij overleden en is het te laat!
 Had ik maar niet zo'n vooroordeel gehad over die persoon, nu blijkt dat er heel iets anders aan de hand was dan ik dacht, nu schaam ik mij over mijn gedachten!
 Zo'n gemiste kans, dat overkomt ons allemaal wel eens!
 Het schuldgevoel dat dit dan bij je oproept kan knagend zijn, je hebt het gevoel of het nooit meer goed kan komen en daar kun je behoorlijk last van krijgen!
 Maar soms moet je leren om je bij de situatie neer te leggen en er vrede mee te hebben.
 Zo hoorde ik onlangs een verhaal, dat ging over de herbergier die Maria en Jozef geen plek gunde in zijn herberg maar hen naar de stal stuurde; toen hij later hoorde Wie er onder zijn schamel dak was geboren had hij spijt als haren op z'n hoofd dat hij niet anders had gehandeld...
 Maar dan had de betekenis van Kerst ook anders geweest en z'n uitwerking niet zo gehad...
 En dat brengt ons bij het idee dat de dingen soms moeten gaan zoals ze gaan en dat we daarin dan gewoon moeten berusten, hoe moeilijk dat af en toe ook is!
 Moeten we dan maar geen goede voornemens meer hebben en gewoon Gods water over Gods akker laten lopen? Nee, zo is het nou ook weer niet, het één sluit het ander niet uit!
 Elk nieuw jaar geeft ons elke keer de kans om weer helemaal opnieuw te beginnen, met een schone lei!
 Maar het mooiste is eigenlijk dat we met onze goede voornemens niet hoeven te wachten tot het nieuwe jaar, want God geeft ons elke dag weer de kans om opnieuw te beginnen.
 We mogen elke dag, jawel, elke dag, opnieuw om vergeving vragen en weer opnieuw beginnen, als we dan maar wel erkennen dat wij het niet alleen kunnen doen!
 Natuurlijk zal het best wel eens tegen zitten, dat de dingen niet altijd gaan zoals wij ze gedacht hadden... maar later, soms veel later, zien we, dat het toch goed was zoals het ging.
 Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend en we zullen vast wel eens opstandig worden zoals een kind dat z'n zin niet krijgt. Maar we moeten ook leren en aanvaarden dat Onze Vader nu eenmaal weet wat het beste voor ons is.
 Nog even over die goede voornemens, dan heb ik het niet zozeer over meer sporten, afvallen en stoppen met roken, dat is natuurlijk goed maar laten we ons nu eens minder op onszelf richten maar meer op onze medemens; we hoeven niet in ons eentje de hele wereld te redden maar een kleine goede daad, een helpende hand of een luisterend oor, dat maakt al verschil enkost niets!
 Graag wil ik dan ook mijn Kerstwens met u delen en ik wens u dan ook veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar!

*Elk jaar is er weer een nieuw begin; met een schone lei 2015 in...
 Nieuwe kansen om het beter te doen, aardiger te zijn, en vaker een zoen
 meer luisteren en minder praten, 't ene meer doen, 't andere juist laten,
 een beetje minder ik en mijn, er meer voor de ander willen zijn,
 dan zullen we beseffen en voelen: zo zal het Kerstkind het bedoelen!*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
2. Kom Uw belofte na; laat U vinden door wie U zoeken. Omring hen met Uw vrede.
3. Reinig ons hart en onze gedachten van alles wat verkeerd is.
4. Dank U wel Heer, dat wat wij weten dat het beste nog moet komen. Wij zien uit naar Uw vernieuwend werk.
5. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
6. Heer wij vragen Uw zegen voor het jaar dat voor ons ligt.
7. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen.

Ria Kaars

OPBRENGSTCOLLECTEN

Zondag 21 december

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeente € 254,05

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 277,20

Woensdag 24 december

Kerstdienst

Collecte bestemd voor het Vergeten Kind € 452,15

Donderdag 25 december

Eerste Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie: Kinderen in de Knel € 533,28

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 423,30

Vrijdag 26 december

Tweede Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 173,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 143,60

Kinder Kerstfeest

Collecte bestemd voor het kinderfeest comité € 336,85

Zondag 28 december

De eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 165,40

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 158,50

 Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Dec 2014 € 233,12

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. Een aantal nieuwe ambtsdragers zullen bevestigd worden. En ik noem het met dankbaarheid. Br. P.C. Springer zal bevestigd worden als ouderling en br. P. Moenis zal herbevestigd worden. Br. J. Schipper zal bevestigd worden als diaken. Zoals eerder gemeld is ook br. H.P. Zondervan verkozen als diaken, maar hij is zondag niet op Marken, dus zal hij op een later tijdstip bevestigd worden. Als ouderling – kerkrentmeester zal bevestigd worden br. M. J. van Altena en broeder P. Kaars zal herbevestigd worden. Ook moeten we van enkele ambtsdragers afscheid nemen: zr. T. Boes-Boes, br. C. Teerhuis, br. D. Commandeur en br. Jj. Commandeur verlaten de kerkenraad. We lezen in deze dienst Matteüs 10: 16-33 en zingen de volgende liederen: 289, 149: 1, 2, 273: 2, 362: 2, 315: 1, 3, 340 B, 247: 1, 3, 968: 1, 4, 5. Een goede zondag gewenst!

Catechese. Zondagmiddag om 16.00 uur vervolgen we de catechisatielessen weer. We maken een begin met de levensgeschiedenis van Paulus. We zien jullie graag in gebouw Hoogh!

Zieken. Br. J. Boneveld (Hoogkamplaan) werd (tijdelijk) overgeplaatst van Novawhere naar Zorgcentrum Nicolaashof, afd. Kadijk, k. 209, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

Diamant. Dat mag de benaming zijn voor een 60 jarig huwelijk. We hebben sinds het afgelopen kalenderjaar nogal wat diamanten paren in ons midden. En daar mocht op 18 dec. jl. het echtpaar C. Commandeur-G. Peereboom, Rozewerf 11 aan toegevoegd worden. Br. Commandeur werkte vele jaren bij een baggerbedrijf en zr. Commandeur werd geroepen om zeven kinderen op te voeden. In een geheel andere tijd dan de onze. En hier op Marken kwam dan veel op de moeder van het gezin neer. Omdat veel mannen toch min of meer langere tijd van huis waren door het werk op zee. Nu mogen jullie elkaar tot steun zijn in de ouderdom. En onze hartelijke wens en bede voor de toekomst mag zijn: Heer, Gij Zelf moet meegaan, Uw lichtend gelaat. Een Gids die ons voorgaat, en nimmer verlaat. (naar Lied 263).

Overleden. Aan het eind van het kalenderjaar 2014 zijn er maar liefst drie overlijdens in onze gemeente: zr. G.J. Zeeman- Dimmendaal. Haar begrafenis is zaterdag a.s. om 13.00 uur vanuit de Grote Kerk. Zr. J. van Altena-de Groot. Haar begrafenis is dinsdag 6 januari a.s. om 14.00 uur vanuit de Patmoskerk en zr. J. Springer-Peereboom, Haar begrafenis is woensdag 7 januari om 14.00 uur vanuit de Patmoskerk. Ons meeleven gaat uit naar deze families. In het volgende kerkblad zullen we de in memoriams schrijven.

Ten slotte. Veel dank voor alle goede wensen en attenties die mij bereikten rond de feestdagen en alle lezers van ons kerkblad veel heil en zegen gewenst. Ds. H. Dekker.

Namen van hen die ons ontvielen in 2014, genoemd op oudejaarsavond in de Grote Kerk.

18 januari	Geertje Boes	76 jr.
27 februari	Jacob Bartholomeüs Rieder	82 jr.
5 maart	Jente Vlasbloem	85 jr.
11 maart	Neeltje de Waart	92 jr.
13 maart	Sijmon de Waart	68 jr.
18 maart	Neeltje Geertje de Waart	83 jr.
6 mei	Neeltje de Groot	85 jr.
23 mei	Jan Uithuisje	84 jr.
4 juni	Dirk Teerhuis	78 jr.
8 juli	Lobke Commandeur	55 jr.
20 aug.	Trijntje van Altena	55 jr.
15 sept.	Aaltje Visser	73 jr.
19 sept.	Cornelis Zeeman	68 jr.
26 sept.	Neeltje Boneveld	97 jr.
29 okt.	Geertje Schouten	62 jr.
4 dec.	Cornelis Roos	76 jr.
29 dec.	Gerda Johanna Dimmendaal	71 jr.
31 dec.	Jannetje de Groot	90 jr.
31 dec.	Jannetje Peereboom	90 jr.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

... en opneemt in Uw vrede.

(uit: Lied 942).

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 6 januari komt de Bijbelstudiekring weer bijeen. We gaan weer verder met het Bijbelboek Hosea (hoofdstuk 6 en 7) en luisteren naar de oproep van Hosea aan het volk, om terug te keren tot God. Ook het antwoord van God aan het volk komt aan de orde.

Stof genoeg om over na te denken en met elkaar te bespreken.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Patmoskerk.

De volgende data zijn; 3 februari, 3 maart en als laatste 14 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 6 januari om 15.00 uur in de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen
een
Voorspoedig en Gezond 2015

Pieter Cornelis en Luitje Commandeur

Neeltje de Waart – Teerhuis wenst iedereen
een
Gezond en Voorspoedig 2015

Swaensborch 11 kamer 336

Veel heb je ons gegeven,
Veel heb je voor ons betekend,
Plotseling uit ons verdreven,
Blijf je in onze harten leven.

Na een leven vol liefde en zorg voor allen die haar lief waren, delen wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Gerda Johanna Zeeman – Dimmendaal

echtgenote van Dirk Zeeman

* 30 juni 1943

† 29 december 2014

Marken: Dirk Zeeman

Vessem: Nelina en Will

Mathieu, Christel

Marken: Wilma en Jeroen

Marissa, Rosalie, Annelies

Amsterdam: Corjan

Correspondentieadres:

Buurterstraat 6, 1156 AS Marken

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 3 januari 2015 om 13.00 in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.

Lieve oma

Te klein, ben ik om te begrijpen

Te klein, ben ik om te weten

Te klein, ben ik om je te verliezen

Groot ben ik om van je te houden

Lieve oma, ik zal de lekkerste soep van de wereld van u missen

Slaap lekker.

Annelies

Voor eeuwig dankbaar

koesteren we in ons hart

onze liefste oma

Behulpzaam voor iedereen

leef je voor altijd in ons

Vaarwel oma

Wij zorgen ervoor dat u trots op ons kunt blijven zijn.

Rust zacht

Uw kleinkinderen

Marissa

Mathieu

Rosalie

Christel

Annelies

Zomaar.....

Zomaar een groet van een kennis of een vriend

Zomaar de wisseling van dag en nacht

En dan plots.....

Zomaar het einde, net toen je het niet had verwacht.

Ons bereikte het bericht van het plotseling overlijden van de moeder van onze vriendin

GERDA ZEEMAN-DIMMENDAAL

Wij wensen Wilma, Jeroen, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Johan en Janita

Jordy

Rebecca

Theo en Anja

Debby

Nikita

*Later, als de vele mooie herinneringen
De plaats van je verdriet hebben ingenomen
Zal je misschien kunnen verwoorden
Wat je nu enkel met tranen kan vertellen...*



Wij vinden het heel erg dat de oma van ons vriendinnetje Annelies plotseling is overleden.
Wij wensen Annelies, haar opa, Wilma & Jeroen, Marissa, Rosalie
en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Kirsten, Lotte, Ivana & Chanou
Petra & Dirk, Geertje & Dirk, Jannie & René, Jenny & Marco

Een mens verblijft
slechts kort op aarde,
maar wat hij voor Christus deed,
is van blijvende waarde.

Ieders werk zal aan het licht komen.
1 Korintiërs 3:13



Jezus zegt:

Komt tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijn en Ik zal u rust geven:

Matthëus 11 : 28

Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor anderen mocht betekenen, geven
wij kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, bessie en
'ouwe' bessie

Jannetje van Altena - de Groot

sinds 6 augustus 2010 weduwe van Jaap van Altena Kz.

* 7 november 1924

† 31 december 2014

Klaas en Cobie

Ronald en Marijke

Erwin en Roos

Mia

Dirk en Neeltje (in liefdevolle herinnering)

Lijs en Chris

Sabrina en Ewout

Rijk

Correspondentieadres:

K. van Altena

Flevostraat 16

1156 CB Marken

De rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 6 januari om 14.00 uur in de
Patmoskerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de
Algemene Begraafplaats. Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 13.15
uur gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid voor samenzijn met de familie in de hal
van de Patmoskerk.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als veel je wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en leven niet meer leven is.

Dan komt de tijd,
dat je verlangt naar rust.
Dat het einde is gekomen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzaam leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en bessie.

Jannetje Peereboom Pd.

Weduwe van Dirk Springer Jzn.

* 9 oktober 1924

† 31 december 2014

Piety en Hein
Nelly en Edwin
Maikel en Charissa
Dirk en Elisabeth
Sanne en Femke

Pieter en Nelly
Dana
Shirley en Gerard
Lynn

Rory
Joey

Nelly en Piet
Robert en Willemijn
Hannah en Job
Mireille en Arvid
Pepijn en Remme

Valentine en Robert
Joshua
Dylan

Jacob en Aaltje
Marco en Kimberley
Viola en Ramona
Fabian

Marken, 31 december 2014

Correspondentieadres: Flevostraat 7, 1156 CB Marken.

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 7 januari 2015 om 14:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk.

11 januari 2015

H.H. Nicolaas en Catharinakerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE EUCHARISTIEVIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 11 januari 2015, aanvang 10.00 uur einde ± 11.00 uur
H.H. Nicolaas en Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

voorganger:

Pastor Luis Weel

met medewerking van:

Pauluskoor o.l.v. Mirjam Boers
en Jos Eckes, orgel

thema:

'U bent allen mijn geliefde
zonen en dochters'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 7 januari met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002