

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer 2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 Jan 2015

Kerkdienst voor : Zondag 11 Januari 2015

Patmoskerk

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: Hans Jutte.

Koster: Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied Lied : 525

Schoolliedlezen: Amber Schouten.

Creche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot.

Kindernevendienst : Simone Schipper en Marianne Zwiers.

Eerste collecte: voor de Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	11	Handelingen	19 : 1 - 7
Maandag	12	Handelingen	19 : 8 - 12
Dinsdag	13	Handelingen	19 : 13 - 20
Woensdag	14	Jesaja	59 : 1 - 8
Donderdag	15	Jesaja	59 : 9 - 15a
Vrijdag	16	Jesaja	59 : 15b - 21
Zaterdag	17	Kolossenzen	1 : 1 - 11

Meditatie

Lezen: Psalm 29

Op het eerste gezicht een wonderlijke Psalm van David. Hoort hij wel in het rijtje thuis van Davids gedichten? Is deze Psalm niet al te zeer ingegeven door godenmachten en hun zogenaamde kennen en kunnen? Te denken valt aan de Kanaänieten, in wier land de Israëlieten binnenkwamen. Veel van die Kanaänieten konden toen al lezen en schrijven en heel wat literatuur van hen is bewaard gebleven. Waaronder ook gedichten over hun goden, de hogere machten waar geen mens tegenop kan.

Moet David dat geweten hebben? Het lijkt er in ieder geval op dat hij Psalm 29 letterlijk overgenomen heeft uit zo'n collectie van Kanaänitische literatuur. Religieuze poëzie, terug te vinden op de inmiddels ontcijferde kleitabletten van noordwest-Israël.

Hoe dan ook: de Psalmdichter beseft in ieder geval dat de oude heidenen een stukje van Gods werkelijkheid begrepen moeten hebben – Zijn indrukwekkende macht waarvoor andere machten eerbiedig moeten wijken.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Want de dichter van Psalm 29 voegt iets toe! Het is niet meer de god van die oude Kanaänieten die hier genoemd wordt. Nee, het is de HEER, die zo over de landen heentrekt, die de ceders van de Libanon en de Sirjon doet beven. Hij is het die zich richt tegen de oerwateren van de schepping.

Kijk, die Kanaänieten van weleer wisten van een macht die afbreekt en vernietigt. Maar Israël wist van een God die scheppend bezig is, die dwars door alle afbraak heen bouwt aan iets nieuws en doet bestaan wat nog niet is. Wij verwachten – zo leert de Bijbel ons in Openbaring 21 – een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een vooruitzicht mag Gods Bruidsgemeente daarin hebben. Dát is het doel. Wij leven niet 70, of 80 jaar op aarde, soms zelfs korter, soms iets langer, om vervolgens te moeten denken: over en uit. Voorbij, voorgoed voorbij. Nee, gelukkig niet. God is nog steeds scheppend bezig. En Hij zál het voltooien. De stem van God weerklinkt, zingt deze Psalm ons voor. Majesteit roept heel Zijn paleis!(vs. 9). Ja, meer dan in de natuur horen wij Gods stem in wat ons gegeven wordt bij de doopvont en rond de tafel van de HEER. Verschijnt daar niet de vrede van God (vs. 11) die alle verstand te boven gaat waar we Zijn tegenwoordigheid zoeken? Waar we in stilte bijeen zijn en waar het ons duidelijk mag worden, dat er redding is dankzij Kruis en Opstanding!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Reinig ons hart en onze gedachten van alles wat verkeerd is.
2. Dank U wel Heer, dat wat wij weten dat het beste nog moet komen. Wij zien uit naar Uw vernieuwend werk.
3. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
4. Heer wij vragen Uw zegen voor het jaar dat voor ons ligt.
5. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen.
6. Wilt U ons helpen om de dingen vanuit Uw standpunt te zien, in het licht van Uw woord.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Woensdag 31 december

Oudejaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Voedselbank E 425,35

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 268,60

Donderdag 1 Januari

Nieuwjaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie E 76,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 74,20

Zondag 4 Januari.

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie E 213,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 202,35

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN: NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor **maandagavond 19.00 uur bij:**

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Zondag staat het sacrament van de Heilige Doop centraal. Jelle Simon Gerritsen zal door zijn ouders naar de doopvont worden gebracht. En daar verheugen wij ons op! We lezen en overdenken in deze dienst Psalm 127. En zingen de volgende liederen: 100, 525: 1, 5, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 778: 1, 2, 778: 3, 4, 5, Evang. Liedbundel 278; 864: 1, 2, 3. Een fijne zondag gewenst.

Zieken. Zr. G. van Altena-Boes werd vanuit de Meermin naar het Waterlandziekenhuis overgebracht voor behandeling. Br. J.S. Roos, De Pieterlanden 1 moet volgende week opnieuw een behandeling ondergaan in het AMC. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Geheel onverwacht kwam er op 29 dec. jl. een einde aan het aardse leven van Gerda Johanna Dimmendaal, echtgenote van Dirk Zeeman. Zij mocht de leeftijd van 71 jr. bereiken. Samen vormden ze zo'n onafscheidelijk paar. En wat kan de dood dan wreed tussenbeide komen. De kinderen en kleinkinderen herdachten haar op liefdevolle wijze tijdens de afscheidsdienst op 3 januari in de Grote Kerk. En samen luisterden we naar liederen van troost en naar die troostvolle Psalm uit de Bijbel: de Heer is mijn Herder. Een Psalm waarin wij het leven getekend zien in voor- en tegenspoed. En nu zal Dirk een weg moeten vinden om alleen verder te gaan. Dat kan uiteraard niet zonder de steun van zijn kinderen en hopelijk van lieve mensen om hem heen hier op Marken. En mét Gods hulp mogen wij er op vertrouwen dat Hij wegen zal vinden waarlangs zijn voet kan gaan. Want God is er altijd. Niet alleen op de mooie en zonnige dagen van het leven. Maar ook als je het moeilijk hebt. Als je niet weet hoe het allemaal komt, of hoe het verder moet. Uw stok en staf geven mij moed, zingt David dan in Psalm 23. En die moed bidden wij van harte toe aan Dirk en zijn gezin.

Op 31 december overleed na een periode van afnemende gezondheid Jannetje van Altena-de Groot, weduwe van Jaap van Altena. Zij mocht de hoge leeftijd van 90 jr. bereiken. Op 6 januari kwamen we samen in de Patmoskerk en werd haar levensverhaal onder woorden gebracht door haar kinderen. En we luisterden naar Mat. 11: 28. Geknakt, maar niet gebroken was ze, zeiden de kinderen tegen mij. En ja, zo was het, met name na het overlijden van Dirk in september 2012. Met bewondering zag ik na die tijd hoe ze toch weer de veerkracht vond om door te gaan. Waar lag het geheim? Ze wist de weg naar Bóven! En die weg bewandelde ze ook, telkens weer. Door trouw mee te luisteren naar de kerkdiensten bijvoorbeeld. Door gebed. En zo mocht de dankbaarheid overheersen op de dag van haar begrafenis voor haar lange leven. Ds. H. Dekker.

Kerkelijke bijdrage in de vorm van een periodieke gift (voorheen lijfrente).

De Belastingdienst heeft sinds 2014 regels gewijzigd aangaande periodieke giften. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen óf via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het college van kerkrentmeesters (CvK) heeft de mogelijkheden bekeken. Wilt u de kerk ondersteunen met een gift van € 200,- of meer per jaar, dan is een periodieke schenking een aantrekkelijke en voordelige manier. U bepaalt zelf de hoogte van het jaarbedrag dat u schenkt als kerkelijke bijdrage. Wij hanteren een ondergrens van € 200,- per jaar.

Voorwaarden (Belastingdienst) voor de periodieke gift zijn als volgt:

Uw gift is een periodieke gift als:

- u de gift hebt laten vastleggen;
 - u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
 - deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
 - u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
- De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor periodieke giften gelden **geen** drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Deze informatie kunt u ook nazien op de website van de Belastingdienst bij 'Inkomstenbelasting' en het onderwerp 'Aftrekposten'.

De 'overeenkomst periodieke gift' kunt u downloaden via onze website:

www.protestantsmarken.nl.

Ook zijn er formulieren te verkrijgen bij de penningmeester, Kerkbuurt 201.

Een **voorbeeld** van dit formulier volgt hierna.

Over enkele weken worden de toezeggingsbrieven voor 2015 bij u bezorgd.

College van Ouderling Kerkrentmeesters.



Protestantse Gemeente te Marken
Hoogkamplaan 1
1156 AK MARKEN

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

In te vullen door schenker en getekend in te leveren bij de penningmeester College van Kerkrentmeesters.
Na ontvangst zal de penningmeester het formulier uniek maken en ondertekenen. U als schenker ontvangt een kopie van het dan volledig ingevulde formulier, zodat beide partijen een kopie hebben van de getekende overeenkomst.

1. Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker) :

verklaart een gift te doen aan: Protestantse Gemeente te Marken.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:

Bedrag in cijfers: € _____ , ____

Bedrag in letters: euro per jaar,

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij

het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker. Naam:

2. Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar __ jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste schenking plaats?

3. Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geboortedatum ____ - ____ - ____

Geboorteplaats

Straat en huisnummer Toevoeging

Postcode/Woonplaats

--	--	--	--	--

--	--

4. Gegevens ontvanger (dit onderdeel wordt door de penningmeester ingevuld)

4a Naam Protestantse Gemeente te Marken

4b Transactienummer (dit nummer vermelden bij uw betaling)

4c RSIN/fiscaal nummer

5. Ondertekening schenker

Plaats

Datum ____ - ____ - ____

Handtekening schenker

6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing)

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Geboortedatum ____ - ____ - ____

Geboorteplaats

Ondertekening

Plaats

Datum ____ - ____ - ____

Handtekening partner schenker

7. Ondertekening namens de Protestantse Gemeente te Marken

Naam De heer C. Visser

Functie Voorzitter

Plaats Marken

Datum ____ - ____ - ____

Handtekening namens ontvanger

Hartelijk dank aan familie, buren, vrienden en kennissen die ons diamanten huwelijk met vele mooie kaarten, bloemen, planten en cadeaus tot onvergetelijke dagen hebben gemaakt. Het was hartverwarmend!

Cornelis en Geertje Commandeur

Marken, januari 2015
Rozewerf 11

Slechts weinig woorden

Passen in een tijd van droefheid en pijn

Moge dit gebaar

Een teken van medeleven zijn.

Op 29 december is onverwachts onze buurvrouw

Gerda Johanna Zeeman-Dimmendaal overleden.

Wij wensen haar man Dirk, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

De buren uit de Buurterstraat

Op oudejaarsdag is mijn schoonzuster en onze peet

Jannetje van Altena – de Groot

op 90 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen Klaas, Cobie, Lijs, Chris, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

G. van Altena Boes.

Neven en nichten uit Marken en Hardinxsveld- Giessendam.

De mensen van voorbij,
 zij blijven met ons leven.
 De mensen van voorbij,
 zij zijn met ons verweven.
 In liefde, in verhalen,
 in herinneringen, in een lied
 dat opklinkt uit verdriet.

Rust zacht lieve peet Jannetje

Wij wensen Klaas en Cobie, Lijs en Chris, kinderen en kleinkinderen
 heel veel sterkte toe.

Ome Piet
 Klaas en Lenie
 Dirk en Hella
 Neeltje en Klaas
 Aaltje en John
 en kinderen

Na een lang leven vol zorgzaamheid voor de kinderen en voor ons
 is vandaag onze lieve zuster, schoonzuster en peet overleden.

Jannetje Springer Peereboom

Wij wensen haar kinderen en de familie veel sterkte toe mèt dit grote verlies.

Aaltje
 Klaas en Almaz
 Geertrij en Kees
 Dirk en Lijse

Neven en nichten

Lieve Bessie,

Elke dag een stapje dichtër naar het eind.
 Elke dag een beetje van je kracht verkleind
 Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet,
 Doch alwetend eens komt alles goed.

Rust zacht lieve Bessie

Je Klein- en achterkleinkinderen

Nelly en Edwin

Maikel en Charissa

Dirk en Elizabeth

Sanne en Femke

Marco en Kimberley

Viola en Ramona

Fabian

Joshua

Dylan

Robert en Willemijn

Hannah en Job

Mireille en Arvid

Pepijn en Remme

Dana

Shirley en Gerard

Lynn

Rory

Joey

*Verder van de wereld weg
 elke dag een beetje
 dichtër naar de hemel toe
 elke dag een treetje*

Rust zacht buurvrouw Jannetje

Een laatste groet van Neeltje en Cor, Ria en Willem

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in de komende tijd.