

Protestants Marken



Jaargang 9. nummer 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 Jan 2015

Kerkdienst voor : Zondag 18 Januari 2015

Grote Kerk

10.00 uur: Ds Mevr C. de Boon, Maarssen.

• Organist: Dirk Kes.

Koster: J.P. van Altena en Kees Visser.

Schoollied Lied : 218

Schoolliedlezen: Dave de Jong.

Creche : Christina Pereboom en Marcella Kaars.

Kindernevendienst : Nathanja Moenis en Marieke Schipper.

Eerste collecte: voor de Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	18	Kolossensen	1 : 12 - 23
Maandag	19	Jesaja	60 : 1 - 14
Dinsdag	20	Jesaja	60 : 15 - 22
Woensdag	21	Jesaja	61 : 1 - 11
Donderdag	22	Jesaja	62 : 1 - 12
Vrijdag	23	Psalm	149
Zaterdag	24	Marcus	1 : 1 - 15

De schare, die niemand tellen kan.

Openbaring 7

'Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.'

Al lezend in Openbaring viel het licht van mijn loep op bovenstaande tekst. Het zijn bekende woorden, maar ze spraken mij zo aan omdat ik juist dacht aan de vervolgte Christenen in het midden- en verre oosten.

Bij ons is godsdienstvrijheid, en toch gaan er kerken dicht. Vinden wij misschien met onze welvaart dat wij het allemaal zelf wel kunnen redden? Ik denk nog wel eens aan dat meisje op Haiti dat drie dagen onder het puin had gelegen. Toen ze bevrijd was stak ze haar handen in de hoogte en dankte God.

Een beetje meer devotie zou ons ook niet misstaan. We mogen dan een beter leven en een goede gezondheidsdienst hebben, wij zijn ook kwetsbaar. Er is verdriet, en de zonde kan veel in ons leven bederven, ook al is er veel om dankbaar voor te zijn. Wij hebben altijd de liefde en vergeving van onze Heiland nodig.

Het is heel goed om te weten van de schare die niemand tellen kan. We moeten alle vervolgte Christenen en alle mensen die het nodig hebben blijven gedenken met onze gebeden en met onze gaven.

Eén ding kan ik nu nog wagen
Ik kan de Koning zelve vragen
Daar Zijn handen wonden dragen...

Geertje Pereboom-van Altena

Voorbede

1. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
2. Heer wij vragen Uw zegen voor het jaar dat voor ons ligt.
3. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen.
4. Wilt U ons helpen om de dingen vanuit Uw standpunt te zien, in het licht van Uw woord.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
6. Dank u dat midden in onze gemeente we Jelle Simon voor Uw aangezicht mochten brengen. Wees met de doopouders, dat dit kind tot Uw eer mag leiden.
7. Bescherm onze predikant, dat hij trouw Uw woord mag doorgeven. Geef ons als gemeente een luisterend oor.

Ria Kaars

Zondag 11 Januari.

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

E 217,50

E 229,67

In herinnering aan Jannetje Peereboom, overleden 31 december 2014 in de leeftijd van 90 jaar.

Woorden schieten tekort als het gaat om herinneringen aan een overledene van negentig jaar. In de afscheidsdienst voorafgaande aan haar begrafenis is er al veel over haar gezegd en dat hoeft niet te worden aangevuld. Ieder die haar heeft gekend heeft zo zijn of haar eigen herinneringen en dat is genoeg.

Wat hier ter sprake komt zijn de herinneringen aan het feit dat Jannetje zich in haar leven heeft laten leiden door haar geloof in God. Niet dat zij zich daarmee op de voorgrond wilde plaatsen, maar haar geloof in God was eenvoudig gezegd haar stille bron van kracht. Daar moest zij het van hebben in haar zorgzame leven. Vanuit psalm 43 hebben we gezien dat geloof in God dan ook genoeg is om het uit te houden en thuis te komen.

Licht was een kernwoord in de afscheidsdienst omdat leven in Het Licht voor iedereen aan te bevelen is. Leven in Het Licht, Jezus Christus, dat is wat ons als achterblijvers te doen staat. Dan gaat het niet meer om Jannetje en ook niet om onszelf, maar dan wordt ons aller leven en sterven een lofzang op Hem, die Het Licht is. Dan gaat het ook niet meer om herinneringen aan een geliefde die is overleden, maar om herinneringen aan een geliefde die ons is voorgegaan naar haar eeuwig Thuis.

Kees Kersbergen

Op deze wijze willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, de mooie woorden en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en (over)grootvader.

Cees Roos

De leegte is nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid geeft ons moed en kracht om met elkaar door te gaan.

Ma Roos-Kes
Kinderen en (achter)kleinkinderen

Zondag a.s. is voor mij een zogenoemde “vrije” zondag. Dat houdt in dat hier een gastpredikant voorgaat. Na lange tijd in Leusden gestaan te hebben als predikant is zij van standplaats gewisseld en mag ze nu in de grote nieuwbouwwijk van Maarssen werkzaam zijn in de PKN gemeente De Ark. Van harte een fijne zondag gewenst!

Catechese. Graag zien we onze catechisanten weer zondagmiddag a.s. om 16.00 uur in Gebouw Hoogh. We zien hoe Paulus op weg naar Damascus wordt tegengehouden door de stem van Jezus. We zien ook hoe hij naar de stad wordt gebracht en uiteindelijk op een bijzondere manier uit de stad moet vluchten. Zijn jullie er weer?

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast op de jeugddienst van 25 januari a.s. We willen dan nadenken over het paranormale. Het thema van deze dienst is daarom: Fact or Fake. En nu zijn er vast ouderen en jongeren die denken: o, dan weet ik het wel. De dominee zal het toch wel allemaal Fake vinden. Maar dat is *niet* zo. Dus kom vooral luisteren, zou ik zeggen. Muzikale medewerking is er dit keer van het koor: The Young Spirit Singers. Volgende week meer hierover!

Zieken. Br. P. Dorland verhuisde van de Hoogkamplaan naar Swaensborch, Kamer 207. Dat is goed nieuws voor hem! Br. H.C. Moolhuizen, IJsselmeerweg 92 is ernstig ziek. Hij werd opgenomen in het BovenIJ ziekenhuis, 2 Oost, k. 239. Of hij daar moet blijven, of naar het verpleeghuis moet, is nog maar de vraag op dit moment. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hem en naar zijn gezin. Ook willen we onze gebeden opzenden voor de (ernstig) zieken thuis en voor hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vergaderweek Maandagavond vergadert het moderamen van de kerkenraad, dinsdagavond zie ik graag om 20.00 uur de ouderlingen voor pastoraal overleg in de Patmoskerk, donderdagmorgen komen de predikanten van de Werkgemeenschap Waterland bijeen en donderdagavond hoop ik met de zendingscommissie te vergaderen.

Kaf van koren scheiden, wordt misschien wel één van onze belangrijkste opgaven in 2015, las ik in een artikel. Met de gebeurtenissen van vorige week nog zo duidelijk op ons netvlies geef ik het graag ter overweging.

Ten slotte. Een hartelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

Wij willen iedereen die onze 50 jarige trouwdag tot een bijzondere dag heeft gemaakt bedanken

Voor de vele kaarten, bloemen, giften en cadeaus.

Het was geweldig.

Jacob en Lijsje Zeeman.



Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook onze actie hebben gesteund. Wij hebben zó enorm veel levensmiddelen/(kerst)pakketten mogen ontvangen. Ook veel enthousiaste mensen die bij Deen 'inkopen' deden voor de voedselbank.

Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die mede ervoor zorgden dat wij de goederen naar Purmerend konden brengen. Naast de levensmiddelen konden wij een cheque aanbieden ter grootte van € 555,35. Van dit bedrag kwam € 425,35 uit de collectie, gehouden op oudejaarsavond, € 130,00 kwam binnen via giften en statiegeldbonnen.

Wij kijken terug op wederom een zéér geslaagde actie.

Bedankt, ook namens de voedselbank en hopelijk tot volgend jaar.

Trijntje Boes en Willy Uithuisje

Kienen Januari 2015



Protestants Marken

Het jaar 2014 ligt achter ons en 2015 zijn wij ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met veel plezier tegenaan.

Het kienen tussen kerst en oud en nieuw, met een gratis drankje en een warme snack, was een geslaagde avond. En hebben wij weer met z'n allen ervoor gezorgd dat er ruim € 850 op de teller stond.

Vrijdag 23 januari is het weer zover, dus kom en speel mee.

Misschien win je wel een prijs, lijkt je dat geen leuk idee!

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen hoog en laag. De locatie is de Patmoskerk, wij verwelkomen u daar graag.



De

commissie