

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 Jan 2015

Kerkdienst voor : Zondag 25 Januari 2015

Patmoskerk

10.00 uur: Ds H. Dekker. Jeugddienst.

m.m.v. The Young Spirit Singers

Thema: Fact or Fake

1e Schriftlezing: Maud Zondervan.

2° Schriftlezing : Sharon Zondervan

Organist: Hans Jutte.

Koster: Jaap Boes en Klaas Boes.

Schoolied 65

Schooliedlezen: Aron Uidam.

Creche : Diana Stoker en Melanie Visser.

Eerste collecte: voor Project Pakistan

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	25	Marcus	1 : 16 - 28
Maandag	26	Marcus	1 : 29 - 45
Dinsdag	27	Marcus	2 : 1 - 12
Woensdag	28	Marcus	2 : 13 - 22
Donderdag	29	Marcus	2 : 23 - 3 : 6
Vrijdag	30	Marcus	3 : 7 - 19
Zaterdag	31	Kolossenzen	1 : 24 - 2 : 5

Overdenking : Verhoort God onze gebeden werkelijk ?

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen ? Zou Hij spreken en het niet gestand doen ?” (Num. 23:19)

Laten we ons eens afvragen : welke garantie hebben we dat God onze gebeden inderdaad verhoort ?

We moeten eerst eens beginnen de toezeggingen van God in de Bijbel serieus te nemen. Onze bittere nood is dat we meer op onze gevoelens, op vlees en bloed, op ervaringen en op onze capaciteiten rekenen dan op de beloften van God. Hier ligt de pijn voor het hart van de Heer.

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen ? Zou Hij spreken en het niet gestand doen ?”

Als Jezus zegt: “Bid, en u zal gegeven worden”, dan bedoelt Hij ook wat Hij zegt en dat is geen holle frase. We mogen in het gebed onze hand op zulke beloften leggen en bidden : “U hebt het gezegd, Heer !” In Zijn toezeggingen hebben we ook de garantie van de verhoring. Deze waarheid heeft Jezus herhaaldelijk tegen ons gezegd : “En wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden”(Joh. 14:13), en ook, “Als u iets vragen zult in Mijn naam, Ik zal het doen”(vs 14). Is dat geen duidelijke belofte ?

“Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden”(Joh. 16:23-24). Aan deze drie uitspraken van Jezus zien we het volgende : als we in Zijn naam iets van de Vader bidden, zal Hij het ten eerste doen, ten tweede zal de Vader het geven en ten derde zullen wij het nemen. Een drievoudige belofte van verhoring dus : doen, geven en (van onze kant) nemen. Daarom, kind van God, leer ook nog het gebed in drievoud waartoe Jezus ons oproept : “Bidt !”

Bidden is een bedelen. “Zoek !” Dat is een met aandrang aanhouden, een zoeken naar de vervulling van de gebeden. “Klop !” Dat is een heftige bestorming van de hemelpoort. Het wonderbaarlijke van het gebed is dit : terwijl we bidden worden we in staat gesteld ons gebed te intensiveren, want God laat ons in het gebed weten dat Hij ons zeker zal antwoorden als we in de naam van Jezus bidden. En wat is dat nu : in de naam van Jezus bidden ?

Dat betekent niet alleen de ‘getekende cheque’ inleveren, die mij zonder meer wordt uitbetaald omdat de naam van Hem eronder staat die de Erfgenaam van alle dingen is geworden, maar bidden in de naam van Jezus betekent ook dat we Zijn naam voor God belijden.

Ik zeg Ja tegen de naam van Jezus, Ja tegen de Verlosser, Ja tegen Zijn kruis. En omdat God ook Ja tegen deze naam zegt, omdat God het plaats-vervangend offer helemaal aanneemt, komt mijn verlangen met Zijn vervulling overeen. Mijn wil versmelt met Zijn heilige wil. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij in Johannes 15:7 zegt : “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen”.

Bent u bereid om in Hem te blijven ? Bent u bereid om u volkomen onder Zijn naam te stellen ? Is het uw hartsverlangen om één te zijn met Jezus ? Zo ja, dan gaat er een nieuwe werkelijkheid voor u open die slechts weinigen kennen, namelijk de werking van Gods heerlijkheid in uw leven als antwoord op uw bidden. “Als u iets vragen zult in Mijn naam, Ik zal het doen.”

Hebreeën 10 : 19vv. roept ons op om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus, want we hebben een Hogepriester over het huis van God. Voordat we tot God naderen worden we nog gewaarschuwd : “Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart.”(Heb. 10:22)

Is uw hart waarachtig ? Als u de Heer bidt om u een bepaalde zonde te vergeven, bent u dan ook in het diepst van uw hart bereid om met deze zonde te breken, of strekt u de ene hand uit naar de Heer om vergeving te ontvangen terwijl u met de andere hand aan de zonde vasthoudt ?

Dan liegt u voor Zijn heilig aangezicht. Als u bidt of de Heer toch veel arbeiders in Zijn wijngaard wil sturen, opdat de wereld wordt doordrongen met het Evangelie, en u bent zelf niet bereid om te gaan en te offeren, dan is uw gebed een leugen, huichelarij. God zegt in Zijn Woord : "Hij laat het de oprechten gelukken". (spr 2:7 Luthervert.) U vraagt wellicht : hoe kan ik nu weten of ik in het gebed werkelijk waarachtig ben of misschien toch onoprecht ? Daar is een onmiskenbaar teken voor : u bent onoprecht als u in vrome zelfingenomenheid een goede indruk van uzelf hebt ! U vindt dat u altijd uw plicht doet, dat u Gode welgevallig leeft, dat het aan u niet zal liggen, omdat u een vanouds beproefde orthodoxe geloofsleer hebt. Als u zo tevreden bent met uzelf, ja, dan bent u voor God een leugenaar, een huichelaar, want de Schrift zegt : "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons." (1 Joh. 1:8). Vele (kerk)mensen leven en bidden in deze vrome huichelarij. Maar pas als u doordrongen bent van uw zondaarschap, als u het geloof in uw 'eigen ik' kwijt bent, bent u in de waarachtige gesteldheid van het hart gekomen. "Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is : Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden" (Jes. 57:15).

Als u een bidder wordt, geliefde, dan gaat u zichzelf dieper kennen. Er zijn veel mensen die elke zondag aan de tafel van de Heer aangaan, die de bijbelse doop hebben, die het loutere, duidelijke Woord van God kennen, maar zichzelf niet kennen en daarom in het gebed liegen. Leugenachtigheid zit in ons vlees en bloed, maar er is niets dat zo reinigend werkt en zo ons hart doorzoekt als het aanhoudende gebed. Alleen in deze houding ga ik mijn zonde zien zoals God hem ziet. Alleen in Zijn tegenwoordigheid word ik uit de oude religieuze sleur, uit de dode vormen gehaald en in de levende werkelijkheid geplaatst. Dan pas ga ik met mijn geest (en niet zoals eerst met mijn verstand) Jezus kennen, de Waarheid ! En Hij zegt : "De waarheid zal u vrij maken". (Joh. 8:32) Alle bindingen die er nog zijn, alle onbeantwoorde vragen, alle hardnekkige, geheime hartstochten die zich in uw geloofsleven handhaven komen voort uit het feit dat u de waarheid over uzelf nog niet hebt ingezien. Daarom vraag ik u van harte om de Heer als nooit tevoren te gaan zoeken met een gewillig, waarachtig hart, dan hebt u de garantie dat Hij u verhoort !

(Uit "Middernachtsroep 012015" door Wim Malgo (1922-1992)

Jan. C. Commandeur

Voorbede

1. Voor de nieuwe ambtsdragers, dat ze vreugde vinden om U te dienen.
2. Wilt U ons helpen om de dingen vanuit Uw standpunt te zien, in het licht van Uw woord.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
4. Dank u dat midden in onze gemeente we Jelle Simon voor Uw aangezicht mochten brengen. Wees met de doopouders, dat dit kind tot Uw eer mag leiden.
5. Bescherm onze predikant, dat hij trouw Uw woord mag doorgeven. Geef ons als gemeente een luisterend oor.
6. Voor de catechisanten, dat ze hun hart mogen openen voor U. Dat ze mogen beseffen dat wat ze leren eeuwigheidswaarde heeft.
7. Heer maak ons bewust van Uw zachte sturing in ons leven.

Ria Kaars

Zondagmorgen staat er een jeugddienst gepland in de Patmoskerk. En daar verheug ik me erg op. Muzikale medewerking is er van The Young Spirit Singers uit Dirksborn o.l.v. Chris de Kroon, Rene Sytsma, piano, Sebastiaan Peet, drums en Guus Rijnaarts, basgitaar. En ook onze eigen organist Hans Jütte hoopt mee te werken. Graag wil ik met jullie nadenken over het paranormale. Daarom is het thema: Fact or Fake? En zoals ik vorige week al schreef: het is niet allemaal Fake. Wat dan wel en wat dan niet? Ik doe mijn best om daar zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven n.a.v. 1 Samuël 28: 7-17. Dus kom, breng je vrienden mee, en van harte hoop ik dat ouders en grootouders er ook zullen zijn, zodat er nog eens doorgepraat kan worden in de gezinnen over dit thema. Een fijne zondag gewenst!

Gebedskring. Samen bidden geeft kracht en is nodig in de onrustige en aangrijpende tijd waarin wij leven. Van harte uitgenodigd om donderdag 29 januari om 20.30 uur deel te nemen aan de gebedskring. Hardop bidden is uiteraard niet verplicht. Dat mag en daar is alle ruimte voor, maar ook als je deel wilt nemen door er te zijn en te luisteren naar de gebeden die opgezonden worden, ben je van harte welkom!

Wij gedenken. Op 15 januari jl. kwam er een einde aan het aardse leven van br. Klaas de Jong, Buurt III, 15. Woensdag 21 januari kwamen we met zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen en anderen bijeen om zijn leven terug te geven aan God. Want: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, mag vernachten in de schaduw van de Almachtige. En zongen we het zo mooi met de berijming van deze Psalm: heil hem, wie God een plaats bereidt, in Zijn verheven woning. Een schuilplaats waar je voor eeuwig veilig bent. Veiligheid is ver te zoeken in onze tijd, helaas. De afschuwelijke beelden uit Parijs staan ons nog op het netvlies. Nu, wat moet je dan? Wat moet je als je oud wordt en je lichaam je in de steek laat? Klaas ondervond het aan den lijve in de afgelopen jaren. De Psalm die boven zijn overlijdensaankondiging stond mag dan onze gids zijn. Want die schuilplaats bij God omvat ons héle bestaan. Niet alleen de mooie en zonnige dagen van ons leven. Nee, ook als zorg en ziekte zijn intrede doet. Dan mag je weten: de deur naar God staat altijd open. Nu, daar mogen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen zich aan vasthouden in deze dagen. Een stevig houvast, lijkt me.

Wij gedenken ook br. Tijs van Altena in deze dagen. Zijn vrouw in Swaensborch, de kinderen en kleinkinderen Hij overleed zondag jl. Volgende week hoop ik een in memoriam te schrijven

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Collecte voor het project "Pakistan-1"

Zoals nu wel bij ieder bekend is, betreft dit project de *Green Leaf* school in Toba Tek Singh. Daarom is het zo gepast dat de collecte dit keer in een **jeugddienst** gehouden wordt : Het doel is natuurlijk de (christelijke) **jeugd** in Pakistan! Die krijgt door ons de kans op scholing. Het blijft een gevaarlijke onderneming, christenen zijn een vervolgte minderheid in dat islamitische land, te meer nu de Pakistaanse Taliban zich aangesloten heeft bij ISIS. U herinnert zich nog wel de kerkbode van augustus vorig jaar met die vreselijke afbeeldingen, de terreur van deze (bijna wereldwijde) bende op weerloze mannen vrouwen en kinderen. In de kerk kijken we niet weg, maar steunen we onze medechristenen. Onze broeder Faras Mukhtar houdt z'n rug recht met alle risico's van dien, ook voor z'n eigen vrouw en kinderen.

Dit emailtje kreeg ik afgelopen week:

Dear Klaas and Hilly, Hope this email will find you happy and in good health. We have started our school after the Christmas holidays. We are very busy in the studies because final exams are very close but on the other hand we are worried for the security of the students and staff. You know why? Government is forcing us a guard with weapon and Security cameras. We are really worried in these days. We have a big responsibility of 295 students and 18 staff. We are very careful and trust God. He will protect us. Please can you ask your church members please pray for all students of Pakistan. We love and praying for you. God bless you.
Yours,
Faras and Saima

De school is nu na de kerstvakantie druk met de eindexamens, maar ze zijn zeer bezorgd over de veiligheid -- in Peshawar (wat dichterbij de grens met Afganistan) werd 16 dec. 2014 een moordpartij aangericht in een school 141 doden waarvan 82 kinderen -- Ze zien nu merkbare gevolgen: de overheid heeft een gewapende wacht gepost bij de school en ook veiligheidscamera's. Dat is een veeg teken. Ze voelen een zware verantwoordelijkheid voor de 295 leerlingen en de 18 medewerkers. Ze zijn erg voorzichtig en hopen op Gods bescherming. Willen jullie alsjeblieft voor ons bidden? vraagt Faras, wij bidden ook voor jullie, God zegene je.

DAAROM LAAT DEZE COLLECTE AAN HUN KANSEN OP ONDERWIJS BIJDAGEN.

Klaas Kes

Opbrengst Collecte

Zondag 18 Januari.

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk

E 139,80
 E 144,10

Informatie van het college van kerkrentmeesters.

Kerkelijke bijdrage naar draagkracht.

Tijdens de gemeentevergadering van oktober jl. kwam naar voren dat leden van onze gemeente graag een richtlijn willen hebben om de hoogte van hun bijdrage vast te stellen. Dit omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen aan onze gemeente ook in vergelijking met anderen.

Wat wilt u bijdragen en wat kunt u redelijkerwijs bijdragen?

Als u wilt bijdragen is het uitgangspunt dat elke bijdrage welkom is en dat we daar dankbaar voor zijn.

Bij lage inkomens moet u dan niet direct denken aan een percentage, maar meer aan een bedrag per maand. Vergelijk het bijvoorbeeld met uitgaven aan een avondje bioscoop, stappen, uitbreiding van de internet bundel etc. Zou dan een bedrag tussen 5 en 15 euro per maand niet een mooie bijdrage zijn?

Bij modale en hogere inkomens ligt het meer voor de hand om te gaan denken in percentages van netto of bruto inkomens. Hierbij denken wij aan een schaal van 1 tot 2% van het bruto inkomen, met daarbij 1% bij juist boven modaal oplopend tot 2% bij de hogere inkomens.

De brieven voor de opgave van uw kerkelijke bijdrage voor 2015 zullen binnenkort worden verspreid en we hopen dat u mede verantwoordelijkheid zult nemen met uw bijdrage voor het voortbestaan van Christus' gemeente hier op Marken.

Overeenkomst periodieke gift.

Enkele weken geleden hebben wij melding gemaakt in het kerkblad van de mogelijkheid een overeenkomst aan te gaan met de Protestantse gemeente te Marken inzake het doen van een periodieke gift (minimaal Eur 200,= voor minimaal 5 jaar). Voordeel voor u is dat er bij de aangifte Inkomstenbelasting geen drempel en maximum bedrag zijn voor aftrek giften.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit formulier downloaden van de website van de Protestantse gemeente Marken (www.protestantsmarken.nl) óf u kunt een formulier opvragen bij de penningmeester.

Het door u ingevulde formulier kunt u aanleveren bij de penningmeester, die het formulier een uniek nummer zal geven en zal registreren. Daarna ontvangt u het volledig ingevulde formulier met de ondertekening door een bestuurslid van het college van kerkrentmeesters retour.

Het adres van de penningmeester is:

Dhr. E. Commandeur, Kerkbuurt 201 (tel.nr. 0299601878) óf
penningmeester@protestantsmarken.nl

College van kerkrentmeesters

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor alle aandacht die wij, in welke vorm dan ook, mochten ontvangen na de geboorte van onze kleindochter Caitlin. Het was allemaal overweldigend en hartverwarmend.

Maritje en Pieter Commandeur

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en mooie attenties die wij hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze dochter **Caitlin**.

Berry en Vivienne Groot

Graag wil ik familie, burens, vrienden en kennissen bedanken voor de belangstelling en leuke attenties die ik ontving bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Vriendelijke groeten.

Geertje Kaars – Visser.

Verder van de wereld weg,

Elke dag een beetje.

Dichter naar de hemel toe,

Elke dag een treetje....

Verdrietig waren wij bij het horen van het nieuws dat onze buurman Klaas is overleden.

Wij wensen buurvrouw Maps, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!

De burens van **Buurt III**

Het bestuur van de Watersportvereniging Marken heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer Jan Koch.

Jan was een van de oudste leden van onze vereniging; een trouw, actief en zeer betrokken lid.

Wij gedenken hem met respect.

Wij wensen Mies en zijn familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Namens het bestuur,
 Ronald Lucas, voorzitter
 Jannetje Kes-Appel, secretaris.

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
Psalm 84: 6

Dankbaar dat we ta zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, trotse bappe en "oude" bappe

Tijs van Altena
echtgenoot van Grietje Zondervan

* Marken, 19-11-1926

Purmerend, 18-01-2015

Uit aller naam: G. van Altena – Zondervan

Correspondentieadres:
"Swaensborch" kamer 302
Swaensborch 11
1141 VZ Monnickendam.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 23 januari 2015 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Condoleren overdag aan huis: "Swaensborch" kamer 302.

*Vertrouw op de Here met uw ganse hart
En steun op uw eigen inzicht niet
Ken Hem op al uw wegen
Dan zal Hij uw paden recht maken*

Spreuken 3:5 en 6

Zondag 18 januari bereikte ons het bericht van het overlijden van onze zwager

Tijs van Altena

We wensen onze zuster Grietje en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Geertje en Dirk
Jan
Trijntje
Aaltje en Pieter

*Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In Uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.*

Afgelopen zondag 18 januari bereikte ons het droeve bericht van overlijden van onze

Ome Tijs

Hoewel hij allang ziek was en niet meer in zijn eigen Spar kon zijn, willen wij hem herinneren als de man die met zijn winkel midden in de gemeenschap stond en altijd in was voor een grapje.

Onze gedachten gaan uit naar Peet, Geertje, Aaltje en Lijsje, hun aanhang en kinderen

Dirk en Lijs
Cees en Trijntje
Anton en Carla
Margreet
Astrid en Cees
Edward en Erna
Lilian en Henk
Dirk en Silvia
Pieter en Catharina
en
achterneven en nichten

*Slechts weinig woorden
Passen in een tijd van droefheid en pijn
Moge dit gebaar
Een teken van medeleven zijn*

Nog maar een paar maanden geleden verhuist...

Ons bereikte het bericht dat op 18 januari is overleden, onze buurman

Tijs van Altena

Wij wensen buurvrouw Grietje en de familie veel sterkte toe.

De burens van het Kesterpad

Met tranen van verdriet nemen wij afscheid van onze Bappe, die er altijd voor ons was.

Ook al waren we als kleintjes wel eens stout, hij bleef in zijn sas.

Nu we als volwassenen afscheid van hem hebben genomen,

Is er voor ons een nieuwe dimensie in ons leven gekomen.

We hebben nu de ervaring van een heel groot gemis in ons leven,

Wetende dat God hem een lang en gelukkig leven heeft gegeven.

Virginia en Jan Maurits

Marken, 18 januari 2015

Lieve Bappe,

Nooit was je iets teveel.

Je bezat zoveel liefde,
we kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een groot gat
op de plaats waar eens
onze dierbare bappe zat.

Je blijft in onze harten voortbestaan
en het is heel erg moeilijk
zonder jou verder te gaan.

Tijs en Geerte
Catelijne
Jentien

Jeugdienst

Zondag

25 januari 2015

25 januari 2015

10:00 uur

10:00 uur

in de *in de* **Patmoskerk**

Voorganger

P. H. Debbi

Fact

or

Fake



Met muzikale medewerking van: The Young Spirit Singers uit Dirksborn o.l.v. Chris de Kroon en organisist Hans Jüte
Met muzikale medewerking aan: The Young Spirit Singers uit Dirksborn o.l.v. Chris de Kroon en organisist Hans Jüte