

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer: 6

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 februari 2015

Kerkdienst voor : Zondag 8 februari 2015

Patmoskerk

10.00 uur: Ds. H. Dekker, Viering Heilig Avondmaal

Organist: Hans Jütte

Kosters: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Schoollied: Lied 982

Schoollied lezen: Anne van Veen

Creche: Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Jannie Visser-de Groot

Tafelcollecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	8 februari	2 Korintiërs	1: 23-2:13
Maandag	9 februari	2 Korintiërs	2: 14-3:6
Dinsdag	10 februari	2 Korintiërs	3: 7-18
Woensdag	11 februari	2 Korintiërs	4: 1-6
Donderdag	12 februari	2 Korintiërs	4: 7-18
Vrijdag	13 februari	2 Korintiërs	5: 1-10
Zaterdag	14 februari	Psalm	32

Meditatie.**Lezen: Psalm 30.**

Het gevoel van zekerheid dat velen in onze moderne tijd hadden, is ernstig aangetast. Door aanslagen, door terreur van een omvang die we nauwelijks kunnen geloven. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen?

En dan al dat andere verdrietige nieuws: mensen die onverwacht overlijden. Een kotter die uitvaart, maar de bemanning keert niet terug. Ook hier op Marken zal dat laatste herinneringen wakker roepen. Natuurlijk weten we wel dat zulke dingen ons kunnen overkomen, maar wie wil daar aan denken? De gedachten aan aanslagen, rampen, zetten we het liefst zo snel mogelijk van ons af. Kijk maar eens naar alle reacties die loskwamen via de sociale media, toen vorige week opeens NPO 1 een uur op zwart ging. Wij willen dat niet, dulden dat niet meer in onze tijd. Soms denk ik wel eens (maar ik weet niet zeker of ik daarin gelijk heb): ons voorgelacht was beter getraind om vreselijke dingen op te vangen. Er waren volksziekten en epidemieën, er was kindersterfte en artsen stonden machteloos.....

En het besef dat men een houvast nodig had, was toen veel sterker dan nu.

Hoe welvarender, hoe zorgelozer. En zo wordt het leven ondermijnd – want als de klap komt, is er niets meer om je aan vast te houden.

Misschien denk je inmiddels: heeft onze dominee opeens last van een winterdespressie? Wees dan gerust. Dat is zeker niet het geval. Maar ik kom er op omdat ik Psalm 30 bestudeerde vanuit zijn Joodse achtergrond. En in de Joodse traditie wordt deze Psalm gelezen samen met Genesis 35. Je zou kunnen zeggen: met de aartsvader Jacob was het een tijd heel goed gegaan, maar dan komen de rampen die zijn leven teisteren. Lees het maar na in je Bijbel.

De ruimte voor een meditaite is tekort om het allemaal uit te diepen. In ieder geval is het zo, dat als een mens sterft van wie je heel veel gehouden hebt, dan sterft er een stukje van je eigen leven mee. En tegen deze achtergrond mogen we dán luisteren naar de Psalm die zingt: Luister Heer! En even verderop: U hebt mijn klacht veranderd, mijn rouwkleed weggenomen, mij (weer) in vreugde gehuld. God zal al onze tranen afwissen, staat er op de laatste bladzijde van de Bijbel. Misschien lees je deze meditaite middenin de winter van je bestaan en alles lijkt zo koud en kil. Vertrouw er dan op: Zijn woede duurt een oogwenk, Zijn liefde een léven lang (vs. 6). En dan kun je soms met tranen inslapen 's avonds, maar 's morgens juichend opstaan, zoals het slot van dat vers zegt. En dan wordt het tóch: Heer, mijn God, U wil ik eeuwig loven (vs. 13).

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Bescherm onze predikant, dat hij trouw Uw woord mag doorgeven. Geef ons als gemeente een luisterend oor.
2. Voor de catechisanten, dat ze hun hart mogen openen voor U. Dat ze mogen beseffen dat wat ze leren eeuwigheidswaarde heeft.
3. Heer maak ons bewust van Uw zachte sturing in ons leven.
4. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waarde volle informatie.
5. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
6. Voor hen die ons land regeren. Geef hen de wijsheid die hiervoor nodig is.
7. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 1 februari

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten	€ 185,81
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 170,70

Gemeente Groei Groep.

Woensdagavond **11 februari** komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Het boekje 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma, is de leidraad in onze samenkomsten en voor deze keer staat hoofdstuk 3 op het programma.

Dit hoofdstuk gaat over één eigenschap van de vrucht van de Geest en dat is blijdschap.

Blijdschap is een woord dat ons wellicht niet meer zoveel zegt in onze tijd. Tegenwoordig gaat het algauw over plezier maken en het leuk hebben met elkaar.

Blijdschap heeft dat ook in zich, maar gaat toch dieper. Blijdschap in je leven gaat meer over hoe je in het leven staat. De blijdschap die Paulus bedoelt is het feit dat je blij bent dat je door Jezus, verlossing en genade ontvangt. Die blijdschap kleurt dan je leven en dat is dan te zien, ook als het wat minder gaat.

Nou hier gaan we het met elkaar over hebben.

Alle deelnemers zijn bij deze weer van harte uitgenodigd en welkom. Ook diegene die nog nooit zijn geweest en toch eens met de groep mee willen doen, zijn bij deze van harte uitgenodigd en welkom.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 25 maart en 22 april.

Graag tot woensdagavond **11 februari om 20.00 uur in de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Zondag mogen we gehoor geven aan de opdracht van Christus: doe dit om Mij te gedenken.

Laten we onze plaats niet onnodig leeg? We lezen in deze sacramentsdienst Jesaja 53: 1-6 en 1 Petrus 2: 19-25 en zingen de volgende liederen: 653: 2, 5, 982: 1, 558: 1, 4, 23 C: 1, 2, 4, Joh. de Heer 569: 2, 3, 340 B, 23 B: 2, 23 B: 4, 79: 5. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. In de tekenen van brood en wijn geeft Christus zichzelf aan ons als het Paaslam dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zo vaak als wij het brood eten en van de wijn drinken, gedenken wij dankbaar dat Jezus Christus, door Zijn offer aan het kruis, de wereld met God heeft verzoend en ons onze schuld vergeeft. Aan Zijn tafel eten wij allen van één brood en drinken wij van de wijn; zo zijn wij als leden van Zijn lichaam verbonden met elkaar als broeders en zusters en met onze Heer, die ons beloofd heeft met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zo getuigen wij van onze vreugdevolle verwachting dat de Heiland spoedig zal komen, en dat wij met Hem het bruiloftsfeest zullen vieren in het Koninkrijk van God. (Fragment uit het Avondmaalsformulier).

Classis. De classis Edam-Zaandam, waartoe onze gemeente behoort, komt in vergadering bijeen op woensdag 11 februari om 19.30 uur in Landsmeer. Laten we ook deze ambtelijke vergadering gedenken in onze voorbede.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.



1 januari 2011 - 1 januari 2015.

Het is alweer vier jaar geleden dat de beide kerken op Marken afspraken om samen een Protestantse Gemeente te vormen.

Mijn gedachten zijn daar de laatste weken vaak door bepaald.

Misschien wel omdat ik vrij intensief bij de voorbereiding betrokken mocht zijn.

Ik was dan ook een uitgesproken voorstander.

Echter ik heb me wel altijd verbaasd over de omvang van "Kerkorde" en "Generale regelingen" twee dikke boekwerken waar in de P.K.N. meende en nog steeds meent haar functioneren te moeten vastleggen.

Ik heb daar nog steeds moeite mee. Het geeft me een gevoel van: "Alles van bovenaf tot in detail willen regelen".

Je vraagt je af of dit de ontplooiing van plaatselijke gemeenten niet in de weg staat. De diverse kerken in Nederland hebben zo hun eigen invalshoeken.

Mocht u beide boekwerken eens willen inzien, dan kunt u ze bij mij lenen.

Maar nu verder met de kerk op Marken.

Als ik in mijn gedachten de afgelopen jaren de revue laat passeren, zijn er een aantal zaken die mij zijn opgevallen.

Het beroepingswerk verliep voorspoedig, al heel snel wisten we dat Ds. Dekker bereid was de gefuseerde kerk op Marken te dienen.

Uiteraard wist ik uit ervaring dat elke nieuwe predikant z'n eigen stempel op de gemeente zou drukken.

Zo houd onze predikant ons wekelijks via "Protestants Marken" op de hoogte van het wel en wee van onze gemeente. Dat schept een band, zodat je gericht aan elkaar kunt denken en waar nodig meelevend.

Intussen is ook de vacature van een Kerkelijk werker ingevuld. Hr. Kersbergen is intussen een bekende in onze gemeente. Een goede zaak.

Dat we een veelzijdige dominee hebben beroepen vernamen we, toen hij ons meldde mee te werken met een uitgever die een "Nieuwe Prekenserie" op de markt wilde brengen. Hij mocht de eerste preek leveren en verder de diverse aanbiedingen beoordelen.

Ook begeleidde hij theologie studenten, belangrijk voor de toekomst van onze kerken.

Mij valt verder op dat Ds. Dekker een vrij zwaar stempel drukt op het aanleveren van de wekelijkse overdenking in "Protestants Marken". Is dit ontstaan omdat het aantal medewerkers terugloopt?

In het verlegde daarvan denk ik ook aan de Adventsvespers waarbij de meditatie professioneel worden ingevuld, terwijl we gewend waren dat gemeenteleden daaraan meewerkten.

In het laatste verslag van de kerkenraadsvergadering las ik dat met betrekking tot "Afscheidsdiensten" of zo u wilt "Rouwdiensten" de inbreng van de familie van de overledene buiten het officiële gedeelte van de dienst moet worden gepland. De kerkenraad kan daar geen verantwoording voor nemen.

Ik ben hier erg van geschrokken. Het zijn toch leden van onze gemeente? Worden zij niet in staat geacht een verantwoorde bijdrage te kunnen leveren bij de uitvaart van hun geliefde?

Daar komt nog bij dat in de uitvaartdienst die de dominee leidt de Zegen mag worden uitgesproken, maar bij de uitvaart die de Kerkelijk werker leidt dit niet mag.

De kerkorde verbiedt dat; heel triest en onbegrijpelijk.

Ze zijn beiden toch dienaren van Christus en ieder in het ambt bevestigd !!

Terwijl ik een en ander zo zit te schrijven, gaan mijn gedachten naar een reclameboodschap die niet zo lang geleden werd uitgezonden (het klinkt misschien wat ondeugend). De boodschap eindigde met de merkwaardige volzin: "Alleen bestemd voor hoger opgeleiden".

Als ik het goed heb kreeg deze reclameboodschap aan het einde van het jaar de "Loden Loekie". Opletten dus!
 Ik las ook dat de kerkenraad extra aandacht gaat geven aan gezinnen met jonge kinderen. Dat werk werd toebedeeld aan de Kerkelijk werker.
 Jammer dat dit belangrijke werk niet breder is opgezet,
 We zijn als Protestantse Kerk ruim 4 jaar samen onderweg.
 Bij de start van een nieuwe organisatie komen er meestal wel de nodige kinderziektes (zoals we dat plegen te noemen) voor. Laat ik het daar op houden. Ze zullen ongetwijfeld overwonnen worden.
 Is het niet onder regiem van de huidige predikant, dan vast wel onder dat van zijn opvolger. Ikzelf bezoek nog steeds met plezier de wekelijkse kerkdiensten van de Protestantse Kerk op Marken.
 Een aantal overwegingen die ik met onze gemeente wilde delen.
 Mogelijk zijn er gemeenteleden met andere ervaringen, deel het met ons.

Gerrit Visser.



PUZZEL

Geheimschrift in de Bijbel.

Wist je dat er in de Bijbel ook geheimschrift staat?

Dat kun je vinden in Jeremia 25:26. In de Nieuwe Bijbelvertaling lees je daar over Sesach.

Met Sesach wordt Babel bedoeld.

Dat geheimschrift werkt als volgt: De eerste letter van het alfabet wordt vervangen door de laatste, de tweede door de een na laatste, enzovoorts.

Dat kun je ook doen in het Nederlands. De A wordt een Z, de B wordt een Y, de C wordt een X.

Kun je nu lezen wat hier staat in geheimschrift?

WV SVVI AZO QFOORV TVOFPRT NZPVN VM QFOORV YVHXSVINVM

Dit is een tekst uit de *Bijbel in Gewone Taal*. Weet je in welk bijbelboek die tekst staat?

Vul je oplossing (de tekst én het bijbelboek) in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger van *De Nieuwe Bijbelvertaling*.

Heb je geen internet, dan kun je de oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van *Puzzel geheimschrift*.

Uiterste inzenddatum: 16 maart 2015. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Bovendien vindt u de winnaar online op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel.

Bron: NBG Haarlem; Anneke Commandeur, contactpersoon

Informatie van het college van Kerkrentmeesters

Verhuisberichten

Binnenkort zullen de brieven voor de Kerkelijke bijdrage 2015 verspreid worden. Deze brieven worden aangemaakt op basis van de gegevens uit de ledenadministratie. Wanneer iemand verhuist, dan krijgen we hiervan in de meeste gevallen een bericht vanuit de gemeentelijke basisadministratie, maar dus niet altijd. Daarom willen we hierbij iedereen die verhuist, hetzij binnen Marken, hetzij van Marken naar elders of andersom, verzoeken om een verhuisbericht door te geven aan de ledenadministratie van onze Protestantse gemeente Marken.

Dit kan via een e-mail naar secretaris@protestantsmarken.nl of op papier t.a.v. Ledenadministratie PG Marken, De Pieterlanden 1 te Marken.

LET OP! Indien u verhuist van Marken naar een andere kern of gemeente, dan wordt u automatisch overgeschreven naar de Protestantse gemeente waar uw nieuwe adres onder valt.

Als u lid wenst te blijven van de Protestantse gemeente Marken, dan vragen wij u om dit bij uw verhuisbericht te vermelden, zodat wij de daarvoor noodzakelijke procedure in gang kunnen zetten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Sleutels van onze gebouwen

Binnen onze Protestantse gemeente Marken hebben we een zeer grote groep vrijwilligers, die zeer uiteenlopende activiteiten verrichten. Dit houdt in, dat er heel veel mensen zijn, die toegang nodig hebben tot één of meer gebouwen van onze gemeente en dus ook een sleutel hiervan hebben.

Om een compleet beeld te krijgen wie welke toegang heeft (en wie welke sleutels in zijn / haar bezit heeft), heeft het college van Ouderling-Kerkrentmeesters een lijst met sleutelbezitters opgesteld.

Omdat er ook regelmatig wijzigingen plaatsvinden, waarbij de sleutels worden overgedragen aan een ander, is het van belang om deze wijzigingen te melden, zodat het overzicht up-to-date blijft.

Heeft u een sleutel zoals hieronder is afgebeeld, dan horen we ook graag van u welke code (cijfers, een letter in de reeks van A t/m G en een nummer) op de sleutel vermeld staat.



Dit kan via een e-mail naar secretaris@protestantsmarken.nl of op papier onder vermelding van uw naam en de eventuele code t.a.v. secretaris college van Kerkrentmeesters, De Pieterlanden 1 te Marken.

Dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters

Sabinópolis, 23 januari 2015.

Beste vrienden in Marken.

Heel hartelijk dank voor de € 211,20 die jullie door middel van de collecte bij elkaar hebben gebracht. We waren er erg blij mee! Zo hebben in december de medewerkers van alle 7 de Kindercentra heel erg hun best gedaan om alle kinderen een onvergetelijke kerst te bezorgen. In een van de centra waren ze zelfs tot half drie 's nachts bezig met het opblazen van ballonnen!

In de eerste plaats werd uitgebreid aandacht besteed aan de werkelijke betekenis van Kerst: dat de Here Jezus naar de aarde kwam om ons terug te brengen bij God, en ons zo een waardig, waardevol en betekenisvol leven te geven. Hij is het grootste Geschenk dat ooit gegeven is.

Daarna, als symbool daarvan, kregen alle kinderen ook een mooi geschenk. En bij de viering hoorden natuurlijk ook lekkere hapjes en drankjes die vol liefde gemaakt waren door de medewerkers.

Al met al een onvergetelijk feest en daar wilden we jullie even van mee laten genieten!

Moge God het jullie rijkelijk vergoeden, want "al wat u aan de minste van Mijn broeders hebt gedaan, hebt u aan Mij gedaan", zegt de Here Jezus.

Namens al de kinderen en medewerkers: hartelijke groeten vanuit zonnig Brazilië,

Elma Steenbeek

(secretariaat Sabinópolis)

Elke dag een stapje dichters naar het eind

Elke dag een beetje van je kracht verkleind

Elke dag wat zwaarder wat je torsen moest

Doch algaande wetend : eens komt alles goed.

In de ochtend van 3 februari 2015 is rustig ingeslapen onze dierbare zuster, schoonzuster en tante

Lijsbeth Dorland, Ad.

In de leeftijd van 91 jaar.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.

Geertje en Wim van Heertum, Amsterdam
Jaap Dorland, Baambrugge
Aaltje de Waart-Dorland
Jongajaap Schouten, Monnickendam
Annie Dorland-Plessius, Barneveld
Hans Schouten, Baambrugge.

Neven en nichten Fam.Stoeker
Fam.Schouten
Fam. Van Heertum
Fam. Dorland
Fam. De Waart

Gouda , 3 februari 2015

Een tussendoortje....

Mensen horen niet graag dat ze zondaren zijn, zoals hun ouders dat waren en ook hun grootouders.
 Toch spreekt de Bijbel er heel duidelijk over. Er is geen onderscheid; allen hebben gezondigd en missen daarom de heerlijkheid van God, Romeinen 3 vers 22 en 23.
 We kunnen het daarmee eens zijn of niet, maar dat verandert niets aan het feit.
 Er was eens een kerkganger die bij zijn predikant kwam en klaagde over de preken waar zoveel over de zonden gesproken werd.

“Dominee“, zo sprak de man, “wij zouden graag willen, dat u niet zoveel en zo openlijk over de zonde sprak.
 Wij zijn bang, dat onze jongeren dit wat afschrikt, of juist aanspoort om te zondigen, als zij zo vaak over dit onderwerp horen. Waarom noemt u het geen "fouten"? Zeg desnoods dat jonge mensen zich dikwijls schuldig maken aan 'onoordeelkundig' handelen, maar spreekt u alstublieft niet zo onverbloemd over zonde”.

De predikant stond op, liep naar zijn schuur, pakte daar uit een kastje een flesje vergif, en liet dat aan zijn bezoeker zien. Op het flesje stond duidelijk met grote letters : VERGIF! OPPASSEN!

“Wat zou u nu willen? ”vroeg hij, “Vindt u dat ik verstandig zou doen als ik dit duidelijke etiket eraf haal en de naam *Pepermuntolie* er op plakte? Ziet u niet in, hoe onschuldiger je het etiket maakt, hoe gevaarlijker het vergif wordt? ”

De man week geschrokken achteruit. Hij knikte tegen zijn voorganger en had de boodschap begrepen.
 Onderweg naar huis had hij veel om over na te denken.

o - o - o - o - o - o - o - o