

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer: 7

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 februari 2015

**Kerkdienst voor : Zondag 15 februari 2015**

## **Grote Kerk**

**10.00 uur: Ds. H. Dekker, 1<sup>e</sup> Lijdens Zondag**

Organist: Albert Koffeman

Kosters: Piet Zeeman en Jan Blijleven

Schoollied: Lied 107

Schoollied lezen: Gido Schipper

Creche: Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Tafelcollecte: ASKV Steunpunt Vluchtelingen (Diaconie)

Tweede collecte: Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	15 februari	Kolossenzen	3: 5-17
Maandag	16 februari	Kolossenzen	3: 18-4:6
Dinsdag	17 februari	Kolossenzen	4: 7-18
Woensdag	18 februari	2 Korintiërs	5: 11-21
Donderdag	19 februari	2 Korintiërs	6: 1-13
Vrijdag	20 februari	Exodus	19: 1-15
Zaterdag	21 februari	Exodus	19: 16-25

Vers 27: "Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit".

Een aantal jaren geleden leidde ik een catechesegroep en daar gebruikten we een boekje met de titel: "De Kerk dat zijn wij".

Dit bleek een openbaring voor de tieners, want bij "kerk" dachten ze zeker niet aan zichzelf, maar aan het gebouw dat daar midden in het dorp stond, of misschien de dominee en de kerkenraad, of de kerkdienst waar ze (toen nog) verplicht heen moesten van hun ouders.

Dat we met z'n allen de kerk vormden, vonden ze maar een vreemde gedachte. Hoe zit dat met u en met jou?

Denkt u, denk jij weleens: 'De kerk dat zijn wij met z'n allen en dus zijn wij ook met z'n allen verantwoordelijk voor elkaar, voor de taken die er zijn, voor het welzijn van de verschillende leden, voor de financiën?

Een andere omschrijving van wat de Kerk is, is ook wel: de gemeente van Jezus Christus. En Paulus gebruikt in 1 Korintiërs 12 als beeldspraak voor de Kerk: "het lichaam van Christus". Een lichaam is een éénheid, die uit veel delen bestaat, zegt hij in vers 12. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden (vers 13). Een lichaam kan pas goed functioneren als het gezond is en als alle lichaamsdelen hun taak goed verrichten. Het ene lichaamsdeel is afhankelijk van andere delen. In de éénheid van het lichaam is er ook verscheidenheid van gaven. Ieder onderdeel heeft zijn eigen specifieke taak. Dat is ook zo in de gemeente van Jezus Christus.

Iedereen is nodig en de één is niet belangrijker dan de ander.

In de beeldspraak van Paulus staat er, dat bv het oor niet kan zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam.

Beide zijn op hun eigen wijze even belangrijk.

Of je nu de bloemen verzorgt, de koffie zet, mensen bezoekt die dat nodig hebben, oud papier ophaalt, de gebouwen onderhoudt, kerkenraadslid bent of de dienst leidt, iedereen is een onderdeel van dat lichaam.

Er gebeurt ook heel veel waar we doorgaans niet bij stil staan, maar het gebeurt wel, want anders hapert het lichaam.

Opvallend is dat Paulus schrijft, dat die leden die het minst belangrijk schijnen, toch de meest wezenlijke functies kunnen hebben.

Iemand die bijna de deur niet meer uit komt, omdat hij of zij te oud is of gehandicapt of ziek, maar dagelijks bidt voor de gemeente, is van hele grote waarde voor de gemeente, voor 'het lichaam van Christus'.

Paulus schrijft ook: "Het oog kan niet tegen de hand zeggen: Ik heb je niet nodig". In het lichaam, waarvan de Here Jezus het Hoofd is (daar wordt alles geregeld, vandaar uit lopen allerlei zenuwen als verbindinglijnen naar alle delen van het lichaam) zijn we allemaal nodig, is niemand overbodig.

Hij heeft ons zelf een plaats gegeven in dat lichaam.

Het goed functioneren van "het lichaam van Christus", de gemeente, is afhankelijk van de samenwerking van alle leden en van het luisteren naar de Heilige Geest, die ons op elkaar afstemt.

Jezelf, met je gaven en talenten die je hebt gekregen, ten dienste stellen van de gemeente, maar ook willen ontvangen van de ander, die zijn of haar gaven en talenten ook ten dienste stelt. Geven en ontvangen, oog hebben voor elkaar, in blijde en verdrietige momentén. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde (vers 26).

Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld hebben hier een (kinder)lied over geschreven:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Dit is mijn hand en dat m'n voet.<br/>'k Heb ze allebei nodig.<br/>Waar moet ik heen als één het niet doet?<br/>Niets is er overbodig.<br/>Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel.<br/>Alles is nodig, niets teveel.</p> | <p>3. Ik ben de hand en jij de voet.<br/>Wij zijn allebei nodig.<br/>Wat ik niet kan, kan jij juist goed.<br/>Niemand is overbodig.<br/>Niemand is minder, niemand is meer.<br/>Ieder is nodig bij de Heer.</p> |
|--|---|

Eén van de tieners van de catechesegroep van toen, kwam ik een poos later eens tegen in de supermarkt in het dorp. Ze woonde ondertussen elders, omdat ze studeerde en soms was ze in het weekend bij haar ouders. Ik vroeg hoe het met haar ging en met de studie. Toen we zo even stonden te praten, zei ze ineens: "Weet je, als ik jou zie, denk ik altijd: 'De kerk dat zijn wij'", want jij zei dat toen op catechisatie en zo had ik er nooit over gedacht. En wat vind je er nu van?, vroeg ik. 'Het zou mooi zijn, zei ze, maar of het altijd zo is.....?'

Jannie Visser- de Groot

### Voorbede

1. Heer maak ons bewust van Uw zachte sturing in ons leven.
2. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waarde volle informatie.
3. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
4. Voor hen die ons land regeren. Geef hen de wijsheid die hiervoor nodig is.
5. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
6. Wilt U onze gids zijn Here Jezus.
7. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.

Ria Kaars

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten

Periode Dec 2014 - Jan 2015

€ 646,84

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

**Zondag** is de eerste van de zeven lijdenszondagen. We staan nadrukkelijk stil bij het lijden en het kruis van Christus. De kleur in de kerk gaat van groen naar paars, de kleur van de rouw, inkeer, bezinning. We lezen in deze dienst Jesaja 55: 6-11 en 1 Korintiërs 1: 18-31. En zingen de volgende liederen: 911: 1, 2, 4, 107: 1, 4, 966, 119: 40, 47, 119: 60, 66, 557, 362: 2, 575: 1, 2, 6. Na de preek zal alsnog br. H.P. Zondervan bevestigd worden in het ambt van diaken. Zoals bekend kon hij er in januari niet bij zijn. Vandaar.

**Catechese.** De catechisanten zien we graag zondagmiddag 16.00 uur in gebouw Hoogh.

**Zieken.** Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**H. Doop.** Ouders die hun kind willen laten dopen op zondag 15 maart worden verzocht contact met mij op te nemen voor het maken van een afspraak.

**Swaensborch.** Woensdag 18 februari a.s. hoop ik om 15.00 uur de wekelijkse kerkdienst te leiden in Swaensborch. Een goed moment om onze gemeenteleden die daar wonen te ontmoeten!

**Ter overweging.** Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. (Hooglied 2:15).

**Persoonlijk.** Misschien had je het al gemerkt afgelopen zondag: ik had er niet helemaal de aandacht bij, zoals zou moeten en jullie van mij gewend zijn. Zaterdagavond kreeg ik bericht dat een neef van mij overleden was, nog maar net 60 jr. oud. En een paar dagen eerder hetzelfde bericht, ook een neef van mij, nog maar 64 jr. oud. Allebei uit hetzelfde gezin, van een zus van mijn vader. Allebei zomaar van het ene op het andere moment in de slaap. De één laat een vrouw achter, de ander een vrouw, kinderen en kleinkinderen. Bizarre werkelijkheid om te ervaren. En het bepaald ons opnieuw bij de broosheid van het leven. Terwijl ik wakker lag in die nacht van zaterdag op zondag moest ik almaar denken aan die woorden uit Ps. 80: 16 – “Zie hoe vergankelijk, hoe nietig is het leven, dat Gij het mensenkind, uw schepsel, hebt gegeven. Wie op de aarde zal de bittere dood niet proeven, en welke sterveling ontkomt er aan de groeve?” Met de bede er achter aan uit dat 17<sup>e</sup> vers: “O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand.” En zo stond ik in dit nieuwe kalenderjaar al weer heel wat keren op een kerkhof, hier en elders. En dan vermenigvuldigen de gedachten zich.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

**Opbrengst Collecten**

Zondag 8 februari

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 310,16
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 202,95

\*\*\*\*\*

Beste mensen,

Ik wil graag alle mensen bedanken voor de belangstelling en leuke dingen, die ik heb gekregen bij mijn ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst.

Aaltje de Wit  
en  
Luutje de Wit

\*\*\*\*\*

**Collecte "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen" voor zondag 15 februari a.s.**

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak ziek. Na enige tijd te hebben rondgezworven, komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden vaak door criminelen opgepakt en komen in de prostitutie terecht. De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen door hen te voorzien van een bed om in te slapen, eten, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc. De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Ook kunt u uw gift overmaken op Ibannummer: NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken ondervermelding van ASKV.

Mocht u iets meer over het ASKV willen weten kijk dan eens op hun site [www.askv.nl](http://www.askv.nl)

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

**Notulen van de Kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 26 januari 2015 in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig 23 leden, en afwezig 7 leden

**Opening**

Voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering met het lezen van Psalm 70, en gaat voor in gebed.

**Mededelingen**

Ds. H. Dekker deelt mee dat de doop is aangevraagd door Daniëlle Roos en Jan Schouten. Zij wonen samen in Zevenbergen, maar willen graag op Marken de doop laten bedienen. Ds. Buijs van Zevenbergen is al akkoord, en zal het pastoraat uitvoeren. Uit de vergadering komt hiertegen geen bezwaar.

**Afscheid van aftredende kerkenraadsleden**

Met lovende woorden voor ieders inzet, en het uitreiken van een presentje, neemt de voorzitter afscheid van de volgende aftredende leden:

C. Teerhuis, D. Commandeur, Jj. Commandeur, T. Boes-Boes.

**Nieuwe verdeling van functies**

P.C. Springer zal de taak van scriba op zich nemen. Verder behouden alle ouderlingen hun zelfde wijk. De vacante wijk zal worden waargenomen door K. Kersbergen.

Bij de diakenen worden de taken als volgt verdeeld:

P. Boes	1 <sup>e</sup> Voorzitter
P. van Altena	2 <sup>e</sup> Voorzitter
R. Sterkenburg	1 <sup>e</sup> Secretaris
H. Kes-van Dullemen	2 <sup>e</sup> Secretaris + kraambezoek
E. Schipper	1 <sup>e</sup> Penningmeester
H.P. Zondervan	2 <sup>e</sup> Penningmeester
K. Zwiers	Kerktelefoon
J. Zeeman-Visser	Project Waterlandse Gemeenten + kraambezoek
J. Schipper	Verwerken post

H.P. Zondervan zal op 15/2 nog worden bevestigd.

De zittende kerkrentmeesters behouden hun bestaande taken.

M.J. van Altena neemt de taken over van aftredende Jj. Commandeur.

**Verkiezing Moderamen**

Bij acclamatie bestaat het moderamen uit de volgende personen:

Ds. H. Dekker	
J. Uithuisje	Voorzitter Kerkenraad
P.C. Springer	Scriba Kerkenraad
P. Boes	Voorzitter Diaconie
C. Visser	Voorzitter Kerkrentmeesters

**Inkomende- en uitgaande post**

Er is een verzoek binnengekomen van Marcantat om de dienst van 14 juni waaraan zij mee zullen werken, te verplaatsen van de grote Kerk naar de Patmoskerk. Dit in verband met de noodzaak van het kunnen gebruiken van een piano, en het aansluitend aan de dienst verzorgen van een koffieconcert. De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar.

### **Jeugd zaken**

K. Kersbergen rapporteert over de voorbereidingen voor de 12+ jongeren (12-17 jaar).

De eerste inloopavonden zullen starten in maart, met een 1<sup>e</sup> thema-avond begin april.

Als alleen de zomervakantieperiode wordt vrijgehouden, komt dit voor de aangetrokken vrijwilligers neer op het begeleiden van 14 inloopavonden per jaar per vrijwilliger.

De volgende bespreking rondom de voorbereiding is op 5/2.

### **Beleidsplan**

Een 1<sup>e</sup> concept van het beleidsplan is reeds door de ouderlingen besproken in het afgelopen pastoraal overleg. De diaconie werkt nog aan haar inbreng, maar heeft dat bijna afgerond. Hetzelfde geldt voor de kerkrentmeesters.

Niet in het volgende moderamen, maar de keer daaropvolgend zal alle inbreng worden doorgenomen om als een 'definitief concept' door de kerkenraad besproken te kunnen worden op een bezinningsbijeenkomst aankomende zomer.

### **Diaconie**

De voorbereidingen zijn gaande voor de avondmaalsviering van 8/2.

H.P. Zondervan wordt de nieuwe afgevaardigde naar de zending.

Voor de diaconie collecte doelen zal in het vervolg steeds een bijbehorend rekeningnummer worden vermeld in het kerkblad.

### **Zendingscommissie**

Ds. H. Dekker kondigt aan dat de dienst van 1<sup>e</sup> Pinksterdag zal worden opgezet als een feestelijke zendingsdienst. In de voorbereiding daarvan is het idee opgevat om rode ballonnen voorzien van een Pinkstergroet op te laten vanaf het kerkplein. Deze Pinkstergroet zal bestaan uit een gedeelte uit Joh. 3 : 8 - "De Geest waait waarheen hij wil".

### **13. Kerkrentmeesters**

Over het gebruik van de Zonnewijzer voor de 12+ jongeren moeten nog contract besprekingen worden gevoerd met de SMJ.

De toezeggingbrieven voor de jaarlijkse bijdrage gaan binnenkort uit.

Vanuit de toneelvereniging is het verzoek gekomen voor het uitvoeren van een herdenkingsvoorstelling in de Grote Kerk over de watersnood van 1916.

Bij deze gelegenheid zullen ook de 16 slachtoffers van de ramp worden herdacht.

Omdat voor de voorstelling geen gebruik zal worden gemaakt van decors, geeft de kerkenraad haar voorlopig akkoord om mee te werken aan dit initiatief.

### **Datum volgende vergadering(en)**

Moderamen	:	16 maart 2015
Pastoraaloverleg	:	17 maart 2015
Kerkenraadsvergadering	:	23 maart 2015

### **17. Sluiting**

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

***Na de kerkenraadsvergadering van 26 januari 2015 zijn de functies verdeeld zoals hierna is aangegeven***

**Moderamen**

Ds. H. Dekker	- assessor
J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad
P. Boes	- voorzitter diaconie
C. Visser	- voorzitter kerkrentmeesters
P.C. Springer	- scriba

**Ouderlingen**

J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad + wijk 2
P.C. Springer	- scriba
G. Verkade	- 2e scriba + wijk 6
K. Kersbergen	- kerkelijk werker + wijk 4
M. Zeeman-Appel	- jeugdouderling
A. Maas-van Altena	- wijk 1
A. Zeeman	- wijk 3
L. van Diepen-Schipper	- wijk 5
P. Moenis	- wijk 7
E. Visser	- wijk 8

**Diaconie**

P. Boes	- voorzitter
P. van Altena	- 2 <sup>e</sup> voorzitter
R. Sterkenburg	- secretaris
H. Kes-van Dullemen	- 2 <sup>e</sup> secretaris + kraambezoek
E. Schipper	- penningmeester
H.P. Zondervan	- 2 <sup>e</sup> penningmeester
K. Zwiars	- kerktelefoon
J. Zeeman-Visser	- project Waterlandse Gemeenten + kraambezoek
J. Schipper	- verwerken post

**Ouderling Kerkrentmeesters**

C. Visser	- voorzitter
M.J. v. Altena	- 2 <sup>e</sup> voorzitter, tevens verhuur gebouwen
J.S. Roos	- secretaris en ledenadministratie
E. Commandeur	- penningmeester
P. Kaars	- beheerder volkstuinten
M. v. Belzen	- onderhoud gebouwen



## Wijkindeling per 1-1-2015

**Wijk 1**      *Aaltje Maas- van Altena*                      Zuiderzeeweg 46      tel. 601720  
 Buurt I, II, III en IV, de Havenbuurt en Melisvennen

**Wijk 2**      *Jan Uithuisje*                                      Kets 26                      tel. 601747  
 Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad,  
 Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201

**Wijk 3**      *Aaltje Zeeman*                                      Noorderwerfstraat 2      tel. 601944  
 Kets, het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden

**Wijk 4**      *vacant*  
 Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat en Westerstraat

**Wijk 5**      *Luutje van Diepen-Schipper*                      Thamiswerfstraat 9      tel. 601380  
 Kerkbuurt 1 t/m 164

**Wijk 6**      *Gerrit Verkade*                                      Zuiderzeeweg 58      tel. 601247  
 IJsselmeerweg en de Minneweg

**Wijk 7**      *Pieter Moenis*                                      Gouwzeestraat 8      tel. 601220  
 Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg

**Wijk 8**      *Evert Visser*                                      Zeilstraat 26              tel. 601545  
 Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat

Bij zeven wijken staan de namen, adressen en telefoonnummers vermeld van uw  
 wijkouderling.

*Wijk 4 is nog vacant, maar zal worden waargenomen door Kees Kersbergen (tel. 780078).*



### Protestants Marken

**Schuif gezellig aan, we hebben nog twee keer te gaan.  
Dan is het met dit kienseizoen alweer gedaan.**

**Ook in januari hebben wij weer ons best gedaan en hadden  
wij € 650 op de teller staan.**

**Vrijdag 20 februari 2015 gaan wij er weer voor.  
Gezellig kienen, met koffie met koek of iets anders  
tussendoor.**



**Wij gaan om 20.00 uur in 'de Patmoskerk' beginnen.  
Aarzel niet, maar kom gerust gezellig binnen.**

-----