

# Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 8

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 21 februari 2015

**Kerkdienst voor : zondag 22 februari 2015**

10.00 uur

**Patmoskerk**

*Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn*

*2<sup>e</sup> Lijdenszondag*

Organist

Hans Jütte

Koster(s)

Johan Zeeman en Klaas-Dirk Zondervan

Schoollied:

Lied 935

Schoollied lezen:

Demi de Graaf

Crèche:

Astrid van Altena en Geertje Schouten

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:

*Kerk-in-Actie Werelddiaconaat*

De tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de ouderlingen.

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	22 februari	Psalm 25
Maandag	23 februari	Exodus 20:1-17
Dinsdag	24 februari	Exodus 20:18-26
Woensdag	25 februari	Exodus 21:1-11
Donderdag	26 februari	Exodus 21:12-25
Vrijdag	27 februari	Exodus 21:26-36
Zaterdag	28 februari	Exodus 21:37 -22:8

13 *“Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.”*

Als het gaat om meelijden met een ander is dit wellicht het meest indrukwekkende voorbeeld. Zeven dagen en nachten naast iemand op de grond zitten en helemaal niets zeggen. Zeven minuten stil zijn is soms al een hele opgave, laat staan zeven dagen en zeven nachten. Het leed wat Job is overkomen is dan ook alles omvattend. We horen hem zeggen: *“De HEER heeft gegeven en de HEER heeft genomen”*. Job is alles wat hij had, kwijtgeraakt en alsof dat nog niet genoeg was heeft een ernstige ziekte zijn lichaam aangetast en zit hij zich te krabben met een potscherf. Onuitsprekelijk lijden overkomt Job en daar past alleen maar stilte bij en zijn vrienden hebben dat, op dat moment heel goed begrepen. Later blijft er van hun meelijden niet zoveel meer over en vragen zij aan Job, of hij het toch niet aan zichzelf te danken heeft dat hem dit overkomt. Hoe het ook is geweest bij die vrienden van Job, hun ‘stil zijn’ bij het lijden wat Job overkomt is indrukwekkend en laat zien dat zij zich met Job identificeren. Zijn lijden wordt hun lijden. Zij lijden letterlijk met hem mee. Zolang hij zwijgt zwijgen zij. Pas als Job heeft gesproken is er voor hen ruimte om te spreken.

Dit gegeven brengt ons bij de vraag hoe wij omgaan met het lijden wat mensen in onze nabijheid overkomt? Zonder nu iets te willen voorschrijven over ons meelijden met anderen, zijn die vrienden van Job wellicht een voorbeeld voor ons. Gewoon ‘er zijn’, voor een mens in nood is wellicht van meer betekenis dan veel woorden.

Het lijden van Job brengt ons bij een ander lijden in de Bijbel en hoe daarop werd gereageerd. De profeet Jesaja schrijft erover als hij zegt in hoofdstuk 53 vers 3 en 4: *“Hij (Jezus) werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht door ons verguisd en geminacht. Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.”*

Er zijn veel overeenkomsten tussen het leven van Job en het leven van Jezus op aarde. Om die reden begint deze meditatie in de lijdentijd, met Job en zijn lijden. Toch is er een heel belangrijk verschil en dat horen we als Jezus in het dieptepunt van zijn lijden uitroept: *“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”* Jezus werd in Zijn lijden door God verlaten opdat zowel Job, als u en ik nooit door God verlaten zouden worden. Wat een wonder, wat een genade! Niet te begrijpen alleen maar te geloven!

In het gedenken van Zijn lijden past ons stilte om het uit te jubelen bij het viere van Zijn opstanding, U zij de glorie, opgestane HEER!

Kees kersbergen

**Voorbede**

1. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
2. Voor hen die ons land regeren. Geef hen de wijsheid die hiervoor nodig is.
3. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
4. Wilt U onze gids zijn Here Jezus.
5. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.
6. Zegen het clubwerk Heer, dat de kinderen in al het gewone Uw liefde mogen ervaren.
7. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 15 februari

De eerste collecte bestemd voor A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen € 263,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 201,10

Wij willen u hartelijk danken voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van

## Jan Visser

Geliefd door velen, is gebleken uit de vele brieven, kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoeken en deelname van zo velen aan de uitvaartplechtigheid.

Uw medeleven heeft ons erg goed gedaan.

Uit aller naam,  
J. Visser - de Groot

**Afwezig.** Dit weekend begint mijn krokusvakantie. Maandag 2 maart hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten. Indien pastorale hulp gewenst is tijdens mijn afwezigheid kan er een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, br. Kees Kersbergen (tel. 780078).

**Zieken.** In gedachten en gebeden weten we ons verbonden met de zieken in de gemeente, thuis, of langdurig elders verpleegd.

**Gebedskring.** De laatste donderdag van de maand, 26 februari a.s. dus, komt om 20.30 uur de gebedskring bijeen in de consistorie van de Patmoskerk. Samen bidden voor de nood van de wereld en de tijd waarin wij leven, geeft kracht! Omdat deze bijeenkomst in mijn vakantie valt, zal onze kerkelijk werker dit keer de leiding hebben.

**Vergaderingen.** Direct na mijn vakantie hoop ik maandag 2 maart te vergaderen om 20.00 uur in de Patmoskerk met de liturgiecommissie die de vespers gaat voorbereiden die in de Stille Week zullen worden gehouden. En dinsdag 3 maart hoop ik dan om 20.00 uur te vergaderen in de pastorie met de liturgiecommissie gezinsdiensten ter voorbereiding van de kerkdienst op Palmzondag.

**PKN.** Onze landelijke kerk heeft een opmerkelijk initiatief genomen met het oog op de komende synodevergadering in april. In deze vergadering zal o.a. nagedacht worden over: de kerk op weg naar 2025. De 2 miljoen leden van onze kerk worden uitgenodigd om digitaal een vragenlijst in te vullen hoe het verder moet met onze landelijke kerk. Nooit eerder heeft de kerk haar leden op zo'n grote schaal betrokken bij haar toekomstplannen. En dat is een teken aan de wand, zou ik zeggen. Wat heeft de kerk nog te zeggen en welke zeggingskracht ontleent zij waaraan? In de vragenlijst komen het gemeenteleven, de beleving van het ambt, de bovenplaatselijke en landelijke kerk, het imago en het persoonlijk geloof aan de orde. Als je zelf niet over internet beschikt, is het wellicht ook een aardige gedachte om deze enquête samen met je kinderen en/of kleinkinderen in te vullen. De vragenlijst met als titel: meepraten over de toekomst van de kerk? is terug te vinden op de site: [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl) en kan tot 31 maart a.s. ingevuld worden.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

# Vakantie Bijbel Week 2015

Dankbaar voor de mooie ervaring van vorig jaar gaan we weer beginnen met de voorbereidingen van de Vakantie Bijbel Week 2015. Iedereen die dit jaar mee wil helpen wordt uitgenodigd voor het eerste overleg. Dit overleg vindt plaats op:

**donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Patmoskerk**

Op die avond wordt het thema toegelicht en de grote lijnen van het programma vastgesteld. Ook worden de werkgroepjes voor de drie dagen gevormd. Die werkgroepjes gaan dan later afzonderlijk aan het werk om voor hun dag alles in orde te maken. In een later gezamenlijk overleg wordt dan het totale programma samengevoegd tot één geheel.

---

Voor ouders en kinderen van de basisschool is het van belang om onderstaand bericht goed te lezen en de genoemde data in de agenda te schrijven.

**Het thema van de VBW 2015 is 'De Bouwplaats'**

Alle kinderen van de basisschool zijn weer van harte welkom op

**maandag, 10 augustus**

**dinsdag, 11 augustus**

**woensdag, 12 augustus**

Dus als jij op de basisschool zit, zorg dan dat je erbij bent. Dan kun je ook je naam op zo'n mooie bouwplaatsklep te schrijven!



---

De gemeente wordt opgeroepen om te bidden om de zegen van God over de voorbereidingen en de uitvoering van de Vakantie Bijbel Week 2015.

Kees Kersbergen

40 dagentijd "Vasten.....Delen.....Vieren"  
(van Aswoensdag 18 februari t/m zaterdag 4 april)

Afgelopen woensdag 18 februari was het weer Aswoensdag. Op die ochtend na carnaval gingen de mensen in veel RK. kerken naar een dienst waar ze een askruisje op hun voorhoofd kregen. As is een symbool van boetedoening of rouw (denk maar aan het verhaal van Jona).

De as die men gebruikt, komt van de verbrande takken, die het jaar daarvoor op Palmzondag, de palmpasen stokken van de kinderen mede versierden.

Op Aswoensdag begint ieder jaar weer de 40 dagentijd, de weg naar Pasen.

Dit is niet alleen in de RK. kerk, maar ook in vele andere kerken, waaronder vele PKN kerken. Waar komen die 40 dagen vandaan?

Het getal '40' geeft in de bijbel een belangrijke periode aan. Vaak een periode van afsluiting van het kwaad, maar ook als voorbereiding op een nieuwe situatie. Door de zondvloed (40 dagen lang) wordt de wereld schoongewassen van het onrecht en er wordt een nieuw begin gemaakt. De '40' jaren van het volk Israël in de woestijn sluiten een periode van slavernij af en bereiden Israël voor op een nieuw bestaan als vrij volk in het land Kanaän. Jezus was 40 dagen in de woestijn om te vasten en te bidden voordat hij met zijn werk begon. Veertig is een getal dat duidt op opvoeding en beproeving, voorbereiding en overgang.

Gedurende 40 dagen 'vasten' of sober leven is een mogelijkheid om je te bezinnen op wat werkelijk van waarde is in je leven. Je stopt a.h.w. de drang om je behoeftes te vervullen met dat wat niet verzadigt.

Wat voedt je leven nu werkelijk? Het is een tijd van inkeer en gebed.

En vooral ook een tijd om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus, om Hem te gedenken. Daarnaast ook een tijd om aan onze naasten te denken, dichtbij en ver weg. Vasten hoeft niet te betekenen: niets eten of drinken, maar de extra, de eigenlijk overbodige dingen laten staan, zoals koek, snoep, chocolade, alcohol, chips, enz.

Iedereen kan iets kiezen wat voor hem of haar toch wel enige moeite kost om te laten staan, want dan pas zet het je echt aan tot nadenken.

Als ik bv. zou beslissen 40 dagen lang geen wijn te drinken, is dat geen opgave.

Ik vind een glaasje wijn best lekker, maar als het er niet is, vind ik het ook prima. Als ik daarentegen 40 dagen lang besluit geen chocolade te eten of drop, kost me dat wel veel moeite. Het kan dus voor iedereen iets anders zijn.

Het geldt dat je uitspaart, kun je bestemmen voor een goed doel.

Kerk in Actie brengt elk jaar weer verschillende projecten (vastenacties) onder onze aandacht. Dit jaar is het thema van Kerk in Actie: "Open je handen".

Open je handen en kijk aandachtig naar wat je hebt, wat je kunt delen.

Dat kan een uurtje tijd zijn, een glimlach, je aandacht of je gift.

Het is mogelijk om de 40 dagentijd app van Kerk in Actie gratis te downloaden.

Veertig dagen de tijd nemen om je zegeningen te tellen, Gods nabijheid meer te zoeken, het lijden en sterven van Jezus te gedenken en ook aandacht te geven aan het lijden van anderen, dichtbij en ver weg.

De veertigdagentijd (van 18 febr. t/m 4 april) duurt eigenlijk 46 dagen, maar er vallen zes zondagen in deze periode. En de zondag is de dag van de opstanding van Christus en daarom een feestdag!

Op zondag geen vastendag en dan blijven er 40 dagen over tot aan Pasen.

Jannie Visser-de Groot

---

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, telefoontjes, bezoeken en het aanwezig zijn bij het afscheid van onze moeder en Bessie

Jannetje Springer – Peereboom

Ook willen wij het personeel van Swaensborch bedanken voor de goede zorgen.

Piety en Hein

Jacob en Aaltje

Nelly en Piet

Pieter en Nelly

Valentine en Robert

klein- en achterkleinkinderen

---

Blij verrast was ik met uw felicitaties bij mijn 25 jarig ambtsjubileum. Wat bijzonder attent! Nog altijd denk ik met veel dankbaarheid en liefde terug aan Marken waar ik, van u en met u, heb mogen leren wat het ambt inhoud, dat ik nog steeds met grote blijdschap vervul. Aan het jubileum heb ik weinig aandacht besteed omdat wij nu met kerkbouw bezig zijn. A.s. zondag - 15 februari - vier ik het met mijn gemeente in het dorpshuis de Reede tegenover de afgebrande kerk, maar u bent natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet

John Vrijhof

1 maart 2015 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

## SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 1 maart 2015, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur  
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

**Ds. Gerard Nieuwburg**

met medewerking van:

Hanny Somers (ouderling)

Engelien Hoeve (diaken)

Iet Goede (lector)

Peter Wagenaar, orgel



thema:

**'Een beetje hemel op aarde'**

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 25 februari contact op met

Annemarie van Geemen, 06 53384002 of [annemarie@vangeemen.nl](mailto:annemarie@vangeemen.nl)