

# Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 9

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 28 februari 2015

**Kerkdienst voor : zondag 1 maart 2015**

10.00 uur      **Grote Kerk**  
*Mevr. L.K. Smit- van den Berg, Baanbrugge*  
*3<sup>e</sup> Lijdenszondag*

Organist      Dirk Kes

Koster(s)      J.P. van Altena en Kees Visser

Crèche:      Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	1 maart	Exodus 22:9-19
Maandag	2 maart	Exodus 22:20-30
Dinsdag	3 maart	Exodus 23:1-9
Woensdag	4 maart	Exodus 23:10-19
Donderdag	5 maart	Exodus 23:20-33
Vrijdag	6 maart	Exodus 24:1-11
Zaterdag	7 maart	Jozua 1:1-9

Overdenking / Meditatie.

“Zo moet jullie licht laten schijnen voor de mensen”.  
Mattheüs 5 : 16

Aan deze woorden moest ik denken toen ik de afgelopen dagen kennis nam van de resultaten van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Drie en zestig procent (63%) van onze landgenoten vindt dat religie de bron van alle kwaad is. Mijn eerste reactie was: als je op dit moment zo'n onderzoek start, wordt het resultaat uiteraard enorm beïnvloed door wat het “moslimterrorisme” genoemd wordt, waar de kranten dagelijks mee gevuld worden. Onze religie is van geheel andere orde. Echter terugkijkend op de historie van het christendom moet je vaststellen dat daar wel het een en ander op valt af te dingen.

Zonder al te veel in detail te treden kunnen we toch wel zeggen dat zich in naam van de christelijke religie bloedige tafereelen hebben afgespeeld.

Oorlogen in naam van God. Machtsuitoefening in naam van God.

Drie en zestig procent (63%) van de Nederlandse bevolking vindt dat religie de bron van alle kwaad is. Wat nu? De kerken hebben één en ander uit te leggen. Vandaar de tekst waar ik deze overdenking mee begon. “Zo moet jullie licht laten schijnen voor de mensen”.

Woorden die Jezus gebruikt in de Bergrede; Mattheüs 5 en verder.

Woorden ook die je terugvindt in het eerste hoofdstuk van de Bijbel als God zegt: “Er zij licht”. Licht in de duisternis die de aarde bedekte.

We mogen dus lichtdragers zijn.

Als ik opmerk “de Kerken hebben wat uit te leggen” dan realiseer ik me dat ik zelf kerklid ben en dus wat heb uit te leggen.

Dan moet ik, na toch wel een gevorderde leeftijd te hebben bereikt en nauw bij de kerk betrokken te zijn geweest, kennelijk vaststellen dat mijn licht onvoldoende zichtbaar is geweest. Of misschien wel helemaal niet geschieden heeft voor de mensen om mij heen.

Als je die vraag stelt volgt als vanzelf het zoeken naar een antwoord.

Al lezend in de Bijbel kwam ik terecht in het boek “Handelingen” en las hoofdstuk 2 : 43-47. Daar las ik o.a.: “ze geloofden God en stonden in de gunst van het gehele volk”.

Wat een enorm contrast met eerder genoemd onderzoek.

Ik denk dat hier toch wel een andere geloofsgemeenschap wordt geschetst, als die waarin wij ons bevinden. Leest u er dat gedeelte in Handelingen 5 maar op na.

In één van onze belijdenisgeschriften lezen we dat de mens van nature geneigd is God en z'n naasten te haten.

Als Jezus zegt: “zo moeten jullie licht laten schijnen voor de mensen”, is er dan sprake van een onmogelijke opdracht?

Het aangehaalde Bijbelgedeelte uit het boek Handelingen leert ons anders.

Ook ik ben opgevoed met het Dogma “geneigd tot alle kwaad en daarom verzoening”.

Is dat Dogma niet te veel onze religie gaan beheersen, zodat de euforie van de eerste christengemeenschap is weggeëbd. En de nadruk is komen te liggen op onze onbekwaamheid als dekmantel voor onze tekortkomingen?

Het gevoel van onbekwaamheid, “onbekwaam tot enig goed”, maakt een mens niet erg vrolijk.

Zou dat de bedoeling zijn geweest van onze Schepper? Veel stof tot nadenken.

Immers hoe worden we een gemeente die licht uitstraalt, die mensen aantrekt?

Ik weet wel, licht uitstralen heeft consequenties, kost energie. Je moet je er voor inzetten.

Niet dulden dat er onrecht plaatsvindt. Niet dulden dat mensen in armoede leven te midden van rijkdom.



Licht uitstralen is ruimte geven aan vluchtelingen. Opkomen voor mensen die vervolgd worden.

We leven in een maatschappij waar het erop lijkt dat het recht van de sterkste geldt, dat moet niet geduld worden. Licht uitstralen is ook opkomen voor de zwakken.

In de gehele Bijbel hebben de profeten daar de aandacht op gevestigd.

Zijn we daartoe in staat ?

Ik kom weer terug bij onze tekst "zo moet jullie je licht laten schijnen voor de mensen".

Daar worden we kennelijk door Jezus bekwaam genoeg voor geacht.

Je licht laten schijnen in deze wereld opdat, zo vervolgd onze tekst, ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de Hemel.

Werk aan de winkel dus.

Gerrit Visser.

---

### Voorbede

1. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
2. Wilt U onze gids zijn Here Jezus.
3. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.
4. Zegen het clubwerk Heer, dat de kinderen in al het gewone Uw liefde mogen ervaren.
5. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
6. Zegen het werk en de werkers van de Vakantie Bijbel Week.
7. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, wees hen nabij en sterk hen.

Ria Kaars

---

### Opbrengst collecten

Zondag 22 februari

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie Werelddiaconaat € 228,39

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 194,97

---

### **Zieken.**

Gezellig met je dochter naar de stad en vervolgens kom je met een gebroken heup in het Boven IJ ziekenhuis terecht. Dit overkwam vorige week Lijsje Boes-Teerhuis, Kets 49.

Inmiddels is zij geopereerd en voor verdere revalidatie overgebracht naar de Die in Amsterdam-Noord.

We denken aan Lijsje en Dirk, maar ook aan de gemeenteleden die thuis of elders met ziekte en zorgen te maken hebben. We dragen hen op in de gebeden van de gehele gemeente.

### **Overleden.**

Na een lange ziekteperiode is woensdagmorgen broeder Leo Tamminga overleden. We dragen zijn vrouw Tineke, de kinderen en kleinkinderen op in de gebeden van de gehele gemeente.

Kees Kersbergen



**Weer wat nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap, ik hoop dat u er nota van wil nemen en deze onderwerpen zo nodig ook in uw gebed gedenkt.**

## **Drie bijbelstudies bij Johannes in gewone taal**

**Voor de Veertigdagentijd heeft het Nederlands Bijbelgenootschap 135.000 boekjes verspreid met het Johannesevangelie in gewone taal. Bij dit boekje zijn op [bijbelgenootschap.nl](http://bijbelgenootschap.nl) drie bijbelstudies te downloaden.**

De bijbelstudies zijn geschreven voor kringleiders en ze zijn bedoeld om te gebruiken met een groep. Twee bijbelstudies zijn speciaal gemaakt voor jongeren; een is voor volwassenen. Ze bevatten achtergrondinformatie, tips voor een groepsgesprek, werkvormen en werkbladen.

### **De voetwassing**

Voor de jongeren is er een bijbelstudie over Johannes 13:1-20 en Johannes 20:1-18. In de studie over Johannes 13:1-20 staat het verhaal van de voetwassing centraal. Jezus zegt in dit verhaal dat wij dit ook voor elkaar moeten doen, het voeten wassen. Hoe? Daar kom je meer over te weten door de bijbelstudie 'De voetwassing'.

### **Verschillende manieren van 'zien'**

De bijbelstudie over Johannes 20:1-18 gaat over 'zien'. Drie verschillende mensen komen aan bij Jezus' geopende graf en alle drie zien ze iets anders. Wat zien ze? En wat is het verschil tussen de manieren van zien? Zien en inzicht hebben is niet hetzelfde, dat laat dit verhaal ons zien. 'Drie manieren van kijken'. Met behulp van de vragen en werkvormen gaan de verhalen uit Johannes ook leven voor jongeren van vandaag.

### **Bijbelstudie bij het lijdensverhaal**

De 3<sup>e</sup> bijbelstudie gaat over Johannes 18-19, het lijdensverhaal. Johannes' verhaal verschilt van de andere drie evangeliën en helpt je te zien welk eigen verhaal Johannes toevoegt aan de andere verhalen.

De Bijbelstudies zijn te downloaden van [bijbelingewonetaal.nl/kerk](http://bijbelingewonetaal.nl/kerk)

## **Huwelijkseditie van de Bijbel in Gewone Taal**

**De Bijbel in Gewone Taal is er nu ook als huwelijksbijbel. De bijbel is een slag groter en heeft een stijlvolle witte omslag met gouden letters. In deze huwelijkseditie is ook een familieregister opgenomen.**

De *Bijbel in Gewone Taal* is een duidelijke bijbel voor iedereen. Door de begrijpelijke taal komen bijbelverhalen dichtbij. De Bijbel is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en de uitgever is Royal Jongbloed.

In de *Bijbel in Gewone Taal* staat de begrijpelijkheid van de tekst voorop. De teksten bestaan uit woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd. Lastige beeldspraak wordt verduidelijkt. De lay-out is overzichtelijk, met korte stukken tekst waar een kopje boven staat. De huwelijksbijbel is te bestellen op [bijbelingewonetaal.nl/producten](http://bijbelingewonetaal.nl/producten).



## ***Uw gebed gevraagd voor de Filipijnen***

**U herinnert zich vast nog wel de hartverscheurende beelden van de Filipijnen, nadat de tyfoon Haiyan zijn verwoestende werk had gedaan. Miljoenen mensen getroffen, honderdduizenden dakloos.**

Door omvangrijke hulp ziet het leven op de Filipijnen er een jaar later al beter uit. Veel Filipino's hebben hun leven weer op de rails. Ondanks alles hebben ze hun geloof niet verloren. De Bijbel biedt troost en geeft kracht. Juist nu!

Zo'n 80% van de ruim 100 miljoen Filipino's is christelijk. De Filipijnen behoort tot de grootste katholieke landen ter wereld. Het overgrote deel van de inwoners leeft in armoede.

### **Dringend behoefte aan luisterbijbels**

Eén ding staat veel gelovige Filipijnen in de weg: sommigen kunnen niet goed lezen, anderen al helemaal niet. Denk dan aan blinden en slechtzienden. Een luisterbijbel kan dan uitkomst bieden. Het Nederlands Bijbelgenootschap voert daarom actie voor luisterbijbels.

We vragen uw gebed voor mensen op de Filipijnen dat ook zij troost mogen vinden in het Woord van God.

U kunt de actie ook financieel steunen. Kijk op [www.bijbelgenootschap.nl/luisterbijbels-voor-de-filipijnen](http://www.bijbelgenootschap.nl/luisterbijbels-voor-de-filipijnen).

Namens het NBG, Anneke Commandeur

---

## **Ook eens een goed bericht.**

Wel niet uit Pakistan, maar de Islam omvat meer landen en dringt niet alleen in de geest van mensen door maar ook letterlijk in het (meisjes-) lichaam.

Dit bericht komt van Amref Flying Doctors :

Geachte heer Kes,

Onze innovatieve aanpak in de strijd tegen meisjesbesnijdenis blijft succes boeken. Tussen 2009 en 2014 doorliepen 7.361 meisjes in Kenia en Tanzania een **alternatief ritueel** om vrouw te worden, zónder de pijnlijke en gevaarlijke besnijdenis. Het is ons uiteindelijke doel om bij te dragen aan het uitbannen van meisjesbesnijdenis in Magadi, Samburu, Loitoktok (Kenia) en Kilindi (Tanzania) in 2016 en het vergroten van het percentage meisjes dat naar school gaat.

Kijk maar eens op (misschien motiveert het om ook mee te doen):

<http://www.amref.nl/amref-flying-doctors-actueel/nieuws/470-ruim-7-000-masai-meisjes-ontkomen-aan-besnijdenis>

Klaas Kes

# Goed nieuws over de Zonnewijzer.

Na een aantal maanden van onderhandeling en overleg is er positief nieuws over de Zonnewijzer te melden. Zoals bekend werd de volledige exploitatie en huur voor de Stichting Marker Jongeren een steeds groter wordend probleem.

In de afgelopen maanden is over deze situatie overleg gevoerd met de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente op Marken, als eigenaar van het gebouw.



Gelijktijdig met dit overleg, maar onafhankelijk, werd er door het Team Christelijk Jeugdwerk gebrainstormd over het creëren van een plek waar de jongeren van Marken tussen 12 en 16 jaar kunnen samenkomen. Een nieuw initiatief om voor deze jongeren iets te doen in een positief christelijke sfeer. De gedroomde plek voor dit initiatief is de Zonnewijzer, maar die was in gebruik door de SMJ.



**Het goede nieuws** is dat dit nieuwe initiatief de oplossing is geworden voor zowel de Stichting Marker Jongeren als het Team Christelijk Jeugdwerk. De oplossing is dat de Zonnewijzer op vrijdagavond helemaal ter beschikking komt voor het Team Christelijk Jeugdwerk en dat de Stichting Marker Jongeren hiervoor een vergoeding krijgt. Een samenwerking die de instemming heeft van de kerkenraad.

Op deze wijze is het voortbestaan van de Zonnewijzer, als plek voor de Marker jongeren, voor dit jaar wat meer veilig gesteld. Of dit zo blijft wordt vooral bepaald door het enthousiasme van de jongeren zelf.

Zowel het bestuur van de Stichting Marker Jongeren als het Team Christelijk Jeugdwerk zijn vol goede moed en enthousiasme om er iets moois van te maken.

Jongeren van Marken, nu zijn jullie aan zet om de Zonnewijzer jullie plek te laten zijn.

Cees Visser (Kerkrentmeesters)

Suzan Visser (SMJ)

Kees Kersbergen (TCJ)

# FELLOWSHIP

Hallo jongeren van onze gemeente, LET OP, LET OP!

Vanaf vrijdag 6 maart is er elke vrijdagavond FELLOWSHIP voor jullie in de Zonnewijzer. FELLOWSHIP is een nieuw initiatief voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Elke vrijdagavond is de Zonnewijzer open vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur of iets later. Er zijn mensen aanwezig die zorgen dat er iets te drinken en te eten is, maar zij zijn er vooral om het jullie naar je zin te maken.

Alle jongeren van die leeftijdsgroep zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd en wij hopen dat jullie ook allemaal komen.

Wat is FELLOWSHIP?

FELLOWSHIP heeft de betekenis van vriendschap, van samen zijn en samen leuke dingen doen.

FELLOWSHIP heeft ook de betekenis van elkaar ontmoeten en samen christen zijn.

Dit alles is nu precies de bedoeling van dit nieuwe initiatief.



Elke vrijdagavond is de Zonnewijzer voor dit initiatief gereserveerd met uitzondering van een lange zomervakantie. Het zijn vooral open avonden zonder een vast programma en het doel is de jongeren een plek geven om elkaar te ontmoeten en het samen goed te hebben. Er zijn mensen aanwezig om het de jongeren naar de zin te maken.

Naast de open avonden zullen wij een aantal avonden organiseren rond thema's die jongeren aanspreken en belangrijk vinden. Deze Thema's zullen vanuit onze christelijke identiteit belicht worden. Denk hierbij aan een goede film of het bespreken van een onderwerp. Ook een muziekkavond of een cabaretavond zijn mogelijk.

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar, kom dan vrijdagavond 6 maart naar de Zonnewijzer, je bent van harte welkom.

Team Christelijk Jeugdwerk, Marken.

### *Bijbelstudiekring.*

Aanstaande dinsdagmiddag 3 maart komt de Bijbelstudiekring weer bijeen. We gaan weer verder met het Bijbelboek Hosea (hoofdstuk 11 en 12). Het is ontroerend om te lezen hoe God met Zijn volk omgaat, Hij kan hen niet prijsgeven en loslaten. Tegelijk kan God ook de zonden van het volk niet door de vingers zien. Zo is God nog! Hij heeft ons lief, maar haat de zonden die in ons leven zijn. Mooi en boeiende hoofdstukken om samen door te nemen.

In verband met de afscheidsdienst en begrafenis van broeder Leo Tamminga wordt de Bijbelstudiekring deze keer gehouden in gebouw Hoogh van 15.00 uur tot 16.30 uur.

De volgende en laatste keer dit seizoen is dinsdagmiddag 14 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 3 maart om 15.00 uur in gebouw Hoogh.**

Kees Kersbergen

---

Wij danken iedereen voor de belangstelling, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

### **Klaas de Jong**

Voor Maps, kinderen en kleinkinderen is het een blijvende herinnering waar we heel dankbaar voor zijn.

Marken,  
Februari 2015



Rust nu, mijn ziel,  
de Heer heeft u bevrijd.  
Psalm 116 vers 3 ber.

Verdrietig delen wij u mede dat,  
na een moedige strijd, is overleden  
mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en trotse bap

Lieuwe Tamminga  
Leo

\* Amsterdam  
6-1-1947

† Marken  
25-2-2015

Echtgenoot van Tineke Tamminga-Teerhuis  
eerder gehuwd met Martina Christina Paling

Tineke Tamminga-Teerhuis  
Christa en Robert, Timo en Levi  
Pieter en Bertine, Femke, Lotte en Ruben  
Mirjam en Stefan, Joris en Rosanne  
Nienke en Michel, Jelte en Lieke

De rouwdienst zal plaatsvinden op 3 maart 2015 om 14.30 uur  
in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, 1156 AK Marken.  
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.

Correspondentieadres: Westerstraat 4, 1156 AB Marken

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had  
Mag nu gaan rusten , tot zijn Heer zal komen  
Die hem zal brengen in de eeuw'ge stad  
Waar al Gods kinderen in vrede wonen.

In de vroege morgen van 25 februari is tot ons verdriet onze beste vriend

Leo Tamminga

overleden.

Wij zullen hem na ruim 45 jaar trouwe vriendschap erg missen.

We wensen Tineke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Piet en Dea  
Esther en Johan

Simon en Ali  
Erwin en Nathanja  
Wendy en Willem  
Eva en Niels

Gerard en Dea.

Marken, 25 februari 2015

---

Aan allen, die tijdens het overlijden en de begrafenis van onze moeder en bessie

Jannetje van Altena – de Groot

hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben betoond, betuigen wij onze  
welgemeende dank.

Uw warmte en medeleven hebben ons hart verlicht in deze droevige tijd.

Klaas en Cobie  
Lijs en Chris  
Klein- en achterkleinkinderen

Marken 21-2-2015

---