

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 maart 2015

Kerkdienst zondag 8 maart 2015

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker – 4 ^e Lijdenszondag SCHOOLDIENST
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	Jj. Commendeur en Freek Visser
Schoollied:	Lied 538
Schoollied lezen:	Nanka Schipper
Crèche:	Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

De eerste collecte is bestemd voor:
de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Woensdag 11 maart – Grote Kerk

Bidstond voor Gewas en Arbeid

20.00 uur: Ds. H. Dekker

Organist: Albert Koffeman

Kosters: J.P. van Altena en Kees Visser

Eerste collecte: Zending

Tweede collecte: Kerk

Meditatie

Lezen: Psalm 31.

De situatie van waaruit deze Psalm gebeden wordt is dan misschien niet vrolijk, maar wel voor velen van ons invoelbaar. Want de vrolijkheid van het leven is o zo vaak gemengd met moeilijke dingen. Er zijn blijkbaar mensen die het de dichter van deze Psalm heel moeilijk maken. En wie het leven van David kent, behoeft zich daarover niet te verwonderen. En afgezien daarvan: wat zal David zichzelf ook vaak tegengevallen zijn, denk ik dan.

En zo zijn er van allerlei zaken die David kwellen in dit lied. Wat dan te doen? Nu, gelukkig weet David dat wel. We lezen het in vs. 6: "in Uw hand leg ik mijn leven", zegt hij. En in vs. 16: "in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven".

Twee bekende uitspraken, naar ik aanneem. En de echo ervan horen wij in deze lijdensweken als Jezus aan het kruis hangt en met luide stem uitroept: Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest."(Lucas 23: 46).

Maar toch heeft het bij Jezus een andere betekenis dan hier in deze Psalm. Bij Jezus betekent het: Vader, Ik ga sterven, bescherm Mij door de dood heen. In de Psalm is het anders. Daarin horen we het Oud - Testamentische avondgebed dat ieder Joods kind leert voordat het gaat slapen. Net zoals wij als kinderen vroeger toen we naar bed gingen samen met vader en/of moeder zongen: "Ik ga slapen, ik ben moe, 'k sluit mijn beide oogjes toe, Here, houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht." Met andere woorden: laat ik morgen weer wakker mogen worden. Zo bidden alle Joodse kinderen (nu nog steeds) het avondgebed uit Psalm 31: Heer, in Uw handen leg ik mijn lot en leven.

Neemt Jezus dat avondgebed over? Veel uitleggers gaan er van uit dat Hij hier aan gedacht heeft bij dat kruiswoord uit Lucas 23. Onder andere omstandigheden. Ja, zeker! Maar toch: Vader, in Uw handen leg Ik mijn leven, Mijn adem, Mijn geest, de motor van het bestaan. Ik proef in die woorden vooral een warm en intiem vertrouwen.

En zo mogen wij heel ons leven dat o zo kwetsbaar is, méér dan wij zelf zouden willen, toevertrouwen aan onze Hemelse Vader. Want Hij zorgt voor ons. En Zijn zorg voor ons houdt niet op bij dit leven alleen, gelukkig niet. Dát te weten geeft diepe rust. Niet omdat alle moeilijkheden daarmee verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar omdat het vertrouwen geeft voor het hier en nu. En voor de toekomst die ons wacht. Onze eindbestemming ligt niet in dit onzekere bestaan. Maar ligt op de nieuwe aarde, die straks zal liggen te stralen onder de nieuwe hemel. In dát geloofsvertrouwen gaan we onze levensweg en leggen we die weg in handen van onze Hemelse Vader!

Ds. H. Dekker.

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	8 maart	Jozua 1: 10-18
Maandag	9 maart	Jozua 2: 1-14
Dinsdag	10 maart	Jozua 2: 15-24
Woensdag	11 maart	Jozua 3: 1-17
Donderdag	12 maart	Jozua 4: 1-14
Vrijdag	13 maart	Jozua 4: 15 – 5: 1
Zaterdag	14 maart	Jozua 5: 2-12

Voorbede

1. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.
2. Zegen het clubwerk Heer, dat de kinderen in al het gewone Uw liefde mogen ervaren.
3. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
4. Zegen het werk en de werkers van de Vakantie Bijbel Week.
5. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, wees hen nabij en sterk hen.
6. Wees hen nabij die iemand verloren hebben. Dat Uw aanwezigheid hen niet ontgaat.
7. Help ons Heer, om te gaan met onze rijkdom, want niet het vele is goed maar het goede is veel.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 1 maart 2015

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 204,97
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 197,10

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Zondag is de schooldienst. En graag zien we dan alle kinderen van de basisschool met hun ouders en mogelijk ook grootouders in de kerk. We lezen in deze dienst Johannes 10: 11-16 en 1 Korintiërs 13: 1-7 en de kinderen maken de preek. En we zingen de volgende liederen: 288, het lied van de 10 geboden, 538: 1, 4, 23 C: 1, 2, 5, Evang. Liedbundel 422, 982: 1, 289: 1, 3. Een fijne zondag gewenst!

Catechese. Zondagmiddag om 16.00 uur vieren we met onze catechisanten de afsluiting van het catechese seizoen in De Zonnewijzer.

Bidstond voor gewas en arbeid. Woensdag 11 maart a.s. komen we om 20.00 uur samen in de Grote Kerk voor deze speciale kerkdienst. Onlangs nog werd vanuit de gemeente de vraag gesteld: waarom is dat zomaar midden in de week? Nu, de synode van onze kerk heeft bepaald dat we dat midden in de week doen. Dus niet alleen hier op Marken is deze kerkdienst a.s. woensdag, maar overal in Nederland. Dat is dus niet een verzinsel van onze kerkenraad of van de dominee. Midden in de week wil uitdrukken: we leggen onze dagelijkse arbeid even opzij, om zo onze afhankelijkheid aan God te betuigen en Hem te vragen om Zijn zegen over dat dagelijkse werk. We lezen die avond Spreuken 16 en zingen de volgende liederen: 720, 65: 1, 5, 121, 215: 4, 6, 7, 904: 1, 2, 3, 66: 6, 7.

Wij gedenken. In de leeftijd van 68 jaar overleed op 25 februari jl. Lieuwe Tamminga. Op dinsdag 3 maart jl. kwamen we met velen bijeen in de Patmoskerk om het leven van Leo te gedenken en het verdriet over zijn ziekbed en heengaan voor God neer te leggen. Goede woorden werden er gesproken door o.a. zijn kinderen. Ons Mannenkoor, waarmee hij zo zeer verbonden was, zong stijlvol enkele liederen. En we lieten ons troosten door Gods Woorden en beloften uit Openbaring 21. Vanuit dat vergezicht mogen we weten dat ons leven hier op aarde niet zinloos is. En dat Leo nu in goede handen is. In de handen van God. Dat Hij nu voor hem zorgt in Zijn eeuwige liefde. En zo mogen zijn nabestaanden zich vastklampen aan de goede herinneringen die gedeeld werden. Maar bovenal mogen ze zich vastklampen aan de beloften van God die ons gegeven zijn, ondanks alle vragen, ondanks alle tranen.

Ter overweging. De enquête die de PKN momenteel houdt onder haar leden – ik schreef daar al eerder over – roept nogal wat reacties op in de (kerkelijke) pers. En dat begrijp ik ook wel. Prof. Dr. Erik Borgman schreef: “Het probleem van onze kerken is....dat we niet meer constateren buiten onszelf van vreugde dat in Jezus Gods redding onder ons is komen wonen. Hoezeer de kerk het haar leden ook naar de zin probeert te maken, als de kerk dit niet hervindt, heeft zij geen belang!” Ds. H. Dekker.

Informatie van het college van Kerkrentmeesters

Oproep nieuwe 'Kerkzitters'

De eerste krokussen komen alweer uit de grond. Teken dat we weer richting voorjaar / zomer gaan. Binnen onze gemeente zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerseizoen.

Na het Paasweekend (5 – 6 april) zal de Grote Kerk weer dagelijks opengesteld worden voor toeristen en andere bezoekers. Om dit mogelijk te maken, hebben we al jaren een fijne groep vrijwilligers om de bezoekers te ontvangen en eventueel aanvullende uitleg of informatie te geven over de Grote Kerk. Daar zijn wij heel erg blij mee.

Er is echter altijd ruimte voor nog meer vrijwilligers.

Lijkt het u wat om wekelijks een paar uurtjes in de Grote Kerk op te treden als gastheer of gastvrouw (alleen of samen met een vriend / vriendin / kennis) of wilt u het team versterken als oproepkracht, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van het college van Kerkrentmeesters, J.S. Roos (De Pieterlanden 1, tel. 602114).

Ledenadministratie – geef mutaties aan ons door

Binnen de PKN hebben we een ledenadministratie, waarin alle leden (doopleden, belijdende leden en geboorteleden) zijn opgenomen.

Deze ledenadministratie wordt binnen onze Kerkelijke gemeente voor diverse doeleinden gebruikt, zoals het verzenden van brieven voor de jaarlijkse Kerkelijke bijdrage, de brieven voor de Zendingsbijdrage, huisbezoeken, bloemenlijst en ga zo maar door.

De gegevens uit de ledenadministratie worden NOOIT ter beschikking gesteld aan derden.

Om de ledenadministratie volledig up-to-date te houden, willen wij u vragen om mutaties zoals geboorte, huwelijk, partnerschap registratie en verhuizing door te geven aan de ledenadministrateur.

Bij verhuizing van Marken naar een andere plaats, dan horen we ook graag of u lid wenst te blijven van onze Protestantse gemeente. **LET OP!** Als u die voorkeur niet kenbaar maakt, dan wordt u door het systeem automatisch overgeschreven naar de Protestantse gemeente van uw nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Mutaties kunt u doorgeven aan de ledenadministratie, postadres: De Pieterlanden 1 of via een e-mail secretaris@protestantsmarken.nl.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters

"Je bent nooit alleen"

Het zijn de momenten
van naamloos verdriet.

De uren waarin je
geen uitkomst meer ziet.

Dat diep in jezelf

toch een ruimte ontstaat

waarin als een wonder de deur opengaat.

Je voelt het wanneer je de vrede smaakt.

En dat een liefdevol mens je hand heeft aangeraakt.

Koster Jan Blijleven

HERSENCOLLECTE

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar € 792,25 opgebracht. Een mooi bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in die frisse, maar gelukkig wel droge week hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,
Eef Visser



Bijbels Museum wordt opvanghuis voor oude bijbels

Het Bijbels Museum in Amsterdam wordt een opvanghuis voor bijbels, tijdelijk, want bezoekers van het museum mogen een andere, eerder ingeleverde bijbel ook weer meenemen.

Het doel is om bijbels die ongebruikt bij mensen thuis staan een nieuw leven te geven.

Het Bijbels Museum roept iedereen op oude bijbels in te komen leveren in het Bijbels Museum.

De toegang tot het Bijbels Museum is voor iedereen die een bijbel komt inleveren gratis.

Iedereen die een bijbel inlevert wordt gevraagd een opmerking of herinnering in deze bijbel te schrijven. De bijbels worden gepresenteerd in de Bijbelzaal van het museum, in een speciale wisselkast-op-zaal.

Adres museum: Herengracht 336, Amsterdam.

Judijke Kiers, directeur van het Bijbels Museum, over dit nieuwe project: "Het initiatief voor de tijdelijke opvang van bijbels past binnen onze hedendaagse recycle- en doorgeef-cultuur. Het Bijbels Museum wil laten zien dat het oude tradities respecteert en tegelijkertijd meegaat met de actuele ontwikkelingen. Ik vind het prachtig dat we oude privé-bijbels aan nieuwe lezers kunnen doorgeven."

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Anneke Commandeur

5 Maart 2014

Jente Vlasbloem

5 Maart 2015

De mensen van voorbij ,
 zij blijven met ons leven.
 De mensen van voorbij ,
 zij zijn met ons verweven.
 In liefde en verhalen ,
 die wij zo graag herhalen.
 In bloemengeuren of in een lied ,
 dat opklinkt uit verdriet.

Kinderen en kleinkinderen

Wij zijn overweldigd door de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en bap

Dirk van Altena

Het doet goed te beseffen dat zo velen hem een warm hart toedroegen.
 Wij putten daaruit troost en kracht om verder te gaan zonder hem. De lege plek doet pijn, maar de vele mooie, dierbare herinneringen blijven voor altijd.

Wij danken u voor uw bezoek, schriftelijke condoleances en de vele lieve woorden van troost.
 Dank ook dat u er voor hem was in zijn leven en voor ons bij het afscheid.

Geertje van Altena-Zondervan

Dirk en Lijs

Cees en Trijntje

Anton en Carla

Jeroen en Stephany

George

Margreet

Astrid en Cees

Fleur

Rens

Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Met innig leedwezen hebben wij na een lang ziekbed afscheid moeten nemen van onze zwager

Lieuwe Tamminga

Leo

* Amsterdam
6-1-1947

† Marken
25-2-2015

Wij zullen hem in ons midden missen.

Onze gedachten gaan uit naar Tineke, de kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen allen heel veel sterkte toe.

Marken, maart 2015

Jan † en Neeltje
Nelly en Jaap
Jacob en Feikje
Marianne en Rémi

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Hulpvaardig, daadkrachtig en gastvrij,
dat was jij.

Ome Leo we gaan je missen.

Saskia en John, *Julius en Ramses*
Dirk Pieter

Martijn
Erik en Nini
Geertje en Pascal

Bart
Marleen en Daniël

Iris en Martijn
Yannick

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Verdrietig zijn wij omdat onze trouwe en betrokken buurman is heengegaan.

Leo, we missen je vreselijk.

Wij wensen Tineke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Klaas en Neeltje

Saskia

Gerrit en Luutje

Jaap en Jolanda

Henk en Lilian

'God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst'

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat onze buurman

Leo Tamminga

is overleden.

Wij wensen Tineke, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe.

De burens uit de Minneweg

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze

Buurman Leo

Hij had altijd belangstelling voor ons,
hij stond altijd voor ons klaar,
hij vroeg altijd hoe het ging,
hij wilde ons met alles helpen.
Van leuke band, tot aan de studie toe,
van muziek, voetbal, brandweer tot aan de reddingboot.
Geen praatjes meer over het hek heen.
Wat zullen we je missen!

We zijn blij dat je onze buurman mocht zijn.

Justin en Ashley
Ricardo, Dominic en Désiree

*Jullie verdriet kunnen wij begrijpen,
Jullie gemis voelen wij aan.
Wij weten niet goed wat te zeggen,
Maar wel dat wij als vrienden rondom jullie staan.*

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Leo Tamminga

de vader van onze vriendin Mirjam

Wij wensen Mirjam, Stefan, Joris, Rosanne en familie heel veel sterkte en
kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

De vriendinnen en vrienden van Mirjam en Stefan

***Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
Vriendschap en herinneringen leven altijd voort***

**Onvoorstelbaar maar onomkeerbaar.
Verdrietig zijn wij om het verlies van onze goeie vriend**

Leo Tamminga

**Wij wensen Tineke, Christa, Robert, Pieter, Bertine, Mirjam, Stefan, Nienke, Michel
en de kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies.**

**Cees en Aaltje Schipper
Fam. E. Schipper
Fam. M. van der Horst**

*Genoeg gepraat, genoeg gezwogen,
Genoeg gedaan, genoeg gebeden.
Genoeg gewacht, genoeg gehuild,
En moe gestreden.*

Leo is maar heel kort onze buurman geweest, maar heeft een onuitwisbare
indruk op ons achtergelaten.

Wij wensen Tineke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

De bureu Westerstraat en Thamiswerfstraat

Zingen was zijn passie. Menig muziekstuk heeft hij voor ons op lilly pond gezet om thuis te oefenen. Zo'n 1 ½ jaar geleden kwam hij ons vertellen dat hij ziek was. Strijdlustig ging hij de ziekte aan, maar hij heeft deze strijd helaas verloren.

Zijn stem is nu verstomd.

Na een lang ziekbed is overleden onze zangvriend

Leo Tamminga

We wensen Tineke, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

De Acht Zonder



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

*Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U.
Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu.
Mijn ziel heeft u van node, elk uur elk ogenblik!
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik!*

Op 25 februari jl. is na een moedige, maar ongelijke strijd overleden ons koorlid

LEO TAMMINGA

Leo heeft vanaf 1998 bij ons gezongen als 1^o tenor en heeft zich volledig ingezet voor allerlei activiteiten rond het Marker Mannenkoor. Wij zullen zijn mooie stem erg missen, maar mogen geloven dat zijn ziel nu mee mag jubelen in het Hemelse Engelenkoor tot eer van God de Vader en Jezus Christus de Zoon.

Wij wensen Tineke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de tijd die voor hen ligt.

Namens het Marker Mannenkoor
Cor Visser (voorzitter)