

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 11

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 maart 2015

Kerkdienst zondag 15 maart 2015

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker – 5 ^e Lijdenszondag Doopdienst
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	J.P. van Altena en Kees Visser
Schoollied:	Lied 659
Schoollied lezen:	Pieter Teerhuis
Crèche:	Edith Visser en Lisenka Zeeman
Kindernevendienst:	Anja van Altena en Mireille van Veen

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	15 maart	Jozua 5: 13-6: 14
Maandag	16 maart	Jozua 6: 15-27
Dinsdag	17 maart	Jozua 7: 1-15
Woensdag	18 maart	Jozua 7: 16-26
Donderdag	19 maart	Jozua 8: 1-13a
Vrijdag	20 maart	Jozua 8: 13b-29
Zaterdag	21 maart	Jozua 8: 30-35

hem helpen kan. Hij heeft niet iemand die hem dragen kan, geen mens.

Wat een eenzaamheid, inderdaad!

En dat is een actueel probleem. Hoeveel mensen hebben geen mens?

Hoeveel mensen worden niet gezien?

2

Eenzaamheid, een groter probleem in onze tijd dan we misschien denken.

Johannes 5 : 7a

De zieke antwoordde; Heer als het water gaat bewegen is er niemand om mij er in te helpen.

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Maar de weg naar Jeruzalem loopt langs het verdriet van velen, langs een herstellingsoord met veel zieke mensen.

Daar liggen ze, de kreupelen en verlamden, de blinden. Wachtend op een beweging in het water (en wie dan het eerste in het water kwam, werd gezond)

Jezus komt langs iemand die al 38 jaar ziek is, zijn ogen zijn uitgeblust. Er ligt vermoeidheid van jaren in die ogen.

Jaren heeft hij gewacht om als eerste af te dalen in het geneeskrachtige water.

En uitgerkend hem zag Jezus daar liggen. Wil je gezond worden? vraagt Jezus aan de man.

Die mogelijkheid blijkt te bestaan. Voor deze man lijkt het daar niet op. Hij mist iemand die hem helpen kan. Hij heeft niemand die hem dragen kan, geen mens.

Wat een eenzaamheid spreekt daar uit.

En dat is een actueel probleem: hoeveel mensen hebben geen mens?

Hoeveel mensen worden niet gezien?

Eenzaamheid, een groter probleem in onze tijd dan we misschien denken.

We willen gezien worden.

Maar ongezien werpen mensen zich in de rivier of van een flat, omdat ze de eindjes van hun leven niet meer aan elkaar kunnen knopen.

En in het openbaar vervoer zie je, hoe bijna niemand elkaar in de ogen kijkt.

Iedereen zwijgt en is bezig met zijn tablet of telefoon. We zien elkaar niet.

Maar zoals Jezus een mens aanziet, weet Hij wat er aan scheelt.

Voor Jezus is het zien van een mens hetzelfde als solidair worden met een mens.

Jezus, Gods uitgestoken hand naar mensen.

En Jezus zegt; neem je bed op en wandel en meteen is die man gezond.

Toch blijft er een moeilijke vraag liggen;

Waarom geneest Jezus alleen deze man en laat Hij die anderen liggen?

Maar misschien begint het wonder voor de man niet op het moment dat hij zijn bed opneemt en wandelt. Het wonder begint voor hem op het moment dat hij gezien wordt. Dat er een medemens op zijn weg komt, een naaste, op het moment dat hij liefde ontmoet. Want dat is liefhebben, dat je een ander niet over het hoofd ziet, dat je een ander niet overslaat.

En waarom wordt onze aandacht gevestigd op die éne en niet op al die anderen?

Wij leren zo met Jezus mee te kijken. Jezus zegt als het ware tegen ons; Het is de mens in nood die in het centrum van mijn aandacht staat. Zie de mens die gehavend en geschonden, eenzaam, naamloos langs de kant van het leven staat.

Als ieder mens één ander mens (gehavend, ziek, verdrietig, hongerig en dorstig) in het oog heeft, ontstaat er een schuilplaats in de wildernis van deze wereld.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
2. Zegen het werk en de werkers van de Vakantie Bijbel Week.
3. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, wees hen nabij en sterk hen.
4. Wees hen nabij die iemand verloren hebben. Dat Uw aanwezigheid hen niet ontgaat.
5. Help ons Heer, om te gaan met onze rijkdom, want niet het vele is goed maar het goede is veel.
6. Voor allen die werkeloos zijn, dat ze nieuw werk mogen vinden.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 8 maart 2015

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 281,87

€ 301,27

Verslag ontwikkeling Project Waterlandse Diaconieën

Zoals u uit de eerste beschrijving weet, komt het project ten goede aan boeren op het eiland Panay in de Filippijnen, die in 2013 zwaar getroffen werden door de tyfoon Haiyan. Met steun van de Waterlandse Diaconieën worden deze mensen verder geholpen met verbetering van hun landbouwontwikkeling en gaandeweg de trainingen daarvoor worden alle benodigde materialen en dieren gekocht.

Sinds de start van het project eind 2014 zijn er mooie ontwikkelingen gaande bij de beide boerencoöperaties in de dorpjes Lahug en Tacayan op het eiland Panay.

In december werd al gestart met de landbouwtrainingen door de organisatie Offers en de afgelopen weken werden voor het veldwerk van de coöperaties 3 waterbuffels op de lokale markt gekocht. Van de 25 geplande geiten zijn er nu 20 in bezit van de boeren. En ook werden 2 kleine dorsmachientjes aangeschaft. Dit zijn heel eenvoudige werktuigen die de boeren zelf onderhouden en repareren kunnen. Voor dat onderhoud en de reparatie is een geselecteerd groepje boeren aangewezen die daarin ook onderricht hebben gekregen. Aan ingewikkelde machines hebben de mensen immers niets: ze moeten zelf alles kunnen bedienen en onderhouden!

Verder zijn er nu 500 gecultiveerde abacazaailingen geplant. De boeren hebben ook wilde abaca, maar de vezels daarvan zijn kwalitatief minder en brengen daarom veel minder op. Omdat de boeren voor het "strippen" van de stambladeren van de abaca's (= de vezels uit de bladeren trekken) een abacstripper nodig hebben die op een dieselmotortje werkt, is de volgende stap de aanschaf van een abacastripper voor beide dorpen. Op de poster die in uw kerk hangt, is een dergelijk apparaat in bedrijf te zien. In het volgende verslag hopen we u meer te vertellen over de aanschaf en de werking ervan.

Dank voor alle bijdragen die tot nu toe voor de boeren binnenkwamen!!

Voor deze mensen betekent dit weer zicht op hun toekomst!

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Zondag. Graag wil ik op twee achtereenvolgende lijdenszondagen lezen uit Johannes 19. Zo staan we dan als gemeente, op weg naar de Goede Vrijdag en het Paasfeest, dicht bij het kruis van Christus. Komende zondag is dat Johannes 19: 1-16. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Sem Dirk Schouten, zoon van Jan Schouten en Danielle Roos. Beiden zijn afkomstig uit onze gemeente, maar wonen tegenwoordig in Zevenbergen. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Zevenbergen gaf ruimhartig toestemming voor de doopbediening op Marken! We zingen in deze dienst de volgende liederen: 754, 659: 1, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 348: 7, 9, 72: 4, 6, 575: 5, 577. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. In het Waterlandziekenhuis verblijven op dit moment zr. G. van Altena-Zondervan (Swaensborch) en br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vergaderingen. Maandagavond komt het moderamen van de kerkenraad bijeen om 20.00 uur in de Patmoskerk. Dinsdagavond om 20.00 uur ontvang ik graag in de consistorie van de Patmoskerk de ouderlingen voor pastoraal overleg. En woensdagavond hoop ik om 20.30 uur in gebouw Hoogh te vergaderen met de jeugddienstcommissie ter voorbereiding van de jeugddienst van 19 april.

SWOM. Donderdagmiddag 19 maart hoop ik het evangelie van de Goede Vrijdag door te kunnen geven, voorafgaande aan de Paasmaaltijd voor onze ouderen in de hal van de Patmoskerk.

Ter overweging. Ruim 2000 jaar geleden liep een man door de straten van een stad met een kruis, verguisd en geslagen. En toch kreeg Hij het voor elkaar in alle eeuwen en nu nog, om mensen tot bezinning te brengen. Ze te doen nadenken over de diepste zin van hun bestaan. Probeer eens iedere dag een ogenblik van stilte en bezinning in je leven in te lassen. Je zult je meer mens voelen! Het zal je verbazend goeddoen! (uit: 365 vitamines voor je hart van Phil Bosmans)

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.




Hoera, ik ben geboren!

Danique Loer

4 maart 2015 • 13:07 uur
2355 gram | 44 cm




Vincent Loer en Sabrina Schipper
Berlaarstraat 179
1066 PL Amsterdam
06-13022255 / 06-20386867



**Het is dit seizoen alweer de laatste keer.
Maar in september zijn wij er zeker weer.**

**Vrijdag 20 maart 2015 worden voor de laatste
keer de nummers opgelezen.
Zorg dat je er deze avond ook bij kunt wezen.**



**Om 20.00 uur gaan we weer beginnen.
Loop dus gewoon bij de 'Patmoskerk' naar binnen.**

**Een percentage v.d. opbrengst van deze avond wordt
geschonken aan de voedselbank.**



Tot de 20^{de}

De Kiencommissie

Wij schrijven van februari weer € 850 bij. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus kom er dit keer óók gezellig bij.