

# Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 maart 2015

## Kerkdienst zondag 29 maart 2015

### Grote Kerk

|                   |   |
|-------------------|---|
| 10.00 uur         | Ds. H. Dekker, 7 <sup>e</sup> Lijdenszondag<br>Gezinsdienst |
| Organist          | Dirk Kes  |
| Koster(s)         | J.P. van Altena en Kees Visser                              |
| Schoolied         | Lied 551  |
| Schoolied lezen   | Noortje Zondervan   |
| Crèche            | Astrid van Altena en Geertje Schouten                       |
| Kindernevendienst | J. Visser – de Groot  |

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Zondagsschool*

De tweede collecte is bestemd voor  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

|           |          |                     |
|-----------|----------|---------------------|
| Zondag    | 29 maart | Marcus 11:1-11      |
| Maandag   | 30 maart | Marcus 11: 12-25    |
| Dinsdag   | 31 maart | Marcus 11: 27-12:12 |
| Woensdag  | 1 april  | Marcus 14: 1-11     |
| Donderdag | 2 april  | Marcus 14: 12-52    |
| Vrijdag   | 3 april  | Marcus 14: 53-15:39 |
| Zaterdag  | 4 april  | Marcus 15: 40-47    |

Vesper maandag 30 maart 20.00 uur in de Grote Kerk.

Vesper dinsdag 31 maart 20.00 uur in de Patmoskerk.

Vesper woensdag 1 april 20.00 uur in de Grote Kerk.

Vesper donderdag 2 april 20.00 uur in de Patmoskerk.

Vesper zaterdag 4 april 20.00 uur in de Patmoskerk.

## Jezus en Pilatus

**Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg (Joh. 18 : 37).**

Jezus getuigt hiermee ten overstaan van Pilatus van het doel van zijn opdracht.

“Ik ben geboren en naar de wereld gekomen” .

Dat is een bekende uitdrukking voor de roeping van de Knecht des Heren.

Het heil dat ophanden is, is niet alleen voor Israel, maar voor de hele wereld.

Jezus is gekomen om te getuigen van de waarheid, en die waarheid is bestemd voor iedereen.

Johannes de Doper had ook al daarvan getuigd.

Maar niet iedereen zal die waarheid kunnen ontvangen.

Je zult voor of tegen moeten kiezen. Neutraal blijven is onmogelijk.

Pilatus probeert toch die keuze te ontlopen door het stellen van de beroemde vraag:

“Maar wat is waarheid?”

Die vraag mag natuurlijk wel gesteld worden; maar niet spottend en cynisch, zoals Pilatus lijkt te doen. Hij wacht het antwoord van Jezus zelfs niet af.

Pilatus wist dat Jezus Koning genoemd werd.

Jezus ontkent het ook niet, maar zijn Koninkrijk is van een ander gehalte dan een koninkrijk van deze wereld. Hij is Koning van hart en leven.

Van die waarheid komt Jezus getuigen. Zij die uit die waarheid zijn, horen en begrijpen hem.

Maar Pilatus wil deze waarheid niet leren kennen. Hij kent alleen de waarheid van het recht van de sterkste. In een wereld van bedrog moet je je zien te handhaven, en je niet bezighouden met vage dingen. Het toetsen van de waarheid komt niet bij hem op.

Maar als wij de vraag van Pilatus met dezelfde ondertoon stellen, zijn wij dan niet als al die andere vragers die, als het om de waarheid gaat, wanhopig zijn geworden.

Zij zullen de waarheid niet vinden omdat zij alle waarheden op één hoop gooien.

Dergelijke vragers blijven wie zij zijn: slaven van hun eigen verstand, en van hun eigen wil.

Wij kunnen alleen door het antwoord van Jezus zelf achter de waarheid komen.

Uw Woord is de waarheid, zegt Jezus in een gebed tot de Vader.

Dat is voor ons het antwoord op de vraag van Pilatus.

Alleen wat God zegt is waarheid, en als God niet gesproken had, zou er geen geestelijke, bovennatuurlijke waarheid zijn, maar alleen een menselijke mening.

Wij hebben dus het allerkrachtigste antwoord op de vraag van Pilatus.

Als je de weg naar God zoekt, als je op zoek bent naar de waarheid over God,

als je verlangt naar leven in gemeenschap met God, dan is het antwoord: Jezus.

Gods Geest, de geest der waarheid, wil ons dat openbaren door de Heilige Schrift.

Als wij openstaan voor dat getuigenis zullen wij weten wat waarheid is.

Jezus besloot zijn toespraken vaak met de woorden: "Wie oren heeft om te horen, die hore".

In feite zegt hij daarmee: "Als je de waarheid wilt verstaan van wat ik leer, zorg dan dat je openstaat voor wat ik zeg."

Durven wij de vraag van Pilatus dan nog te stellen?

Pieter C. Springer



### Grote Kerk

Goede Vrijdag 3 april 2015

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 20.00 uur | Ds. H. Dekker             |
| Organist  | Hans Jütte                |
| Koster(s) | P. Zeeman en J. Blijleven |

De eerste collecte is bestemd voor:

*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor

*Kerk*

### Opbrengst collecten zondag 22 maart 2015

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie € 243,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 210,80

### Voorbede

1. Help ons Heer, om te gaan met onze rijkdom, want niet het vele is goed maar het goede is veel.
2. Voor allen die werkeloos zijn, dat ze nieuw werk mogen vinden.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
4. Geef de christenen in Pakistan moed om te blijven getuigen van Uw redding, ondanks gevaar voor eigen leven.
5. Dank U voor de lente en al het nieuwe leven.
6. Geef wijsheid Heer aan de doopouders. Dat Uw liefde dit gezin mag doordrenken.
7. Leer ons stil te zijn om U te kunnen ontmoeten.

Ria Kaars

**Zondag** komen we samen in de Grote Kerk om Palmпасen te vieren. Traditiegetrouw is het een gezinsdienst op deze zondag. Maar we doen het wel een beetje anders dan andere jaren. Eén van de leidsters van de zondagsschool gaat het kinderverhaal vertellen en zelf hoop ik te preken over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Er is een gestencilde liturgie, dus deze zondag kun je zonder Liedboek naar de kerk. Denken we aan de wisseling naar zomertijd? De klok gaat dus in de nacht van zaterdag naar zondag een uur vooruit!

**Stille week.** Met de viering van Palmпасen begint de Stille Week. Iedere avond komen we om 20.00 uur een ogenblik samen om zo heel dicht bij het kruis van Christus te schuilen. De Vespers zijn allemaal op stencil gezet, dus je hebt geen Liedboek nodig. En bij voorbaat dank ik onze kerkelijk werker en alle gemeenteleden die zich inzetten voor deze Vespervieringen. Alleen op Goede Vrijdagavond houden we een kerkdienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Dan graag wél je Liedboek meebrengen! We lezen van maandag 30 maart tot en met zondag 5 april uit het Matteüs evangelie. Op de avond van de Goede Vrijdag is dat Matteüs 27: 33-56. En we zingen dan de volgende liederen: 578, 69: 3, 5, 870: 3, 6, 7, 22: 1, 3, 22: 7, 575: 2, 5, 547: 1, 4, 5, 6.

**Zieken.** Zr. L. Zeeman-Zeeman, Hoogkamplaan 20 kwam ongelukkig ten val en werd opgenomen in "De Meermin" te Edam. Zr. L. Peereboom-Taanman, Gouwzeestraat 2, werd in het Waterlandziekenhuis opgenomen en zal geopereerd worden. (A3, kamer 17). Zr. G. van Altena-Boes werd van "De Meermin" overgebracht naar het Waterlandziekenhuis. Zr. M. Zondervan-Vlasbloem, Kerkbuurt 93 onderging deze week een operatie in het Boven IJ ziekenhuis en zal de komende weken moeten revalideren. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Afscheid.** Zaterdag hoop ik aanwezig te zijn bij het afscheidconcert van dirigent Jan van Altena. Veertig jaar dirigentschap mag onze aandacht verdienen en ik hoop dan ook dat ze hem flink in het zonnetje zetten. Ook als kerkelijke gemeente zijn we hem veel dank verschuldigd!

Op dinsdag 31 maart hoop ik aanwezig te zijn bij het afscheid van Jan Horden. Na een dienstverband van 47 jaar neemt hij afscheid van de gemeente Waterland. En we zijn hem veel dank verschuldigd voor de keurige manier waarop hij hier bij (bijna) iedere begrafenis aanwezig was en dat op zijn geheel eigen wijze begeleidde. En bovendien ontbrak hij nooit in de rouwdienst. Dat was hij uiteraard niet verplicht als gemeenteambtenaar, maar hij deed het dan toch maar! Ds. H. Dekker.



# Gezinsdienst

Het zondagsschoolseizoen zit er weer bijna op en daarom willen wij iedereen uitnodigen om samen met de kinderen en de leiding de afsluitende gezinsdienst bij te wonen.

De kinderen van de zondagsschool hebben een aantal leuke liedjes ingestudeerd en mooie Palmpasen takken gemaakt.

De gezinsdienst zal worden gehouden op zondag 29 maart a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk en Ds. H. Dekker zal de dienst leiden.

Tot zondag!




---

## Vespers in de Stille Week 2015.

De Vespercommissie is blij en dankbaar dat verschillende gemeenteleden weer bereid zijn gevonden om in de Stille Week de meditatieën en liturgieën te verzorgen.

Dit jaar staat het Evangelie van Matteüs centraal.

De vespers worden gehouden op maandag 30 maart en woensdag 1 april in de Grote Kerk en dinsdag 31 maart, Witte Donderdag 2 april en Stille Zaterdag 4 april in de Patmoskerk.

Alle vespers beginnen om 20.00 uur.

Wij zien uit naar uw komst in deze tijd van voorbereiding voor Pasen.

De Vespercommissie.



1974 ..... 40 jaar ..... 2014

## UITNODIGING AFSCHEIDSCONCERT (MET AANSLUITENDE RECEPTIE)

### DIRIGENT JAN VAN ALTENA

Na 40 (!) jaar dirigentschap neemt

#### Jan van Altena

als koorleider afscheid van het Marker Mannenkoor.  
Dit evenement zal plaatsvinden op

**zaterdag 28 maart 2015**

Locatie : "Patmoskerk"  
Hoogkamplaan 1, 1156 AK Marken

#### Kort programma :

15:00 uur Inloop  
15:30 uur Aanvang afscheidsconcert  
17:30 uur Receptie  
19:00 uur Einde receptie

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

(Het concert zal ook worden uitgezonden via de kerkradio)

**Bestuur en Feestcommissie**

