

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 april 2015

Kerkdienst zondag 5 april 2015

Patmoskerk Eerste Paasdag

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Dirk Kes
Schoollied	Lied 637
Schoollied lezen	Donja Schipper
Crèche	Diana Stoker en Melanie Visser
Kindernevendienst	Jannie, Trijntje, Simone en Marianne
Koster	Jaap Boes en Klaas Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Kerkdienst maandag 6 april 2015

Grote Kerk Tweede Paasdag

10.00 uur	Mevr. A. Schrage – Buitenbos Ouderkerk aan de Amstel
Organist	Hans Jütte
Koster	P. Zeeman en J. Blijleven

De eerste collecte is bestemd voor:
Leger des Heils

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Meditatie.**DE LEVENDE CHRISTUS.****1 Korintiërs 15: 20.**

Het klinkt bijna als een jubel van de apostel Paulus. "Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen". Zó ziet het er dus uit na Pasen en zó staat het er voor met allen die gestorven zijn. Hij de eerste -en we gaan dat komende zondag en maandag weer gedenken -. Maar ook: wij zullen Hem volgen in de opstanding.

Paulus poneert dat als een feit in zijn brief aan de gemeente te Korinthe. Bij Paulus is het dus niet: nu ja, je weert het natuurlijk nooit zeker, maar het zou zomaar kunnen dat wij ook gaan opstaan, omdat Christus is opgestaan. Nee. Dat is niet de toonzetting van 1 Korintiërs 15.

Paulus laat er geen enkele twijfel over bestaan!

Dat Christus werd opgewekt, zo zegt hij eerder in dat hoofdstuk, dat was al duidelijk geworden aan Zijn verschijningen aan de vrouwen, de leerlingen, aan de Emmaüsgangers, aan meer dan 500 tegelijk. Door al die verschijningen werd duidelijk dat Christus werkelijk was opgestaan. En op het laatst is Hij ook aan Paulus zélf verschenen, toen hij op weg was naar Damascus. Daaruit blijkt dus alleemaal dat het gaat om de levende Christus!

En omdat Hij leeft staat het er voor ons geheel anders voor dan wij op 't eerste gezicht denken. Want ja, zeg nu zelf, niemand van ons ontkomt aan het sterven.

Maar nee, dat is te krap geformuleerd. Want het is Pasen geworden. En Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. En weet je hoe? Als éérste van de gestorvenen.

In Christus ontslapen, stond er boven de rouwkaart van mijn moeder. Meer was niet nodig. En dat klopt: want daarmee zeg je álles over een gelovig mens. Ontslapen. Hier ingeslapen om voor eeuwig wakker te worden bij God. Het is dezelfde uitdrukking die Jezus gebruikt bij het sterven van Zijn vriend Lazarus en bij het sterven van het dochtertje van Jairus – het kind is niet gestorven, het slaapt -, zegt Jezus dan. Ja, slapend kom ik bij U thuis, o Heer. En op slapen, volgt ontwaken.

Ik weet het maar al te goed: nu moeten wij nog steeds de gang naar het kerkhof maken. Maar straks als Jezus terugkomt, dan zullen de graven openbreken en vangt de mensenstroom aan, zingt Lied 769 ons voor.

Onbegrijpelijk, zeg je misschien. Ja, dat snap ik. Daar raakt een mens namelijk niet over uitgedacht en uitgezongen. Want wát een dag zal dát zijn!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
2. Geef de christenen in Pakistan moed om te blijven getuigen van Uw redding, ondanks gevaar voor eigen leven.
3. Dank U voor de lente en al het nieuwe leven.
4. Geef wijsheid Heer aan de doopouders. Dat Uw liefde dit gezin mag doordrenken.
5. Leer ons stil te zijn om U te kunnen ontmoeten.
6. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
7. Geef ons wijsheid door Uw Heilige Geest. Leid ons zó dat wij Uw wil doen, niet de onze.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	5 april	Marcus 16:1-8
maandag	6 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	7 april	Handelingen 19:21-34
woensdag	8 april	Handelingen 19:35 - 20:6
donderdag	9 april	Handelingen 20:7-12
vrijdag	10 april	Handelingen 20:13-24
zaterdag	11 april	Handelingen 20:25-38

1.000.000 bijbels nodig voor Cuba

De Bijbel is toegestaan, kerken groeien en de geletterdheid van de bevolking is 99,8%. Allemaal positieve ontwikkelingen in Cuba. Daarbij komt nog dat vrijwel iedereen het Spaans als moedertaal heeft. Er zijn niet direct bijbelvertalingen nodig in allerlei talen. Kortom: Cuba is een land waar veel kansen zijn om de Bijbel te verspreiden.

Er zijn in Cuba echter veel te weinig bijbels. Dat ligt ook aan het ingewikkelde systeem in Cuba. Invoer van allerlei goederen uit het buitenland is moeilijk, ook van bijbels.

De United Bible Societies (de Wereldbond van Bijbelgenootschappen) heeft een project opgezet om steun te geven aan het bijbelwerk in Cuba. Dat project kreeg als naam: *Million Bible Mission*. Een miljoen bijbels voor Cuba.

Joël Dopico Ortega, de voorzitter van de Raad van Kerken in Cuba, is enorm blij met de hulp. Volgens hem is het nu het moment om de verspreiding van bijbels en bijbelse materialen aan te pakken.

‘De mensen staan meer dan ooit open voor de boodschap van de Bijbel. Ze hebben honger naar het Woord van God. Kerken op Cuba vinden elkaar steeds meer en willen samenwerken om de Bijbel te verspreiden, Die kans moeten we nu aangrijpen’, aldus Dopico.

Voorzitter Alain Montano Hernández van de Bijbelcommissie – de enige instantie die in Cuba de bijbels mag verspreiden – vult aan: ‘We zien de enorme groei van de kerken. Graag zouden we die vele, nieuwe gelovigen van een bijbel voorzien. Maar op dit moment kunnen we lang niet aan de grote vraag naar bijbels voldoen. Help ons alstublieft!’

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag aan de oproep van Hernández gehoor geven en voert dit jaar actie voor dit ambitieuze project.

Meer informatie vindt u op www.bijbelgenootschap.nl. Hier kunt u dit project ook financieel steunen.

In de loop van dit voorjaar en zomer zult u hiervan nog meer horen !

Anneke Commandeur, namens het Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag is het 1^o Paasdag en komen we samen in de Patmoskerk. We lezen verder in het Matteüs evangelie. Hoofdstuk 26: 26-32 en hoofdstuk 28: 1-10. En we zingen de volgende Paasliederen: 642, 637, 340 B, 645: 1, 2, 645: 3, 4, 5, 6, 641, 634. Van harte goede Paasdagen gewenst!

Zieken. Zr. M. Zondervan-Vlasbloem, Kerkbuurt 93a is ontslagen uit het ziekenhuis en mag thuis revalideren. Zr. G. van Altena-Boes is ontslagen uit het ziekenhuis en weer in "De Meermin". Zr. L. Boes-Teerhuis mocht weer naar huis terugkeren na revalidatie in "De Die". Br. C. Zeeman, Buurterstraat 13, werd opgenomen in het Waterlandziekenhuis, maar er is goede hoop dat hij voor de Pasen weer thuis is. Ook denken we aan de zieken thuis of elders verpleegd.

PKN. Nog vóór dat de termijn van het invullen van de enquête, waar ik eerder over schreef, verstreken was (veelzeggend, naar ik meen), en ver vóór de komende synodevergadering van 24 en 25 april, lekte de informatie over wat het bestuur van onze kerk van plan is, al naar de pers. Het Nederlands Dagblad had vorige week vrijdag de primeur. In de komende jaren staan ons als kerk grote bestuurlijke veranderingen te wachten. Ik noem er op dit moment twee, en ná de synodevergadering kom ik er nog wel nader op terug. Het voorstel is dat alle 75 classes verdwijnen. Dat is opzienbarend, gezien de taken die het breed moderamen van de classes nu vervullen. Die taken zouden dan overgenomen moeten worden door de landelijke kerk en specifiek daarvoor aangestelde predikanten. Dat lijkt toch verdacht veel op de bisschop naar mijn smaak, zoals de R.K. kerk die kent. Het tweede dat me opviel in alle toekomstplannen van de kerk, is dat dominees straks na acht jaar verplicht worden van standplaats te wisselen. Er is nu veel te weinig doorstroming, vindt de leiding van de PKN. Ingrijpend dus, zowel voor de predikanten en predikantsgezinnen, als voor de gemeenten in onze kerk. En ook die maatregel lijkt verdacht veel op het systeem dat de R.K. kent, waar Meneer Pastoor een andere parochie toegewezen krijgt en niet beroepen wordt, zoals bij ons tot nu toe gebruikelijk is.

Ter overweging. Als het leven na de dood geen betekenis meer heeft, verliest ook het leven voor de dood zijn betekenis. (Stanley Jones).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Ondanks alle druk, dreiging en voortdurende spanning dit bericht uit Pakistan :

*Dear Klaas and Hilly,
Greetings and prayers! I am happily inform you that our students from class 5th and 8th grade got A and A+ in the government examinations. We all are very excited and thankful to our Lord Jesus Christ for this. Because of the good results of our school (Green Leaf) Our Education department gave A+ grade. We all staff members are very happy. Most important thing is majority of our students belong to poor families and their parents are very happy also. As you know our students parents are making bricks and sweepers. One day their children change their lives. We are teaching them "HOW TO CATCH A FISH". We are very thankful for all your support and back up. If our students got good grades, its all due to your support. Once again thanks a lot for all your struggles and support. God bless you.
Faras and Saima*

Groeten en gebeden! Gelukkig jullie te informeren dat onze leerlingen van klas 5 en 8 een A status en een A+ status kregen in de landelijke examens. We zijn hierover erg opgetogen en dankbaar naar onze Heer Jezus Christus. Vanwege de goede resultaten van onze school (Green Leaf) gaf ons onderwijsdepartement een A+ status. Al onze staffeden zijn er erg gelukkig mee. Het belangrijkste is nog dat de meesten van onze leerlingen behoren tot arme families, hun ouders zijn ook erg blij. Zoals je weet zijn die ouders stenenbakkers en straatvegers. Op een dag veranderen hun kinderen hun leven. Wij leren ze HOE EEN VIS TE VANGEN (i.p.v. ze steeds een vis te voeren (red.)). We zijn zeer dankbaar voor al jullie ondersteuning. Als onze leerlingen goede cijfers krijgen komt dat door jullie support. Opnieuw bedankt voor al jullie moeite en support. God zegene jullie.

De **Green Leave school** (ons project) was vorig jaar al tot de beste school in Toba Tek Singh uitgeroepen. Nu is de landelijke A+ status er ook nog bij gekomen. En moslim-ouders is dat zeker niet ontgaan en ze sturen hun kinderen er al jaren ook heen. Goed onderwijs wil iedereen. Het blijft wel een christelijke school, maar een imam mag godsdienstles geven aan de moslimkinderen. De aanwezigheid van die kinderen geeft de school een (zekere) veiligheid, want christenen op zichzelf zijn in Pakistan volslagen weerloos, het nieuws is daar heel duidelijk over (bv. afgelopen 15 maart die zelfmoordaanslag op twee kerken in Lahore: 15 doden 70 gewonden).

Klaas Kes (contactpersoon Pakistanproject)

Opbrengst collecten

Zondag 29 maart

De eerste collecte bestemd voor de Zondagschool

€ 239,15

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 121,60

Het verhaal achter het schilderij

Het verhaal achter het schilderij van "Het Laatste Avondmaal" is buitengewoon interessant en leerzaam. Twee voorvallend in verband met dit schilderij leren ons een zeer overtuigende les ten aanzien van het effect van iemands gedachten in zijn of haar leven.

"Het Laatste Avondmaal" is geschilderd door Leonardo da Vinci, een beroemd Italiaans kunstenaar. Hij deed er zeven jaar over. De figuren van de twaalf apostelen en Christus zijn geschilderd naar levende modellen.

Het model voor de figuur van Jezus werd het eerst gekozen. Toen vaststond dat Da Vinci dit geweldige schilderij zou maken, werden honderden jongemannen zorgvuldig gescreend in een poging een gezicht en persoonlijkheid te vinden die volkomen vrij waren van verdorvenheid, veroorzaakt door zonde. Na weken van naarstig zoeken selecteerde men een negentienjarige jongeman als model voor de figuur van Christus. Zes maanden lang werkte Da Vinci aan deze hoofdfiguur van het beroemde schilderij.

Gedurende de zes jaar die volgde, wijdde Da Vinci zich aan dit sublieme kunstwerk.

Eén voor één werden geschikte personen uitgekozen voor de uitbeelding van de elf apostelen, waarbij hij ruimte vrijliet voor de figuur van Judas Iskariot, het laatste onderdeel van zijn meesterwerk. Judas Iskariot was, zoals je weet, de apostel die de Heer verraadde voor dertig zilverstukken.

Wekenlang zocht Da Vinci naar een man met een hardvochtig gezicht, een man met een gelaat dat getekend is door gierigheid en bedrog, een man die zijn beste vriend zou verraden. Na menige teleurstelling in zijn zoektocht naar het type persoon dat geschikt was als model voor Judas, kreeg Da Vinci te horen dat men een man gevonden had wiens voorkomen aan alle eisen voldeed. Hij zat in een kerker te Rome, waar hem de doodstraf wachtte na een leven van misdaad en moord. Da Vinci vertrok meteen naar Rome. De man werd uit zijn kerker gehaald en naar buiten geleid in het licht van de zon. Daar zag Da Vinci een duistere, donkergekleurde man voor zich, met lange, onverzorgde haren die warrig over zijn gezicht hingen. Een gezicht dat een toonbeeld was van boosaardigheid en volslagen verderf. Eindelijk had de schilder de persoon gevonden die hij wilde hebben als model voor de figuur van Judas in zijn schilderij.

Met speciale toestemming van de koning werd de gevangene naar Milaan gebracht, de plaats waar het fresco gemaakt werd. Zes maanden lang zet de gevangene elke dag op gezette uren voor Da Vinci, terwijl de begenadigde kunstenaar zich met ijver toelegde op de getrouwe weergave van dit laaghartige karakter, in de figuur van de verrader van de Heiland.

Toen hij de laatste hand aan het werk had gelegd, zijn hij tegen de bewakers: "Ik ben klaar; jullie mogen de gevangene meenemen." Plotseling rukte de gevangene zich echter los. Hij rende naar Da Vinci toe terwijl hij riep: "O, Da Vinci, kijk me aan! Weet u niet wie ik ben?" Met het getrainde oog van een groot karakterdeskundige, nam Da Vinci de man, wiens gezicht hij zes maanden lang geobserveerd had, zorgvuldig op en antwoordde: "Nee, toen u uit de kerker te Rome voor mij werd gebracht, had ik u nooit eerder gezien." Toen sloeg de gevangene zijn ogen ten hemel en zei: "O, God, ben ik dan zo diep gevallen?" Daarna wendde hij zijn blik naar de schilder en zei: "Leonardo da Vinci, kijk me nog eens aan, want ik ben dezelfde man die u nog maar zeven jaar geleden heb geschilderd als de figuur van Christus!" Dit is het waar gebeurde verhaal van de totstandkoming van "Het Laatste Avondmaal", een verhaal waaruit blijkt hoe sterk het effect van goede of slechte gedachten op een mens is. Het karakter van de jongeman was zo zuiver en onaangetast door de zonden van de wereld, dat hij een onschuld en schoonheid uitstraalde die hem geschikt maakten als model voor de figuur van Christus. Maar in de zeven jaar dat hij een leven vol zonde en misdaad leidde, veranderde hij in een volmaakt model voor het beruchtste personage uit de wereldgeschiedenis.

Uit "peper & zout"scheurkalender 2008

Notulen van de Kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 23 maart 2015 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 21 leden, en afwezig 5 leden

Opening

Voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering met het lezen van Matth. 21:1-17, en gaat voor in gebed.

Mededelingen

Ds. H. Dekker deelt mee dat hij deze zomer op Marken zijn 1^o huwelijksinzegening zal voltrekken. Verder brengt hij de vergadering op de hoogte van een wijziging in zijn bovenplaatselijke taken. Als nieuwe taak zal hij als vertrouwenspersoon voor de confessionele vereniging gaan fungeren. Zijn visitator functie zal hij om die reden neerleggen.

Inkomende- en uitgaande post

Er zijn 2 uitnodigingen binnen gekomen die om een afvaardiging van de kerkenraad vragen:
 - Het afscheidsconcert voor Jan van Altena, dirigent van het Marker Mannenkoor (28-3-2015).
 - De receptie ter ere van het 40-jarig bestaan van De Rietlanden school (26-3-2015).
 De eerste te bezoeken door Ds. H. Dekker, K. Kersbergen, M.J. van Altena, en de tweede door L. Van Diepen-Schipper.

Liturgische betekenis Paaskaars

Op de gemeente jaarvergadering was een verzoek gedaan aan de kerkenraad tot introductie van het gebruik van een Paaskaars.

In dat kader had Ds. Dekker een overzicht samengesteld over oorsprong en achtergrond van het gebruik van de Paaskaars, en de ontstane tradities rondom dit gebruik in de protestantse kerk.

De Paaskaars komt oorspronkelijk voort uit een rooms-katholieke lichtceremonie.

Ieder jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars ontstoken, als symbool van het Licht, om op Stille Zaterdag weer te worden gedooft. De kaars speelt ook een rol in sommige liturgische handelingen. Genoemde licht symboliek heeft ook een plaats gekregen in de Protestantse traditie, maar wordt niet overal op dezelfde wijze ingevuld. Zo valt er een Oecumenische en een Reformatorische traditie te onderscheiden. Binnen de PKN wordt veelal de laatste toegepast, wat zich bij ons uit in de 2 kaarsen op de liturgische tafel in de Patmoskerk.

De kerkenraad stemt in met het handhaven van de huidige praktijk, en overweegt om in de Grote Kerk deze symboliek ook gestalte te geven door het in ere herstellen van de beide kaarslampen naast de Bijbel op de leeslessenaar. Tegelijkertijd zal daar ook het meenemen van het Licht naar de kindernevendienst aan toe worden gevoegd.

Jeugdzaken

K. Kersbergen rapporteert over de ontwikkelingen in de activiteiten voor de 12+ jongeren.

Deze jongerengroep is inmiddels 3 keer bij elkaar gekomen in de Zonnewijzer.

De belangstelling is zeer groot, en zelfs jongeren die niet persoonlijk zijn uitgenodigd, komen met anderen mee, wat tot dusver tot een opkomst van rond de 30 jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot 14 jaar heeft geleid.

In principe wordt de avond door de jeugd zelf ingevuld, daarin begeleid door de aanwezige leiding. Het doel van de avonden is niet alleen het onderlinge plezier voor de jongeren, maar ook het zo opbouwen van een goede relatie met hen.

Op Goede Vrijdag zal er een eerste thema avond zijn, waarbij het de bedoeling is om gezamenlijk de Passion terug te kijken en te bespreken.

K. Kersbergen vraagt de kerkenraad of zij zich in deze opzet kan vinden.

De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbelweek in augustus zijn weer gestart.

Er zal worden gestreefd naar een terugkomdag in de herfstvakantie.

K. Kersbergen deelt verder mee dat hij ook contact heeft met de Waterland gemeenten Zunderdorp en IJpendam om mogelijk tot een vorm van samenwerking te komen in het jeugdwerk.

Ds. H. Dekker rapporteert dat het moderamen een gesprek heeft gehad met de zondagsschool leiding. Er is hen een voorstel ter overweging gedaan om het jeugdwerk komend seizoen gezamenlijk te starten, en het seizoen ook langer door te laten lopen. Samenwerking met de kindernevendienst zou bij dat laatste kunnen helpen.

In de komende jeugddienst van 19 april zal facebook als communicatiemiddel binnen het jeugdwerk worden geïntroduceerd. Er zal een inleidend stukje in het kerkblad komen te staan, waarin de jeugd wordt verzocht om hun smartphone mee te nemen naar de dienst.

Nav het voorgaande vraagt K.Kersbergen waarom de jongeren zelf ook niet betrokken worden bij de voorbereiding van jeugddiensten. Omdat de meeste aanwezigen zich hetzelfde afvragen, maar niet goed weten hoe dit vorm te geven, zal allereerst een poging daartoe worden gedaan met een beroep op de catechisanten.

Diaconie

Alle Paasgroet kaarten zijn meegenomen na de dienst van 22 maart.

De voorbereidingen zijn gaande voor de avondmaalsviering van 12 april.

Op 4 maart heeft een vergadering plaatsgevonden met een afvaardiging van de werkgroep "Medische en Ouderenvoorzieningen". De diaconie heeft haar medewerking aan de werkgroep toegezegd.

De penningmeester vraagt zich af of de nieuwe belastingaftrek regeling voor periodieke giften ook niet van toepassing zou kunnen worden op giften aan de diaconie.

Er zal door de diaconie en de kerkrentmeesters nog verder op worden doorgegaan hoe een en ander te organiseren is.

Zendingscommissie

Bij het zendingsfeest op 1^o Pinksterdag zullen uiteindelijk geen ballonnen worden opgelaten.

Er bleken toch milieu bezwaren te bestaan, en omdat milieuvriendelijke ballonnen teveel kosten met zich mee zouden brengen, zullen nu bloemzaadjes met de Pinkstergroet worden uitgedeeld.

De toezeggingformulieren voor de zendingsbijdrage zullen medio april worden rondgebracht.

Kerkrentmeesters

Miv 13 april zullen er 2 weken lang onderhoudswerkzaamheden zijn aan het orgel van de Grote Kerk. De penningmeester deelt mee dat er inmiddels 14 verzoeken zijn ingediend voor toepassing van de nieuwe belastingaftrek regeling voor periodieke giften.

Kerkblad

Naar aanleiding van een recente bijdrage in het kerkblad wordt besproken of het niet noodzakelijk is om publicaties die eigenlijk niet kunnen of te gevoelig zijn, te weren.

Volgens de huidige praktijk worden nu door de redactie alle bijdragen geplaatst die van een naam zijn voorzien. De inhoud zelf wordt niet aan een beoordeling onderworpen.

Het moderamen zal zich nog eens buigen over hoe een dergelijke beoordeling praktisch ingepast zou kunnen worden.

Datum volgende vergadering(en)

Moderamen : 11 mei 2015

Pastoraal overleg : 13 mei 2015

Kerkenraadsvergadering : 18 mei 2015

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

FELLOWSHIP

Hallo Fellowshipers van onze gemeente,

Vrijdagavond is er natuurlijk weer Fellowship en dan verwachten wij dat jullie er weer zijn.

Deze avond is er een thema-avond. Één keer per maand willen wij met elkaar iets doen rond een christelijk thema en aanstaande vrijdag is dus de eerste thema-avond.

Op deze thema-avonden kijken we een film en/of hebben een programma rond het christelijk geloof en de Bijbel. Dit worden bijzondere avonden en die mag je natuurlijk niet missen. Op deze avonden zorgen wij voor een lekkere verrassing en daarom alleen al moet je zeker komen.



Zoals jullie weten is het goede vrijdag en dan denken wij, als christenen, altijd terug aan de kruisiging van de Here Jezus. Het leek ons een goed idee om op de eerste thema-avond, samen met jullie na te denken over wat goede vrijdag voor ons betekent.

We hebben voor jullie een mooi programma bedacht, hoe dat eruit ziet zullen jullie wel zien. Als je toch heel erg nieuwsgierigheid bent naar wat er in dat programma aan de orde komt, kijk dan met je smartphone op deze QR code.

Alle Fellowshipers worden weer verwacht en die brengen natuurlijk ook hun vrienden en vriendinnen mee.

Heel belangrijk voor deze avond is dat je op tijd komt, zorg dat je er om 20.00 uur bent want we willen op tijd beginnen.

Tot vrijdagavond.



**Het kienseizoen 2014/2015 is alweer voorbij
Maar in september zijn wij weer van de partij.**

**Vrijdag 20 maart hadden we weer een volle 'bak',
En haalden we de € 950 met gemak.**



**Van dit bedrag schenken wij deze maand € 400 aan de
voedselbank.**

**Wij zeggen u hiervoor én voor uw aanwezigheid dit
seizoen: *hartelijk dank.***



Fijne zomermaanden

De Kiencommissie



DINSDAG 14 APRIL 2015

MANNEN EN VROUWEN OCHTEND



GODS STEM HOREN

Spreekster: Hanneke van Dam. Zij is de schrijfster van het boek, Gods stem horen.

Lofprijs en aanbidding: o.l.v, Jacco en Nympha Dijs, Holy Ground Ministries

U bent van harte welkom. De zaal is open vanaf 08:45 uur tot en met 11:30 uur. Er is kinderopas aanwezig.

**OPSTANDINGSKERK: GRAAF WILLEMLAAN 1
MONNICKENDAM**

**Namens de Werkgroep, Kerk naar buiten.
Voor informatie : 0625114120.**

EVENT

12

Jeugddienst

@ Patmoskerk

Voorganger



Ds. H. Dekker

April

19
10:00

MET GASTOPREDEN VAN:

Gospelgroep De Credo Singers
uit Slootdorp o.l.v. Dirk Aalbers
en Ineke Groen

ORGANIST: Albert Koffeman



vind ik leuk