

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 april 2015

Kerkdienst zondag 12 april 2015

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker <i>Viering Heilig Avondmaal</i>
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 422
Schoollied lezen	Dyan Elin Schipper
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst	Nathanja Moenis en Marieke Schipper
Koster	P. Zeeman en J. Blijleven

Tafelcollecte:

Diaconie

Collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 april	Handelingen 21:1-14
maandag	13 april	Micha 1:1-7
dinsdag	14 april	Micha 1:8-16
woensdag	15 april	Micha 2:1-5
donderdag	16 april	Micha 2:9-11
vrijdag	17 april	Micha 2:12-3:4
zaterdag	18 april	Micha 3:5-12

Gedachten bij de opstanding van Jezus en opstanding van de doden

Afgelopen week, met Pasen, hebben we de opstanding van de Here Jezus gevierd en herdacht.

Volgend hierop zal de Heer gedurende 40 dagen verschijnen aan de discipelen en andere volgelingen voordat hij terugkeert naar de Vader en zijn plaats aan de rechterhand zal innemen.

Handelingen 1 : 3 ; "Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God"

Hij is opgestaan uit de dood en ook wij zullen, zoals we belijden, op de daartoe bepaalde tijd opstaan uit de dood.

Jezus is, als Zoon van God, mens geworden, maar niet gelijk aan ons. Niet alleen was hij zonder zonde, hij is ook "ontvangen van de Heilige Geest".

Hij is niet verwekt volgens de normale manier van de schepping.

Hij heeft geleefd als mens in onze werkelijkheid. Hij is als het ware vanuit de eeuwigheid binnengekomen in onze wereld en onze tijd, waardoor hij onderdeel werd van de geschiedenis van de mensen.

Hij heeft vrijwillig de tijdgebonden menselijke beperkingen op zich genomen voor de periode dat Hij op aarde was..

(Filippenzen 2: 6-7 : "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens")

Aangezien hij geen onderdeel was van de schepping, was hij zonder zonde, wel heeft hij het leven van de mensen geleefd en is hij gestorven.

In zijn sterven heeft hij de dood overwonnen en door zijn opstanding heeft hij een nieuw begin gemarkeerd van Gods weg met de mensen.

In zijn opstanding is hij lichamelijk opgestaan, het graf is leeg, er zijn geen lichaamsresten in het graf na de opstanding.

We hebben in de opstanding van Jezus te maken met een nieuwe vorm van leven, niet met een herstel van het oude, het aardse.

Het opstandingslichaam behoudt kennelijk wel bepaalde kenmerken, zoals duidelijk wordt tijdens de verschijningen en het is tegelijkertijd niet beperkt door onze werkelijkheid.

Hij toont de wonden van het kruis aan Thomas en de anderen en verschijnt terwijl "de deuren gesloten zijn".

Johannes 20 : 26-27 : "Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede" zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof".

En om duidelijk te maken dat Zijn opstanding een lichamelijke opstanding is en niet alleen spiritueel is, eet hij samen met de discipelen een stuk vis.

Lucas 24 : 42-43 : "Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het en at het voor hun ogen op".

Bij de verschijningen zijn de reacties van de discipelen en volgelingen nogal variërend. Ze vertonen angst en verwondering en ongelof, maar daarna is er ook blijheid en geloof en opluchting.

Na de opstanding blijft Jezus nog 40 dagen aanwezig in onze werkelijkheid om de discipelen te overtuigen van de opstanding en voor te bereiden op hun toekomstige taak.

Als wij in de geloofsbelijdenis zeggen : "Ik geloof in de opstanding des vlezes , of de opstanding van de doden" , wat bedoelen we dan ?

Als wij sterven wordt ons lichaam niet zoals bij Jezus, direct opgewekt. Ons lichaam wordt begraven en vergaat in de aarde. Stof tot stof en as tot as.

Toch belijden we de opstanding van ons lichaam.

Jezus is en was deel van de eeuwigheid, die begin noch einde kent, wij echter zijn deel van de schepping en worden beperkt door de tijd.

Anders dan Jezus kunnen wij ons niet vrij bewegen tussen tijd en eeuwigheid. (Jezus deed dat gedurende de 40 dagen van de verschijningen)

Bij ons sterven gaan we de eeuwigheid binnen en verliest de tijd zijn functie.

1 Kor. 15 : 51-52 : "Ik zal u een geheim onthullen : wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik , in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt , zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

Wij betreden de eeuwigheid , als gelovigen , "als de bazuin klinkt" . Dit geldt voor zowel degenen die in het verleden zijn gestorven als voor degenen die dan nog leven .

Alle mensen die hun hoop op Jezus Christus hebben gesteld zullen "tegelijk" , op het zelfde moment (in ons begrip) opstaan in het "onvergankelijk" lichaam zoals Paulus zegt.

Het is een lichaam dat niet is opgebouwd uit de "resten" waarmee we op deze wereld hebben geleefd maar een lichaam geschikt voor de nieuwe aarde.

Cees Visser

Voorbede

1. Dank U voor de lente en al het nieuwe leven.
2. Geef wijsheid Heer aan de doopouders. Dat Uw liefde dit gezin mag doordrenken.
3. Leer ons stil te zijn om U te kunnen ontmoeten.
4. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
5. Geef ons wijsheid door Uw Heilige Geest. Leid ons zó dat wij Uw wil doen, niet de onze.
6. Laat Uw schat van verlossing niet een geheim zijn voor onze kinderen, maar een zichtbaar blijde boodschap in ons leven.
7. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.

Ria Kaars

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
Zorgcentrum	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Zondag 12 april a.s. hopen we in dankbare vreugde vanuit het volbrachte werk van Christus dat we met Goede Vrijdag en Pasen herdachten, het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen Johannes 20: 11-18 en zingen de volgende liederen: 118: 8, 10, 422, 623: 1, 4, 340 B, 725, 73: 9. Van harte een fijne zondag gewenst!

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast op de jeugddienst van 19 april a.s. De poster voor deze jeugddienst heb je al in het vorige kerkblad kunnen zien. Vind ik leuk, is het thema. En dan weten onze jongeren wel dat het met deze uitdrukking over Facebook gaat. En omdat het daar over gaat mag een ieder die dat wil voor deze specifieke kerkdienst zijn of haar Smartphone meebrengen!(Ongeacht je leeftijd). Want die heb je even nodig in deze dienst. Hoe leuk is dat? Volgende week nog veel meer over deze jeugddienst, het thema en de gospelgroep die komt zingen!

Zieken. Br. C. Zeeman, Buurterstraat 13 is weer thuis uit het ziekenhuis. Dat is mooi nieuws. Zr. L. Peereboom-Taanman, Gouwzeestraat 2 was het Paasweekend thuis, maar is nu weer in het Waterlandziekenhuis, waar haar een operatie wacht. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Hemelhoog. Dat is de titel van de nieuwe protestantse evangelische liedbundel. Een verzameling van 739 liederen die de huidige Evangelische Liedbundel, zoals wij die ook wel kennen in onze gemeente, vervangt. Eerlijk gezegd was ik verbaasd dat deze Liedbundel al weer zo snel vervangen wordt. In 1999 introduceerde Het Evangelisch Werkverband deze bundel om naast het Liedboek voor de Kerken (1973) te gebruiken. Nu, daar was wel wat voor te zeggen. Maar nu wij een Nieuw Liedboek van onze synode hebben gekregen in 2013 met meer dan 1000 Lieder, is het opmerkelijk dat Het Evangelisch Werkverband, dit keer in samenwerking met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad, nu met deze bundel komt. Alsof we nog niet genoeg Lieder hebben. Maar blijkbaar te weinig Lieder van de kleur en/of smaak van deze modaliteitenverenigingen binnen onze kerk. Ook de Gereformeerde Bond binnen onze PKN heeft aangekondigd met een eigen Liedbundel naast het Liedboek te komen. En zo moet je dus constateren dat we niet bereikt hebben wat onze synode zo graag wilde: één Liedboek voor heel onze kerk. Voor de liefhebbers is Hemelhoog vanaf 14 mei a.s. verkrijgbaar in de boekhandel. De teksteditie kost € 12.50, de basiseditie met notenbalk bij het 1^o couplet € 25.- en de muzikeditie met notenschrift en akkoorden € 55.-.

Ten slotte. Een hartelijke groet! Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 14 april komt de Bijbelstudiekring weer bijeen. We gaan weer verder met het Bijbelboek Hosea (hoofdstuk 13 en 14), de Laatste hoofdstukken uit dit Bijbelboek. Een Bijbelboek waarin de weg die God met zijn volk Israël gaat wordt getekend als het huwelijk tussen de profeet en zijn overspelige vrouw. Wie dit boek oppervlakkig leest ziet wellicht een altijd straffende God. Dan wordt het al gauw een moeilijk boek dat je maar beter niet kunt lezen. Maar wie verder kijkt ziet een liefdevolle God die er alles aan doet om zijn volk te redden en te behouden.

Deze keer dus de laatste hoofdstukken en hiermee sluiten we dit seizoen af. Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 14 april om 15.00 uur in de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Opbrengst collecten

Vrijdag 3 april, *Goede Vrijdag*

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 157,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 138,50

Zondag 5 april, *Eerste Paasdag*

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 416,90

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 410,42

Maandag 6 april, *Tweede Paasdag*

De eerste collecte bestemd voor het Leger des Heils € 147,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 116,90

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van Eur 20,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vespers in de stille week.

Vorige week mochten we elke avond naar de kerk om als gemeente het lijden en sterven van onze Heiland, Jezus Christus, te gedenken. De rode draad in de lezingen uit Mattheüs was het feit dat de Here Jezus door de mensen om Hem heen werd verlaten. Op Goede vrijdag hoorden we Jezus uitroepen; "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" In het oude avondmaalformulier vinden we het antwoord op deze vraag; "Opdat wij tot God genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden!" Zo is de Here Jezus die weg van lijden en sterven gegaan om ons het leven te geven.

Deze stille week is altijd weer een bijzonder week, zeker als je bedenkt dat bij de voorbereiding en uitvoering heel veel gemeenteleden betrokken zijn. Met elkaar is er nagedacht over het thema, de te lezen Bijbelgedeelten, de te zingen liederen en ook de te spelen muziek.

Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt zeggen we dan ook heel hartelijk dank voor hun bereidheid en inzet. Het is waardevol om op deze wijze de kern van ons geloven vorm en inhoud te geven. Fijn ook dat veel gemeenteleden elke avond weer aanwezig waren, heel hartelijk dank.

De vespercommissie.

Wij willen graag iedereen onwijs bedanken voor
de vele kaarten, cadeaus en giften die wij voor
onze dochter Senna mochten ontvangen.

Heel erg leuk.

Liefs,

Alex van Heezik

en

Fanny Boes