

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 16

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 18 april 2015

## Kerkdienst zondag 19 april 2015

### Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, <i>Jeugddienst</i> <i>m.m.v De Credo Singers uit Slootdorp</i>
1 <sup>ste</sup> schriftlezing	Désiree Zeeman
2 <sup>de</sup> schriftlezing	Wendy Wolters
Organist	Albert Koffeman
Schoolied	Lied 413
Schoolied lezen	Larissa Pronk
Crèche	Petra Zeeman en Ria Abcouwer
Koster	Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte:  
*Christelijk Jeugdwerk*

Tweede collecte:  
*Kerk*

*Na de dienst is er koffie en thee in de Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	19 april	Micha 4:1-8
maandag	20 april	Micha 4:9-14
Dinsdag	21 april	Psalm 98
woensdag	22 april	1 Johannes 1:1-10
donderdag	23 april	1 Johannes 2:1-11
vrijdag	24 april	1 Johannes 2:12-17
zaterdag	25 april	1 Johannes 2:18-29

Meditatie.

Lezen Johannes 21 vers 15 tot en met 19.

*Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief?*

De Here Jezus is Zijn discipelen voorgegaan naar Galilea om hen daar te ontmoeten na Zijn opstanding. Waarom nu juist daar in dat afgelegen Galilea? Het antwoord op deze vraag staat niet met zoveel woorden in de Bijbel. Toch is er wel een reden voor te bedenken en al lezend en nadenkend kwam ik tot de volgende gedachten.

Galilea was de plaats waar het allemaal begon met Jezus en Zijn discipelen. Rond dat meer van Galilea liggen veel herinneringen aan hun tijd met Jezus. Hij riep daar enkele van hen om Hem te volgen en daar kregen zij onderwijs. Op dat meer was die wonderlijke visvangst. In de heuvels rond dat meer kregen velen te eten van vijf broden en twee vissen. Kortom, Galilea is voor Jezus de plaats bij uitstek om Zijn vrienden te ontmoeten na Zijn opstanding. Hij zorgt zelf voor brood en vis en neemt de tijd om Zijn vrienden de rust te geven die zij nodig hebben.

Je zou zelfs kunnen denken dat deze ontmoeting, voor de discipelen een 'hernieuwde start' is in hun leven met Jezus. Een hernieuwde start die nodig is om straks het grote werk aan te vangen. En wat is er dan beter, dat te doen in een omgeving waar het allemaal begon. In de omgeving waar het eerste vuur van hun liefde voor Jezus werd ontstoken.

Na de maaltijd wordt Petrus tot drie keer toe gevraagd of hij de Here Jezus nog liefheeft. Over deze vraag is veel gepreikt, gesproken en geschreven. Nadenkend hierover kwam ik tot de gedachten dat de Here Jezus deze vraag aan Petrus stelt om hem te bemoedigen.

Want zou het niet zo kunnen zijn dat Petrus het vertrouwen in zichzelf en in zijn geloof in Jezus in meer of mindere mate was kwijtgeraakt? Petrus, die wel wilde sterven voor Jezus had Hem in korte tijd drie keer verloochend. Juist op het moment dat Jezus wat steun kon gebruiken had hij Hem in de steek gelaten.

En dan deze vraag van Jezus; Petrus, heb je Mij lief? Wist Jezus dat dan niet, Hij die zelf God is en alles weet? Natuurlijk wist Jezus dat wel, maar de vraag is of Petrus het zelf wel weet en meer nog of hij dat zelf geloofd en daarvan wil getuigen?

Door deze vraag heel persoonlijk aan Petrus te stellen krijgt Petrus de gelegenheid om hardop uit te spreken wat hij misschien wel een beetje was kwijtgeraakt. Petrus mag nu hardop zeggen; Ja, Heer, u weet alle dingen, U weet dat ik van U houd.

Zo komt de Here Jezus Zijn vriend tegemoet in zijn twijfel en zo geeft Jezus hem het vertrouwen in zichzelf weer terug. Dat is wat Petrus straks nodig heeft om op de eerste Pinksterdag zijn toespraak te kunnen houden. O zeker, die toespraak werd geleid door Gods Geest, maar Petrus was zeker gesterkt door deze ontmoeting met zijn Heiland.

Ook wij hebben het soms nodig dat we teruggaan naar onze eerste ontmoeting met de Here Jezus. Om vervolgens hardop te zeggen; Ja, Here Jezus, U weet toch alle dingen, U weet toch dat ik van U houd!

Kees Kersbergen



**Voorbede**

1. Leer ons stil te zijn om U te kunnen ontmoeten.
2. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
3. Geef ons wijsheid door Uw Heilige Geest. Leid ons zó dat wij Uw wil doen, niet de onze.
4. Laat Uw schat van verlossing niet een geheim zijn voor onze kinderen, maar een zichtbaar blijde boodschap in ons leven.
5. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
6. Vader, wees onze Gids.
7. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 12 april

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 303,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 179,60

Wil je graag een wonder zien,  
plant een liefdevol woord diep in iemands leven,  
voed het met een lach en met gebed,  
en let op wat er gebeurt.

Anderen kunnen je verlaten,  
van je scheiden en je negeren,  
maar God zal altijd van je houden.....altijd

Koster Jan Blijleven

De reumafondscollecte heeft dit jaar € 946,00 opgebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, speciaal de collectanten, heel hartelijk bedankt.

Namens het Reumafonds,  
Mevr. A. Schipper – Zondervan

**Collecte Stichting Nationaal Fonds Gehandicaptensport**

Week van 29 maart t/m 4 april 2015

**Heeft het mooie bedrag van :****€ 840,02****opgebracht.**

Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt

Collectanten bedankt voor de inzet.

Coördinator : J. Uithuisje

**Vind ik leuk** is het thema van de jeugddienst a.s. zondagmorgen. En onze jongeren weten dan wel dat het over Facebook gaat. Daarom mag een ieder die dat wil zijn of haar Smartphone meebrengen naar de kerk voor deze gelegenheid. En je mag hem zelfs deze keer gebruiken in de kerk. Hoe leuk is dat? Nu, daar moet dan wel een heel speciale reden voor zijn uiteraard. En die is er. Maar die reden verklap ik natuurlijk nog niet! Dus kom gewoon zelf en nodig anderen uit! En als je toevallig geen Smartphone hebt? Ook dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd!

Muzikale medewerking hebben we dit keer van Gospelgroep De Credo Singers uit Slootdorp o.l.v. Dirk Aalbers. Na afloop is er koffie/thee/limonade in de hal van de kerk. Een mooie zondag gewenst!

**Zieken.** Zr. L. Peereboom-Taanman, Gouwzeestraat 2 ondergaat deze week een operatie in het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Ter overweging.** De Geest begint niet alleen het geloof in je, maar Hij vermeerderd het ook trapsgewijs, tot Hij ons door het geloof brengt in het Hemels Koninkrijk. (Calvijn).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

---

**Gemeente Groei Groep.**

Woensdagavond **22 april** komt de **Gemeente Groei Groep** weer bij elkaar. Het boekje 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma, is de leidraad in onze samenkomsten en voor deze keer staat hoofdstuk 5 op het programma.

Dit hoofdstuk gaat over één eigenschap van de vrucht van de Geest en dat is geduld. Een eigenschap waar wij wellicht wel wat van kunnen gebruiken.

Hoe dat zit met dat geduld gaan we met elkaar ontdekken.

Alle deelnemers zijn bij deze weer van harte uitgenodigd en welkom. Ook diegene die nog nooit zijn geweest en toch eens met de groep mee willen doen, zijn bij deze van harte uitgenodigd en welkom.

Deze avond is de laatste keer van dit seizoen, na de zomer hopen wij verder te gaan met dit thema om ook de andere eigenschappen van de 'Vrucht van de Geest' te leren kennen

**Graag tot woensdagavond 22 april om 20.00 uur in de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen



---

# FELLOWSHIP

Hallo Fellowshipers van onze gemeente,

**Vrijdagavond 24 april is er geen Fellowship.**

Op deze avond worden de voorbereidingen getroffen om de verjaardag van onze koning, op maandag 27 april te vieren.

Vrijdagavond 1 mei worden jullie weer verwacht.

---



Op zaterdag 25 april 2015 geeft het Marker Brass Ensemble een concert in het teken van 70 jaar bevrijding. Muziek uit de crisistijd van Kurt Weil, The longest day uit de film "D-day", We'll meet again van Vera Lynn en nog veel meer zal ten gehore gebracht worden.

Het Marker Brass Ensemble zal deze keer ook in Big Band formatie optreden, aangevuld met het Marker Saxofoon Kwartet, Nick Springer op piano en Maikel Schipper op slagwerk.

De solist van deze avond is de winnaar van de Mereker Challenge 2014, Jacob Commandeur. Hij zal deze avond 4 nummers zingen, waaronder Cry me a river.

Bovendien kan het publiek heerlijk meezingen met bekende liedjes van toen en nu.

Het Marker Brass Ensemble nodigt u uit om dit spektakel onder het genot van een drankje mee te beleven op zaterdag 25 april 2015 in het dorpshuis "het Trefpunt" op Marken.

De aanvang is 20:00 uur en de toegang is gratis.



Wie vind het leuk om eens  
een kijkje te komen nemen  
tijdens een repetitie van  
CGK Marcantat?



#### Komende uitvoeringen:

- 4 mei, dodenherdenking op Marken
- 31 mei, medewerking kerkdienst in Broek in Waterland
- 6 juni, Korendag in Monnickendam
- 14 juni, medewerking kerkdienst Patmoskerk Marken + koffieconcert
- 28 juni, medewerking tijdens het koffieconcert van de havenfeesten op Marken

Wilt u kijken of meezingen  
dan bent u van harte welkom  
om op woensdag 22 april a.s.  
te komen kijken bij onze  
repetitie. Wij repeteren in de  
Patmoskerk van 19.45uur tot  
22.00uur. Tijdens de pauze  
staat er uiteraard een kopje  
koffie of thee voor u klaar!

Of het het leuk  
om bij ons koor  
te komen  
zingen?

Ons 4 stemmig  
koor bestaat  
momenteel uit 35  
leden. Ike Rebel is  
onze dirigente en  
wij oefenen  
wekelijks op de  
woensdag avond  
van 19.45uur tot  
22.00uur. Wij zijn  
op zoek naar  
nieuwe leden.  
Meezingen tijdens  
praktijken is ook  
mogelijk.



Meezingen  
tijdens deze  
repetitie is  
uiteraard  
mogelijk.

Als u bij ons koor komt zingen, betaald u het eerste half jaar geen contributie