

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 17

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 april 2015

**Kerkdienst zondag 26 april 2015**

## Grote Kerk

10.00 uur	Mevr. A. Winter, Amsterdam
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 87
Schoollied lezen	Rinske Korstman
Crèche	Neeltje Anita Schipper en Gréthe van Belzen
Kindernevendienst	Nathanja Moenis en Marieke Schipper
Koster	P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte:  
*Project Pakistan*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	26 april	1 Johannes 3:1-10
maandag	27 april	1 Johannes 3:11-24
dinsdag	28 april	Psalm 23
woensdag	29 april	Hooglied 1:1-7
donderdag	30 april	Hooglied 1:8-17
vrijdag	1 mei	Psalm 104:1-15
zaterdag	2 mei	Psalm 104:16-35

### Spreuken 3 : 5-6 "Vertrouwen"

Vertrouw op de Heer met heel je hart... In hoeverre vertrouwen we God ten volle?  
 We belijden, we weten (kennis) dat God Almachtig is, dat Hij het beste met ons voor heeft, maar te vaak vertrouwen we hier niet echt op. Stel u moet iets heel belangrijks doen. U hebt God gevraagd om u te helpen en terwijl u met deze taak bezig bent lijkt alles mis te lopen. Het is vaak op deze momenten dat we het leven in eigen handen nemen, dat we God niet meer vertrouwen.  
 Vaak verwijten we God nog en vragen we Hem heel geïrriteerd: "Waarom helpt u niet? Waarom bent U er niet wanneer ik U iets vraag?". Achteraf blijkt dan dat ondanks alle tegenslag alles nog goed is afgelopen en dat zelfs de tegenslag u veel geleerd heeft.  
 Vertrouw op de Heer. Geloof dat Hij de Almachtige is, dat Hij er voor u is, dat Hij het beste met uw leven voor heeft.

Wanneer we op onszelf vertrouwen en ons eigen leven leiden zal ons leven een kronkelpad zijn, we zullen heen en weer geslingerd worden. Als we op God vertrouwen zal Hij onze paden effen maken. Hij neemt de hindernissen voor ons weg, Hij beschermt ons tegen struikelen en vallen.  
 Wat een belofte!

Een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke belofte? Het is een belofte: als je met de Here leeft en Hem betreft in alles wat je doet, laat, aanvangt of juist loslaat, dan belooft Hij je daarbij te leiden en tot het juiste doel met je leven te komen. De Heer belooft en schenkt, en het is aan ons de keus of we dit aannemen of verwerpen. Wanneer wij Hem kennen in al onze wegen, zullen wij nooit zonder Zijn leiding zijn, want Hij heeft het Zelf beloofd. En die belofte is vast en zeker.

Als God zegt: "wacht", dan voelen we ons wel eens ontmoedigd vanwege een onbeantwoord gebed? Hoe dikwijls denken we, als een gebed niet verhoord wordt, dat God "Nee" gezegd heeft. Heel dikwijls heeft Hij alleen maar gezegd: "Wacht". Als God "Nee" zegt of "Wacht", dan is dat omdat Hij weet wat wij niet weten. Ons leven is een weefsel tussen God en ons, niet wij kiezen de kleuren – heel doelbewust werkt Hij. Hij ziet voortdurend zijn kant van het borduurwerk... Eens zullen wij dezelfde kant zien als Hij.  
 Eens zal God het doek ontvouwen en verklaren elk "waarom", elk "wanneer" en elk "hoelang".

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik een periode heb meegemaakt van dat ik dacht : "als ik maar genoeg mensen om me heen heb dan komt het goed". Mijn vertrouwen was toen meer gebaseerd op mensen. Achteraf gezien was dat niet de juiste weg. Als je het bij God zoekt dan komt het goed. Het bijzondere is dat God mensen op je weg plaatst. Hij weet wat en wie we nodig hebben.

De tekst van het volgende lied spreekt mij erg aan:

'k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,  
 want in Zijn hand, ligt heel mijn levenslot.  
 Hij heeft mij lief, Zijn vrede woont in mij,  
 'k zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.

Aaltje Zeeman

**Voorbede**

1. Geef ons wijsheid door Uw Heilige Geest. Leid ons zó dat wij Uw wil doen, niet de onze.
2. Laat Uw schat van verlossing niet een geheim zijn voor onze kinderen, maar een zichtbaar blijde boodschap in ons leven.
3. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
4. Vader, wees onze Gids.
5. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
6. Voor koning Willem Alexander en zijn gezin. Dat zijn verjaardag een feestdag mag zijn voor heel ons land.
7. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 19 april

De eerste collecte bestemd voor Christelijk Jeugdwerk € 274,65

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 197,60

Dankbaar en blij weer thuis te zijn na mijn knieoperatie, wil ik alle mensen bedanken voor de vele kaarten en cadeaus bij mijn thuiskomst.  
Ook namens mijn man.

Maretje en Aris

**Giften**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van Eur 40,=.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**Afwezig.** Het komend weekend begint mijn voorjaarsvakantie. Maandag 4 mei hoop ik mijn werkzaamheden in de gemeente te hervatten. Tijdens mijn afwezigheid kan, zo nodig, een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker, br. C.S. Kersbergen.

**Zieken.** Zr. L. Peereboom-Taanman mocht het ziekenhuis verlaten. Br. H.C. Moolhuizen werd ontslagen uit het Eduard Douwes Dekkerhuis. En zr. A. de Waart mocht vanuit Novawhere weer terugkeren naar huis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Gebedskring.** Donderdag 30 april komt de gebedskring bijeen om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Dit keer o.l.v. onze kerkelijk werker. Van harte uitgenodigd!

**Ter overweging.** Als een zorg te klein is om ervoor te bidden, is zij ook te klein om er een probleem van te maken. (Corrie ten Boom).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

---

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het afscheid onze lieve man, (schoon) vader en bap

**Leo Tamminga**

Het heeft ons veel steun geboden.

Tineke Tamminga-Teerhuis  
Christa en Robert  
Pieter en Bertine  
Mirjam en Stefan  
Nienke en Michel  
en de kleinkinderen

Marken, april 2015

## Gebed voor de koning

Heer, wij bidden voor de koning  
die het land regeren gaat.

Geef hem sterkte bij de kroning,  
wijsheid die hem nooit verlaat.

Geef dat hij dit land mag dienen  
bij de gratie van uw trouw  
en ons volk regeert met liefde  
op gerechtigheid gebouwd.

Koning Willem-Alexander -  
laat zijn naam gezegend zijn.  
Heer, door U die als geen ander  
koningen regeert en leidt.

Heer, wij bidden voor de wereld,  
rechters en de overheid,  
wereldleiders en regeerders,  
draag hen allen wereldwijd.

*Ria Borkent*

*Dit lied is te zingen op de melodie van  
gezang 459 uit het Liedboek voor de kerken:  
Door de nacht van strijd en zorgen.*

Collecte Nederlandse Hartstichting 2015

Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor de Hartstichting .

De opbrengst was 1126,77 euro .

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt.

Speciaal dank aan de collectanten voor hun inzet.

Namens de N.H.S. Sijtje Pereboom - Uithuisje



Op zaterdag 25 april 2015 geeft het Marker Brass Ensemble een concert in het teken van 70 jaar bevrijding. Muziek uit de crisistijd van Kurt Weil, The longest day uit de film "D-day", We'll meet again van Vera Lynn en nog veel meer zal ten gehore gebracht worden.

Het Marker Brass Ensemble zal deze keer ook in Big Band formatie optreden, aangevuld met het Marker Saxofoon Kwartet, Nick Springer op piano en Maikel Schipper op slagwerk.

De solist van deze avond is de winnaar van de Mereker Challenge 2014, Jacob Commandeur. Hij zal deze avond 4 nummers zingen, waaronder Cry me a river.

Bovendien kan het publiek heerlijk meezingen met bekende liedjes van toen en nu.

Het Marker Brass Ensemble nodigt u uit om dit spektakel onder het genot van een drankje mee te beleven op zaterdag 25 april 2015 in het dorpshuis "het Trefpunt" op Marken.

De aanvang is 20:00 uur en de toegang is gratis.