

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 18

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 mei 2015

Kerkdienst zondag 3 mei 2015

10.00 uur	PATMOSKERK Ds. J. van Belzen, Delft
Organist	Albert Koffeman
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Daniëlle Springer
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	3 mei	Hooglied 2: 1-7
Maandag	4 mei	Hooglied 2: 8-15
Dinsdag	5 mei	Hooglied 2: 16-3:5
Woensdag	6 mei	Hooglied 3: 6-11
Donderdag	7 mei	Hooglied 4: 1-11
Vrijdag	8 mei	Hooglied 4: 12-5:1
Zaterdag	9 mei	Psalm 33

Opbrengst collecten

Zondag 26 april

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan

€ 189,85

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 148,50

Meditatie.

Lezen: Psalm 32.

Terwijl ik deze meditatie aan het voorbereiden ben, hoor ik over de veroordeling van “de boekhouder van Auschwitz”. Nu, met het oog op 4 mei gericht, spreekt dat uiteraard extra tot je hart. En dan kan vanuit de gelezen Psalm alleen maar de oproep klinken: belijd je schuld! Het lijkt me echt verschrikkelijk altijd te moeten lopen met schuldgevoelens. Hoevelen zouden dat doen? Het lijkt me dat het je ziel ruïneert en je gezondheid aantast. David zegt in deze Psalm: “mijn botten teerden weg, kreunend leed ik, heel de dag.”

Met andere woorden: vergeving is een kernzaak in ons leven. Blijven leven met (verdrongen) schuldgevoelens brengt je in nog grotere problemen.

Daarom is onze wekelijkse gang naar de kerk en onze gang naar de avondmaalstafel van zo'n groot gewicht. Immers in de kerk krijgen wij te horen van vergeving, van genezing van schuld. Dat is niet minder dan een opstanding, zou ik zeggen. In de liturgie van Israël wordt Psalm 32 gelezen in aansluiting op Genesis 38. Een verschrikkelijk verhaal.....

Hoe dringend mag dan de oproep vanuit deze Psalm klinken: belijd je schuld en moffel die niet weg in je leven. Verdrongen schuldgevoelens leiden van kwaad tot erger. Het is jammer dat in het protestantisme de biecht zo radicaal is afgeschaft. Want de biecht bevrijdt een mens. Maar gelukkig wie de weg naar Bóven kent. Zijn schuld aan God belijdt. Zoek bij Hem vergeving, telkens weer. En weet je: Hij werpt onze zonden in de diepte van de zee, zegt de profeet Micha. Dan mag je het ook écht achter je laten, wil dat zeggen. Corrie ten Boom zei later in haar verklaring van die Bijbeltekst: en God zet er zelfs een bordje bij: verboden te wissen. Nu, dat is de inleg van Corrie ten Boom, die we in het licht van alles wat haar overkwam in de 2^e Wereldoorlog wel kunnen billijken, nietwaar? Zij heeft met ongelooflijke vergevingsgezindheid de Duitsers van toen al het leed kunnen vergeven dat haar en haar zus was aangedaan. We kennen dat verhaal allemaal wel, denk ik.

In Christus mogen wij mensen weten van vergeving, van verzoening. En daarom verzoenend zijn naar allen die ons iets schuldig zijn. Vergeef ons onze schulden, zo bidden wij immers in het aller volmaaktste gebed, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen: zoals ook wij aan anderen die ons iets schuldig zijn, vergeving schenken.

Zullen we zo dan maar 4 mei bijeen zijn rond de klok van 20.00 uur bij ons monument hier op Marken?

Ds. H. Dekker.

Voorbede

3

1. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
2. Vader, wees onze Gids.
3. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
4. Voor koning Willem Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid, om te gaan met de grote verscheidenheid van culturen in ons land.
5. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
6. Heer Jezus wij vragen om de vrucht van de Geest: geduld. Maak ons opmerkzaam als wij deze niet bezitten.
7. Wilt U zijn bij de soldaten die onze vrijheid bewaken.

Ria Kaars

Zieken.

Broeder Jan Uithuisje, IJsselmeerweg 52, is opgenomen in het Waterlandziekenhuis. We dragen hem op in de gebeden van de gemeente en dat geldt voor alle gemeenteleden die thuis of elders met ziekte en zorgen te maken hebben.

Juist in deze dagen waarin we herdenken en vieren, kunnen zorgen en moeite je gedachten zo gevangen houden. Je zou wel anders willen, maar het is niet anders. Daarom een gedicht ter bemoediging voor wie het nodig heeft.

Dagdroom

Ik kijk door 't raam en zie de wolken drijven,
en ongewild gaan mijn gedachten mee
ver weg, ver weg. Ik wil hier niet meer blijven,
ik wil de bergen zien, de bossen en de zee;
'k wil dat de wind mijn haren zacht zal strelen,
en dat de zon mij als een minnaar kust;
ik wil mijn tranen met de regen delen,
'k wil dat de nacht naast mij op 't kussen rust.
Ik wil alleen zijn met de stille bomen,
de bloemen storen mijn gedachten niet;
ik wil de dromen van de bergen dromen,
en zingen in een juichend vogellied.
Ik wil gelukkig langs de paden zwerven,
ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,
en eindelijk weer de stille rust verwerven
een kind van God te zijn — en anders niet. ...

uit; Een boom in de wind van Nel Benschop.

Kees Kersbergen

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.
Heel hartelijk dank hiervoor.

Collegē van kerkrentmeesters

Hierbij mag ik u weer een interessant stukje aanbieden van het Ned. Bijbelgenootschap, over Job en de Bijbel in Gewone Taal !

Geen tegenstander, maar bondgenoot

Over Job 42:4-6 in de Bijbel in Gewone Taal

In de Bijbel in Gewone Taal staat iets nieuws over Job dat niet eerder in een Nederlandse bijbelvertaling te lezen was. Aan het slot van het lange debat over de vraag waarom Job zoveel moest lijden, geeft Job aan dat hij verder zal zwijgen. Hij wil niet meer met God in gesprek gaan (Job 42:4-6). Niet omdat hij dat gesprek zinloos vindt. Maar omdat hij een beter beeld heeft gekregen van God.

Jobs laatste woorden luiden in de Bijbel in Gewone Taal: 'Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.'

Dat is een nieuwe vertaling van Job 42:6. In oudere bijbelvertalingen staat iets anders. Daar lezen we dat Job spijt heeft van alles wat hij over God heeft gezegd. Waar komt dit verschil tussen de vertalingen vandaan?

In de Hebreeuwse tekst van Job 42:6 staat een werkwoord dat zowel 'spijt krijgen' als 'troost vinden' kan betekenen. Moderne bijbeluitleggers vinden de tweede betekenis beter, en ze hebben er goede redenen voor.

Want waarvan moet Job eigenlijk spijt krijgen? Wat heeft hij fout gedaan, waarvoor hij moet worden gestraft? Daar lezen we niets over. Integendeel, er wordt juist verteld hoe eerlijk en rechtvaardig Job is (Job 1 en 2).

En er is nog iets anders. Als in Job 38-41 God eindelijk antwoord geeft op de vragen van Job, dan klinkt dat streng, maar het is zeker geen beschuldiging. God maakt Job geen verwijten, zoals zijn drie vrienden wel deden. Job hoeft zich niet te verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gezegd. Integendeel, Job is de enige die steeds de waarheid over God heeft verteld (Job 42:7-8). Spijt is dus helemaal niet aan de orde. Spijt zou juist ongeloofwaardig zijn.

Maar er is een nog belangrijkere reden om niet voor 'spijt krijgen', maar voor 'troost vinden' te kiezen. Job hoort van God zelf hoe hij het goede leven op aarde mogelijk maakt, en aan al wat leeft, de capaciteiten geeft om stand te houden in de strijd om het bestaan. Want die strijd is er. Mensen en dieren kunnen zomaar ziek worden en sterven. De realiteit is dat het leven voortdurend door het kwaad en de dood wordt bedreigd. Uit het antwoord van God in Job 38-41 moet Job wel concluderen dat God in zijn lijden niet zijn tegenstander is, maar zijn medestander, een bondgenoot tegen het kwaad. Voor Job en zijn vrienden geeft dat een nieuw beeld van God. Dat is voor Job een bron van troost in zijn moeilijke bestaan.

Bron: www.bijbelingewonetaal.nl, blog van dr. Jaap van Dorp, teamleider Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap en een van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal.

Contactpersoon: Anneke Commandeur

COLLECTE DIAKONIE 3 mei

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion. De opbrengst van de vorige collecte is gebruikt om nieuwe nieuwe abacazaailingen te kopen voor de aanplant van een nieuwe abacaplantage in zuidoost Samar. Ook daar ging in november 2013 de hevige tyfoon Haiyan overheen, waarvan de beelden nog op ons netvlies staan. Met de opbrengst van de vorige collecte hebben de dorpelingen 240 nieuwe abacabomen kunnen aanplanten. Sinds januari 2014 zijn de bewoners met hulp van buitenaf druk bezig geweest om weer huisjes overeind te zetten en met het geld van onze collecte konden ze dus ook het land met 240 nieuwe abacabomen bebouwen. Zo breidt het aantal planten en bomen zich door de collectes van de kerk op Marken steeds verder uit bij de boeren van zuidelijk Samar, die werkelijk niets meer bezaten na de tyfoon! Want naast weggevaagde huizen is er destijds ook onnoemelijk veel schade aangericht aan alle gewassen en bomen die door de mensen gebruikt werden om in hun levensonderhoud te voorzien. Alles, inclusief bomen, lag als lucifershoutjes tegen de grond geslagen. Door de aanplant van nieuwe gewassen kunnen de boeren geleidelijk aan weer eigen inkomen genereren.

Organisaties als de Samenwerkende Hulp Organisaties van giro 555 hielpen met de wederopbouw van huisjes. Samen met de plaatselijke Filippijnse hulpverleners zijn organisaties als Ronoylion daarna op zoek gegaan naar hulp om het land weer te kunnen bebouwen met cocosbomen, bananenbomen, koffieplanten, abacabomen en citrusvruchten. Want herstel van huizen is één, maar daarna moet ook het bouwland, waar mensen hun bestaan in vinden, weer op poten gezet worden om op die manier weer een toekomst te kunnen opbouwen.

Wij willen met het geld van de collecte van zondag a.s. helpen om nog een hoeveelheid van 200 abacazaailingen voor de boeren te kunnen kopen. Zoals we vorige keer al schreven, lijken abacabomen sprekend op bananenbomen en worden gebruikt om vezels uit de stambladeren te trekken, waarvan dan manden, touw, maar ook binnenbekleding van fiets- en autobanden wordt gemaakt. Het wordt ook wel Manillahennep genoemd. Op de poster die in onze kerken hangt, is de machine te zien die de boeren gebruiken om de vezels uit de stambladeren te trekken.

2015 Een nieuwe abacaboom kost ongeveer € 1 dus voor elke gift van dat bedrag kan door de getroffen boeren de huidige plantage van 240 bomen worden uitgebreid.

Wij hopen met de collecte van a.s. zondag een mooie uitbreiding van de plantage te kunnen realiseren!! Zodat de gezinnen van de getroffen boeren meer en meer weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Alvast veel dank voor uw gave!

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

Na al die jaren
weer in de kerk
en onwillekeurig
dacht ik aan
de gelijkenis
van de verloren zoon.
Toen kwam er
een ouderling
naast me staan;
ik zat op een
gereserveerde plaats.



1955

2015

Twee mensen al heel lang bij elkaar.
Twee mensen op 6 mei 60 jaar een paar.
Twee mensen doorstonden vreugde en verdriet.
Twee mensen, "onze ouders", wie kent ze niet.
Pieter Roos en Neeltje de Waart
Een diamanten huwelijk,
dat is voor ons allen heel wat waard.
Deze twee mensen, de tachtig gepasseerd.
Van deze twee mensen hebben we zoveel geleerd.
We hopen met z'n allen nog vele jaren te gaan.
BEDANKT LIEVE OUDERS,
dat ons wiegje in jullie huis eens mocht staan.

Klaas en Maritje

Lida

Cornelis

Peter en Michelle

Sammy en Zoë 

Angelique en Freek-Jan

Antonie en Maxime

Onze zuster, broer, schoonzuster, zwager, oom en tante

Pieter Roos en Neeltje de Waart

zijn woensdag 6 mei aanstaande 60 jaar getrouwd.

Wij feliciteren het diamanten bruidspaar van harte met het bereiken van deze mijlpaal.

En wensen hen een feestelijke dag toe met allen die hen dierbaar zijn.

Wij hopen dat het hun gegeven is nog vele jaren samen te zijn.

Lijs

Immetje

Cees en Maritje

Piet en Aagje

Neven en nichten

Op 6 mei 2015 zijn onze broer, schoonzuster,
zwager, oom en tante

Pieter Roos en Neeltje de Waart
60 jaar getrouwd

Wij willen hen daarmee hartelijk feliciteren.
Wij wensen hen nog geruime tijd met elkaar, hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, in goede gezondheid toe.

Lijs en Dirk,
Ma
Immetje,
Jannetje,
Foeke en Jannie,
Dirk en Lijsje,
Jan Arie,
neven en nichten.

Na die akelige val in de bus,
ben ik gelukkig weer terug.
Nee, we hadden niet verwacht,
dat door zoveel mensen, aan ons werd gedacht,
met stapels kaarten, planten en bloemen,
echt te veel om op te noemen.

Iedereen wordt hartelijk bedankt.

Lijsje en Dirk

Dank Betuiging

Na een verblijf in het ziekenhuis ben ik weer blij en dankbaar thuis te zijn.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling
aan kaarten en presentjes die ik heb gekregen in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.

Dat er zoveel mensen aan mij gedacht hebben was geweldig.

Nogmaals heel hartelijk bedankt ook namens mijn man.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten
Wij konden niet meer zo goed met je praten
De blik in jouw ogen deed ons zeer
De sterke man van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet
Nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen we heel veel dank wat je voor ons hebt gedaan.

Bevrijdend voor hemzelf, verdrietig voor ons, is het overlijden van onze lieve vader en bap

Jan Schipper

* 11 december 1927

† 29 april 2015

Teun en Tiny
Nanda
Wendy en Chris
Eric
Madeleine
Daniël

Correspondentieadres:

T. Verschoor
Kerkbuurt 177
1156 BS Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op 4 mei a.s. om 14.00 in de Grote Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis "Het Trefpunt".