

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 mei 2015

Kerkdienst zondag 10 mei 2015

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. E.K. Teygeler, Huizen

Organist : Hans Jütte

Crèche : Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

Kindernevendienst : Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Kosters : J.P. van Altena en Kees Visser

De eerste collecte is bestemd voor: Slachtoffers aardbeving Nepal.

De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Na de kerk is er koffiedrinken in de kerk

Kerkdienst donderdag 14 mei 2015

Hemelvaartsdag

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. W.L. Dekker, Kampen

Organist : Dirk Kes

Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: *Marken helpt Roemenië*

De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Vrijheid.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Galaten 5:1

Rond 4 en 5 mei denken we na over vrijheid van Nederland en de offers die daar voor zijn gebracht. Het is niet te bevatten hoeveel ellende mensen elkaar kunnen aandoen. Zeventig jaar geen oorlog, heeft ons een bijna onbeheersbare overvloed gebracht. Niet elk omver gooien van dictatuur brengt de welvaart waarin wij leven. Kijk maar naar de Arabische lente.

De tweede wereldoorlog bracht voor hen die het willen zien, iets heel bijzonders. Gods volk werd opnieuw geboren. De Joden, waar in Europa geen plaats was, trokken naar het door God beloofde land. Het land Israël. De strijd tussen Satan en God is pas klaar als alle volken (inclusief het Joodse volk) het Koningschap van Jezus aanvaarden.

Ondertussen leven we in het jaar 2015 en de verdeeldheid viert hoogtij. Tel maar eens het aantal politieke partijen, het aantal kerken, het aantal echtscheidingen, het aantal ruzies in kleine kring. Met het verdwijnen van het ontzag voor God de schepper, lijkt ook het gezag voor elkaar te verdwijnen.

Boven mijn stukje staat "vrijheid". Vrijheid die Jezus wil geven. Geen verslaving aan... en vul u eigen verslaving maar in. Wij worden geroepen ons leven in overeenstemming te brengen met de maatstaf van Jezus. Er wordt niet gevraagd de Bijbel te geloven, maar te geloven in Hem die de Bijbel openbaart; Jezus Christus. Hij brengt ons in een vrijheid die elkaar dient. De ander hoger acht dan zichzelf. Houdt net zoveel van uw medemens als van uzelf. Wij worden geroepen om vrijheid van geweten te tonen, geen vrijheid van opinie. Nergens in de Bijbel staat "bekeert ze tot uw mening". Wel staat er: "Gaaf dan heen en maak hen tot mijn discipelen". In Christus zijn wij in staat het goede te doen en daar vreugde in te hebben. Dat is de blijde boodschap. God heeft geduld met ons, laten wij geduldig uitzien wat Hij in ons wil werken.

Tot slot een Psalm met toekomst beeld:

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;

door uwe poort zal ieder binnen treden.

Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer

een ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren.

Psalm 87: 1 en 2

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Help Uw volk Israël, om te gaan met alle schuld die hun wordt aangerekend. Omring hen met Uw liefde. Geef haat geen kans.
2. Voor koning Willem Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid, om te gaan met de grote verscheidenheid van culturen in ons land.
3. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
4. Heer Jezus wij vragen om de vrucht van de Geest: geduld. Maak ons opmerkzaam als wij deze niet bezitten.
5. Wilt U zijn bij de soldaten die onze vrijheid bewaken.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	10 mei	1 Johannes 4: 1-10
Maandag	11 mei	1 Johannes 4: 11-21
Dinsdag	12 mei	1 Johannes 5: 1-12
Woensdag	13 mei	1 Johannes 5: 13-21
Donderdag	14 mei	Daniël 7: 1-14
Vrijdag	15 mei	Daniël 7: 15-28
Zaterdag	16 mei	Hooglied 5: 2-8

Opbrengst collecten*Zondag 3 mei*

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion	€ 280,95
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 174,65

In herinnering aan Jan Schipper, overleden 29 april 2015 in de leeftijd van 87 jaar.

Op de nationale gedenkdag stonden wij stil bij het overlijden van Jan Schipper. In de grote kerk klonken liederen die zongen over het leven van een gelovige. Lieder en vol troost en bemoediging voor het leven van elke dag. Lieder die voor een gelovig hart van levensbelang zijn, zo houd je het vol en zo kom je Thuis.

Psalm 27 is ook zo'n levenslied. Een persoonlijk lied, dat zingt van geloof en vertrouwen. Tegelijk is het is ook een belijdenis en een gebed. Een belijdenis van de dichter als hij zingt; 'God is mijn licht en mijn behoud' en wie dit zingt of leest belijdt dat als het ware ook. Zo mag een gelovige zichzelf moed inzingen en dat is ook wat Jan Schipper nodig had. Moed om de laatste jaren van zijn leven te leven. Hij wilde schuilen bij de Heer en daar is moed voor nodig. Moed om je over te geven aan je Heer en vervolgens klinkt dan het gebed; 'Heer wees mij genadig, wijs mij niet af in Uw toorn'.

En dan, is het dan maar afwachten? Wie deze psalm goed heeft gelezen weet wel beter. Het einde van de psalm geeft het antwoord. Nee het is dan geen afwachten, maar juist verwachten om dan de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden. In dat vertrouwen hebben wij als gemeente en in het bijzonder als familie, Jan Schipper in Gods genade overgegeven. Hem zij alle eer!

Kees Kersbergen

Verslag Generale Synode 23-24 april 2015

Op 23 en 24 april vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ik erbij aanwezig. Een impressie.

Zie voor de **resultaten** van de **Enquête Kerk op weg naar 2015** de website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.protestantsekerk.nl - doorlinken naar 'Kerk op weg naar 2025' - Enquête, download resultaten.

Indrukwekkend was aan het begin de gedachtenis van diaken **Bart Robbers** uit Amsterdam, tot eind vorig jaar spraakmakend synodelid, eind 2014 verongelukt. Robbers heeft een lange staat van dienst in kerk en samenleving; zijn methode catechese heeft veel invloed gehad; in de politiek was hij actief in D66.

Kerk op weg naar 2025

Veel tijd hebben we besteed aan de bespreking van de nota 'Kerk 2025 - een verkenning'. In november 2014 hebben we als Synode een brainstormsessie gehad. Bezinning op de *inhoud* van ons geloof en kerkzijn werd als belangrijk aangemerkt. Maar ook bezinning op de *organisatie* van onze kerk. In deze verkennende nota worden allereerst contouren geschetst van het 'DNA van de Protestantse Kerk': wie zijn wij en waar staan we voor? Deze inhoudelijke kant wordt in november verder uitgewerkt. De meeste aandacht ging nu uit naar het deel 'De inrichting van de kerk: dilemma's en keuzes'. Het moderamen had daarvoor de vorm gekozen van het schetsen van mogelijke scenario's, met daarbij een aantal **stellingen**. Stellingen rondom de **gemeenten** (bv. de mogelijkheid tot vorming van huis- of kringgemeenten), rondom de **ambten** (bv. kunnen ook anderen dan doop- en belijdende leden deel uit maken van de kerkenraad; wordt de ambtstermijn overgelaten aan de lokale gemeente), rondom de **gemeenten met elkaar** (bv. al dan niet voortbestaan van de visitatie, toekomst van de classicale vergaderingen; komt er ruimte voor een bisschop-achtige figuur) en rondom het **toezien** (bv. hoe kan de nu zeer zorgvuldige, maar ook vaak zeer tijdrovende procedure bij conflicten meer transparant worden en worden ingekort).

Eén stelling, met betrekking tot de binding van een **predikant** aan een gemeente voor (on)bepaalde tijd, had voorafgaande aan de Synode al de aandacht van de media getrokken en tot enige commotie geleid, zeker bij predikanten. Deze media liepen op de zaken vooruit. Er lag (ligt) nog geen voorstel en zeker geen voorstel om de binding van een predikant aan een gemeente te beperken tot 4 jaar, met eenmalige mogelijkheid tot verlenging. De bespreking van de stelling om een aanstelling voor bepaalde tijd mogelijk te maken, maakte veel tongen los. Algemene tendens: onbepaalde tijd moet de regel blijven, bepaalde tijd de uitzondering. Toverwoord: flexibilisering. Het moderamen gaat dit alles nader uitwerken.

Duidelijk is, dat onze kerk organisatorisch vrij ingrijpend gaat veranderen. Of dat een kortere Kerkorde oplevert? De kerkordespecialist van de kerk waarschuwde: Hoe meer flexibiliteit, hoe langer de Kerkorde!

Bij deze thematiek werd ook de **Enquête** betrokken. U mag ervan denken wat u wilt (lees zelf!), maar vrij algemeen is het gevoel, dat ieder eruit kan halen wat in de eigen kraam past.

Dialogo met Pinksterkerken

De PKN is druk bezig de relatie met andere kerken te verbeteren of te intensiveren. Vorige Synode was er aandacht voor samenwerking met reformatorische kerken 'op rechts' - waarbij vanuit de Synode werd aangedrongen om deze uit te breiden naar remonstranten en doopsgezinden. Al jaren zijn gesprekken gaande met het landelijk Platform van Pinksterkerken, waarin ca. 50% van dit type gemeenten is vertegenwoordigd. Er lag een veelomvattende, diepgaande notitie op tafel. Veel hebben wij als geloofsgemeenschappen die elkaar lange tijd gemeden hebben, gemeenschappelijk. Op enkele punten lopen we principieel op verschillende wegen. Met name de **Doop** is een heikel punt. Had jaren geleden de toenmalige scriba van de PKN schuld beleden richting Pinksterkerken, nu deed de voorman van dit Platform dit richting PKN. Bijzondere momenten. Over en weer is - bij erkenning van de verschillen - dankbaarheid over deze vruchtbare dialoog.

Opname bijzondere gemeente Urdu in de PKN

Een ontroerend moment in de Synode: de Urdu-sprekende, Pakistaanse gemeente die samenkomt in Rotterdam, werd opgenomen in de PKN, op haar verzoek. Een prachtig voorbeeld van hoe de PKN openstaat voor migrantengemeenschappen. Na ondertekening van de overeenkomst, zongen we met elkaar de lofpsalm 145 in het Urdu (een taal die door 200 miljoen mensen gesproken wordt), begeleid door een Pakistaanse band. Tientallen van oorsprong Pakistaanse gemeenteleden vanuit het hele land vierden dit feest mee. Je ziet dan meteen hoe 'wit' onze Synode is

Ethisch thema - Wij en ons lichaam

De Synode houdt zich regelmatig bezig met ethische thema's. Deze bezinning loopt dan uit op een gespreksnota voor de gemeenten. De vraag is of deze vormen van ethische bezinning ook inderdaad het grondvlak van de gemeente bereiken. Het gaat over actuele vragen (eerder: werk, familie en nu: lichaam, gezondheid, kwetsbaarheid, seksualiteit etc.). Maar is de taal niet vaak te moeilijk?

Op de vorige Synode lag een conceptnota op tafel, geschreven door dr. W. ten Boom. Dit concept kreeg een zeer kritisch onthaal, o.a. vanwege de sombere, weinig 'Hooglied-achtige' aanpak en het ontbreken van tal van actuele zaken zoals orgaandonatie. In de herschreven nota is tegemoet gekomen aan de kritiek, maar is een weerbarstig, cultuurkritisch document gebleven. Aan drie anderen was gevraagd om enkele aanvullende gedachten aan deze nota toe te voegen, rondom 'Lichaam en gezondheid', 'Seksualiteit - verlangen dat gemeenschap zoekt' en 'Schoonheid - tussen protestantse preutsheid en liberale lustcultuur'. Alles zeer lezenswaardig, maar - vond de Synode - in (te) moeilijke taal geschreven. Niet geschikt om zo door te zenden aan de gemeenten, wel aan de werkgemeenschappen van predikanten.

Gastlidmaatschap

Aanleiding voor diepgaande bezinning door de kerkrechtelijke specialisten van onze kerk, was een verzoek van de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP). Een aantal RK leden van de Missionair Oecumenische Gemeenschap wil zich als gastlid aansluiten bij de PGP, maar dat wordt door de bisschop verboden. Dit probleem is enige tijd geleden door de PGP voorgelegd aan de Classicale Vergadering van Edam-Zaandam, die de Synode hierover om advies heeft gevraagd. De kerkrechtsspecialisten hebben vervolgens een uitvoerige notitie geschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: Als PKN willen wij enerzijds goede contacten met de RK Kerk, anderzijds willen we de PGP tegemoet komen (en andere gemeentes waar een soortgelijke problematiek speelt). De specialisten kwamen met het voorstel om de Generale Regelingen op één punt aan te passen, waardoor beide doelstellingen worden gehaald. Een kunststukje! Bovendien hoeven Generale Regelingen niet het hele kerkordetraject door, maar kunnen wijzigingen in één keer door de Synode worden goedgekeurd. Dat gebeurde dan ook. De oplossing: "Inschrijving als gastlid kan alleen plaatsvinden indien het bevoegde orgaan van de eigen kerk in de gelegenheid is gesteld op het voornemen tot inschrijving te reageren". Hiermee is de weg vrij voor RK leden die als gastlid willen toetreden tot de PGP. De Synode vroeg het moderamen wel om nog eens goed na te gaan welke (on)mogelijkheden hier op andere plekken in ons land liggen.

Procedure nieuwe scriba

April 2016 moet de Synode een nieuwe scriba van de PKN kiezen als opvolger van dr. Arjan Plaisier, de huidige scriba, die er dan acht jaar op heeft zitten. Een functie waar heel veel voor wordt gevraagd aan competenties en kwaliteiten. De Synode boog zich over de procedure en profielschets. Het uitgebreide voorstel werd aangenomen, zij het dat de Synode meer aandacht wil voor de plek van de scriba - het 'gezicht van de kerk' - in de samenleving en politiek. Er wordt een samenbindende persoon gezocht, die vertrouwen geniet in de breedte van de kerk en liefst ook buitenlandervaring heeft. Eind dit jaar moet de selectiecommissie met de voordracht van één kandidaat komen.

Benoemingen

Als dit punt aan de orde is, wordt de vergadering altijd 'besloten'. Over de beraadslagingen mag niets naar buiten worden gebracht, alleen de resultaten. Daar kunt u elders over lezen. Voor mij persoonlijk is van belang, dat ik ben aangewezen tot voorzitter van de Commissie van Rapport

Overige Zaken. Er zijn drie van zulke commissies, bestaande uit synodeleden. Zij becommentariëren voorstellen van het moderamen, notities e.d. en voorzien die, indien gewenst, van moties en/of amendementen.

Tenslotte

Dit was nog lang niet alles. U vindt meer op de website van de PKN, in kerkelijke media. Intensieve, inspannende maar vooral inspirerende dagen!

ds. M. Pettinga, afgevaardigde namens de Classis Edam-Zaandam

PS:

Uit een citaat in dagblad Trouw zouden de lezers de indruk kunnen krijgen, dat ik tot de tegenstanders van vernieuwing van onze kerk behoor, wat geenszins het geval is. Een citaat dat uit zijn verband wordt gehaald, kan - zoals bekend - de strekking van een betoog helemaal onderuit halen

Zondag. Het was de bedoeling dat ik komende zondag weer zelf voor zou gaan na mijn voorjaarsvakantieweek. Maar op 10 mei 1970 werd ds. E.K. Teygeler hier predikant. Dus staat hij komende zondag precies 45 jaar in het ambt. En dat wil hij graag in ons midden vieren. Uiteraard heeft de kerkenraad met zijn verzoek ingestemd en heb ik mijn preekbeurt aan hem afgestaan. Een feestelijke dienst dus, met aansluitend koffiedrinken in de kerk. Van harte een fijne zondag gewenst.

Hemelvaartsdag gaat mijn zoon hier voor in de kerkdienst. Hij wil met ons lezen Psalm 110 en Handelingen 1: 1-14. En we zingen dan de volgende liederen: 47, 68: 6, 7, 340 B, 800: 1, 2, 800: 3, 4, 5, 150.

Zieken. Zr. M. Uithuisje-de Waart, Kets 26 ondergaat deze week een operatie in het Boven IJ ziekenhuis. Hopelijk is ze voor het weekend weer thuis, waar ze mag revalideren. Ook denken we aan de zieken thuis en hen die langdurig elders verpleegd worden.

Jubileum. Het kan ons in het vorige kerkblad niet ontgaan zijn: Pieter Roos en Neeltje de Waart, Hoogkamplaan 68 zijn deze week 60 jr. getrouwd. Weer een prachtig jubileum in ons midden dus. Wat een mijlpaal, zeggen we dan. En dat is uiteraard waar. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend als je heel jong samen begint, dat je ook samen oud mag worden. Vreugde en verdriet werden samen gedeeld en doorstaan. En van harte hopen we dat er nog goede jaren mogen volgen, in verbondenheid aan elkaar, en in verbondenheid met onze Hemelse Vader.

Ten slotte. Een hartelijke groet! Ds. H. Dekker.

Collecte Kerk in Actie bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.

Na de verwoestende aardbeving in Nepal is ICCO/Kerk in Actie volop bezig om de noodhulp op gang te brengen voor 10.000 gezinnen in de Kathmandu-vallei.

Op dit ogenblik inventariseren onze medewerkers en partnerorganisaties wat de behoeften zijn van de overlevenden. De noodhulp zal in elk geval bestaan uit noodonderkomens, voedselpakketten, dekens, waterzuiveringstabletten, medicijnen en psychosociale hulp.

De aardbeving op 25 april kostte het leven aan naar schatting 5.000 Nepalezen. Ruim 8.300 mensen zijn gewond geraakt en twee miljoen mensen zijn ontheemd. Overlevenden van de aardbeving zoeken hun toevlucht bij familie of in door de overheid aangewezen tentenkampen. De komende dagen zullen daar naar schatting 50.000 mensen naar toe gaan. Door de regen en de afwezigheid van schoondrinkwater en sanitaire voorzieningen, is de kans op infectieziekten en epidemieën groot.

Noodhulpnetwerk

De noodhulp van ICCO/Kerk in Actie wordt uitgevoerd door lokale partners die actief zijn in de ACT Alliance, een wereldwijd noodhulpnetwerk. Hiervoor heeft ICCO/Kerk in Actie 100.000 euro beschikbaar gesteld. Daar komt nog 442.194,- euro bij (van 4 miljoen euro) dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd aan de Dutch Relief Alliance, een samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties die noodhulp bieden, waaronder ICCO Cooperation.

Via Giro555 vraagt ICCO/Kerk in Actie samen met andere hulporganisatie om financiële steun, zodat de slachtoffers snel en goed kunnen worden geholpen, zoals Sunita die in het ziekenhuis ligt met een gebroken nek. Terwijl ze aan het werk was in haar restaurant, begon de grond te trillen en te beven. Ze wilde weggrennen, maar er vielen stenen op haar. Nu is haar nek gebroken en heeft ze veel pijn. Inmiddels ligt ze in het ziekenhuis in de stad. Daar heeft ze nog geluk mee, want de ziekenhuizen liggen overvol en gewonden liggen op straat te wachten op hulp.

Wat kan Kerk in Actie doen met uw gift?

Alle bedragen helpen om de mensen in Nepal te steunen. Voor **5 euro** kan bijvoorbeeld een deken gegeven worden. Voor **15 euro** een waterpakket voor een gezin (jerrycan, emmer met deksel, waterzuiveringstabletten en zeep). Voor **25 euro** een voedselpakket voor 3 weken voor een gezin van 5 personen. Voor **35 euro** noodonderdak(tent) voor gezin. Voor **50 euro** een hygiëne-pakket met onder andere luiers, zeep, tandpasta en handdoeken. Voor **100 euro** kunnen we zorgen voor een onderwijspakket voor 25 kinderen en 1 docent.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen maar wilt u toch iets schenken, kunt u het ook over maken naar onderstaand rekeningnummer van de diaconie met vermelding van Nepal,

Het IBAN nummer van de Diaconie is : NL75 RBRB 0841 3778 47. U kunt het natuurlijk ook rechtstreeks naar giro 555 overmaken.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn,
dat God je komt bevrijden.

Verdrietig maar dankbaar dat hem langer lijden bespaard is gebleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom

JAN SCHIPPER

Wij wensen Tiny, Teun, Eric, de kleinkinderen en verdere familie sterkte toe.

Jannetje en Pieter

Cees en Aaltje

Neven en nichten

Achterneven en nichten

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van

Jan Schipper

Lid van verdienste van onze Klaverjasvereniging

Wij wensen Tiny, Teun, Eric en de kinderen sterkte met dit verlies

Klaverjasvereniging Marken

Je wereld werd steeds kleiner
 de deur ging langzaam dicht.
 Iedere dag ging je toch verder
 met jouw reis naar het eeuwige licht.
 Zoveel vragen zonder antwoord.
 Wat ging er in je om.
 Niemand kan het nog vertellen.
 Alleen God, die weet waarom.

Op 29 april hebben we afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom,

Jan Schipper

Wij wensen Tiny, Teun, Eric en de kinderen veel sterkte met dit verlies.

Australië - Den Helder - Marken

Fam. Schipper

*Als het niet meer gaat zoals je wilt
 en je afhankelijk van anderen bent
 Het leven niet echt meer leven is
 groeit het verlangen naar rust*

verdrietig maar niet onverwacht hebben wij gehoord dat

Jan Schipper

(schoon)vader en bap van onze vrienden Tiny, Teun, Nanda, Wendy en Chris is overleden

wij wensen jullie sterkte met dit verlies

Jan, Trijntje, Yvette en Jacqueline

Langzaam ben je moe gestreden
 Stilletjes van ons weggegaan
 Nu is nog het verdriet om 't heden
 Maar de dankbare herinnering zal blijven bestaan.

Lieve bap, we zullen je vreselijk missen.

Nanda, Wendy, Madeleine en Daniël

17 mei 2015
Kapel - Zuidoostbeemster



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 17 mei 2015, aanvang 11.00 uur einde ± 12.15 uur
Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39, 1461 AL Zuidoostbeemster

voorganger:

Ds. Nico Schroevers

met medewerking van:
Femke Leek, solozang
Mayumi Eguro, piano

thema:

'Zullie en Hullie - de anderen
hebben altijd schuld'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een
glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?
Bel dan voor woensdag 13 mei met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002