

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 mei 2015

Kerkdienst zondag 17 mei 2015

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker

Organist : Dirk Kes

Schoollied : Lied 663

Schoollied lezen : Jorrit Korstman

Crèche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst : Simone Schipper en Marianne Zwiers

Kosters : J.P. van Altena en Kees Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *Kerk-in-Actie Werelddiaconaat*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

| | | |
|-----------|--------|---------------------|
| Zondag | 17 mei | Hooglied 5:9 - 6:3 |
| Maandag | 18 mei | Hooglied 6: 4-12 |
| Dinsdag | 19 mei | Hooglied 7: 1-6 |
| Woensdag | 20 mei | Hooglied 7:7 – 8:4 |
| Donderdag | 21 mei | Hooglied 8:5-14 |
| Vrijdag | 22 mei | Handelingen 1:1-14. |
| Zaterdag | 23 mei | Handelingen 1:15-26 |

"In den beginne schiep God de hemel en de aarde. ..En God zeide : Dat de aarde voortbrengende levende wezens naar hun aard...En God zeide : Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis...En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen : Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde... En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." (Uit Genesis 1)

Aan deze Bijbelteksten heb ik de afgelopen week veel moeten denken. Geconfronteerd met de herinneringen aan de verschrikkingen van de 2^e Wereldoorlog, die ik zelf, God zij dank, niet meegemaakt heb, dan kan je er gewoon met je verstand niet bij dat wij mensen zo afgeleden zijn van de mens zoals door God gemaakt. "naar Gods beelden zie, het was zeer goed".... De eerste schepping werd 'schoongewassen' ten tijde van Noach, maar daarna ging het weer snel bergafwaarts met de mens, die het 'goddelijke beeld' blijkbaar niet kan dragen. Dat is teveel van het goede, dat kunnen we niet aan. Moord en doodslag, dat past de mens, door het hele menselijke bestaan heen. En hoewel we allemaal wel weten wat voor een ellende het met zich mee brengt als een geliefde je ontvalt, de mens gaat gewoon door met het zichzelf te gronde richten. Waar komt dat toch door ? Waarom leren wij niet van het verleden ? Waarom blijft de mens toch zo hardnekkig de verkeerde dingen doen ? Ruim 6 miljoen joden de dood ingejaagd, ruim 26 miljoen Russen omgekomen, talloos miljoenen doden uit andere bevolkingsgroepen..... Aantallen die je doen verstommen van verbijstering. Zoveel mensen uit het leven weggerukt. Onnoemelijk veel verbroken gezinnen. Wat een onvoorstelbaar leed ! En waarom ? Omdat de ene mens zich beter acht dan de andere.. Gelukkig zijn er in Europa de laatste 70 jaar geen grote oorlogen meer geweest, maar kleinere oorlogen zijn er nog steeds. Over de hele wereld worden er dagelijks mensen uit het leven gerukt door andere mensen die vinden dat zij beter zijn en het recht hebben om de 'mindere' te vermoorden. En voor ons is dat een 'ver van ons bed show'. Zolang het niet te dichtbij komt, dan vinden wij het eigenlijk wel best. 'Die gekken zoeken het zelf maar uit'. Ja, dat gevoel bekruipt je wel eens als er weer berichten komen van moslims die elkaar de hersens inslaan, van criminelen die elkaar 'opruimen'. Van Afrikaanse milities die elkaar uitmoorden. Gelukkig, het is ver weg. Maar even niet met vakantie in die omgeving. Anders hebben we er misschien wel overlast van. Ja, die gedachten bekruipen ons dan. En we staan verder niet zo stil bij wat die moorden uitrichten in de betrokken gezinnen, die een vader, moeder, kind moeten missen. We zien dat verdriet toch niet. En ze vragen er toch om ?! Moeten ze maar niet zo lichtvaardig met een leven omgaan. We vergeten hierbij voor het gemak maar even dat veel van die moordenaars door anderen gedwongen worden om te moorden. Kijk naar de kindsoldaten die zowel in Afrika als in Azië worden gedwongen tot hun acties. Doen ze het niet, dan gaat hun familie of zichzelf eraan... Waarom moeten mensen zich beter voordoen dan anderen ? Waarom altijd de meerdere moeten zijn ? En als dat bereikt is, in hun eigen ogen, dan zijn ze nog steeds ongelukkig, want ze vinden zich dan nog niet belangrijk genoeg. Het moet meer en meer en meer.... Maar ongelukkig blijven ze.

En dan komt de Here Jezus in je leven en Hij leert je dat als je gelukkig wilt zijn je de minste moet tonen, dienstbaar aan je broeder en zuster. Dat je elkaar lief moet hebben, elk ander als jezelf. En, zo simpel als het eigenlijk is, dan gebeurt het. Je gaat je gewaardeerd voelen, je omgeving respecteert je, je hebt plots vrienden die voor je door het vuur gaan. Je bent niet meer kritisch naar een ander en oh wonder, je merkt dat die het ook niet meer naar jou is. Wat je zaait, zul je oogsten... Is het dan toch waar ?! Wat maakt het toch uit, al die naijver en zelfzucht. Op een gegeven moment staan we allemaal weer naakt, zoals we geboren zijn, voor onze Schepper en zijn we gelijk. Of je nu Poetin heet of Jan Commandeur, onze Schepper zal ons oordelen naar onze werken en niet naar status of macht. En goed doen voor een ander, het is zo simpel. Wat aandacht, een gebaar, medeleven, boodschappen doen, luisteren naar een verhaal.... We komen zo makkelijk bij Jezus... Of niet soms ?!

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Help allen die examens doen, dat ze plezier mogen houden in hun studie.
2. Heer Jezus wij vragen om de vrucht van de Geest: geduld. Maak ons opmerkzaam als wij deze niet bezitten.
3. Wilt U zijn bij de soldaten die onze vrijheid bewaken.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
6. Wijs ons de weg bij het organiseren van de Vakantie Bijbel Week. Dat Uw Woord het middelpunt van ons leven mag zijn.
7. Maak ons tot geschikte helpers.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 10 mei*

| | |
|---|----------|
| De eerste collecte bestemd voor Slachtoffers aardbeving Nepal | € 773,12 |
| De tweede collecte bestemd voor de Kerk | € 172,85 |

Abonnementsgeld 2015

De bezorgers komen binnenkort bij u langs om het abonnementsgeld 2015 (8 euro) op te halen.

Bewoners van Swaensborch worden verzocht het abonnementsgeld (8 euro) over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken.

Het abonnement voor post-abonnees bedraagt 60 euro, ook dit dient overgemaakt te worden op bovenstaand rekeningnummer.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De redactie

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van Eur 20,= en Eur 10,=.

Hartelijk dank hiervoor.

College van kerkrentmeesters

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten:

Periode Februari 2015 – April 2015 **€ 949,35**

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
 - St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.
-

Zondag hoop ik weer zelf voor te gaan. En daar verheug ik mij op! De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen we in het kerkelijk spraakgebruik Wezenzondag. Jezus is teruggegaan naar de hemel en Zijn leerlingen blijven verweesd achter. Want ze weten nog niet wat er gaat gebeuren. Ze weten nog niet van Pinksteren, zoals wij dat weten. We lezen op deze zondag Genesis 23: 1-9 en Johannes 14: 15-28 en zingen de volgende liederen: 771, 663, 320, 119: 7, 14, 1009, 98: 1, 4, 751. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. J. Uithuisje, IJsselmeerweg 52 is voor verder herstel overgebracht naar het Zorghotel van het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Ons leven is pelgrimeren:
als gaan over een dijk,
met regen in 't gezicht
met striemende, dwarrelende winden,
met naast ons het kolkende water,
dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.
(ds. K. van de Kamp).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



Beste Markers,

De collecte voor het **Nationaal Fonds Kinderhulp** heeft dit jaar € 537,24 opgebracht, 20% hiervan is voor onze Peuterspeelzaal De Kladdegatjes.

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien bijna 400.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door zwemles mogelijk te maken!

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk vooral de collectanten bedankt voor jullie gift en inzet!

Met vriendelijke groet,
Tanja Klok



Eerste Bijbel in Gewone Taal voor jou uitgereikt aan Prisma-scholen

Dit voorjaar werd het eerste exemplaar van de *Bijbel in Gewone Taal voor jou* gepresenteerd op de Ichthusschool in Almere.

De *Bijbel in Gewone Taal voor jou* is een editie van de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 44 extra pagina's voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De bijbel heeft een eigen cover, die speciaal gemaakt is voor de Prisma-scholen in Almere, waar de Ichthusschool deel van uitmaakt. Elk jaar krijgen naar verwachting zo'n 700 kinderen van groep 8 deze bijbel cadeau.

In de extra's van de *Bijbel in Gewone Taal voor jou* staan 20 stellingen en vragen, themapagina's, een spannend verhaal over vier kinderen en tips over wat je met het verhaal kunt doen.

De extra thema's en opdrachten brengen de Bijbel dichtbij, speciaal voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De opdrachten stimuleren kinderen om zelf uit de Bijbel te lezen. Door de uitvoering en de personalisatiepagina is deze bijbel speciaal en leuk om als afscheidscadeau te geven.

De *Bijbel in Gewone Taal voor jou* is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, uitgeverij Kwintessens en uitgevergroep Royal Jongbloed en is te bestellen via Kwintessens op www.kwintessens.nl/bijbel-in-gewone-taal-voor-jou

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Anneke Commandeur

1965

2015

Op 14 mei zijn onze (schoon-)ouders en bessie en bap

Jan Lievendag en Wolmet Uithuisje

50 JAAR GETROUWD

Wij wensen het gouden huwelijkspaar een mooie dag en nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

André en Grietje-Jacoba

Johan en Janita

Kay

Jordy en Rebecca

14-05-1965

14-05-2015

Jaap Schipper Eefje Visser

*50 jaar beloofde trouw
Een halve eeuw al man en vrouw
De huwelijksboot heeft vaste koers gevaren
Hoewel er misschien ook moeilijke tijden
waren*

*Doch ook voorspoed op zijn tijd
Vol liefde en saamhorigheid
Dankbaar voor deze 50 jaar
Feliciteren wij dit gouden paar*

Jack & Lydia
Shannon
Don
Kelvin

Pieter Cornelis & Trijntje Regina
Ilse
Ryan